

Uitgave 2025-2 • periode 13 april - 1 juni 2025

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



LUTHERROOS

**Kerkblad van de
Evangelisch-Lutherse gemeente
Zuid-Nederland**

Noord-Brabant - Limburg - Nijmegen



Met informatie over de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Bij de Voorplaat



Op weg naar Pasen gaat veelal gepaard met een explosie van narcissen.

Van de Redactie

Beste mensen,

De lente begint te komen en we gaan weer op weg naar Pasen. Hierover ziet u een aantal artikelen in deze editie.

Ook zijn er enkele aanvullingen bij de kernen. Wat ook verheugend nieuws is.

Wij wensen u weer veel leesplezier.
Namens de redactie,

Dick Eekel



Colofon



De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland versijnt zes maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de gemeente en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:

Dick Eekel (hoofdredacteur en redactie Eindhoven)

Coby van Dam-Bouwens (redactie Nijmegen)

Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)

Robert Jan Dijkman (automatisering)

Martin de Groot (assistent productie)

Redactieadres:

p/a Vennekerhei 39, 5508 WB Veldhoven

redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven

secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Druk: Kampert-Nauta Oss

Kopij aanleveren voor de volgende editie:

vóór 5 mei naar redactie@lutherszuidnederland.nl

Die editie geldt voor de periode 1 juni tot 1 aug. 2025.

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven de Lutherroos te willen ontvangen.

Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opsturen naar: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Er zijn geen abonnementskosten, maar een bijdrage aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is van harte welkom. Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad ook of alleen maar digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met uw naam en uw e-mailadres door aan: redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bijdragen aan de kosten van het kerkblad:

NL43 RABO 0373 7412 51

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
vermeld: Gift kosten Lutherroos

Inhoudsopgave

Van de redactie.....	2
Bij de voorplaat.....	2
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?...3	3
Colofon.....	3

Meditatie.....	4
Liederen van Luther.....	6
Luchthavenpastoraat.....	8
In Memoriam.....	9
Even voorstellen.....	10
In Memoriam.....	11
Babysokjes.....	12
Verzoek gift voor Lutherroos.....	12
Verjaardagen in Zuid-Nederland.....	13

Kern Bergen op Zoom.....	14
– Opstanding.....	14

Kern Eindhoven.....	15
– Agenda.....	15
– DoReLu-Activiteiten.....	15
– Berichten uit Armenie.....	16
– Uit de kernwerkgroep.....	17
– Zondagsrust.....	17
– Collectes Eindhoven.....	18
– Dommelbreak.....	19
– Bijbelgesprekkring.....	19
– Extra zang met Pasen.....	19

Kern Heusden.....	20
– Liturgie herzien.....	20
– Overzicht diensten.....	20
– Geloof-Hoop-Liefde.....	21

Kern Nijmegen.....	22
– Zondagsschoolgebouw.....	22
– Collectes.....	23
– Uitnodiging.....	23
– Collectes komende tijd.....	24
– Actie kerkbalans vlag.....	25
– Muziekproject.....	25
– Nieuw lid van de werkgroep.....	26

Kern Zuid-Limburg.....	27
– Vespers en Stille week.....	27

Contactadressen.....	29
----------------------	----

Vieringen.....	30-31
– Kerkdiensten Eindhoven.....	30
– Kerkdiensten Heusden.....	30
– Kerkdiensten Nijmegen.....	31
– Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	31

“... mijn tijden, o Heer, zijn in uw hand...”

Liedboek Ps: 31, 12 “bloeiende pracht”,

Hans-Georg Wöhle (D)



De zomer komt eraan, voor velen de tijd waarin vakanties zijn gepland. Ook mede daarom is het een tijd waarin het leven in de samenleving als geheel vaak een wat ander tempo aanneemt.

We zitten vaak meer buiten. Wellicht luisteren we weer eens naar het geluid van een vogel of van de wind die de takken en bladeren van de bomen beweegt of over een grasveld strijkt. Misschien eten we andere dingen, of we eten met meer aandacht?

Een oud gezegde vertelt ervan, dat een mens er op zo'n moment 'een extra ziel erbij krijgt'.



Voor mij persoonlijk zijn deze zomerweken extra bijzonder, omdat het de laatste zomer is voordat ik 'met emeritaat' ga. Mijn vaste verantwoordelijkheid voor het werk in en met mijn gemeente in Amsterdam eindigt straks. Mijn verantwoordelijkheid als president van de Lutherse Synode al eerder. En

dan wacht me...? Eindeloze vakantie? Ik hoop dat er toch iets anders wacht.

Vakantie heeft immers vaak het doel, om de uitgeputte geest te verzetten en het lichaam rust en verandering te gunnen na bovenmatig inspannende perioden van werk en verantwoordelijkheid. Dat – zo hoop ik – zal voor mij straks wellicht wat minder nodig zijn.

Waar ik echter op hoop, en wat ik mijzelf en wat ik ons allen nu al en meer principieel toewens is, dat wij heel ons samen leven als gemeenschap in kerk en samenleving zo gaan inrichten, dat we onszelf niet voorbij leven, maar dat er ook in het dagelijkse steeds weer ruimte is voor het 'boven-dagelijkse'!

Zo als een zondagsviering probeert om midden in de tijd een ervaring van 'Gods tijd', van 'eeuwigheid' mogelijk te maken. Dat doen we op zondagen met behulp van liturgie, muziek, stilte, Woord en Sacrament. We bakenen zo tijd en ruimte af voor de ervaring van 'het andere', opdat het leven niet doordendert als was elke dag hetzelfde! Daarom de kaarsen in de kerk terwijl het buiten toch gewoon licht is! Daarom die andere taal ("genade", "barmhartigheid", "zegen", "Christus"...).

Het is goed als we voor 'dat andere' ook in onze dagelijkse routine, onze liturgie thuis, vormen kennen die boven zichzelf uit reiken

en ons even daarheen optillen: aan tafel, in de morgen of avond, op bezoek bij iemand of bij bijzondere gelegenheden. Dat soort symbooltaal, kleine handelingen of zinnnetjes of stiltes, ze helpen ons om niet te worden opgeslokt door sleur van het dagelijkse. En ze herinneren ons eraan dat al het gewone, al die zogenaamde vanzelfsprekendheden, nooit zomaar vanzelfsprekend zijn: ons lichaam, onze vrienden, onze relaties, het feit dat we eten hebben en een dak boven ons hoofd.

Al dat, zo vertelt het Bijbels verhaal, is er niet zomaar. Er is veel aandacht en liefde aan besteed dat wij er zijn, dat onze wereld er is en dat we hier kunnen wonen en leven.

In de Bijbelse beeldtaal heet dat: Het is (en wij zijn) Gods schepping! Een geschenk om aandachtig mee om te gaan. Want God zelf heeft er aandacht en liefde aan besteed. Hoe kunnen wij dat dan niet doen?

Ik probeer mij dat zelf iedere keer weer voor te houden als een soort 'geestelijke oefening': Het leven niet vanzelfsprekend vinden, maar het met alle veelkleurigheid – ook die van verdriet en pijn – te aanvaarden als

geschenk, om van te genieten en er van uit te delen. Als ons dat lukt, zijn we een heel eind op weg, op die geloofsweg die Jezus ons als teken van Gods nabijheid is voorgedaan. Dan krijgt de vrijheid, ook die van de vrije tijd, inhoud en richting en betekenis. En waar dat in ons leven doordeesemt worden wij nieuwe mensen, Gods mensen, - om te beginnen in het hele dagelijkse van hoe we met elkaar en anderen omgaan, en om voort te zetten in hoe we onze samenleving inrichten, welke waarden wij onze kinderen voorhouden, hoe wij mens worden.

In die zin wens ik ons die 'extra ziel' toe in de komende vrije en bevrijde tijd. Sabbat-tijd – deze zomer en altijd.

ds. Andreas Wöhle



Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr

We komen nu bij de laatste liederen van Luther. Dat zijn de liederen die Willem Boon en ik het langst hebben laten liggen. Hierdoor komen we nu ook uit bij liederen die eigenlijk in een andere tijd van het kerkelijk jaar thuis horen.

Het lied 'Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr' (Herodes, trotse vorst, waarom zijt gij zo bang) van Luther is eigenlijk een vrije vertaling van een aantal coupletten uit een heel oud kerklied. Dat oude lied is in de eerste helft van de 5e eeuw in het Latijn geschreven door Coelius Sedulius. Dus dat lied is al meer dan 1575 jaar oud. In welk jaar precies het is geschreven is niet bekend.

Van Sedulius weten we weinig. Uit een brief van hem weten we dat hij laat in zijn leven christen werd. Hij was een christelijke dichter en schreef geestelijke gedichten en liederen. Het lied 'a solis ortus cardine' is een alfabet-lied met 23 verzen. Elk couplet begint met de volgende letter van het Latijnse alfabet. Het lied beschrijft het leven en sterven van Christus en wat dit betekent. Luther kende dit lied in het Latijn. De eerste zeven verzen werden met kerst gezongen en de daarop volgende verzen werden met Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer, gezongen.



Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr

1. Was fürchtest du, Feind Herodes, sehr,
Daß uns geboren kommt Christ der Herr?
Er sucht kein sterblich Königreich,
Der zu uns bringt sein Himmelreich.

2. Dem Stern die Weisen folgen nach,
Solch Licht zum rechten Licht sie bracht.
Sie zeigen mit den Gaben drei,
Dies Kind Gott, Mensch und König sei.

3. Die Tauf im Jordan an sich nahm
Das himmelische Gotteslamm,
Dadurch, der nie kein Sünde that,
Von Sünden uns gewaschen hat.

4. Ein Wunderwerk da neu geschah:
Sechs steinern Krüge man da sah
Voll Wassers, das verlör sein Art,
Roter Wein durch sein Wort draus ward.

5. Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt,
Christ geboren von der reinen Magd,
Mit Vater und dem Heiligen Geist
Von nun an bis in Ewigkeit.

Luther maakte een vertaling van dit lied in het Duits op rijm voor de gemeente om te zingen. De melodie bleef dezelfde als van de Latijnse hymne. Luther heeft de eerste 7 coupletten van dit lied van Sedulius vertaald als een kerstlied. Dat lied 'Christum wir sollen loben schon' ('van 't vroeglicht van de dageraad') staat in Alle Liederen van Luther als nr 2. Luther vertaalde voor dit lied de verzen 8, 9, 11 en 13 van het lied van Sedulius en voegde er nog een afsluitend couplet. Dit lied staat als nr 7 in 'Alle Liederen van Luther'.

Het lied begint met de vraag 'Herodes trotse vorst, waarom zijt gij zo bang dat Christus komt?' Het is de vraag waarom van begin af aan de machthebbers bang zijn voor Christus. De geboorte van Christus als baby in de voederbak maakte de-



ze vrees al los en we horen dat Herodes uit vrees voor dit kind alle jonge jongens in Betlehem liet vermoorden. Vanuit diezelfde vrees dat Jezus Christus aanspraak zou maken als koning van de Joden op aardse macht werd Jezus Christus gekruisigd.

Het tweede couplet vertelt van de wijzen die de ster volgen. Het licht van de ster brengt hen bij het goddelijke licht van dit kind. Aan dit kind geven de wijzen geschenken die laten zien dat dit kind God, mens en koning is.

Het derde couplet gaat over de doop van Jezus. Het hemelse Godslam dat zelf onschuldig is heeft door zijn doop ons van onze zonden gereinigd. 'Met onze schuld heeft Hij gestaan als dopeling in de Jordaan.'

Het vierde couplet vertelt van de bruiloft van Kana waar Jezus' macht zichtbaar werd in



het kracht van zijn woord waardoor water in wijn verandert. 'O teken van zijn macht zo groot!'

Het vijfde couplet is een trinitarische afsluitende lof op Jezus, geboren uit de maagd, en op God de Vader en de Heilige Geest. Lof, eer en dank van nu tot in eeuwigheid.

Luther vertaalde dit lied in 1541 en het verscheen in 1543 in het Klugsches Gesangbuch. Gods macht komt van meet af aan in botsing met de machthebbers van deze wereld. De machthebbers voelen feilloos aan dat Jezus een macht heeft die hen uitdaagt zonder dat Hij uit is op wereldse macht. Gods macht verteenwoordigt een andere macht in deze wereld. Een christen komt net als de wijzen met zijn of haar gaven bij God. Bij God vinden we het ware licht van de wereld.

ds. Susanne Freytag





Het komt vaak voor dat in de gebedsruimte iemand zit, met een laptop. Er is dan nog werk te doen, emails versturen, en er moet van alles geregeld, en de gebedsruimte is een rustige plek.

Maar op de laptop zitten werken is niet de bedoeling van een gebedsruimte. Sinds kort zijn er op de vliegveld twee “working space on the go”, te vinden. Een ruimte zo groot als twee telefoonscellen, geluid geïsoleerd, en geventileerd. Via een QR code kan je toegang

krijgen. Daar kan je rustig en stil nog werkzaamheden verrichten.

Ik heb daar mensen in zien zitten. Fijn dat de gebedsruimte niet meer gebruikt wordt door mensen met een laptop. Bidden is toch heel iets anders dan een email versturen. Bidden is juist even niet met een laptop bezig zijn. Maar op een bepaalde manier is een gebedsruimte óók een werkruimte. Werken aan je relatie met God, werken aan tot rust komen, werken om inspiratie te zoeken. Zo vindt ieder zijn of haar plaats.

Mirjam van Nie

Ingewikkeld verhaal



In de aankomsthal zat ik naast een man en stelde mijn gebruikelijke vraag “komt u iemand ophalen?”. Hij vertelde dat hij zijn dochter kwam ophalen.

“Waar komt ze vandaan?” vroeg ik. Toen zei hij “dat is een ingewikkeld verhaal”. Ik zei “ik ben luchthavenpastor, ik ben er voor het ingewikkelde verhaal. Toen kwam er inder-

daad en heel ingewikkeld verhaal. Hij vertelde het met vele kleurrijke details. Toen zei hij “wat vind ik het leuk om met u te praten. Dank u wel voor het gesprek”. Even later kwam zijn dochter door de schuifdeuren. Toen ze wegliepen zwaaide hij naar me. Sommige verhalen zijn eenvoudig, andere zijn ingewikkeld, maar elk verhaal is boeiend. En als ik dan ook nog bedankt word, dan denk ik, hier doe het allemaal voor.

Mirjam van Nie



In Memoriam

Hannie Hulsbergen-Hovingh

* Amsterdam 18 juni 1936

† Geertruidenberg 26 februari 2025

Maandag 6 maart 2025 hebben we Hannie naar haar laatste rustplaats begeleid.

Hannie was een heel sportieve, opgeruimde dame, tot op hoge leeftijd, sportte ze; tennissen was haar lievelingssport, later zeilen, bowlen, gymmen, golfen.



Als het enigszins ging, altijd op de fiets, ook naar de kerk zo lang mogelijk.

Ze was heel actief in de Lutherse gemeenschap in Eindhoven samen met haar echtgenoot Herman, die helaas in 2001 al is overleden. Zij bezocht jarenlang andere leden van de gemeente en de bijeenkomsten van de bezoekersgroep waren ook altijd bij haar thuis, waar we steeds heel gastvrij ontvangen werden.

Ze deed nog mee met de spelletjesmiddag vorig jaar en ging in oktober met de Lutherse gemeente Eindhoven nog samen pannenkoeken eten.

Het was een gezellige moeder, die uitstapjes en vakanties met haar dochters en hun familie maakte en samen met hen ging kamperen en zeilen.

Ook was ze een actieve en lieve oma voor haar kleinkinderen, die altijd mochten logeren en dan samen met oma op stap gingen. Het liefst was Hannie tot het einde in haar eigen huis blijven wonen, maar door haar steeds erger wordende dementie ging dat jammer genoeg niet meer en heeft ze de laatste maanden in het verpleeghuis doorgebracht waar ze rustig van ons allen heengegaan is.

We wensen haar dochters, schoonzons, kleinkinderen en haar achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Leny Rampelt-Bouwman.

Even voorstellen:

aanvulling bij de redactie van de Lutherroos



allo, mijn naam is Robert-Jan Dijkman. Op mijn 17e ben ik door Marlies Schulz begeleid om mijn belijdenis te doen in de Lutherse Gemeente Eindhoven. Daarna ben ik de bijbel pas echt gaan lezen die ik gekregen had en ben begonnen in het oude testament. Of dit nu zo slim was laten we in het midden maar ik had grote moeite, en heb nog steeds moeite met het karakter van de teksten in dat boek.

Dit lijdde -ja met lange IJ- me weg van de kerk, tot ik geconfronteerd werd met het sterven van mijn vader. Ineens kwam de kerk weer in beeld, na een bezoek van Susanne Freytag -al voor het sterven- en contact erna -waarbij wegens omstandigheden een hele mooie uitvaart begeleid door Marlies- was ik ineens weer in aanraking met de Lutherse gemeente (mijn vader heeft me ook nooit uitgeschreven, hij kende me best goed) en dat was een warm bad.

Op het einde van het kerkelijk jaar kregen we een uitnodiging om de overledenen te herdenken met een kaarsje, en daar zat ik weer na meer dan 20 jaar afwezigheid in de Lutherse kerk. Ik had wel een paar keer vals gespeeld en de kerstnacht diensten gevolgd, maar dat telt eigenlijk niet.

De preek van Suzanne beviel heel erg, hij deed me weer nadenken, ook omdat ik in mijn afwezigheid de spiritualiteit nooit verloren ben. Ik heb geproefd van de lessen van Siddhartha Gautama een voorloper van de Jeshua bin Jozef die we kennen als Jesus. Beide mannen inspireren tot liefde voor eenieder, iets wat we in de grote religieuze standpunten vaak uit het oog verliezen en wat mede oorzaak was van mijn afwezigheid. Na meditatief twee maal 10 dagen lang in stilte doorgebracht te hebben is mijn zoek-



tocht nog steeds gaande en een nieuw avontuur op dat gebied begint dit jaar voor me.

Maar in die belangrijke zoektocht wordt ik nu bijgestaan door een hele lieve vriendin die ik mede dankzij Susanne in mijn leven mocht verwelkomen. Sterker nog een nieuwe leraar in de vorm van een baby bied zich aan en zal medio Juni beginnen met zowel Martha als mezelf te onderwijzen. En we kijken daar heel erg naar uit.

We zijn ondertussen al samen bij alle kernen geweest, ook omdat we nu krek in het midden wonen te Roermond, een heerlijke stad waar we met veel plezier onze eerste ouderlijke stapjes zullen nemen. En sinds dit jaar help ik mee om ons mooie kerkblad te maken, ik hoop dat we daar nog heel lang van mogen genieten, ik doe dat tot nu toe in ieder geval wel.

*Graag tot ziens in één van die kernen!
Hartelijke groet, RJ*



In Memoriam

**Theodorus Henricus Maria (Dick)
Akerboom**

* Roelofarendsveen 18 december 1947

† Nijmegen 21 februari 2025



Vrijdag 28 februari hebben we met velen de afscheidsdienst meegemaakt waarin Dick z'n leven werd herdacht.

Als geboren katholiek was hij in leven heel actief met de studie over Maarten Luther.

Met die kennis heeft hij in de afgelopen vijftig jaar heel veel lutheranen geholpen waaronder ook de lutherse gemeente Eindhoven, waar hij vaak in de kerkdiensten voorging en ook catechisatie heeft gegeven aan de jongeren.

Het voorgaan in de dienst werd afgelopen jaar helaas te zwaar voor hem en hadden we samen een prachtige laatste dienst op 15 september 2024.

Wij wensen Perla, Femke, Jacob en Ruben veel sterkte met dit grote verlies.

Wij zullen Dick zeker nog lang herinneren.

Dick Eekel

Babysokjes

U steunt een goed doel

Wilt u bestellen: lia.eekel@gmail.com
of per telefoon 040-253 21 75

Voor het diaconaal project van onze gemeente

De opbrengst gaat 100% naar de Stichting Kinderhulp Armenië. De sokjes zijn zeer geliefd, omdat het uitschoppen wordt verhinderd door het koordje.

Wilt u een andere kleur of grotere maat, neem dan contact op met Lia Eekel.



SOKJES €3 PER PAAR

Verzoek gift voor extra bijdrage kerkwerk

In deze Lutherroos is een betaalinstructie bijgevoegd die bestemd is voor de kosten van het kerkblad.

Wij vragen u vriendelijk uw kerk met een extra bijdrage te ondersteunen. Wanneer een ieder naar vermogen bijdraagt, kunnen we als gemeente ons kerkelijk werk voortzetten.

De lezers van de Lutherroos kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor de kosten van dit blad. U kunt daarbij denken aan een bedrag van € 20,00 per jaar maar meer mag uiteraard ook.

U kunt uw bijdrage overmaken aan: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland:

IBAN: NL43 RABO 0373 7412 51
vermeld : **gift Kerkblad Lutherroos.**

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar. De gemeente heeft een ANBI status.

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Irene Oosterveer,
kerkrentmeester



Verjaardagen in Zuid-Nederland

Jarigen van 15 april- 1 juni 2025

Verjaardagen 30-40-50-60-70-75-80-en ouder.

17-apr	87	Mw. J.L. Kohnke	Tegelen
25-apr	87	Hr. L. Elsermann	Huijbergen
25-apr	86	Mw. C.M. Friedrich-van Asselt	Heeze
29-apr	88	Mw. L.I. Beckert-Kubach	Eindhoven
29-apr	50	Mw. A.C.G. Vollewens	Bergen op Zoom
30-apr	50	Mw. E.C.T. Lamberiks	Sittard
3-mei	90	Mw. S.H.M. Tintelen-de Vries	Eindhoven
4-mei	81	Mw. A.B. Lobbes-Man	Weert
5-mei	60	Hr. R. Krakowsky	Kerkrade
6-mei	70	Mw. T.M. Werner	Tilburg
12-mei	86	Mw. M. de Vries-Dix	Roosendaal
13-mei	88	Hr. J.P. van Weeren	Eindhoven
15-mei	75	Hr. H.A. van Esveld	Eindhoven
21-mei	70	Mw. A. de Lang-Rooij	Oirlo
22-mei	80	Hr. P.F. Arens	Wijchen
23-mei	81	Mw. U.R. Dander-Torn	Landgraaf
24-mei	85	Hr. W.B. Hoppenbrouwers	Wijchen
28-mei	81	Mw. A.M.M.G. Coenen-Jennen	Born
29-mei	84	Hr. H. Fleige	Landgraaf
30-mei	75	Mw. K. van der Walle-Marquardt	Dinteloord

Gefeliciteerd !



Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



Opstanding

Dit thema is voor christenen onverbreeklijk verbonden met Pasen. Het feest dat onze Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Het blijft een moeilijk en beladen onderwerp.

Dit jaar wil ik u over opstanding schrijven aan de hand van Jesaja 25:6-9. Deze tekst maakt deel uit van de apocalyps van Jesaja in hoofdstuk 24 t/m 27. De verzen 25: 6-9 zijn de enige in het Oude Testament waarin over opstanding wordt gesproken. Het onderwerp dateert dus uit oudere tijden dan we denken.

In Jes. 25:6-9 wordt opstanding voorgesteld als een feestmaal voor alle volken op aarde, voor hen aangericht door God zelf.

Genodigden zijn alle mensen die lijden onder vijandschap, strijd, en onderdrukkingen. Kortom alle mensen die verlangen naar vrede, die verdrietig zijn of honger hebben, alle mensen die geen reden hebben om feest te vieren.

Wat moeten zij met deze uitnodiging voor dit enorme feest? Het klinkt geweldig, maar was het toen voor mensen realistisch dat ze massaal konden opstaan uit de grootst mogelijke ellende? En werd er toen gedacht dat dat zo maar zou kunnen gebeuren?

De geschiedenis heeft zich sinds Jesaja al vele malen herhaald. Steeds weer gaat de dood rond in allerlei vormen van rampspoed. Oorlogen, ziektes, natuurrampen. Ze zijn er steeds weer.

Ook vandaag de dag ziet de situatie in de wereld er niet beter uit dan in Jesaja's tijd.

We weten: vrede is niet iets dat mensen zo maar in de schoot geworpen krijgen. Dat is nu niet anders dan in vroeger tijden. Herstel

van ziekte, geweld of andere rampen vraagt veel tijd en inspanning. En ook veel hulp.

Steeds weer smeken mensen in hun gebeden dat God hun problemen oplost. Zo

werken gebeden helaas niet. Maar hoe zouden de mensen ervoor staan als ze het zonder de kracht en inspiratie moesten doen die er uitgaan van de verhalen van God?

Als mensen in het nauw zitten en denken "Wat moet dit worden?" helpt het dat bijbelverhalen indringende beelden van protest en van hoop voorhouden. Het beeld van opstanding dat Jesaja hier schetst, wil een protest zijn tegen de macht die dood en narigheid over mensen hebben. Een hoop geven. Een protest en een hoop die we nodig hebben om tegen alle afbraak van leven in opstand te komen.

Dat het wel realistisch is te hopen dat mensen als ze geloven in de macht van de liefde, de macht van de dood kunnen breken, heeft Jezus ons laten zien.

Dat betekent dat we ons nu niet hoeven aftevragen "Kunnen we wel Pasen vieren?"

We kunnen zelfs vrolijk Pasen vieren. Dat is de beste proteststem die wij kunnen laten horen. Laten we daarom de aankondiging van het feestmaal van God met twee handen aangrijpen. En ons met Pasen in Gods Naam laten volstromen met hoop op vrede en nieuw leven.

Met een vrolijk paasgroet voor u allen.

ds. Fia Tempelaar-van Leeuwen.





Contact Pastoraat: mw. L. Rampelt [pastoraat@luthersekerkeindhoven.nl]
Gastpredikanten / organisten: mw. E.M. Eekel-Schendelaar
Present / ouderencontact: mw. A. Hoyer
Kinderoppas: hr. R. Schaak
IBAN Diaconie Eindhoven

NL06 RABO 03737 44439

Agenda

8 mei 19:45 u. Kernwerkgroep vergadering mw. A. Hoyer
15 mei 19:00 u. DoReLu-gespreksavond Dommelhoeferkerk
3 mei 7 mei en 23 mei Zie artikel DoReLu-activiteiten Dommelhiefferkerk

Do-Re-Lu-activiteiten

Een gesprek dat uit de hand loopt? Ruzie?
Een contact meer? Je kunt er iets aan doen!

Verbindend communiceren kan helpen om beter te begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt als een gesprek dreigt te ontsporen en je elkaar dreigt kwijt te raken.

Het geeft je gereedschap om moeilijke situaties samen op te lossen - of in ieder geval zonder ruzie uit elkaar te gaan. En het helpt om je hierin te oefenen.

Kennis van verbindend communiceren is niet noodzakelijk. Het is prettig als u meedoet, elke datum staat op zich.

Er is plek voor maximaal 16 mensen per keer. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Aanmelden (noodzakelijk) kan bij Esther van der Panne, evdpanne@upcmail.nl.

Verbindend communiceren in de praktijk

3 mei – over politiek en democratie

21 juni – over klimaatverandering

14.00 - 16.00 uur in de Remonstrantse kerk, Dommelhoeferstraat 1a, 5613 EL Eindhoven.

Leeskring:

7 mei: Philip Huff - Wat je van bloed weet (2023) door Proudly Toxopeus.

Op de openbare basisschool in Blaricum wordt de verteller van Wat je van bloed weet voor het eerst verliefd. Langs het hockeyveld

ontmoet hij Cato de Witte, van wie hij weet dat zij het voor hem is. Samen doorlopen ze de middelbare school.

Het is een roman over machteloosheid in familieverhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die verhoudingen kunt bevrijden. Wat je van bloed weet is Philip Huffs persoonlijkste tot nu toe.

Filmkring:

23 mei: Un dimanche à la campagne (1984) Bertrand Tavernier - Florence Bal

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom deze film van Bertrand Tavernier de prijs voor beste regisseur won op het filmfestival van Cannes in 1984. Het drama beslaat een dag in 1912 uit het leven van Monsieur Ladmiral (Louis Ducreux), een oudere schilder die in zijn landhuis bezoek krijgt van zijn zoon en dochter. Edouard (Michel Aumont), getrouwd met een vrome vrouw en drie kinderen, wil wanhopig de goedkeuring van zijn vader winnen. Terwijl hij de rol van plichtsgetrouwe zoon speelt, komt zijn lieve, onverantwoordelijke en ongetrouwde zus Irene (Sabine Azema) ten tonele en verbreekt de rust van de zondagmiddag.

Zij is natuurlijk de oogappel van haar vader.

ds. Esther van der Panne



Berichten uit Armenië



Ghuschik schrijft, dat ze altijd “vrouwendag” vieren in Armenië en daarom hebben Saskia, Renee, Fred en Hanny bloemen gestuurd om dat extra feestelijk te vieren.

Armine is gevraagd hoe het met de families gaat, waar zij zorg voor heeft. Het laconieke antwoord is: “Stabiel slecht” en dat is een situatie die ons zeer bekend voor komt.

Eén van de studentjes die we ondersteunen is Senja, zij zit in haar laatste jaar toerisme, talen studie. Ze schrijft een bedankbrief en heeft zulke goed cijfers gehaald dat haar laatste leerjaar door de overheid betaald wordt. Ze moet ook nog stage lopen in buitenland en nu hoopt ze dat ze dat in Nederland in Rotterdam mag doen, de stage wordt door die faculteit betaald.

Sonja bedankt ons, ze is zo blij dat ze mocht studeren en dat dat via ons zo goed verlopen is, zonder deze mogelijkheid was dat nooit

gelukt. De hele brief geeft een gelukkige tiener weer.

De gezondheid van Ghuschik gaat gelukkig weer de goede kant op. Ze is nog steeds dolgelukkig met de verwarming in huis, door ons mogelijk gemaakt.

En ze verheugt zich op de komst in mei van de vier “Hollanders”.

Er is in de afgelopen periode een groot geldbedrag ontvangen en nu is het de vraag aan Armine en Ghuschik of ze nog kinderen in hun dorp hebben die een korte studie willen volgen. Als de kinderen studeren, hebben ze een toekomst of speciale kortdurende projecten. Dat zou heel fijn zijn. En opent weer nieuwe mogelijkheden voor de kinderen.

Graag wil ik U voor alle goede gaven bedanken.

Thea Dik



Uit de kernwerkgroep

De laatste kerncommissievergadering was op 6 maart bij Irene Oosterveer thuis.

Het was een korte vergadering waarin alleen de standaard zaken werden behandeld.

Wel werd vanwege het verschuiven van de kerkenraadsvergadering naar 3 april de komende kernwerkgroepvergadering naar 10 april verplaatst.

Tom Tempelaar

Zondagsrust.

Promotie van prof. Viola Heutger

De Zondag als Rustdag: Van 'Dies Solis' naar 'Dies Domini'

De Bijbel geeft verschillende redenen waarom christenen de zondag als rust- en feestdag beschouwen. Sinds de opstanding van Christus is de zondag de centrale feestdag van het christendom, een wekelijkse herdenking van Pasen.

De eerste zondagswet van keizer Constantijn.

Op 7 maart 321 vaardigde keizer Constantijn de eerste wettelijke regeling uit met betrekking tot de zondag. Hieruit blijkt dat rechters, stadsbewoners en ambachtslieden op zondag moesten rusten. De zondag werd in deze wet nog aangeduid als "dies solis" (dag van de zon). Er was echter een uitzondering: boeren mochten op zondag werken, omdat de landbouw afhankelijk was van weersomstandigheden en seizoenen.

Drie maanden later volgde een tweede verordening. Hierin werd bepaald dat de zondag niet mocht worden besteed aan juridische twisten, omdat dit als onwaardig werd beschouwd. In plaats daarvan werd de dag gewijd aan gebed en goede daden. Keizer Constantijn verbood rechtszittingen op zondag. Zijn focus lag niet op de gerechtigheid die daaruit voortkwam, maar op het vermijden van eindeloze juridische geschillen. Het vrijlaten van slaven en het beëindigen van vaderlijk gezag over kinderen (manumis-

sio) was op deze dag wel toegestaan.

Van 'Dies Solis' naar 'Dies Domini'

Hoewel Constantijn de zondag als rustdag instelde, gebruikte hij in zijn verordeningen nog steeds de term dies solis. Daarmee kon hij een grote groep mensen blij maken: de aanhangers van de zonnegod Sol, en de jonge christelijke gemeenschap, die in Christus de sol iustitiae (zon van gerechtigheid) zag.

Pas later, in het jaar 399, werd de zondag officieel aangeduid als dies domini (dag van de Heer). Dit gebeurde in een wet van de keizers Arcadius en Honorius. Hierin werd de zondag voor het eerst expliciet als een christelijke dag aangeduid, zonder verwijzing naar de zonnegod. Op dat moment was het christendom al ruim twintig jaar de officiële staatsgodsdienst, en de zondag als feestdag volledig ingeburgerd.

De taalkundige erfenis

De overgang van dies solis naar dies domini heeft sporen nagelaten in de Europese talen. In de Romaanse talen, zoals Italiaans (domenica), Frans (dimanche) en Spaans (domingo), verdween de verwijzing naar de zon en werd de zondag vernoemd naar de Heer. In Germaanse talen zoals Duits (Sonntag), Nederlands (zondag) en Engels (Sunday) bleef echter de oude benaming behouden, wat de invloed van de zonnecultus weerspiegelt. Zo leeft de oorsprong van de zondag, zowel als dag van de zon als dag van de Heer, voort in onze hedendaagse taal en tradities.

*Met hartelijke groet,
Viola Heutger*

Collecteopbrengsten

12 jan.	€ 73,90	Voedselbank
9 febr.	€ 31.00	LWF Noodhulp Gaza en Israël
16 febr.	€ 62.50	St. Kinderhulp Armenië
9 mrt.	€ 105,75	St. Inloophuis 't Hemeltje



Het bedrag is een totaal van de collectes en giften via de bank ontvangen.

Dick Eekel

Collecte overzicht

De collecte op **20 april**, Pasen, is bestemd voor ons gemeenteproject voor het kinderdorp in Armenië.

In elke Lutherroos vertelt ons gemeentelid Thea Dik de laatste stand van zaken van het kindertehuis. De hulp beperkt zich niet alleen tot het kindertehuis, maar er wordt ook ondersteuning gegeven aan de school, de studerende kinderen en aan noodlijdende gezinnen.

Een aantal bestuursleden gaat in mei weer een bezoek aan hen brengen om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen.

Op **27 april** is de collecte bestemd voor de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en wel voor urgente Noodhulp aan Gaza en Israël.

Via de lutherse kerk in Jordanië is de LWF al tientallen jaren actief aanwezig in de Palestijnse gebieden en Israël. Het begon in 1948 als een vluchtelingenproject, maar is daarna het Palestijnse volk blijven ondersteunen. De LWF oproep voor deze noodhulp maakt deel uit van de wereldwijde noodhulp van de gezamenlijke kerken.

De collecte op **11 mei** is bestemd voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek.

De werkgroep verzorgt diverse activiteiten, zoals Jeugd muziekdagen, Jongeren muziekdagen, Werkweek voor Kerkmuziek, Contactsamenkomst voor de koren, Kerkkorendag en Convent voor kerkmusici.

Via hun website kunt u ook muziekgaven bestellen, zoals motetten op Bijbelplaats, orgelbewerkingen, Liedbewerkingen uit het Liedboek voor de Kerken (1973), Liedboek 2013, alsmede diverse andere bundels.

De activiteiten van de werkgroep worden niet alleen door lutheranen bezocht, maar een groot aantal deelnemers van andere huize is ook van de partij.

Meer informatie:

www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

De collecte op **18 mei** is bestemd voor de zending in Bangladesh. Minder dan een half procent van de bevolking in Bangladesh is christen. Toch wil deze minderheidskerk relevant zijn voor de samenleving. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op voor hun taak in kerk en samenleving.

Ook biedt de kerk cursussen aan waar gemeentelieden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Verder ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.

Op **1 juni**, collecteren we voor Nias en de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra in Indonesië. Dit is een groep van drie grote en 48 kleine eilandjes met een nog steeds groeiende lutherse kerk met bijna een half mil-

joen leden, ruim duizend gemeenten en 500 predikanten.

NL06 RABO 03737 44439

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op de rekening:
Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland inzake Eindhoven,

Onder vermelding van het doel en de datum van de betreffende dienst.

Tom Tempelaar

Bijbelgesprekkring

Donderdag 15 mei wordt er een bijbelgesprekkring georganiseerd door de Lutheranen. Ook hier beginnen we met een maaltijd vanaf 18:00 uur en vanaf 19:30 uur

begint het gespreksonderwerp. De voorbereidingen zijn in volle gang en het definitieve gespreksonderwerp zal nog per nieuwsbrief worden bekend gemaakt. V.w.b. de maaltijd is het gewenst dat u zich aanmeldt bij Irene Oosterveer.
T: 040-2230960

Extra zang met Pasen

Op verzoek van enkele gemeenteleden gaan we ook met Pasen weer zingen met een groep enthousiaste zangers.

In overleg met ds. mw. Viola Heutger en organist hr. Fred Vonk hebben we de paasliederen uitgezocht.

Wij gaan daarvoor repeteren op woensdag 16 april om 19:30 uur in onze kerk.

Tot ongeveer 20:30 uur, daarna is er koffie of thee.

Wilt u meezingen? U bent van harte uitgenodigd op woensdag 16 april en/of op paasmorgen.

Hartelijk welkom.

Lia en Dick Eekel

Dommelbreak

Iedere dinsdagmorgen is de Dommelhoeferkerk van 10.00 – 12.00 uur open. Een lid van één van de gemeentes zorgt voor koffie en thee en er zijn meer dan genoeg koekjes.

Je kunt er kort of lang blijven, stil in de kerk gaan zitten, een kaarsje opsteken of een praatje maken. En je kunt natuurlijk ook het gerestaureerde glas-in-loodraam bekijken. Net waar je behoefte aan hebt...

Tom Tempelaar





Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruijf [pastoraat@luthersekerkheusden.nl]

Algemeen: mw. H. Haaksema

IBAN Diaconie Heusden

! Heeft een nieuwe bankrekening:

NL 67 RABO 0373 7480 94

Liturgie herzien

De commissie Liturgie heeft de nieuwe liturgie samengesteld. Het gaat om een standaardboekje met inlegvel voor de avondmaalsliturgie.

We gaan een testperiode aan, om te bezien of het bevalt en of er nog wat verbeterd kan worden. Als alles goed gaat, dan worden uiterlijk dit najaar de oude rode boekjes vervangen door de nieuwste geldende liturgie.

Die is trouwens niet 100% een kopie van de officiële Lutherse liturgie. In Luthers Heusden zijn de periodes 'gemeente gaat staan' in tijdsduur beperkt.

Commissie Liturgie:

Herma Haaksema, Joop de Zwart en Klazien Laansma

Overzicht diensten 2025

Als het goed is, heeft iedereen eind maart een mail gekregen met de overzichten van de diensten in 2025.

Heb je dat overzicht nog niet? Wil je het graag afgedrukt ontvangen? Neem dan contact op met:

klazienlaansma@me.com
06 21 25 45 15



Geloof - Hoop - Liefde



Op het monumentale Vollebregtorgel in de Lutherse kerk van Heusden staan drie grisailles, dat zijn panelen uitsluitend in grijstinten geschilderd.

Het zijn allegorische voorstellingen van Geloof, Hoop en Liefde. De laatste is verbeeld als de liefde tussen ouder en kinderen, een harmonieuze eenheid. De panelen stammen uit het eind van de 18e eeuw, de tijd dat de Lutherse kerk in Heusden-vesting werd gesticht.

Geloof, hoop en liefde zijn ook de thema's voor de drie Passiestonden in de Stille Week. Niet alleen gedenken we het lijden en sterven van Christus, die zich voor ons opoffert, we staan nu ook allemaal stil bij het voortrollend oorlogsgeweld overal ter wereld. We bidden voor en hopen op vrede.

Passiestonden

Kom in stilte binnen op de volgende avonden:

Maandag 14 april 19.00 uur GELOOF
Ds. Hetty Brederoo (Lutherse gemeente, Utrecht / Nieuwegein)

Dinsdag 15 april 19.00 uur HOOP
Diaken Albert Soeterboek (Parochie Wonderbare Moeder, Drunen-Vlijmen)

Woensdag 16 april 19.00 uur LIEFDE
Ds. Jilles de Klerk (PKN Heusden)
Met livemuziek van een strijkkwartet

De meditatieve vespers duren maximaal drie kwartier. Iedereen is welkom om naar alle drie de avonden te komen.

Klazien Laansma



Altaarstuk in Weimar door vader en zoon Lucas Cranach



Contact Pastoraat: mw. L. Dankbaar [pastoraat@luthersekerknijmegen.nl]

Crisis Pastoraat: mw. C. van Dam-Bouwens

Coördinatie: mw. H. Stafleu

IBAN Kern Nijmegen: Evang-Luth. Gem. Zuid-Ned.-Kern Nijmegen NL78 INGB 0000 9740 48

IBAN Diaconie Nijmegen: NL81 RABO 0373 7444 47

Zondagsschoolgebouw

Nairobi

Van de diaconie

Sinds mijn laatste bericht in de Lutherros (juni 2024) is er weer veel gebeurd met betrekking tot de zondagsschool voor de kinderen van het kerkgenootschap Full Gospel Churches of Kenya Mathare North in Nairobi, Kenia. Bij deze vertel ik jullie daar graag over!



In vier verschillende edities van de Lutherros (2023-7 en 2024-1,2,4, respectievelijk pagina 30, 23, 28 en 26) hebben jullie kunnen lezen over het ontstaan en de voortgang van dit project. Veel van de circa 300-400 kinderen die elke zondag de school bezoeken voor christelijk onderwijs en een warme maaltijd, wonen in de sloppenwijk Mathare, vlakbij.

Naast de wekelijkse opvang van de kinderen



en het organiseren van een jaarlijks zomerkamp heeft de gemeente in mei 2024 ook families

uit deze sloppenwijk geholpen die door extreme weersomstandigheden hun huis, en sommigen zelfs hun familieleden, hebben verloren.

Het verouderde schoolgebouw heeft in het afgelopen jaar een renovatie ondergaan: het is versterkt met pijlers, het dak is afgedicht, de muren hebben een frisse kleur gekregen en er is een watersysteem voor de keuken en sanitaire voorzieningen geplaatst. Dit alles hebben wij mede mogelijk kunnen maken dankzij do-



naties met particuliere giften, collectes tijdens verschillende kerkdiensten en een taartenactie op Koningsdag. Dankzij deze hulp is het gebouw nu ook voorzien van elektriciteit en kunnen de kinderen op nieuwe, kleurrijke stoeltjes zitten.

In februari vierde ik mijn 60e verjaardag met veel gasten in de Lutherse kerk Nijmegen, en in plaats van cadeau's vroeg ik om verdere donaties voor dit prachtige project. Van de opbrengst heeft de gemeente van de Full Gospel Churches een keyboard met audiosysteem (microfoons en luidsprekers)



ge met keyboardbegeleiding – inclusief een verjaardagsliedje! Alles bij elkaar hebben wij in de afgelopen 20 maanden precies €4.500 ingezameld, waarvoor de gemeente enorm dankbaar is. Hier wil ik een oprecht en warm BEDANKT uitspreken aan iedereen die zijn hart en portemonnee heeft geopend om het leven van deze kinderen een beetje veiliger en gelukkiger te maken.

Namens de lutherse gemeente Zuid-Nederland, kern Nijmegen wil ik met dit bericht ons zondagsschoolproject nu afsluiten.

Van harte, Katarina Wolf

aangeschaft. Ik heb inmiddels al video's ontvangen waarin de kinderen enthousiast zin-

Uitnodiging gemeentebijeenkomst van de kern Nijmegen

Op 4 mei a.s. houden we ons jaarlijkse kerngesprek. Na de dienst, onder leiding van Prof. dr. Markus Matthias, praten we gezellig bij onder het genot van koffie/thee/drankje met lekkernijen en broodjes. Leden van de kernwerkgroep vertellen over de activiteiten van

het afgelopen jaar, over de huidige stand van zaken, onze financiën en de toekomstvisie. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten in een ontspannen sfeer. En afsluitend is er voor de liefhebbers ook een 'Bijbel Quiz.'

U bent allen van harte welkom!

Coby van Dam-Bouwens

Nijmegen *Collectes*

Collecteopbrengsten

19 januari € 96,50
2 februari € 40,50
16 februari € 103,-
2 maart € 79,35
16 maart € 104,85

KIA Samen tegen armoede
NLG Suriname
KIA Omzien naar gevangenen
KIA Egypte, huiselijk geweld bestrijden
Oecumenische werkgroep diaconie Nijmegen Oekraïne



Annemarie van Diepen

Collectes voor de komende tijd

13 april

Palmpasen Veertigdagentijdcollecte Protestantse kerk, missionair werk Nederland – Missionaire kansen met Pasen

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.

17 april

Witte donderdag Garuda House Bali Meisjes met een droom, worden vrouwen met een visie.

Het Garuda House Bali draagt bij om een kind weer kind te laten zijn en zorgt ervoor dat meisjes in de leeftijd van 10 tot 17 jaar in een veilige omgeving naar school kunnen gaan.

In het huis wordt er naar de meisjes geluisterd, staan de pleegouders voor hen klaar en worden hun goede normen en waarden geleerd.

En doordat deze meisjes nu naar school gaan, werken zij aan een goede toekomst.

20 april

Pasen Kerkmuziek: Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek

4 mei

KIA, noodhulp Soedan – Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.

Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan.

18 mei

Voedselbank Nijmegen – Over-Betuwe

Annemarie van Diepen



Actie Kerkbalans vlag

In Nijmegen Lent staat een prachtig Hervormd kerkje aan een drukke weg. Iedere keer als ik met de auto naar onze kerk rijd, kom ik langs dit kerkje. In januari hing er een groot spandoek: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

's Avonds luisterde ik naar radio 1 en hoorde een radiospotje. Ik dacht: dat is een mooi landelijk en oecumenisch initiatief om bij aan te sluiten! Is het niet mooi als zoveel mogelijk kerken op hetzelfde moment aandacht vragen voor een financiële bijdrage? Als je het gezamenlijk doet, laat je je in onze samenleving zien! Hier is een actieve kerkgemeenschap, en daar, en daar!

Voor onszelf zijn we in Nijmegen sowieso al een poosje bezig met onze zichtbaarheid: we proberen regelmatig, lees eens per één à twee maanden de vlag te wisselen. Dan een Oekraïense vlag, dan een regenboogvlag, dan de



Lutherroos, dan de vredesvlag. En daar mocht nog wel wat afwisseling bij. Daarom hebben we een Actie kerkbalans vlag (en poster) gekocht en gelijk opgehangen!

We hebben er ook ervaring mee opgedaan die we graag doorgeven. De leesbaarheid van een vlag blijkt minder groot dan verwacht:

een vlag heeft wind nodig wil je hem volledig kunnen lezen. En de letters zijn maar vanaf één zijde goed te lezen, dus wanneer de wind de verkeerde kant op staat staan de letters in spiegelbeeld wat minder praktisch is. Bij veel kerken zie je een banner hangen, dat lost deze nade-

len op.

Wie weet gaan we in de toekomst onze vlag wel als banner gebruiken...

Ps. Doet u ook mee met vandaag iets te geven voor de kerk van morgen?

Christiaan Fahner

Muziekproject

voor kinderen in de zomervakantie

In de laatste week van de zomervakantie is er in onze kerk een zang-driedaagse voor kinderen tot 12 jaar. Ken je iemand die dit leuk vindt? Breng het dan onder de aandacht. De kinderen gaan onder begeleiding van een dirigent ontdekken hoe leuk het is om samen te zingen, te spelen en te bewegen.

Natuurlijk is er ook een buitenactiviteit. Vrijwilligers uit de kern zorgen voor een veilige en stimulerende sfeer waarin ieder kind zich welkom voelt. Aan het eind van deze Zang-Driedaagse is er een optreden voor familie en vrienden. Dit muziekproject, georganiseerd door de Lutherse kerk, is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Het draait

om plezier, ontdekken en samen muziek maken!

Praktische informatie:

Het project is van maandag 11 tot en met woensdag 13 augustus in de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat. De kinderen kunnen worden gebracht tussen 8.15 en 8.30 uur en worden opgehaald tussen 17:00 en 17.30 uur. Er wordt gezorgd voor thee en lunch. Deelname kost €30 (als dat een probleem is, zoeken we een oplossing).

Voor meer informatie & inschrijven, stuur een berichtje naar aanmelden@luthersekerknijmegen.nl of bel met 06-49932157.

Nieuw lid

van de kernwerkgroep

een interview

Op zondag 19 januari 2025 is Christiaan Fahner voorgedragen als nieuw kernwerkgroep lid van Nijmegen. Bij deze een kort interviewje om hem te introduceren.

1. Wanneer ben je betrokken geraakt bij onze kerk en hoe is dat zo gekomen?

Ik heb 9,5 jaar in Zwolle gewoond en had toen orgelles van de organiste en cantrix van de Lutherse kerk daar. Daar heb ik mijn eerste positieve ervaringen opgedaan met het Lutherse gedachtengoed. Sinds begin 2023 ken ik de Lutherse kerk in Nijmegen. De knop om lid te worden is omgegaan tijdens de kerkopenstelling van de Nijmeegse Vierdaagse in 2023. Toen dacht ik: zoals deze gemeenschap kerk is in onze maatschappij, dat vind ik tof, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen!

2. Jij doet heel veel in de kerk, zowel met hoofd (meedenken) als met hart (meeleven) als met handen (beheer en onderhoud). Hoe zorg jij voor je rust?

Dat is inderdaad een moeilijke. De sleutel ligt voor mij in het bewust kiezen: dit stel ik uit of, hiervoor vraag ik een ander of, bij dit overlegje ben ik niet aanwezig. Een jaar geleden heb ik een boek gelezen over hooggevoeligheid. Toen ben ik mij bewust geworden dat een grote hoeveelheid (nieuwe) prikkels vermoeiend voor mij is. Dat bewustwordingsproces helpt mij nu in het kiezen waarin ik wel en niet investeer.

3. Je woont aan de rand van de Veluwe. Hoe kun je gemeentelid zijn op zo grote fysieke afstand?

Ik vind het fijne aan de Lutherse gemeenten dat er bijna nooit wordt gevraagd naar af-

stand. Alle Lutherse gemeenten zijn streekgemeenten. En de Lutherse kerk is een wereldkerk en dat merk je zelfs lokaal vind ik. Men denkt over het algemeen niet in: in welke straat woon je, maar woon je in Nijmegen of erbuiten?

Maar antwoord op je vraag: vanuit het noorden is de Lutherse kerk goed bereikbaar met een auto. Snelweg, N-weg, en een stukje bebouwde kom en dan ben ik er.

4. Wat betekent muziek voor jou?

Muziek is voor mij ontspanning na mijn werkdag. Als ik niet op pas dan brandt mijn eten aan als ik de verleiding niet kan weerstaan om tijdens het koken even te gaan musiceren. In de kerk geniet ik ervan als het orgel en de gemeentezang een soort duet met elkaar aangaan. Met veel kerkgangers kun je dan mooie omspelingen maken. Met weinig kerkgangers is dat moeilijker, omdat de gemeente dan meer ondersteuning nodig heeft. Maar de voorbereiding voor een dienstervaar ik sowieso als een zegen, omdat de teksten van de bijbel en de liederen al eerder door je hoofd gaan dan als kerkganger.

Vragen gesteld door H el ene, vragen beantwoord door Christiaan

Ps. De huidige samenstelling van kernwerkgroep Nijmegen is:

Annemarie, Christiaan, Coby, H el ene, Lilo en Markus

H el ene Stafleu





Contact Pastoraat: mw. G. Boon [pastoraat@luthersekerkheerlen.nl]
Coördinatie: hr. H. Oosterveer
Diaconie: mw. K. Mulder
IBAN Diaconie Zuid-Limburg

NL57 RABO 0373 7110 26

Vespers en Stille Week

Waar gaan wij naartoe?

Ook dit jaar houden we in de week voorafgaande aan Pasen een aantal vieringen die zijn voorbereid in samenwerking met de Andreasparchie en de Lutherse Gemeente.

Het thema is: Waar gaan wij naartoe?

Als wij ons onzeker voelen kan dit een bange vraag zijn. Dat speelt ook in onze persoonlijke situatie als we geconfronteerd worden met de dood van een geliefde of met onze eigen dood. Als geloofsgemeenschap voelen we dat ook want we zien dat we steeds kleiner worden en ouder. En maatschappelijk gezien merken we dat we steeds verder uit elkaar drijven in wat de basis is van ons samenleven. We maken ruzie over wat we voelen en denken, wat waar is en wat niet, wat we als recht accepteren en wat niet, wat we willen niet delen met anderen en vasthouden wat we hebben. Dan kunnen we bezorgd en zelfs angstig zijn en ons de vraag stellen waar het naartoe gaat, waar wij naartoe gaan en wat onze toekomst is.

Evangelieteksten over de lijdensaankondigingen van Jezus

In de evangelieverhalen vertelt Jezus verhalen en geneest Hij mensen. Hij heeft het over de nabijheid van Gods wereld. Maar hij heeft het ook over wat Hem te wachten staat. Hij heeft het over zijn lijden, zijn dood en zijn

opstanding. Dat is verwarrend en confronterend voor de leerlingen. Het roept vragen op en maakt hen onzeker en bang. Ze reageren daar verschillend op want er is weerstand, onbegrip of verdriet. Ze kunnen de bange vraag aan Jezus stellen: Waar gaan wij dan naartoe? Maar eigenlijk is dit voor de leerlingen pas ná de gebeurtenissen van Paasmorgen te begrijpen.

Wat de lijdensaankondigingen van Jezus betreft betrekken we ook gebeurtenissen of uitspraken van Jezus erbij die aan deze aankondigingen voorafgaan of daarop volgen en ook teksten waar het gaat om de houding van de leerlingen. In alles blijft de vraag waar het naartoe gaat met Jezus en met de leerlingen. Is er zicht op iets anders dan leed en dood?

Jezus gaat zijn weg.

Met aanvechtingen, maar uiteindelijk vastberaden. Waar gaat Jezus naartoe? En durven wij Hem te volgen? Waar gaat het met ons naartoe? Een vraag aan God en aan Jezus. Een vraag aan elkaar en aan onszelf. Want als we naar onszelf kijken kunnen we ons ook in onze huidige tijd de vraag stellen waar het naar toe gaat met alles wat er gaande is. Dan kunnen we het op zijn beloop laten, wegkijken, ons erbij neerleggen en uiteindelijk op-

geven. Maar tegelijk geven we dan ruimte aan datgene waar we eigenlijk geen ruimte aan willen geven.

Waar gaan wij naartoe?

Het kan een vraag zijn waarin we onze zorgen tot uitdrukking brengen, maar het kan ook een open vraag zijn naar de weg die wij kunnen en willen gaan in en ondanks alles. Het gaat om ons perspectief vanuit ons geloof. Vanuit dit perspectief kijken we naar de Evangelieteksten, die voor een deel confronterend zijn maar tegelijk ook weer perspectief geven. Waar gaan wij naartoe? Durven we verder te kijken dan de komende dagen? Durven wij dan ook te kijken naar het glorie van de nieuwe dag die begint midden in het donker van de Paasnacht? We zullen zien.

Een lied van popartiest S10 en lied 511 uit het liedboek 'door goede machten trouw en stil omgeven' (geschreven door Dietrich Bonhoeffer) geven aan dat we in en ondanks alles niet bang hoeven te zijn. We hoeven niet bang te zijn met alles wat God ons geeft in en door Zijn Zoon. God waardeert ons en geeft ons het perspectief van Zijn wereld. Jezus waardeert ons en Hij is ons perspectief. Zo kunnen we uitdragen in onze tijd: Waardering die geneest. Onszelf en onze maatschappij. We hoeven niet bang zijn, want daar gaan wij naartoe.

We wensen elkaar gezegende verstillende en bezinnende momenten.



VESPERS

De Vespers in de Lutherse Kerk beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de Lutherse Kerk, Meezenbroekerweg 70 in Heerlen, op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april.

STILLE WEEK

De vieringen van de Stille Week (donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 april) worden gehouden in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 72 in Brunssum.

Witte Donderdag om 19.30 uur in zaal 3 van de Pelgrimskerk, waar we ook avondmaal zullen vieren. Omdat de kerkzaal verhuurd is zullen we kijken hoe het ons bevalt als we deze viering in zaal 3 plaats laten vinden.

Goede Vrijdag om 19.30 uur in de kerkzaal.

De **Paasnacht** zullen we om 21.00 uur in de kerkzaal vieren.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere vieringen mee te beleven.

*Namens de voorbereidingsgroep
ds. Joachim Stegink*

Contactadressen

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Consulent



dr. A.H. (Andreas) Woehle
tel: 06-2019 5027
e-mail: a.woehle@luthersamsterdam.nl

Kerkenraad

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen

Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL43 RABO 0373 7412 51
NL87 INGB 0001 1373 31
NL25 ABNA 0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL57 RABO 0373 7110 26

Luthers Zuid-Nederland op Internet:

www.lutherszuidnederland.nl

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven
tel: 040-262 31 04
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Redactie kerkblad "Lutherroos"

De redactie is bereikbaar via e-mail:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Website Luthers Zuid-Nederland

www.lutherszuidnederland.nl

KERKDIENSTEN



Eindhoven

Dommelhoeftstraat 1A
Eindhoven
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

13 april - Palmzondag
ds. E. van der Panne (re)

17 april - Witte Donderdag
ds. B.J. van Haarlem (lu)
Aanvang 19:00 uur
Viering Heilig Avondmaal

18 april - Goede Vrijdag
ds. H. Cuperus [do]

19 april - Stille Zaterdag
ds. E. van der Panne[re]

20 april - Pasen
mw.prof. V. Heutger [lu]

27 april - Quasimodo Geniti
ds. J. Beks [lu]

4 mei - Misericordia Domini
ds. E. van der Panne [re]

11 mei - Jubilate
mw.prof. V. Heutger [lu]

18 mei - Cantate
mw. M. van Huijzen [lu]

25 mei - Rogate
hr. W. Wagenaar [do]



Heusden

Putterstraat 32
Heusden
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

13 april - Palmzondag
ds. H. Brederoo

20 april - Pasen
ds. E. Aarsen-Schiering

18 mei - Cantate
ds. M. Klaasse Mesch

1 juni - Exaudi
ds. W.J.H. Boon

15 juni - Trinitatis
hr. Tjapkema Broekema

1 juni - Exaudi
ds. B.J. van Haarlem [lu]

8 juni - Pinksteren
ds. E. van der Panne [re]

KERKDIENSTEN



Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen
Aanvang 10:00 uur.
(tenzij anders vermeld)

13 april - Palmzondag
mw. Willeke Warner

17 april - Witte Donderdag
ds. Marieke Fernhout
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19:30 uur

18 april - Goede Vrijdag
hr. Esger Renkema
Aanvang 19:30 uur

20 april - Pasen
diaken Theo van Driel

4 mei - Misericordia Domini
prof.dr. Markus Mathias

18 mei - Cantate
ds. Wietske Tinga

1 juni - Exaudi
Geen dienst



Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

13 april - Palmzondag
ds. W.J.H. Boon

14 april, 15 april, 16 april
Aanvang Vespers 19:30 uur

17, 18 en 19 april in de Pelgrimskerk
Horizonstraat 72, Brunssum

17 april - Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang 19:30 uur

18 april - Goede Vrijdag
Aanvang 19:30 uur

19 april - Stille Zaterdag
Aanvang 21:00 uur

20 april - Pasen
ds. W.J.H. Boon
Viering Heilig Avondmaal

27 april - Quasimodo Geniti
mw. Bertha Verkerk

11 mei - Jubilate
ds. A. Hana

25 mei - Rogate
ds. S. Bloemert



lutherszuidnederland.nl

