



Matteüs 21: 1-11

Hosanna die komt!

In deze tijd van Lock-Down en avondklok en steeds maar weer berichten over grote hoeveelheden besmettingen, een mogelijke derde golf en de maatregelen vanwege het coronavirus blijven veel mensen noodgedwongen thuis.

Daarom brengen de predikanten u weer een wekelijkse zondagsbrief.

Een zondagsbrief ter inspiratie en meditatie.

We wensen u een goede zondag.

ds. Willem Boon en ds. Susanne Freytag



oen Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem naderde stuurde hij twee leerlingen erop uit en gaf hen de opdracht: 'Ga naar het dorp verderop. Daar zullen jullie een ezelin zien, die vastgebonden staat met haar veulen. Maak hen los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: 'De Heer heeft ze nodig.' Dan zal men ze meteen meegeven.'

Dat zien we hier nu gebeuren. De twee leerlingen hebben de ezels en het veulen los gemaakt en willen ze meenemen.

En dan gebeurt er waar Jezus het over had. Er komt iemand over de muur van het dorp kijken en spreekt de leerlingen hierop aan.

Is het niet merkwaardig dat Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft om zeg maar jou

fiets, of jou auto te confisqueren. Is dat niet eigenlijk stelen? Of ongevraagd uitlenen?

En op de vraag waarom ze dat doen moeten de leerlingen antwoorden: 'De Heer heeft ze nodig'. Dat is voldoende, dan zal men ze meteen meegeven – zegt Jezus.

Hoe zouden wij erop reageren wanneer de Heer van ons iets nodig heeft? Die man uit het dorp begrijpt meteen dat met 'de Heer' God wordt bedoeld. God zelf klopt aan en zegt, mag ik de ezels even van je lenen? Hoe zouden wij erop reageren wanneer God zegt: Ik heb iets van je nodig.

Maar eigenlijk hoeft God ons niets te vragen. We denken dat alles wat we hebben van onszelf is. We vergeten daarbij gemakshalve dat we leven in Gods wereld. God heeft het uiteindelijk voor het zeggen in zijn schepping.

Daarom ook is het antwoord 'De Heer heeft ze nodig' voldoende om de ezels mee te geven, als je weet wie de Heer is. Dit is een begin van



ds. Susanne Freytag
Lutherse gemeente Zuid-Nederland

een antwoord op de eigenlijke vraag: 'Wie is toch die man, die Jezus?' We ontdekken: Jezus spreekt en handelt in naam van God. Dat maakt hem bijzonder, dát maakt de hele situatie anders.

Jezus gaat vervolgens op de ezels zitten en wordt door de menigte met jubel begroet. Mooi is op de afbeelding te zien hoe de mensen klein worden ten opzichte van deze koning en hun mantels op de grond leggen als een rode loper waarop de ezels met Jezus erop loopt. Ook leuk is de figuur boven in de boom die palmtakken afhaalt om op de weg te spreiden.' Al met al een beeld van een koninklijke intocht.



De buxustakjes hier op tafel zijn dan maar een klein aftreksel van de echte grote palmtakken. Dat mensen klein worden ten opzichte van deze koning, dat komt voort uit onze besef van ons kleinheid voor God. Maar het is juist het kenmerk van Jezus dat hij mensen uit hun kleinheid omhoog haalt en weer voluit mens laat zijn.

Hij ontmoet de mens juist op ooghoogte. Daarom rijdt hij niet hoog op een paard maar op een ezels.

En dan is er de menigte die jubelt: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de Hemel!"

De menigte begroet hem als de redder! Hosanna of eigenlijk Hoshana betekent namelijk 'Help nu, help toch!' De mensen verwachtten redding en bevrijding van deze zachtmoedige koning. Ze bejubelen hem met al hun verwachtingen. Zo kort na de verkiezingen herkennen we dat hoe mensen veel verwachten van hun leiders, ook het onmogelijke.

Wie is toch die man? Dat is wel de oervraag van ons christelijk geloof. Wie is toch die man die ons in beweging zet en op de been houdt? Wie is toch die man die meer dan twee miljard volgelingen in de wereld >>

>> heeft. Die al twee duizend jaar wordt herkend. Hij is de koning die ons komt bevrijden, niet als een redder in de politieke arena, maar als iemand die onze ziel komt bevrijden en ons leven voor eens en voor altijd verbindt met God.

In de Stille Week volgen we de weg van deze machteloze koning die het kwaad en geweld van deze wereld ondergaat op weg naar Gods overwinning.

Amen

Evangelielezing

Jezus nadert met zijn leerlingen Jeruzalem. De stad is vol pelgrims in feeststemming. Jezus komt wekt verwachtingen. Hij zet zijn intocht in scene. Het werd een koninklijke intocht maar dan een speciale. Laten we kijken en luisteren.

Matteüs 21:1-11

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig." Dan zal men ze meteen meegeven.'

Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: 'Zeg tegen Sion: "Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'"

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.

De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.'



Collecte

De collecte is bestemd voor het werk van de eigen kerk.

Uw gift kunt u overmaken naar
NL43 RABO 0373 7412 51

t.n.v. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.

onder vermelding:

Gift Voor het werk van de Kerk
Heel hartelijk dank!

Voorbede

Barmhartige God, naar uw komst zien wij uit.

In vertrouwen op U bidden wij
voor vrouwen en mannen

die gekrenkt en vernederd worden,

voor mensen die aangetast worden in hun waardigheid,

voor kinderen die geen veilige plaats hebben
om op te groeien;

dat zij mensen tegenkomen die solidair met hen zijn...

voor hen die het lijden op hun weg tegenkomen,

voor armen, zieken en verdrukten,

voor mensen die niet in tel zijn;

dat zij gezien worden en tot hun recht mogen komen...

voor allen die vervolgd worden

om hun geloofsovertuiging,

maar die zich niet laten knechten

door de machthebbers van deze wereld;

om echte verbondenheid en een lange adem...

voor allen die uitgeput zijn en niet
meer verder kunnen,

zij die hun taak moeten volbrengen

en de weg ten einde gaan,

voor wie in de war zijn geraakt

en die de wanhoop nabij zijn;

dat zij geborgenheid mogen vinden

bij U...

God,

Hoor en zie hoe wij ons vertrouwen stellen op U.

Sla acht op ons gebed wanneer wij roepen tot U.

Wij vragen het U uit naam van Hem,

Jezus Christus, onze Heer,

Zegenbede

Zachtmoedigheid moge zijn op uw lippen,
vriendelijk zoals een zomeravond over je daalt.

Vriendelijkheid moge over u komen

en reinheid in Uw hart.

Wijsheid moge u bij iedere handeling begeleiden.

Zo moge U gezegend worden op uw weg

door God de Vader,

God de Zoon

en God de Heilige Geest.

Amen



**Vanaf Palmzondag 28 maart
staat deze overdenking als video op ons YouTube-kanaal.**