

Uitgave 2025-1 • periode 2 februari - 13 april 2025

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



LUTHERROOS

Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

Noord-Brabant - Limburg - Nijmegen



Met informatie over de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Bij de Voorplaat



Winter in 2025. Sneeuw op houten stammen aan de rand van een weiland bij Veldhoven. Foto: hr. J.M. van Zijll Langhout.

Van de Redactie

Beste mensen,
Een nieuw jaar met een komende lente en weer een nieuwe Lutherroos voor u.

Met het aanbod van Robert-Jan Dijkman om aan te schuiven bij de redactietafel om te kijken wat hij mee kan helpen, zijn we heel blij.

Hiervoor is hij een middag bij het werk geweest en de eerste indruk is dat hij gaat onderzoeken waar er binnen het vele werk iets kan worden geautomatiseerd. Dit zou heel wat handwerk besparen en daar kijken wij met interesse naar uit. Robert Jan welkom in de club en veel succes toegewenst.

Voor u weer veel leesplezier.
Namens de redactie,

Dick Eekel



Colofon



De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en verschijnt zeven maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de gemeente en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:

Dick Eekel (hoofdredacteur en redactie Eindhoven)

Coby van Dam-Bouwens (redactie Nijmegen)

Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)

Robert Jan Dijkman (automatisering)

Martin de Groot (assistent productie)

Redactieadres:

p/a Vennekerhei 39, 5508 WB Veldhoven

redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven

secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Druk: Kampert-Nauta Oss

Kopij aanleveren voor de volgende editie:

voor 17 maart naar redactie@lutherszuidnederland.nl

Die editie geldt voor de periode 13 april tot 1 juni 2025.

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven de Lutherroos te willen ontvangen.

Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opsturen naar: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Er zijn geen abonnementskosten, maar een bijdrage aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is van harte welkom. Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad ook of alleen maar digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met uw naam en uw e-mailadres door aan: redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bijdragen aan de kosten van het kerkblad:

NL43 RABO 0373 7412 51

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
vermeld: Gift kosten Lutherroos

Inhoudsopgave

Van de redactie.....	2
Bij de voorplaat.....	2
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?...3	3
Colofon.....	3

Meditatie.....	4
Liederen van Luther.....	6
In Memoriam.....	7
Luchthavenpastoraat.....	7
De Lutherwandeling van 1510.....	8
Van de Ledenadministratie.....	10
In Memoriam.....	11
Babysokjes en vestjes.....	12
Verjaardagen kinderen.....	13
Verjaardagen in Zuid-Nederland.....	13

Kern Bergen op Zoom.....	14
- Kerstfeest 2024.....	14

Kern Eindhoven.....	15
- Dommelbreak.....	15
- Agenda.....	15
- Berichten uit Armenie.....	16
- Adventsviering.....	17
- Zangavond en zangdienst.....	17
- Filmkring 2025.....	18
- Verbindend communiceren.....	18
- DoReLu-bijbelgespreksavond.....	19
- Muziekdienst: 'Door het water.....	19
- Adventsochtend.....	19
- Collectes Eindhoven.....	20

Kern Heusden.....	21
- weer voorbij.....	21
- Lutherse Lezers.....	22

Kern Nijmegen.....	23
- Terugblik.....	23
- Collectes.....	24

Kern Zuid-Limburg.....	26
- Sinterklaasproject.....	26
- Uit de Kerncommissie.....	28
- Collectes: komende tijd.....	28

Contactadressen.....	29
----------------------	----

Vieringen.....	30-31
- Kerkdiensten Eindhoven.....	30
- Kerkdiensten Heusden.....	30
- Kerkdiensten Nijmegen.....	31
- Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	31

Meditatie

Luthers zingen, bestaat dat?



Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

(Ps 147:1-3)

De psalm bezingt het uit volle borst, maar bestaat zoiets als “Luthers zingen”? Is niet elk zingen hetzelfde?

En de volgende vraag die dan opkomt is: als ik in de kerk zing, zing ik eigenlijk voor God of zing ik niet toch veel meer voor mijzelf?

Ik denk persoonlijk dat het doorgaans allebei is. Wij zingen en daarbij stijgen wij boven onszelf uit en raken aan wat ons verstand te boven gaat. Het valt ons niet altijd op, omdat zingen en rationaliseren twee verschillende zaken zijn. Maar we ‘verliezen ons’ als het ware in het lied, in ieder geval voor een deel, in de hoop daar gevonden te zijn.

Er zijn ook wel van die liederen die daar ook bewust op inspelen, die er van gebruik maken, van dat “verliezen”. Ze verleiden ons er toe alle sturing over te geven en ons willoos en gedachteloos te laten meenemen door een simpele melodie en een eenvoudig of zelfs nog door slagwerk ondersteunde ritme.

Je hoeft dan niet meer zelf te denken. Dat doen die lieddichters of -vertolkers (uit naam van Jezus) wel voor jou! Verschrikkelijke, verleidelijke deuntjes zijn dat! Waarom? Omdat ze ons als gelovige niet serieus nemen in hoe wij zoeken en tasten. Zijn het geloofslidjes? Ja hoor, beslist, maar van een soort geloof dat veel van wat “luthers” is ongewenst verklaart.



Wellicht goed om hier ook eens in het kader van de “gesprekken bij de koffie” over door te praten.

In de “Lutheran Summer School van het afgelopen jaar hebben wij ons intensief met zingen en met liederen bezig gehouden. En we hebben geprobeerd te beschrijven welke kenmerken liederen beter niet mogen hebben, willen ze in een Lutherse eredienst verantwoord kunnen worden gezongen.

We hebben daarmee (in de omkering) in feite ook benoemd, wat we in liederen appreciëren en wat volgens ons een lutherse spiritualiteit voedt. Ik deel met u hier een greep uit de genoemde kenmerken voor “beter niet”:

- Als er te veel antwoorden worden gegeven en geen vragen open blijven
- Als mijn denken wordt stopgezet
- Als het lied/ de muziek geen nieuwsgierigheid opwekt
- Als er enkel “zenden” plaats vindt, maar geen uitnodiging om deel te worden
- Als kwetsbaarheid ontbreekt
- Als de moeite van het leven wordt uitgevlakt of niet serieus genomen
- Als ikzelf buitenspel word gezet
- Als de gemeenschap er geheel ontbreekt in het perspectief van het lied

- Als het mysterie mist in het lied... (als God “op mijn schoot wordt gezet” en “als Jezus mijn vriendje wordt” en niet méér mag zijn)
- Als ik van alles en nog wat “moet” en er geen ruimte is om ook angstig te zijn
- Als muziek eentonig en voorspelbaar is zonder meditatief te zijn
- Als muzikaliteit, door effectbejag en opzweepende effecten, inbreekt op mijn gevoel en mij, mijn aarzeling doorbrekend, ongewild op sleeptouw neemt
- Als er via muziek gejaagd wordt op (de smaak van) jongeren, die vervolgens in een oud geloofspatroon worden ingelijfd
- Als muzikaal versimpeld wordt wat gelovig niet simpel is...

Naast deze “negatieve” beschrijvingen hebben wij in de SummerSchool ook enkele positieve criteria benoemd:

- Een lied klinkt binnen de uitleg-gemeenschap van de vierende gemeente! Daar is, door samenklank van woord en muziek en pastorale setting, soms meer mogelijk dan er puur muzikaal of tekstueel mogelijk lijkt.
- De taal (Nederlands) is belangrijk, want zij opent het gevoel van eigenheid en herkenbaarheid. Toch kan een andere taal de andersoortige muzikaliteit zo onderstrepen dat het lied me daardoor juist dichterbij komt. En sommige liederen zijn door ons voor het eerst in een andere taal gehoord en daarmee in onze ervaring verbonden.
- Muziek transporteert “schatten van emoties” die de inhoud van een lied kunnen en mogen ondersteunen.
- Muziek in een lutherse gemeente (in NL) zoekt naar binnen gericht er ook naar een warm gemeenschapsgevoel te voeden...

Het recentelijk in de lutherse gemeenten in Nederland en ook bij u in Zuid-Nederland, aangeboden “LWF Global 80 Songbook” neemt ons als lutherse gemeenten mee naar doorleefde muziek, die in zingende lutherse gemeenten elders in de wereld als “passend

bij een lutherse spiritualiteit” wordt ervaren.

Aan ons / aan u de taak om dat te beproeven, zingenderwijs.

Heb het er eens met elkaar over, wat voor u de binnenkant van “Luthers zingen” vertolkt. En beproef eens de smaak van “elders”, waar het lutherse in een andere context klinkt. Een spannende oefening in “katholiceit”: Kerk zijn op alle plaatsen en in alle tijden.

Ik hoor graag van uw ervaringen daarmee! En ik ben overtuigt dat ons het “proeven” en erover spreken ook dichterbij onze eigen geloofsbeleving brengt.

En dat soort horend en zingend verkennen van de eigen spiritualiteit lijkt me een goed begin om met elkaar te delen wat dat eigenlijk is: “Luthers in Nederland”.

ds. Andreas Wöhle



Liederen van Luther

In deze serie behandelt een predikant de liederen van Luther in willekeurige volgorde. Het is de bedoeling dat al zijn liederen een keer aan bod komen.

Mensch, willst du leben seliglich

(Alle liederen van Luther 15)



ok Luther heeft meerdere liederen aan de 10 geboden gewijd. Het lied voor dit nummer van de Lutherroos is een tamelijk onbekend lied, dat

Luther heeft laten publiceren in 1524 in het Geystliche gesangk Buchleyn, Wittenberg.

Het heeft nooit in de gezamenlijke protestantse bundels van de afgelopen jaren zoals het “Liedboek der Kerken”, of het “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk”, maar ook niet in het “Gezangboek der Evangelisch Lutherse kerk” gestaan. Bedoeld was het lied als een catechetisch lied en kon gezongen worden in de liturgie van onze kerk als Kyrie-lied.

Iedere strofe bestond uit vier regels, die een uitleg gaven van één van de tien geboden, en het werd afgesloten met een Kyrie.

Van het eerste vers van dit lied is al eekn manuscript uit het jaar 1481 in Quedlinburg bekend.

Het lied werd al spoedig weggedrongen door een ander lied van Luther in ons boek over Luthers Liederen nr. 14, waar ds. Freytag in februari 2024 over heeft geschreven. Sinds het begin van de 19e eeuw is de populariteit van dit lied sterk afgenomen en is het uiteindelijk niet in modernere Duitse kerkelijke gezangboeken opgenomen.

Het lied werd voordien vaak gezongen in de liturgie ter voorbereiding van de biecht. Een in onze protestantse wereld een vrijwel vergeten ambtshandeling, die vooraf aan een avondmaalsviering meestal in de gemeente

werd gehouden en waarbij de predikant door handoplegging alle gemeentelieden, ieder persoonlijk, de genade en de vergeving door God toesprak.

ds. Willem Boon





In de terminal van het vliegveld is een hoekje waar bij staat “mobility assistance”. Daar staan rolstoelen en er is hulp voor mensen die slecht ter been zijn.

Er zat een man die ik aansprak. Hij vertelde dat hij net een orthopedische operatie achter de rug had en zat te wachten op iemand die hem in de rolstoel naar het vliegtuig zou brengen. Hij ging op bezoek bij familie van zijn vrouw in Oost Europa.

Ik vertelde dat ik luchthavenpastor ben. Hij zei toen: “Oh, u bent op zoek naar dolende zielen?, ja op deze plaats in dit hoekje zijn

die zeker te vinden”. Hij zei het op een grappige manier en moest er zelf erg hard om lachen. Natuurlijk lachte ik met hem mee. Maar later dacht ik er over na. Het klopt wel natuurlijk dat ik op het vliegveld op zoek ben naar “dolende zielen”.

Dat begrip kan je op allerlei manieren uitleggen. Mensen zijn op reis, ze dolen rond. Op reis met het vliegtuig maar ook op reis door dit leven. Het is zinvol om daarbij een eindje mee te lopen. Maar de term “dolende ziel” is iets dat een lach oproept.

Mirjam van Nie

In Memoriam **Erik Keijzer**



* Rotterdam 18 september 1932
† Eindhoven 23 december 2024

Erik was een verzamelaar, een pietje precies, zeer sociaal voelend, maar vooral een grote levensgenieter. Op de tijdens zijn afscheidsdienst in crematorium Rijtackers vertoonde foto's was hij merendeels in etende toestand weer-gegeven. Toen Fia en ik hem een keer de bloemen uit de kerkdienst brachten, werden we ook direct meegetroond naar het restaurant beneden in het verzorgingstehuis.

Erik had een zeer grote collectie grammofoonplaten en CD's die allemaal opgenomen waren in een zorgvuldig aangelegd bestand. Daarnaast spaarde hij ook sigarenbandjes en olifantjes na het afscheid moch-

ten alle aanwezigen één van zijn olifantjes meenemen.

Erik heeft vroeger nog veel voor onze kerk gedaan. Hij bracht o.a. de cassettebandjes met de opgenomen kerkdienst rond.

Op zijn bidprentje stond de volgende tekst die hem goed karakteriseert:

Het is nu toch gebeurd, je hebt je rust, na 92 jaar klaar te staan voor je familie, je vrienden, kennissen en al die anderen die een beroep op je deden. Je hoeft niet meer alles bij te houden, te volgen of op te slaan in lijstjes. mappen, notities of losse blaadjes. Je hoeft je niet meer druk te maken hoe het met al die anderen is en gaat en of ze je hulp eventueel nodig hebben. Je mag de krant ook ongelezen laten liggen en de puzzels hoeven niet meer gemaakt te worden.

Tom Tempelaar

De Lutherwandeling

van Wittenberg naar Rome in 1510

Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers



Prof. dr. em. Markus Matthias (1956) was tot oktober 2023 hoogleraar Lutherana van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Zijn wieg stond in het Duitse Mainz.



Etappe 17:

Van Neurenberg via Schwabach naar Abendberg en Wernfels

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.



We verlieten de oude keizerlijke stad Neurenberg aan de Jakobskirche naar het zuidwesten, langs nieuwe en oude nederzettingshuizen, en liepen een tijdje idyllisch langs het smalle Ludwig-Donau-Main-kanaal. Het dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw en verbond de Donau bij Kelheim over ca. 170 km met de Main bij Bamberg.



Van de twee mogelijke routes naar Ulm kozen wij die via Gunzenhausen door de Lorenzrijkswald in plaats van de route via Eichstätt. Onze eerste stop was de Sint-Niklaaskerk in Kornburg met een kerkhofportaal waarop de eerste regel van een pelgrimslied van Benjamin Schmolck (1672–1737) te zien is. De pelgrim vraagt om toegang tot de kerk: “Open de prachtige poort voor mij, laat mij kennismaken met Gods huis; O, wat zal mijn ziel gelukkig zijn op deze plek!



Hier is Gods aangezicht, hier is alle troost en licht.”



En het mooiste is: veel protestantse parochies in deze regio laten hun kerken overdag open voor bezoekers, pelgrims en biddende mensen. Het interieur is opnieuw typerend voor de Frankische protestantse kerken. Het prinselijke (Brandenburg-Ansbach) wapen als teken van de politieke bescherming van de kerk, de predikstoel met de twee hervormers Luther en Melanchthon,

direct daaronder de avondmaalstafel met Christus als uitnodigende. En vóór de ingang van het liturgisch centrum bevindt zich het doopvont waar iemand wordt toegelaten tot de christelijke gemeenschap.



Iets verder buiten de oude stad kwamen we verzoeningskruizen uit de 15e eeuw tegen, die hier vaak als verzoening door veroordeelde geweldsmisdadigers moesten worden opgesteld. Soms hebben ze (later) ook gediend als gedenksteden voor soldatengraven: 'Zweedse kruisen' ter nagedachtenis aan Zweedse soldaten die hier tijdens de Dertigjarige Oorlog zijn omgekomen.



We passeerden heerlijk wilde weiden en onder een kanaalbrug naar Schwabach.

Schwabach werd beroemd als goudmijnstadje.

Bladgoud wordt hier al meer dan 500 jaar geproduceerd en siert paleizen en kathedralen over de hele wereld en ook het stadhuis van Schwabach op het



prachtige marktplein met zijn statige vakwerkhuisen en barokke gebouwen.

In 1410 werd begonnen met de bouw van een nieuwe gotische stadskerk, die uiteindelijk in 1509 voltooid was en net als zijn voorganger gewijd was aan Johannes de Doper en Martinus. Luther zal hier zeker een gebed tot zijn naamgenoot hebben uitgesproken.



Kort voor zijn aankomst in Schwabach werd in 1505 het grote sacramenthuis opgericht om de eucharistiegaven op te slaan, die nu in het altaarsacrament in de rooms-katholieke kerk worden bewaard.

Je ziet de zogenaamde trui van Veronica met een afbeelding van de gekruisigde, op de zijkant staat een verwijzing naar het engelenbrood (panis angelorum), allemaal duidelijke sporen van grote sacramentele vroomheid kort voor de Reformatie.



Schwabach is ook beroemd omdat naar deze plaats een zeer populaire druksoort van de nieuw uitgevonden losse letter is vernoemd. Ook veel Lutherbijbels werden met deze letters gedrukt.

Schwabach behoorde tot de markgraafschap Brandenburg-Ansbach, waarin markgraaf George de Vrome (1484-1543) al in 1528 de Reformatie introduceerde. Daarmee beantwoordde hij aan de wil van de Schwabachburgers, die al vanaf 1523 dichter bij de Reformatie-doctrine waren gekomen.



Ten slotte is Schwabach nog steeds bekend in de geschiedenis van de Reformatie omdat verschillende protestantse keizerlijke standen hier in oktober 1529 in het gasthuis Goldener Stern bijeenkwamen om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke protestantse leringen. Voor dit doel schreven Luther en Melanchthon leerartikelen, die, net als de Schwabacher-artikelen, de voorloper werden van de leerartikelen van de Confessio Augustana van 1530.

De volgende dag was er vooral veel landschap te zien en weinig historische bezienswaardigheden. Dus gingen we langs particuliere distilleerderijen naar Kammerstein en Abendberg.



De Kammersteiner Jakobskapelle was zo belangrijk voor ons omdat we hier opnieuw een historisch veilig deel van de oude Jacobsweg en dus ook de Lutherse weg kunnen vinden.



Ook Abendberg met zijn kasteelcomplex lieten we achter ons en kwamen langs de zogenaamde “witte zuil” in Wernfels, die al in 1407 werd genoemd en aan de middeleeuwse Heerstrasse staat. We waren dus op de goede weg.

prof.dr. Markus Matthias

Van de Ledenadministratie

In Memoriam

Bernard Josef Pieter van Rheenen

* 24 september 1944 te Utrecht – † 19 december 2024 te Oisterwijk

Roy Baretti

* 5 januari 1964 – † 13 december 2024 te Heerlen

Verhuisd

ds. Susanne Freytag en Martin de Groot naar Klaas Woltjerweg 41, 9636 BB Zuidbroek

In Memoriam

Peter Paul Kleinlooh

*** 5 oktober 1972 - † 30 december 2024**

Na een kort ziekbed op 52-jarige leeftijd overleden. Hij was de achterkleinzoon van architect Carel Bögeholtz. Opa Kleinlooh was organist in de lutherse kerk te Nijmegen en zijn moeder (Simone Kleinlooh), een trouw lid van de Lutherse gemeente Nijmegen.

Als enige zoon van een alleenstaande moeder, danseres en voormalig directeur van de Lindenberg in Nijmegen, kreeg hij de liefde voor cultuur met de papelel ingegoten. Dans, muziek en literatuur zouden naast maatschappelijke betrokkenheid altijd een belangrijke rol in zijn leven blijven spelen.

Peter Paul was een talentvol en geliefd persoon. Hij heeft in zijn leven diverse functies bekleed in een verscheidenheid van banen. Dans was voor Peter Paul een manier om zich volledig vrij te voelen. Of het nu ging om het bezoeken van festivals of het beoefenen van salsa, hij vond in beweging een uitlaatklep en een viering van het leven. Ook had hij een liefde voor kunst.

Peter Paul was een man die wist hoe je mensen moet verbinden.

De wens van Peter Paul was een afscheid met vrienden en bekenden in dezelfde kerk waar zijn moeder destijds ook haar afscheidsdienst heeft gehad.

Vanuit Amsterdam is Peter Paul op zaterdag 4 januari 2025 onze kerk binnengedragen in een door vrienden bijzonder geschilderde kist passend bij het leven van Peter Paul. De kerkzaal stroomde vol. Omdat de kerkzaal slechts 99 zitplaatsen heeft, werd de viering ook live gestreamd.

Het werd een "levensviering". Alle sprekers hebben vol lof en bewondering gesproken

over het leven en werk van Peter Paul. Het was een eenheid in eerbetoon aan een bijzonder medelevend getalenteerd mens.

Peter Paul Kleinlooh - historicus en schreef 2 boeken over de Lutheranen.

- De lutheranen: Veilig op een eigen school
- De Amsterdamse lutherse families en lutherse identiteit (1860-1914)

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw richtten Amsterdamse lutheranen een eigen lagere school. De school is een succes en de lutherse gemeente met haar prominente Amsterdammers wordt steeds zichtbaarder in de stad.

Bouwen voor Luther: De emancipatie van de Amsterdamse Lutheranen in de 19e eeuw. Tijdens zijn uitgebreide archiefonderzoek ontwierp hij, aan de hand van diverse bronnen, een database met 1000 Amsterdamse lutheranen die hij gebruikte voor zijn onderzoek en dit boek.

Coby van Dam-Bouwens



Babysokjes en vestjes



VESTJES À ,€ 10,00

Voor het diaconaal project van onze gemeente

Het vestje, het jasje en de sokjes zijn met de hand gebreid. De opbrengst gaat 100% naar de Stichting Kinderhulp Armenië. De sokjes zijn zeer geliefd, omdat het uitschoppen wordt verhinderd door het koordje.

Wilt u een andere kleur of grotere maat, neem dan contact op met Lia Eekel.



SOKJES €3 PER PAAR

U steunt een goed doel

Wilt u bestellen: lia.eekel@gmail.com
of per telefoon 040-253 21 75

Gefeliciteerd!

Verjaardagen in Zuid-Nederland

Jarigen van 15 februari - 15 april 2025

Verjaardagen 30-40-50-60-70-75-80-en ouder.

16-Feb	84	Dhr. H.P.H. Haas	Nijmegen
16-Feb	60	Mw. K.A. Wolf	Nijmegen
17-Feb	82	Dhr. F.W. Lobbes	Weert
23-Feb	85	Mw. T.A. Dik	Eindhoven
24-Feb	87	Dhr. J.H. Marks	Bergen op Zoom
4-Mar	70	Dhr. G.H. Bottenberg	Gorinchem
7-Mar	86	Mw. M.A.W. Rehbach	Nijmegen
9-Mar	75	Mw. M.E.P. Kivits	Eindhoven
11-Mar	93	Mw. E.C. Meinen	Halsteren
15-Mar	97	Mw. M.E.K. Helferich	Muiden
24-Mar	88	Mw. L.E. Glimmerveen	Banholt
1-Apr	30	Mw. G.E. de Vree	Venray
2-Apr	82	Mw. S. Stamnes	Vierlinsbeek
15-Apr	84	Dhr. P.S. Friedrich	Heeze



Verjaardagen kinderen

In maart wordt
Sven van Hoorne 4 jaar.

Alvast gefeliciteerd!

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



DRIEKONINGEN.

Op zes januari schrijf ik dit stukje voor u. Het nieuwe jaar is net begonnen dus mag ik u nog een goed en vooral gezond nieuwjaar wensen. De kersttijd ligt weer achter ons en we richten ons op het jaar dat voor ons ligt.

Klopt het wel dat we met het oude jaar ook de dingen van het oude jaar helemaal afsluiten en op één januari met een schone lei totaal opnieuw beginnen? Zo strikt van elkaar gescheiden zijn de jaren niet. Het leven gaat gewoon door en we nemen de draad weer op die we in december lieten vieren. De ene mens is blij dat nu alles weer gewoon wordt zonder drukte en poespas. De andere mens wil de sfeer van kerstmis en de gezelligheid nog even vasthouden. De winter duurt nog lang genoeg.

Dit jaar laat ik Kerstmis niet zo gemakkelijk achter me als anders. Het kerstgevoel oproepen door het horen van het traditionele kerstverhaal en het zingen van vrolijke kerstliederen is al wel weggezakt. Maar gedachten en verhalen die ik deze Kerst hoorde over de stal waar Jezus werd geboren en waar herders en koningen hem en zijn ouders bezochten, spelen nog door mijn hoofd. En bovendien: wat deden al die gebeurtenissen met die mensen toen?

Ik denk dat de geboorte van een kind in een stal waar dieren voor een beetje warmte zorgen en het kindje in hetzelfde stro wordt gelegd als waarin mensen en dieren gewend zijn te slapen, niet zo schokkend is als het voor ons lijkt. Lang geleden leefden mensen overal onder één dak met hun dieren. Mensen hebben eeuwen op stro geslapen. Dat was

de harde realiteit. En wat stellen we ons voor van een herberg (nachtverblijf) in die dagen? Dat was vast geen luxe verblijf met voor iedere gast een eigen kamer met allerlei voorzieningen. Er was eerder zoals in de middeleeuwen een grote ruimte met een open vuur en 's nachts stro op de grond voor wie wilde slapen. Het lijkt me geen ideale omgeving om je kind ter wereld te brengen.



Misschien waren Maria en Jozef wel goed af dat ze een plaatsje kregen toegewezen in de stal omdat de herberg vol was. In de stal was het lekker rustig en of het daar stonk, zoals ik een dominee in zijn kerstpreek vol afkeer hoorde zeggen, weet ik niet. Ik weet wel dat het lang geleden heel gewoon was, dat mensen samen met hun dieren onder één dak leefden. Ze waren wel wat gewend.

Maria en Jozef kregen een rustig eigen plekje waar ze samen hun kindje konden krijgen en waar ze daarna het bezoek konden ontvangen dat ze onverwacht kregen. In de stal konden ze iedereen welkom heten die zich daarheen liet leiden door een wonderlijk helder licht. En konden herders en koningen (of magiërs) er het pasgeboren koningskind hun eer betuigen.

Daarna gingen de herders terug naar hun schapen in het veld en de koningen naar hun land. Wat zou deze bijzondere gebeurtenis met hen allen gedaan hebben? Als je zo iets mee maakt, vergeet je dat niet. Dat geldt voor

de herders en de drie koningen. De herders hebben de schapen die ze moesten hoeden alleen gelaten en de koningen hebben er een lange reis voor gemaakt en hadden het koningskind dat ze zochten op een heel andere plaats gevonden dan ze verwacht hadden. En ze waren zelfs in een droom gewaarschuwd niet terug te gaan naar de nieuwsgierige regerende vorst. Alle kraamvisite moet heel erg onder de indruk zijn geweest. En ze hebben vast veel meegenomen om verder over na te denken.

In de voetsporen van herders en koningen vieren wij na zoveel eeuwen ieder jaar de geboorte van Jezus. En doet het feit dat hij ter wereld is gekomen nog steeds iets met ons. En niet alleen met Kerst. Jezus geeft nog altijd mensen genoeg om over na te denken en zich aan hem vast te houden. Ook in het nieuwe jaar dat net begonnen is.

ds. Fia Tempelaar

Kern Eindhoven



Contact Pastoraat: mw. L. Rampelt [pastoraat@luthersekerkeindhoven.nl]
Gastpredikanten / organisten: mw. E.M. Eekel-Schendelaar
Present / ouderencontact: mw. A. Hoyer
Kinderoppas: hr. R. Schaak
IBAN Diaconie Eindhoven

NL06 RABO 03737 44439

Agenda

13 febr.	19:00 u.	DoReLu-gespreksavond	Dommelhoeferkerk
6 maart	19:45 u.	Kernwerkgroep vergadering	mw. A. Hoyer
3 april	19:45 u.	Kernwerkgroep vergadering	mw. A. Hoyer

Dommelbreak

Iedere dinsdagmorgen is de Dommelhoeferkerk van 10.00 – 12.00 uur open. Een lid van één van de gemeentes zorgt voor koffie en thee en er zijn meer dan genoeg koekjes.

Je kunt er kort of lang blijven, stil in de kerk gaan zitten, een kaarsje opsteken of een praatje maken. En je kunt natuurlijk ook het gerestaureerde glas-in-loodraam bekijken. Net waar je behoefte aan hebt...

Tom Tempelaar





Berichten uit Armenië



Beste sponsorfamilies
Allereerst onze nieuw-
jaarswensen voor alle families die een familie
steunen in Armenië en natuurlijk ook onze ove-
rige sponsors.

We hopen op een beter 2025 maar ook een goede gezondheid voor een ieder!

Namens onze contactpersonen Armine (regio Gyumri) en Ghushik (regio Lori-Snogh) een hartelijk dank je wel voor alle steun en financiële ondersteuning weer van het afgelopen jaar. De families zijn jullie erg dankbaar voor de steun die ze mochten ontvangen.

In mei 2025 hopen we weer een bezoek te kunnen brengen aldaar om met onze eigen ogen te zien hoe het met (sommige) families gaat en ook om persoonlijk contact met de contactpersonen ter plaatse. Ook zullen we dan weer een verslag uitbrengen met foto's die op onze website te zien zal zijn.



Mooi resultaat om te noemen

Op de foto's staan veel van de truien, sjaals en mutsen, die door mw. Greet Droogendijk en haar kennis zijn gemaakt. Met haar mede breisters heeft zij in de loop der jaren al bijna drieduizend-achthonderd truien gemaakt.

Zij breid nog steeds met veel plezier ondanks haar hoge leeftijd van zesennegentig jaren.

*Met een warme groet, Saskia Hesse
Secretaris stichting kindershulp Armenië*

Dick Eekel



Adventsviering

Duitse Adventsviering in de Lutherse kerk in Duitsland heeft de Adventstijd voor kerst een bijzondere betekenis en wordt door veel mensen bewust beleefd. In de meeste huizen staat een 'Adventskranz' en elke zondag steekt men ook thuis een kaars aan.



Op 7 december 2024 zijn we met 12 volwassenen en drie kindjes in de kerk samengekomen. Natuurlijk waren er lekkere koekjes en heerlijke Dresdener Stollen.

We hebben Duitse Adventsliederen gezongen, Rebecca las een mooi verhaal voor en we hebben kleurrijke sterren geknutseld. Het was een heel gezellige middag met leuke gesprekken en een beetje gevoel van 'Heimat' in onze mooie kerk.

Elke Eikmeier



Zoals in de afgelopen jaren wilden we daarom ook dit jaar een Duitse 'Adventsnachmittag' vieren.

Zangavond en zangdienst voor alle DoReLu-gemeenteleden



Aangezien wij voor zondag 9 maart geen predikant hebben maken wij van die dienst samen met gemeenteleden een lekdienst.

In die dienst zullen we buiten de normale liederen ook zoveel mogelijk liturgische delen zingen zoals b.v. het Kyrië-Eleison en een gezongen zegenbede.

Voor de overdenking mogen we gebruik maken van een preek, van onze oud-predikante Chica van Dam, die aangepast is aan het kerkelijk jaar.

Vooraf aan die zondag gaan we op woensdag 5 maart van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur in de Dommelhoeferkerk alvast wat minder bekende liederen oefenen. Zo komen ook die liederen een keer aan de beurt.

Bent u iemand die van zingen houdt, kom dan 5 maart naar de repetitie en iedereen is welkom in de dienst van zondag 9 maart om 10:30 uur om mee te zingen.

*Namens de Lutheranen
Lia en Dick Eekel*

Filmkring 2025

De Filmkring is een activiteit op vrijdagavonden voor en door de leden waarbij drie kerkgemeenschappen hun beste beentje voorzetten. Vooraf is er mogelijkheid om samen een eenvoudige maaltijd te gebruiken. De bijdrage voor het eten is nooit meer dan €7,50 p.p. en wat daarvan overschiet, wordt gebruikt om de rechten van het filmkijken te betalen.

21 maart:

Fête de famille (2019) Cédric Kahn - Florence Bal

Verjaardagen van familieleden zijn in de regel heel leuk.

Iedereen komt bij elkaar voor een gezellig onderonsje. Er wordt gegeten en gedronken, maar vaak ook gekibbeld en zelfs geruzied. Er zijn altijd wel familieleden die elkaar tolereren, maar nimmer de beste vrienden zullen worden, terwijl er ook altijd wel iemand is die als de lijm fungeert. Iemand die krampachtig de vrede probeert te bewaren en verhitte discussies probeert te sussen. Iets dat Andréa in de film *Fête de famille* ook probeert als haar familieleden in haar ietwat vervallen landhuis samenkomen om haar zeventigste verjaardag te vieren.

Truus Lodewijk

Verbindend communiceren in de praktijk

Een gesprek dat uit de hand loopt? Ruzie? Geen contact meer? Je kunt er iets aan doen!

Het klimaat, vlees eten, de Nederlandse politiek, overlast in de buurt, de oorlog in het Midden-Oosten: Er zijn zoveel onderwerpen waarbij je voor je het weet ruzie hebt of erger. Soms zit je er ineens middenin, zonder dat je dat wilt. Soms raak je zelf geïrriteerd.

Soms begin je er daarom maar niet meer over. Hoe voorkom je dat een gesprek uit de hand loopt? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet verliest als je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan?

Verbindend communiceren kan helpen om beter te begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt als een gesprek dreigt te ontsporen en je elkaar dreigt kwijt te raken.

Het geeft je gereedschap om moeilijke situaties samen op te lossen of in ieder geval zonder ruzie uit elkaar te gaan. En het helpt om je hierin te oefenen.

Omdat we graag bijdragen aan meer verbinding tussen mensen bieden we drie zaterdagmiddagen aan om te oefenen in verbindend communiceren, rond drie thema's: de buurt,

politiek en democratie, en klimaatverandering. Voorbeelden uit de praktijk zijn daarbij steeds uitgangspunt.

De begeleiding is in handen van Walter Wagenaar uit Den Bosch, trainer in verbindend communiceren, en Esther van der Panne, predikant van onze gemeente.

Kennis van verbindend communiceren is niet noodzakelijk. Het is prettig als u alle drie de keren meedoet, maar het is ook mogelijk om één of twee middagen aan te sluiten.

Er is plek voor maximaal 16 mensen per keer. Kosten: vrijwillige bijdrage.

Aanmelden (noodzakelijk) kan bij Esther van der Panne, evdpanne@upcmail.nl.

Verbindend communiceren in de praktijk

1 maart: in de buurt

3 mei: over politiek en democratie

21 juni: over klimaatverandering

van 14.00 - 16.00 uur in de Dommelhoeferkerk, Dommelhoeferstraat 1a, 5613 EL Eindhoven.

Han Hoekstra

DoReLu-bijbelgespreksavond

Bewoners van de aarde

Op de tweede DoReLu-bijbelgespreksavond onderzoeken we hoe in enkele psalmen de relaties tussen God, mensen, de andere levende wezens en de aarde bezongen wordt.

Kunnen we daarin aanknopingspunten vinden voor een wereldbeeld waarin niet de mens centraal staat, de mens niet heerst over de rest van de natuur? Wat zegt het beeld dat de psalmdichters schetsen van de schepping

en God als schepper ons? Is het niet totaal achterhaald?

Vooraf eten we samen “dat wordt vast een lekkere klimaatvriendelijke maaltijd”.

Als u mee wilt eten, meldt u zich dan uiterlijk op 10 februari aan bij Esther van der Panne (evdpanne@upcmail.nl, 0650875501).
Donderdag 13 februari, maaltijd: 18.00 uur, bijbelgesprek: 19.30 uur

ds. Esther van der Panne

Adventsochtend

Donderdag 12 december kwamen 14 mensen bij elkaar bij de fam. Oosterveer voor een Adventsochtend. Eenieder had wat mee in de vorm van een gedicht of een verhaal.

We luisterden aandachtig naar alle inbreng, maar verder werd er ook flink gepraat, zoals dat ook gebruikelijk is bij dit soort samenkomsten. We hebben ook liederen gezongen want lutheranen houden van zingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een prima lunch die o.a. ook door de dochter en de kleindochter van de fam. Oosterveer werd verzorgd.

Hartelijk dank voor deze warme ontvangst.

Dick Eekel



Muziekdienst: 'Door het water'

Op zondag 2 februari is er in Eindhoven een speciale muziekdienst met harpiste Bess Frans en gambiste Hildegard Moonen.

Thema is: 'Door het water'. In muziek van o.a. Arvo Pärt, J.S. Bach, H. Renié en F. Alberti wordt de levengevende, reinigende en bedreigende kracht van het water verklankt.

Naast de muziek klinken bijbelse en meditatieve teksten over ervaringen van 'door het water gaan', en zingen we samen enkele liederen, begeleid door harp en gamba.

2 februari, 10.30 uur,
Dommelhoevstraat 1A, Eindhoven.

ds. Esther van der Panne

Eindhoven

Collectes

Collecteopbrengsten

08 dec. € 118,82 Voedselbank

Het bedrag is een totaal van de collectes en giften via de bank ontvangen.

Dick Eekel

Collectes in de komende diensten

Op **9 februari** is de collecte bestemd voor de Lutherse Wereldfederatie (LWF) voor urgente Noodhulp aan Gaza en Israël. Via de lutherse kerk in Jordanië is de LWF al tientallen jaren actief aanwezig in de Palestijnse gebieden en Israël. Het begon in 1948 als een vluchtelingenproject, maar is daarna het Palestijnse volk blijven ondersteunen. De LWF oproep voor deze noodhulp maakt deel uit van de wereldwijde noodhulp van de gezamenlijke kerken.

Op **16 februari** collecteren we voor ons gemeenteproject “Kinderhulp Armenië”. In elke Lutherroos vertelt Thea Dik de laatste stand van zaken van het kindertehuis. De hulp beperkt zich niet alleen tot het kindertehuis, maar er wordt ook ondersteuning gegeven aan studerende kinderen en aan noodlijdende gezinnen. Een aantal bestuursleden gaat in mei weer een bezoek aan hen brengen om ter plekke de situatie in ogenschouw te nemen.

Op **9 maart** collecteren we in de zangdienst voor het inloophuis 't Hemeltje. 't Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard. Wederkerigheid is



voor ons belangrijk, want we zijn bij elkaar te gast!

In ons huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen: de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening:

Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland inzake Eindhoven, NL06 RABO 03737 44439

Onder vermelding van de datum van de betreffende dienst.

Tom Tempelaar





Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruijf [pastoraat@luthersekerkheusden.nl]

Algemeen: mw. H. Haaksema

IBAN Diaconie Heusden

! Heeft een nieuwe bankrekening:

NL 67 RABO 0373 7480 94

'T is weer voorbij.



Met het aftuigen van de kerstboom op de dag van Driekoningen is de letterlijke glitter- & glamourtijd van het kerkelijk jaar weer voorbij.

De PKN Heusden had een groots opgezette dienst op kerstavond, waar Ingrid Veldkamp namens de

Lutherse tak een stuk uit het Kerstevangelie las.

We hadden in de Lutherse kerk een fijne kerstochtenddienst met ons traditionele eigen koortje, met dank ook aan gastzangeres Anneke Jedema die samen met Hanny de Kruijf de sopraanpartij zong.

Voorganger Gea Voerman kwam uit Utrecht met een stapeltje rijk vormgegeven liturgieën en Joop de Zwart trakteerde ons op een schitterend stuk Bach.

Code Geel? Dan doen we het anders

Op 5 januari zouden we nog in vol ornaat samen Driekoningen vieren. Dat was buiten de kou gerekend. Code Geel werd afgekondigd, en we hebben vrijwel unaniem voor veiligheid gekozen. Gelukkig hadden we ervaring opgedaan tijdens de coronaperiode. Ds. Bernadette van Litsenburg was bereid om op de valreep voor ons een videodienst te verzorgen. Zo konden we ieder aan het ontbijt met buiten sneeuw en gladheid, de overdenking volgen via het Video-account van Vilma Lenselink.

Klazien Laansma



De Lutherse Lezers in Heusden

Op 11 december kwam leeskring **De Lutherse Lezers** weer bij elkaar in de Lutherse Kerk, naast de net opgetuigde Kerstboom.

In oktober had deze groep zich op verzoek van één van de deelnemers al gebogen over het boek van Jan Knol: *'En jij zult spinazie eten'*.

Dit was een uitleg van de Ethica van Spinoza in eenvoudige bewoordingen. Daar een aantal medelezers dit keer verhinderd waren en wel belangstelling hadden voor het onderwerp werd besloten ons een tweede maal te verdiepen in het werk van Spinoza. Nu aan de hand van een ander boek van Jan Knol, namelijk: 'Spinoza: uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen'.



Hier gaat het over een Godsbesef, God en de Natuur zijn één, waarvoor Spinoza 400 jaar geleden nogal radicaal uit de Synagoge in Amsterdam werd gooid. Aan het eind van het boek beschrijft Jan Knol een uiteraard gefingeerde

dialoog tussen Spinoza en Jezus.

De reacties waren uiteenlopend. Voor de één gaf het ruimte en aansporing om meer zelf te denken, wat als bevrijdend werd ervaren; een ander miste een meer persoonlijke God.

De discussie was heel geanimeerd. Het deed de deelnemers goed om elkaars visie te horen en deze te respecteren. Het is een prettige manier om elkaar beter te leren kennen. Het was ook plezierig om elkaar in de kerk in Heusden te ontmoeten al moest er wat geïmproviseerd worden op huishoudelijk gebied.

De boeken die hier besproken worden zijn nogal uiteenlopend. Maar daar het prettig is om elkaar beter te leren kennen wordt het als zinvol ervaren wanneer de deelnemers zelf een boek wat ze goedvinden aan de groep voorstellen.

De volgende bijeenkomst zal op vrijdagmiddag 24 januari plaatsvinden. Het boek dat dan besproken zal worden is: 'De Vlucht', geschreven door Jesus Carrasco.

Nini Swildens-de Graaff





Contact Pastoraat: mw. L. Dankbaar [pastoraat@luthersekerknijmegen.nl]

Crisis Pastoraat: mw. C. van Dam-Bouwens

Coördinatie: mw. H. Stafleu

IBAN Kern Nijmegen: Evang-Luth. Gem. Zuid-Ned.-Kern Nijmegen NL78 INGB 0000 9740 48

IBAN Diaconie Nijmegen: NL81 RABO 0373 7444 47

Terugblik

De Kerstviering met medewerking van onze Oekraïense moeders en kinderen van PH7. Op 21 december 2024 was het eindelijk zover. Na maanden oefenen van het kerstverhaal op de donderdagmiddag was de dag van de uitvoering eindelijk aangebroken. Het verhaal van Jozef en Maria, de stal en de kribbe.

De zaal was prachtig aangekleed, het podium goed belicht en vol met belangstellenden.



Om 16:00 uur het woord van Welkom en daarna samenzang van het lied "Komt Allen Tezamen". Ik schrijf het in beide talen om u te laten zien hoe bijzonder het is een 2-talige kerstmusical toch tot een eenheid te kunnen vormen. [helaas kent ons DTP-pakket

niet de karakters en valt die tweede taal niet goed weer te geven].(red.)

Het kerstverhaal werd deels in het Nederlands en in het Oekraïens verteld en uitgebeeld door de moeders en kinderen. Verbazingwekkend hoe goed de kinderen hun teksten in het Nederlands konden weergeven in een acteertalent op niveau.



Met de arrogante blik van de keizer waande je je terug in het Rijk van toen. Engelen zongen en zwaaiden. Het was aandoenlijk om de kinderen glunderend te zien met af en toe een wuivend gebaar makend naar de voor hen bekenden in het publiek.

Na afloop was het feest!! Koffie, thee, chocola en tafels vol met heerlijke lekkernijen (gemaakt door de Oekraïense mama's). Het was een gezellige en genotvolle avond. En voor alle kinderen van de musical een klein cadeautje.





Met speciale dank aan Helene Stafleu, die vanaf de zomer al haar vrije donderdagmiddagen heeft opgeofferd om ons en onze Oekraïense burens een bijzondere avond te geven.

toneel; Alisa, Alla, Arian, Bogdan, Denis, Dima, Kateryna, Lina, Mariana, Nazar, Olena, Pasha, Renat, Sofiia, Sveta, Vanja.

Ook dank aan Hans Hamers voor het geluid en licht en natuurlijk ook de sterren van het

Goed gedaan!

Coby van Dam-Bouwens

Nijmegen Collectes

Collecteopbrengsten

1 december € 123,43
15 december € 71,20
25 december € 209,25
5 januari € 87,20

Voedselbank Nijmegen "Over-Betuwe"
Kenia, Nairobi
KIA, kinderen in de knel Kinderen in Oekraïne
Vrouwenhuis Marian, Nijmegen



Collectes voor de komende tijd

16 februari KIA, binnenlands diacnaat Nederland – Omzien naar gevangenen.

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

2 maart Veertigdagentijdcollecte KIA, voorjaarszending Egypte – Huiselijk geweld bestrijden.

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

16 maart Veertigdagentijdcollecte protestantse kerk, missionair werk Nederland – De kliederkerk is er voor jong en oud Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle

leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

6 april Veertigdagentijdcollecte KIA- zending Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten.

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

13 april Palmпасen Veertigdagentijdcollecte Protestantse kerk, missionair werk Nederland – Missionaire kansen met Pasen

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.

Annemarie van Diepen



Contact Pastoraat: mw. G. Boon [pastoraat@luthersekerkheerlen.nl]
Coördinatie: hr. H. Oosterveer
Diaconie: mw. K. Mulder
IBAN Diaconie Zuid-Limburg

NL57 RABO 0373 7110 26

Sinterklaasproject

Voor het 4e jaar wilden we weer voor de kinderen in de buurt, waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, een Sinterklaasdeau kopen.

Dankzij een sponsoractie, waarbij mensen 1 of meer kinderen konden sponsoren, kwam er het mooie bedrag van ruim €500,00 binnen. Ook mensen buiten onze Lutherse kern droegen bij. Dankzij Horst Oosterveer kregen we nog een prachtig bedrag van een sponsor. We konden dus weer voor 50 kinderen een tas vullen met wat snoep, een letter en een mooi kado.

Sinterklaas en 3 Pieten kwamen het zelf bij ons in de koffiezaal uitdelen. Het was een groot succes voor de kinderen en hun ouders.

Sinterklaas vond het zelf ook fijn om te doen en schreef hieronder zijn eigen persoonlijke verslag hierover.

Sinterklaasfeest met de kinderen van 'Op de hoek' (door Sinterklaas)

Ik schrijf niet vaak over de vele Sinterklaasfeesten die ik rondom mijn verjaardag bezoek. Ik heb immers mijn handen vol aan cadeautjes uitdelen en Pieten corrigeren. Deze keer ging dat wel, omdat we precies op mijn verjaardag, 6 december, bij elkaar kwamen en er onterecht al in de kranten had gestaan dat ik naar Spanje was vertrokken. Factchecking had de waarheid aan het licht kunnen brengen.



Het feest van vorig jaar was in mijn geheugen gegrift. Meestal kom ik in een ruimte tjokvol gelovigen, die je met grote ogen verwachtingsvol aankijken. Maar hier is het anders. Veel van deze kinderen hebben nog nooit zoiets meegemaakt en hun ouders ook niet. Als ze een islamitische achtergrond hebben, zijn ze misschien zelfs wel door hun ouders gewaarschuwd.

Van vorig jaar herinnerde ik me een oudere man, omstreeks 70, die het hele uur alle handelingen die ik verrichte plus de woorden



die ik sprak kritisch volgde. Na een half uur versoepelde zijn blik en er viel een last van mijn schouders: hij was óók gelovige geworden wist ik.

Deze keer staarden alleen vijftig paar ogen me aan. Wat zeg je dan als Sinterklaas? Dat je vroeger als klein Klaasje ook wel eens kattenkwaad uithaalde en toch een cadeautje kreeg? Ik voelde dat daar geen begrip voor was. Toen ik voorstelde om een paar liedjes te zingen was zelfs dat ongemakkelijk.

Gelukkig had ik steun van de pieten Isabel, Isajah en Elly. Ik besloot dan ook eieren voor mijn geld te kiezen en direct over te gaan tot het afroepen van de namen om cadeaus uit te delen. Dat leverde instemmend gejuich op, dat was immers beloofd.

Enkele handen vol strooigoed zorgden bovendien voor een grote warboel, zoals het hoort. Het feest was begonnen.

Sommigen waren alleen, anderen met hun moeder, grootmoeder of een ander. Soms

kwamen moeders het cadeau voor hun kinderen ophalen. Een enkele keer kwam er een hele serie kinderen tegelijk, waarvan het mij niet direct duidelijk was wie nu wie was. Soms moest er een foto van de uitreiking worden gemaakt, waardoor een enkele keer ook een verrast kind op schoot belandde.

De cadeaus werden aangevoerd, de voldane kinderen vertrokken weer met hun ouders. Een spontaan opgestart sinterklaaslied werd in de kiem gesmoord omdat de 2e regel onbekend bleek.

Ook kwamen er twee Mohammeds van een jaar of 15, waarvan onterecht werd beweerd dat ze broers waren. Ze waren alleen vrijwel even oud en (nog) zonder familie in Nederland beland. Sinterklaas vond het een eer om naast hen te staan. U begrijpt dat mijn baard weer niet recht bleef zitten en dat het ook heel snel was afgelopen, zonder overbodige poespas.

Kortom, het was dus ouderwets gezellig.

Sinterklaas

Vergadering 3 januari 2025.

Al heel snel in het nieuwe jaar kwamen we weer bijeen. De redactie van de Lutherroos zit ons “achter de broek aan” om weer het één en ander te melden vanuit het zuidelijkste puntje van onze gemeente. We hebben dus de draad weer opgepakt en zijn weer aan het brainstormen geweest.

We zijn aan het bekijken hoe we de kerk(zaal) enigszins kunnen isoleren/ of warmer kunnen krijgen, o.a. bij de ramen. Het punt is dat het budget nu niet zo uitvoerig is, dus moet er goed gerekend worden. Er is ook een project zonnepanelen, dat moet ook goed doordacht worden. De verwarming in de kerk(zaal) wordt aangedreven door elektriciteit, vandaar deze gedachte.

Een kleine verandering, die u binnen niet afzienbare tijd kunt gaan zien is, dat we buiten bij de kerk, als er een kerkdienst is, een zgn. klappbord zal staan met de mededeling dat de kerk open is, d.w.z. iedereen is van harte welkom.

We hebben op 15 december 2024 voor het eerst een Duitse adventsdienst in de kerk gevierd met daarna een gezellig samenzijn. De-

ze dienst werd door 14 personen bezocht, daar waren wij erg blij mee. Viola Heutger had deze dienst in een vrolijke adventsvorm gegoten, waarin we meer en minder bekende Duitse adventsliederen konden zingen. Maar het zingen was in deze dienst belangrijk. Gelukkig kon Ruud Post ons die middag begeleiden, zodat het een feestelijke dienst werd.



Graag wil ik namens de kern Zuid-Limburg iedereen een gezegend, goed en gezond 2025 toewensen!

Gerda Boon

Collectes: komende tijd

9 maart: Duurzame Landbouw in Noord-Kameroen. In Noord Kameroen regent het 3 maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien.

23 maart: Ned. Luth. Genootschap: Doel, Suriname. Met de Evangelisch-Lutherse kerk in Suriname bestaat een hechte band.

13 april: Lutherse Werkgroep Kerkmuziek: Deze werkgroep verzorgt diverse activiteiten, zoals Jeugdmuziekdagen, Jongerenmuziekdagen, Werkweek voor Kerkmuziek, Contactsamenkomst voor de koren, Kerkkorendag, Convent voor kerkmusici.

Keety Mulder

Contactadressen

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Consulent



dr. A.H. (Andreas) Woehle
tel: 06-2019 5027
e-mail: a.woehle@luthersamsterdam.nl

Kerkenraad

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen

Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL43 RABO 0373 7412 51
NL87 INGB 0001 1373 31
NL25 ABNA 0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL57 RABO 0373 7110 26

Luthers Zuid-Nederland op Internet:

www.lutherszuidnederland.nl

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven
tel: 040-262 31 04
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Redactie kerkblad "Lutherroos"

De redactie is bereikbaar via e-mail:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Website Luthers Zuid-Nederland

www.lutherszuidnederland.nl

KERKDIENSTEN



Eindhoven

Dommelhoeftstraat 1A
Eindhoven
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

9 februari - laatste z. na Epifanie
ds. B.J. van Haarlem (lu)

16 februari - Septuagesima
ds. W.J.H. Boon (lu)

23 februari - Sexagesima
ds. I. Reinhol-Scheuermann (do)

2 maart - Esto Mih
drs. J. van Brenk (re)

9 maart - Invocavit
Leken-zangdienst (lu)

16 maart - Reminiscere
prof.dr. J. Goud (re)

23 maart - Oculi
ds. H. Cuperus (do)

30 maart - Laetare
ds. R. van Aniel (re)
Begin Zomertijd

6 april - Judica
ds. E. van der Panne (re)

13 april - Palmzondag
ds. E. van der Panne (re)



Heusden

Putterstraat 32
Heusden
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

9 februari - laatste z. na Epifanie
ds. U. Doedens

23 februari - Sexagesima
ds. E. Aarsen-Schiering

9 maart - Invocavit
ds. L. Vos

23 maart - Oculi
ds. B.J.T.M. v. Litsenburg

6 april - Judica
ds. n.n.b.

13 april - Palmzondag
ds. H. Brederoo
20 april - Pasen
ds. E. Aarsen-Schiering

17 april - Witte Donderdag
ds. B.J. van Haarlem (lu)
Aanvang 19:00 uur
Viering Heilig Avondmaal

KERKDIENSTEN



Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen
Aanvang 10:00 uur.
(tenzij anders vermeld)

16 februari - Septuagesima
ds. W. Tinga

2 maart - Esto Mihi
Diaken Th. van Driel

16 maart - Reminiscere
ds. T.P. de Jong

30 maart - Laetare
Andere bijeenkomst
Zomertijd

6 april - Judica
ds. W.J.H. Boon

13 april - Palmzondag
mw. W. Warner

17 april - Witte Donderdag
ds. M. Fernhout
Aanvang 19:30 uur

18 april - Goede Vrijdag
dienst
Aanvang 19:30 uur



Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

9 februari - Laatste z.na Epifanie
ds. W.J.H. Boon
Viering Heilig Avondmaal

23 februari - Sexagesima
ds. A. Hana.

9 maart - Invocavit
ds. A. Hana

23 maart - Oculi
ds. P. Crom

13 april - Palmzondag
ds. W.J.H. Boon

17 april - Witte Donderdag
met Parkstad

18 april - Goede Vrijdag
met Parkstad

19 april - Stille Zaterdag
met Parkstad

20 april - Pasen
ds. W.J.H. Boon
Viering Heilig Avondmaal



lutherszuidnederland.nl

