

Uitgave 2024-3 • periode 5 mei - 30 juni 2024

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



LUTHERROOS

Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

Noord-Brabant - Limburg - Nijmegen



Met informatie over de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Bij de Voorplaat



Het kerkinterieur van de Evangelische Sint-Jacobskerk in Creußen in Beieren met zijn uitgestrekte galerij. Ook de lutheranen kenden een barokke levenshouding ... Lees hierover in de Lutherwandeling (pag 8-9-10)

Van de Redactie

Het is pinksteren! De zomer komt er aan. Alle bomen staan weer vol in blad. Het is weer heerlijk om buiten te zijn.

Iedereen heeft weer zijn best gedaan om er een mooi en leesbaar blad van te maken.

U kunt uw waardeling laten blijken door een bijdrage te geven als gift voor het kerkblad. Kijk hiervoor op pagina 15.

Bij het lezen van al die verjaardagen zou je denken dat Luthers Zuid-Nederland alleen bestaat uit oude(re) gemeenteleden.

Dus heeft de redactie het idee opgevat om ook de (kroon) verjaardagen van onze jongere gemeenteleden in de Lutherroos te vermelden. Maar eerst willen graag weten wat u daarvan vindt. Lees hierover op pagina 17.

Namens de redactie
heel veel leesplezier

Dick Eekel



Colofon



De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en verschijnt zeven maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de gemeente en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:

Dick Eekel (hoofdredacteur en redactie Eindhoven)

Susanne Freytag (predikant)

Coby van Dam-Bouwens (redactie Nijmegen)

Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)

Martin de Groot (eindredacteur, lay-out en productie)

Redactieadres:

p/a Vennekerhei 39, 5508 WB Veldhoven

redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven

secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Druk: Kampert-Nauta Oss

Kopij aanleveren voor de volgende editie:

vóór 17 juni 2024 naar redactie@lutherszuidnederland.nl

Die editie geldt voor de periode 1 juli-tot 15 sept. 2024.

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met de predikant.

U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris. Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven de Lutherroos te willen ontvangen.

Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opsturen naar: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Er zijn geen abonnementskosten, maar een bijdrage aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is van harte welkom. Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad ook of alleen maar digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met uw naam en uw e-mailadres door aan: redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bijdragen aan de kosten van het kerkblad:

NL43 RABO 0373 7412 51

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

vermeld: Gift kosten Lutherroos

Inhoudsopgave

Van de redactie.....	2
Bij de voorplaat.....	2
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?.....	3
Colofon.....	3
Meditatie.....	4
Liederen van Luther.....	6
De Lutherwandeling van 1510.....	8
In Memoriam.....	11
Verbintenis ds. Maarten Diepenbroek.....	11
Babysokjes & Pannelappen.....	12
Luchthavenpastoraat.....	13
Uit de kerkenraadsvergadering.....	14
Verzoek gift voor Lutherroos.....	15
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek.....	15
Van de kerkrentmeesters.....	16
Verjaardagen in de Lutherroos.....	17
Verjaardagen in Zuid-Nederland.....	18
Kern Bergen op Zoom.....	19
– Gesprekskring.....	19
Kern Eindhoven.....	20
– Agenda Eindhoven.....	20
– Zangavond en zangdienst.....	20
– Berichten uit Armenie.....	21
– Collectes Eindhoven.....	22
– Uit de kerncommissie.....	22
– Dommelbreak.....	22
– Het meest nutteloze: Liturgie.....	23
– Filmkring met 'The straight story'.....	23
Kern Heusden.....	24
– Nieuws vanuit de Kern.....	24
– Lutherse Leeskring.....	25
Kern Nijmegen.....	25
– Lutherse Leeskring.....	25
– Uit de kerncommissie.....	25
– Middagbijeenkomst op Goede Vrijdag.....	26
– Lentelunch met wilde kruiden.....	27
– Collectes Nijmegen.....	28
– Samen Bijbellezen.....	28
– Osterputz.....	29
Kern Zuid-Limburg.....	30
– Paasbrunch.....	30
– Uit de Kerncommissie.....	31
– De stille week in Heerlen.....	31
– Collectes Zuid-Limburg.....	32
– Nieuwe leden Cantorij gezocht.....	32
Contactadressen.....	33
Vieringen.....	34-35
– Kerkdiensten Eindhoven.....	34
– Kerkdiensten Bergen op Zoom.....	34
– Kerkdiensten Heusden.....	34
– Kerkdiensten Nijmegen.....	35
– Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	35

Meditatie:

De zeven gaven van de Heilige Geest



p meerdere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken van de gaven, of van de vruchten van de Heilige Geest waaraan men de Geest kan herkennen. Dat is niet zo verwonderlijk. De Heilige Geest zelf kan men namelijk niet vastpakken, niet vast pinnen.

Hij wordt daarom vergeleken met de wind (vgl. Johannes 3:8). Je hoort het geluid van de wind, je ziet de bladeren bewegen, je voelt de wind op je huid, je merkt de tegenstand als je tegen de wind in moet fietsen en je geniet wanneer je de wind in de rug hebt. Vaak merk je niet eens op dat je de wind mee hebt. Omdat je denkt dat je zelf zo lekker hard aan het fietsen bent. Zo is dat ook met de Heilige Geest. Die is moeilijk te pakken maar herken je aan de invloed en de effecten die hij heeft op mensen.

Zo wordt er in de Bijbel herhaaldelijk over de gaven en de vruchten van de Heilige Geest gesproken. Later heeft de kerkelijke traditie er 'lijstjes' van gemaakt.

Zo zijn er zeven of negen gaven van de Geest en spreekt men van de twaalf vruchten van de Geest. Hierbij kun je spreken van gave, geschenk of van het Griekse woord charisma. De Heilige Geest is de kracht van God die mensen in beweging wil brengen.

Deze keer zal ik het hebben over de zeven gaven van de Geest. Deze zeven gaven zijn gebaseerd op een tekst uit het Oude Testament, Jesaja 11:2-3:

De Geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. (NBG21)



Wie nu goed telt komt maar op zes gaven van de Geest. Hoe komt men dan bij de zeven gaven van de Geest? In het hierop volgende vers wordt opnieuw van het 'ontzag voor de Heer' gesproken. In de vertaling vanuit het Hebreeuws naar het Grieks (in de Septuaginta) en later naar het Latijn (in de Vulgata) werden hier andere woorden voor dezelfde Hebreeuwse uitdrukking gebruikt. Daardoor telt men de 'liefde voor God' (vroomheid) en het 'ontzag voor God' als twee gaven. Zo kwam men bij het mooie getal van zeven gaven van de Geest.

De gave van wijsheid

Dat is een gave die laat herkennen wat goed is voor mij en voor anderen. We zeggen 'wijsheid komt met de jaren' maar ook kinderen kunnen heel wijs reageren. Wijsheid is de gave te herkennen wat goed is voor mij en voor anderen en dit ook te doen.

De gave van inzicht

Inzicht is het resultaat van ons nadenken door de gave van het verstand. Het verstand laat ons nadenken over de wereld en geeft ons inzicht in wat goed en slecht en wat belangrijk is en wat niet.

De gave van kracht

Dit is de gave die weerbaar maakt en moedig, ook als het leven moeilijk is. De gave van de kracht en sterkte helpt ons aan onze overtuigingen te blijven vasthouden, ook daar waar het moeilijk wordt.

De gave van raad

Deze gave van raad en verstandig beleid vraagt om de bereidheid te luisteren naar de raad van betrouwbare mensen en naar de raad die God ons geeft bij ons eigen nadenken.

De gave van kennis

Dit is de gave van kennis en wetenschap die ons in staat stelt de wereld om ons heen, de schepping van God te verkennen en te kennen.

De gave van de vroomheid

Of anders gezegd de gave van de liefde voor God laat ons een gelovig leven leiden. Bij een gelovig mens wordt het denken en handelen door het geloof gedragen. Vroomheid komt voort uit een persoonlijke relatie met God.

De gave van het ontzag voor God

In oudere vertalingen wordt hier van de 'vreze des Heren' gesproken. Vrees verbinden we te veel met angst, alsof we voor God bang moeten zijn. Bij ontzag gaat het om het respect, de achting en eerbied waarmee we God tegemoet treden. God is veel groter, machtiger en omvattender dan wij en verdient het dat we God met ontzag benaderen.

Wat mij opvalt is dat het bij deze gaven om zeer nuchtere gaven gaat die weinig met geestvervoering en spreken in tongen en wondergenezingen te maken hebben.

God wil ons al deze gaven geven en nog veel meer. De Geest brengt ons deze geschenken Gods. Het zijn echte gaven, geschenken waarvoor we niets hoeven te doen, die we niet hoeven te verdienen. God wil ons rijke-



lijk begiftigen. Ja, hij wil ons zelfs tot een tempel van de Heilige Geest maken. De vraag is eerder kunnen wij het geschenk, de geschenken aan? Of houden we de boot af?

Soms zijn we geneigd de geschenken van God uit voorzorg niet aan te nemen omdat we gedreven door onze eigen angsten vrezen dat het om zware verplichtingen gaat.

Bij de gaven van de Geest gaat het niet in eerste instantie om iets buitengewoons maar juist om de gave om een bezonnen, nuchter, verstandig leven te leven, gedragen vanuit het geloof, dat ook in moeilijke momenten stand houdt.

ds. Susanne Freytag



Liederen van Luther

In deze serie behandelt een predikant de liederen van Luther in willekeurige volgorde. Het is de bedoeling dat al zijn liederen een keer aan bod komen.

Vrouwe musica

Mij is het mooiste jaargetij



Deze keer in de serie liederen van Luther een lied van Luther dat eigenlijk geen 'lied' van Luther is. De tekst is wel van Luthers hand maar de tekst werd in de 17e eeuw voor het eerst gebruikt, maar pas in de 19e eeuw als lied.

Johann Walter componist, cantor en vriend van Luther schreef in 1536 een boek 'Lob und Preis der löblichen Kunst Musica' (Lof en Prijs van de lovenswaardige kunst Musica). Bij de herdruk van dit boek in 1538 schreef Luther een voorwoord. Dit voorwoord is een loflied op muziek in dichtvorm. Luther noemt het een voorwoord voor alle goede liedboeken.

Er is zelfs een autograph, d.w.z. een door Luther zelf handgeschreven versie van deze tekst, bewaard gebleven. Dietrich Veit die nauw contact had met Luther en soms fungeerde als zijn secretaris kreeg dit in zijn bezit. Hij heeft deze handgeschreven versie in zijn gezangboek geplakt. Dat gezangboek kwam later in het stadsarchief van Neurenberg terecht.

Uit dat archief is het ergens tussen 1820 en 1850 verdwenen of ontvreemd.

Het lukte lange tijd niet om het terug te vinden. Pas na het overlijden van de Boheemse ondernemer Ernst Adler in 1938 kwam het boek met dit handschrift weer tevoorschijn.

Nu over de tekst zelf. Het gedicht heeft 40 regels. Het is de vrouw Musica die hierin zelf spreekt en zichzelf aanprijst. Ze roemt hoe

zij, de muziek, met haar zang en klank de grootste vreugde op aarde schenkt. Met haar muziek verdrijft ze alle toorn, ruzie, haat of nijd. Ook ontevredenheid, zorgen en verdriet moeten voor haar wijken. Muziek heeft dus een therapeutische werking.

Muziek schenkt vreugde en dat verjaagt de duivel, dicht Luther. Ook verwijst hij naar Bijbelse verhalen over de werking van de muziek, zoals David die voor Saul musicceert. Muziek opent het hart voor het goddelijke woord en de waarheid. Dan volgen de verzen van het lied.

Het lied

De laatste zestien regels werden later omgevormd tot een lied met vier coupletten. Er werden in de loop der tijden verschillende melodieën met deze tekst verbonden, een van Melchior Vulpius en van Arnold Mendelssohn. In 1917, toen men 400 jaar re-

Vorrede auff alle
gute Gesang-
büchjer:

D: M: T:

Fravo Musica.

S
Ihr allen freuden auff erden
Kan niemand keine feiner werden,
Denn die ich geb mit mein singen
Und mit manchem süßen klingen.
Sie kan nicht sein ein böser mut
Wo da singen gesellen gut,
Sie bleibt kein jorn, janz, hoß, noch neid
Weichen mus alles herheleid,
Geh, sorg und was sonst hart an leit
Fert hin mit aller traurigkeit,
Auch ist ein jeder des wol frey,
Das solche freud kein sünde sey,
Sondern auch Gott viel has gefeit
Denn alle freud der ganzen weit.
Dem Teuffel sie sein werd jerköt
Und verhinbert viel böser mörd.
Das zeugt David des Königs that,
Der dem Saul oft gewehret hat
Mit gutem süßem harffenspiel,
Das er nicht jnn grossen mord fiel.
Zum Göttlichen Wort und warheit
Macht sie das herß still und bereit.
Solchs hat Elixens bekant
Da er den geist durchß harffen fand.
Die beste zeit im jar ist mein,
Da singen alle Wögelein,
Himmel und erden ist der vol,
Wiel gut gefang da lautet wol.
Woran die liebe Nachtigal
Macht alles fröhlich vberal
Mit jrem lieblichem gefang.
Des mus sie haben jimmer dand,
Wielneßer der liebe GEMME Gott,
Der sie also geschaffen hat,
Zu sein die rechte Sengerin,
Der Musicein ein Meisterin.
Dem singt und springt sie tag und nacht
Seines lobß sie nichtß müde macht,
Den ehret und lobt auch mein gefang
Und sagt jm ein ewigen dand.



formatie vierde, een mei-lied gezongen.

heeft Karl Lütge een oude melodie uit de 16e eeuw iets aangepast en bij dit lied gevoegd.

Dit is de melodie waarmee dit lied in het huidige Evangelisch Gesangboek 319 is opgenomen en zo staat het ook in 'Alle liederen van Luther' 29.

Zo stammen de tekst en de melodie uit de 16e eeuw maar de combinatie ervan ontstond pas veel later.

Het lied begint met 'Die beste Zeit im Jahr ist mein' (de beste tijd van het jaar is van mij) of 'Mij is het mooiste jaargetij', zoals Andries Govaart in zijn vertaling dicht.

Bij dit lied zou als kopje erboven moeten staan 'Vrouwe Musica spreekt' zoals ze dat in het Duitse liedboek hebben staan.

Want dat moet je weten om de tekst goed te kunnen begrijpen.

Wat is nu het mooiste jaargetij? Vrouwe Musica denkt hierbij aan het voorjaar waarin alles uitbundig bloeit en groeit en alle vogels prachtig zingen. En ze roemt daarbij de nachtegaal met haar goede, vrolijke zang. Daarom werd dit lied ook als een voorjaarslied,

Luther roemt hier de lieve nachtegaal met haar liefelijk gezang. Ik vond op een website voor vogelliefhebbers deze lofzang op de zangkwaliteiten van de nachtegaal:

“Deze zangvogel is zonder twijfel een van de beroemdste zangers uit het vogelrijk. Zijn naam heeft het zelfs tot kwaliteitslabel geschapt voor uitmuntende zangstemmen met een grenzeloze helderheid. De nachtegaal zingt, fluit, tsjilpt ... 's nachts én overdag. Hij kent tot 260 verschillende melodietjes, telkens tussen de 2 en de 4 seconden lang, en kan volgens sommige bronnen zelfs meer dan 1000 verschillende geluiden produceren. In een zangwedstrijd steekt hij met kop en schouders uit boven andere bekende zangers zoals de merel, de zwartkop en de zanglijster. Een echte virtuoos!”

Geen wonder dat Luther de nachtegaal vooraan laat gaan bij de zangvogels. Maar wat heeft de nachtegaal met het geloof te maken? Omdat hij met zijn gezang alles vrolijk maakt willen we hem als vanzelf hiervoor danken. Dat roept zijn lied in ons wakker. En ga je nog een stap verder dan bedenk je vanzelf dat onze dank nog meer God geldt, die de nachtegaal schiep als zo een goede zanger.

“Zo zingt hij dag en nacht en fluit, zijn jubelzang put hem niet uit. Ook ik breng eer met mijn gezang en dank mijn God mijn leven lang.”

Daarom zingen lutheranen ook zo graag. Met onze gezangen brengen we God eer en danken we God voor al zijn goede gaven. Muziek is daarbij een belangrijke gave.

ds. Susanne Freytag



De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510

Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers



Prof. dr. em. Markus Matthias (1956) was tot oktober 2023 hoogleraar Lutherana van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Zijn wieg stond in het Duitse Mainz.



Etappe 12: Van Bayreuth naar Creussen

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met belevenissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.



Eindelijk een kleine etappe, slechts 20 km! We begonnen bij de Evangelische Stadskerk in Bayreuth met de ouder worden de Jacobusfiguur en liepen we door het kleine, laat 18e-eeuwse Bayreuth met zijn



landschappen te renatureren, zoals hier in Bayreuth met de Main gebeurde. Tegen zijn overstromingen worden de nederzettingen nu beschermd met een waterkering.



kasteel.



We bereikten de locatie van de Beierse Staats-tuinbouwshow van 2016.

Deze tuinshows zijn in Duitsland populaire gelegenheden om een landschap opnieuw in te richten, tegenwoordig vooral om cultuur-



We vervolgden onze weg, langs een idyllische penitentiaire inrichting - wie wil hier nu niet vastzitten?



We komen in de wijk St. Johannis met zijn indrukwekkende parochiekerk St. Johannis, opnieuw een markgraafkerk uit de 18e eeuw met een preekstoelaltaar. Bijzonder is de doopengel die een schelpvormige doopvont vasthoudt.



Afgezien van het feit dat we op de Jacobsweg waren, symboliseert de schelp in de christelijke iconografie het graf dat de mens omsluit tot aan de wederopstanding. Hier op het

doopvont geeft de schelp aan dat de doop ook het bad van wedergeboorte is (na de geestelijke dood) (Titus 3:4).



De schelp is echter geen bijbels motief, maar komt uit de Griekse mythologie, volgens welke de godin van de liefde Venus uit een schelp werd geboren. Het schilderij

van Sandro Bottocelli is bekend. Waar de markgraaf aan dacht toen hij het doopvont liet maken, blijft zijn geheim.



Een ander hoogtepunt was het Hermitagepark, dat eveneens in de 18e eeuw werd aangelegd met Zonnetempel en Kluizenaarshof. De kolommen van de gebouwen waren allemaal op een vreemde manier bekleed met kleine steentjes, een beetje kitsch uit het midden van de 18e eeuw.





Er was helaas geen tijd om te ontspannen. We liepen verder door de natuur, door kleine stadjes als Wunau, Aichig en Grunau, over de Rode Main, een zijtak van de Main die hier in het Middelgebirge ontspringt, naar Schlehenberg, waar een tijd geleden voetafdrukken van dinosauriërs zijn gevonden. Ze zouden van een Arizonasaurus zijn, die hier 247 miljoen jaar geleden geleefd heeft. We traden dus niet alleen in de voetsporen van Luther, maar ook in die van echte monsters!



Eindelijk kregen we een glimp te zien van de bestemming van de etappe van vandaag, de Evangelische Sint-Jacobskerk in Creußen.



De kerk was wederom een mooi voorbeeld van het feit dat ook de Lutheranen een barokke levenshouding kenden, zoals te ervaren is in het kerkinterieur met zijn uitgestrekte galerij. (zie voorpagina)



Het hoogaltaar ter ere van Sint-Jacob heeft als altaarstuk de afbeelding van Jezus' kruisverwijdering, een vrij zeldzaam altaarmotief, maar wel eentje dat nog steeds mooi past in onze post-Paasperiode.



Natuurlijk kon Luther niet gemist worden, maar hij keek ons niet eens aan...

Prof. dr. em. Markus Matthias

In Memoriam

Dini de Jonge - Wessels

* 6 maart 1930
† 12 maart 2024



Dini de Jonge had een heel opgewekt en vriendelijk karakter. Zelfs in de laatste dagen van haar leven toen ze slecht hoorde en de krachten afnamen was ze opgewekt en dankbaar voor de mensen om haar heen die voor haar zorgden.

Bij haar waren mensen altijd welkom. De kinderen werden na school verwelkomd met een kopje thee en ze was oprecht geïnteresseerd in de verhalen van de kinderen en later de kleinkinderen.

Dini leerde Bé in het luthers jeugdwerk kennen. Samen zijn ze naar Eindhoven gekomen. Bé en Dini waren thuis hier in de kerk. Ook na het overlijden van Bé kwam Dini dankzij een gemeentelid die haar ophaalde, nog tot kort voor haar dood regelmatig in de kerk.

Haar positieve en nuchtere houding was ook gegrondvest in haar geloof. Ze koos de liederen voor bij haar uitvaartdienst en schreef als trefwoorden bij de gekozen liederen:

Schuilen bij God, Troost, Lof en vreugde.

Zij was dankbaar voor het leven en laten we dan ook dankbaar zijn voor wat we in haar hebben ontvangen. Onze gedachten gaan uit naar de familie, kinderen en kleinkinderen die haar nu moeten missen.

ds. Susanne Freytag

Verbinten

ds. Maarten Diepenbroek in Arnhem



De eerste Paasdag was de verbintenis van ds. Maarten Diepenbroek als predikant van de Evangelisch Lutherse gemeente in Arnhem. De bevestiging werd gedaan door ds. Margo Jonker uit Zwolle.

Ds. Maarten Diepenbroek is hiermee part-time predikant van Arnhem. Hij wordt ook predikant van ELG Apeldoorn, met Pinksteren is daar een speciale dienst.

Vanuit de kern Nijmegen waren Coby, Annetta en Christiaan aanwezig en vanuit kern Eindhoven Horst Oosterveer.

Het was een vreugdevolle viering, waarin zowel de predikant als de gemeente blij waren dat ze elkaar gevonden hebben en beide uitkijken naar een vruchtbare verdere samenwerking.

We wensen en bidden onze zustergemeente en ds. Diepenbroek alle goeds toe!

Christiaan Fahner



Babysokjes & Pannelappen



**PANNENLAPPEN €10
PER SET VAN TWEE**

SOKJES €3 PER PAAR

Voor het diaconaal project van onze gemeente zijn er babysokjes en pannelappen te koop.

Ze worden met de hand gebreid door Lia Eekel. De opbrengst gaat 100% naar de Stichting Kinderhulp Armenie. Deze sokjes zijn zeer geliefd, omdat het uitschoppen wordt verhinderd door het koordje.

Wilt u een andere kleur of grotere maat, neem dan contact op met Lia Eekel.



Pannelappen gehaakt van katoen.

€ 10,00 per set van twee.

Op verzoek kunnen de pannelappen ook in een andere kleurencombinatie worden gemaakt.

Neem hiervoor contact op met Lia Eekel

U steunt een goed doel

Wilt u bestellen: lia.eekel@gmail.com
of per telefoon 040-253 21 75

Luchthavenpastoraat

Drugs

Op het terras stond een vader met zijn dochtertje van een jaar of tien. Het meisje was heel nieuwsgierig en stelde allerlei vragen, over wat ze allemaal zag. Er was cabinepersoneel en marechaussee. Duidelijk te herkennen aan hun kleding. De vader legde het één en ander uit.

Toen zag ze nog andere mensen in uniform. Ze vroeg waar die dan voor waren. Ik zei “dat zijn mensen van de douane”. Ze vroeg waar de douane voor dient. Ik zei: “mensen doen wel eens iets in hun tassen wat niet mag en dan komt de douane daarnaar kijken”. De vader reageerde: “zo moeilijk, om met je kinderen over drugs te praten”.

Ik had het woord ‘drugs’ niet genoemd, hij kwam er mee. Daarna had ik met de vader een heel gesprek over opvoeding. Het is beter dat kinderen het van jou horen en niet

van een ander. Maar op welke manier breng je dat dan ter sprake.

Inhoudelijk en zinvol hebben we gepraat. Het meisje had onder-tussen meer belangstelling voor de haar-dracht en hoofdeksels van de stewardessen.

Hopelijk zal haar nieuwsgierigheid een begin zijn van een gesprek over drugs, en wie weet over wat voor andere zaken nog meer.

Mirjam van Nie



Speurtocht

In de terminal hoorde ik het gekwetter van vele kinderstemmen. Een groot aantal kinderen holde heen en weer, allemaal hadden ze een papier in de hand. Ik vroeg wat ze aan het doen waren? Ze waren bezig met een speurtocht.

Een begeleider vertelde dat ze van een school in de buurt waren en dat ze een project deden over vervoermiddelen.



De speurtocht door de terminal van het vliegveld was daar een onderdeel van.

Ik vroeg of ik hun papier eens mocht bekijken. Ze zeiden dat ze op zoek waren naar de machine waar je de sleutels van een gehuurde auto kan inleveren. Ik weet waar die staat, maar heb het lekker niet verklaapt.

De gebedsruimte stond niet op hun papier. Ze waren zó druk bezig met hun speurtocht, dat er geen gelegenheid was daar een opmerking over te maken.

Ik hoop maar, dat als die kinderen in hun latere leven op zoek gaan naar een plek om rust te vinden, om stil te zijn, om te bidden, dat ze die dan vinden.

Mirjam van Nie

vergadering van 21 maart 2024
Uit de kerkenraad



De vergadering in Eindhoven had twee hoofdonderwerpen namelijk de situatie omtrent de verkoop van het kerkgebouw van Nijmegen en het nieuwe beleidsplan van de kerkenraad.

Bij het 1e agendapunt van de vergadering was Christiaan Fahner uit Nijmegen te gast. Als lid van de selectiecommissie uitte hij zijn bezorgdheid over het voortbestaan van Nijmegen en verwoordde ook het heersende gevoel van een groot aantal leden.

Ook vermeldde hij dat er een verkleinde versie van de Lutheran Summerschool komt: '24 uur met Luther'. Hij heeft daarvoor al een aantal leden uit de verschillende kernen benaderd.

Het consistorie (predikant + ouderlingen) gaat een werkplan maken voor de diensten van Palmzonden, Stille week en Pasen. Hierin komen alle zaken te staan waar wij aan moeten denken in de betreffende dienst. Zoals de kleur van de antependia en de wijzigingen in de liturgie.

Tom Tempelaar, secretaris

Beleidsplan en de plaatselijke regeling

De kernen hebben hun ambities verwoord en aan de kerkenraad voorgelegd, zodat dit in het nieuwe beleidsplan kan worden opgenomen. De kerkenraad heeft de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan dit beleidsplan en werkt nu aan de laatste details hiervan. In het beleidsplan is het nadrukkelijke uitgangspunt dat het 'kerk-zijn' lokaal gebeurt. De kerkenraad is daarmee meer een faciliterend orgaan om het lokaal kerk-zijn mogelijk te maken. We willen dat ook terug laten komen in de plaatselijke regeling door een aanpassing in de kerncommissies.

Er wordt nu gewerkt met kerncommissies

die geen kerkordelijke bevoegdheden hebben. Omdat bij de samenvoeging het uitgangspunt was dat de kerncommissies hun lokale activiteiten zouden blijven vervullen, past de naam 'werkgroep' kerkrechtelijk beter. Want aan een werkgroep kunnen kerkordelijke bevoegdheden worden toegekend en dat kan aan een commissie niet. De kerkenraad is voornemens om elke kerncommissie om te vormen naar een werkgroep en deze een zekere hoeveelheid formele bevoegdheden te geven. Daarmee wordt recht gedaan aan de uitgangspunten bij het ontstaan van Luthers Zuid-Nederland én wordt de werkdruk in de kerkenraad verminderd. Over deze ontwikkeling wordt u nog nader geïnformeerd.

Wouter Voshol

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek



De Werkweken voor Kerkmuziek zijn in 1951 opgezet door Dr. Willem Mudde met de primaire bedoeling koorzangers en koordirigenten in

kennis te brengen met de toen moderne kerkmuziek van Hugo Distler, Ernst Pepping, Siegfried Reda, Helmut Bornefeld en vele anderen.

Hoewel de kerkmuziek van bovengenoemde componisten ondertussen genoeg bekendheid heeft gekregen, is de opzet van deze week niet gewijzigd. Vijf dagen wordt er zo'n 7 uur per dag gerepeteerd en is er aan het eind van deze week een slotuitvoering, die zich ieder jaar weer kan verheugen in een grote belangstelling en waardering.

Koorervaring en 'tamelijk vlot van blad kunnen zingen' zijn geen directe vereiste (wel een aanbeveling). De concentratie tijdens deze dagen blijkt iedere keer vele malen hoger dan op de normale wekelijkse repetities door het jaar. De werkweken trekken ieder jaar zo'n 45 zangers.

De 72ste Werkweek zal plaatsvinden van maandag 22 t/m vrijdag 26 juli 2024 in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven (NB).

Er zal muziek ingestudeerd worden van o.a. Guillaume Dufay, Heinrich Schütz, Andreas Hammerschmidt, Anton Bruckner, Ernst Pepping en Siegfried Reda. Het koor zal ook dit jaar weer onder leiding staan van Els Hermanides en Hans Jansen.

Het slotconcert is op vrijdagmiddag 26 juli om 17.00 uur in de kapel van het Conferentiecentrum.

Meer informatie en ook aanmelding vindt u bij de website, via de volgende link: <https://luthersewergroepkerkmuziek.nl/activiteiten/werkweek>



Verzoek gift voor kosten Lutherroos

In deze Lutherroos is een betaalinstructie bijgevoegd die bestemd is voor de kosten van het kerkblad.

Wij vragen u vriendelijk uw kerk met een extra bijdrage te ondersteunen. Wanneer een ieder naar vermogen bijdraagt, kunnen we als gemeente ons kerkelijk werk voortzetten.

De lezers van de Lutherroos kunnen een vrijwillige bijdrage geven voor de kosten van dit blad. U kunt daarbij denken aan een bedrag van € 20,00 per jaar maar meer mag uiteraard ook.

U kunt uw bijdrage overmaken aan: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland:

IBAN: NL43 RABO 0373 7412 51
vermeld : **gift Kerkblad Lutherroos.**

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar. De gemeente heeft een ANBI status.

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Irene Oosterveer,
kerkrentmeester



Van de kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert in de laatste maanden zeer regelmatig om de praktische zaken van het gemeente-zijn uitvoering te geven.

Update Vervreemding kerk Nijmegen

Sinds 2014 wordt gesproken over de (financiële) toekomst van de lutherse gemeenschap en het kerkgebouw in Nijmegen. Deze gesprekken hebben onder andere geleid tot het samengaan tot ELG Zuid-Nederland en het besluit om de kerk te vervreemden. Bij het vervreemden van het kerkgebouw wordt getracht om zo lang mogelijk een vierplek voor de gemeenschap in stand te houden.

Het college van kerkrentmeesters heeft onlangs zes partijen benaderd om een visie in te sturen op het behoud van de kerk als vierplek. Twee partijen hebben aangegeven geen visie in te willen sturen en twee partijen hebben niet gereageerd. Met de laatste twee partijen is het college – samen met een vertegenwoordiging van leden van de kern – in gesprek om te komen tot een gunning en contractuele afspraken. Voor de zomer kan dit proces worden afgerond.

Bij de financiële afwikkeling van de vervreemding aan de nieuwe eigenaar houdt het college rekening met de voorwaardelijke schenking die de lutherse gemeente Nijmegen in 2010 heeft ontvangen van het Luther's Diakonessenhuis Fonds, de voorschotten die zijn betaald voor het groot onderhoud van de kerk en de voorwaarde van de klassicale financieel toezichthouder (CCBB) om te vervreemden tegen een marktconforme waarde. De schenking moet – onder de gestelde voorwaarden – terug naar het fonds en de voorschotten worden afgetrokken van de verkoopopbrengst en wordt ondergebracht in de algemene middelen van ELG Zuid-Nederland.

Voor de kern Nijmegen betekent dit proces dat gewerkt wordt aan het behoud van de

kerk als vierplek en als plek van betekenis in en voor de wijk.

Van de kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters besteden veel tijd aan de vervreemding van de kerk in Nijmegen, maar dat is niet alles. De betalingen worden verricht, de onderhoudssubsidies aangevraagd, gesprekken over huurprijzen worden gevoerd en ook de jaarrekening en de meerjarenprognoses worden gemaakt. Op het moment van het schrijven van dit artikel is de jaarrekening 2023 nog niet klaar.

Het financiële meerjarenperspectief staat hoog op de agenda, zeker nu er in 2023 een negatief resultaat behaald is met de beleggingen. In de voorgaande jaren dichtte de opbrengsten van de beleggingen het tekort op de jaarrekening, maar in 2023 is dat niet het geval.

Het college maakt zich ernstig zorgen over de vrijwillige bijdragen. Uit deze bijdragen worden onder andere de jaarlijkse kosten van onderhoud en huur, predikantstraktement en preekbeurten van gastpredikanten betaald. Maar ook de kosten van de bankrekeningen en reiskosten worden hieruit betaald. Die kosten zijn in de afgelopen jaren flink gestegen door wisselingen in de energietarieven en stijging van de traktementskosten (het “salaris” van de predikant).

De vrijwillige bijdragen zijn echter niet meegestegen. In de afgelopen jaren schommelde de vrijwillige bijdrage tussen de € 36.000 en € 40.000,-. En dat terwijl de kosten gemiddeld € 170.000,- waren. Vorig jaar is gepresenteerd dat – bij gelijkblijvende inkomsten en uitgaven – in 2030 alle financiële midde-



len van de gemeente op zijn! We hadden verwacht dat we medio 2025 beleggingen zouden moeten gaan verkopen om voldoende geld op de bankrekening te houden om de kosten te betalen. Met het slechte beleggingsresultaat is dit met een jaar (!) naar voren geschoven.

Het college werkt aan een plan om op korte termijn een deel van de beleggingsportefeuille op een verstandige manier te verkopen.

Hoeveel zou elk gemeentelid moeten bijdragen om alle kosten te betalen? Bij de presentatie van de jaarrekening 2022 is u al voorgerekend dat elk lid € 32,50 per maand zou moeten betalen. In 2022 betaalde u samen slechts € 6,50 per maand. De kerk kost per maand ongeveer evenveel als een krantenabonnement. En daarvoor betalen we de

predikant, onderhouden we twee gebouwen en huren we een derde en we betalen er ook de algemene kosten voor bestuur en administratie mee. En wat krijgt u er voor terug? Een gemeenschap van geloofsgenoten, een pastor en een plek waar u met elkaar kunt vieren, leren en dienen.

Wat is de kerk u waard?

Schenken aan de kerk kan ook fiscaal voordelig. Met een schenkingsovereenkomst kunt u meer geven, zonder dat het u meer kost. Vraag meer informatie aan via: wouter@kerkraad.nl.

En denkt u na over het schenken aan de kerk na uw overlijden?

Uw notaris kan u helpen de kerk in uw testament op te nemen.

Wouter Voshol

Verjaardagen in de Lutherroos

Waarom vermelden we eigenlijk verjaardagen in de Lutherroos? Het is een goede gewoonte in veel kerkbladen. Maar waarom doen we dit eigenlijk vroeg ik me af. Wat heeft dit met ons als geloofsgemeenschap te maken.

Het geloof schenkt ons een houding van dankbaarheid voor het leven dat God schenkt. Die houding voor dankbaarheid voor het geschonken leven klinkt door wanneer we de verjaardagen van de ouderen in ons kerkblad noemen. We zijn ook dankbaar

om de kinderen die aan het begin van hun levensweg staan. Daarom vermelden we ook al een aantal jaren de verjaardagen van de kinderen tot 12 jaar.

We kregen de vraag vanuit de middengroep

uit onze gemeente: "Waarom worden onze verjaardagen eigenlijk niet genoemd?" Een terechte vraag. Zij zeiden ook dat er nu een scheef beeld ontstaat alsof de gemeente merendeels uit ouderen bestaat afgezien van de verjaardagen van de kinderen.

Daarom heeft de redactie besloten om vanaf de volgende editie van de Lutherroos de kroonjaren van alle gemeenteleden in de lijst van verjaardagen te noemen.

Wat maakt een gemeente zo bijzonder? Het is een gemeenschap van 0 tot 100++ jaar! Laat dat zien – ook in de lijst van verjaardagen.

Susanne Freytag

PS: Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



Gefeliciteerd !



Verjaardagen in Zuid-Nederland Wij vermelden hier de leden die 75 of 80 jaar en ouder worden

Jarigen van 5 mei - 30 juni 2024

13-mei	87	Hr. J.P. van Weeren	Eindhoven
23-mei	80	Mw. U.R. Dander-Torn	Landgraaf
24-mei	84	Hr. W.B. Hoppenbrouwers	Wijchen
29-mei	83	Hr. H. Fleige	Landgraaf
1-jun	85	Hr. K.F.K. Schössow	Eindhoven
1-jun	92	Mw. O.M.D. van der Horst-Veeneman	Malden
2-jun	90	Mw. J.C.S. Kuipers-van Eenennaam	Nijmegen
4-jun	75	Mw. E. van der Borgh-van Dipten	Eindhoven
6-jun	83	Mw. L. Bongers-Jakobsen	Hoensbroek
9-jun	86	Mw. L.J.K. Becht-van Zweden	Bergen op Zoom
18-jun	88	Mw. J.M.C. Hulsbergen-Hovingh	Eindhoven
21-jun	83	Mw. W.F. Nieboer-Zier	Bruchem
23-jun	85	Hr. F.E. Moosdorff	Gendt
24-jun	89	Mw. E.F.M.M. Hofman	Eindhoven
25-jun	85	Mw. P.L. de Lange-Weijtze	Waalre
29-jun	87	Mw. E.E. Pahl-Schaller	Maastricht

Verjaardagen kinderen

In juni hopen

Ninthe de Klijn (Kern Eindhoven) 7 jaar
en Jon-Benae Panka (Kern Nijmegen) 10 jaar te worden.

Alvast gefeliciteerd!



Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



Pastoraat
Algemeen/info

ds. S.J.A. Tempelaar (pastoraat@luthersbergenopzoom.nl)
mw. M. de Vries-Dix

Gesprekskring

De afgelopen maand maart zijn gemeenteleden van Bergen op Zoom en omgeving bijeen geweest om te praten over de invulling van de jaarlijkse bijeenkomsten van de kern Bergen op Zoom.

Een jaar na de sluiting van het lutherse kerkgebouw in de Faurestraat te Bergen op Zoom in 2009 zijn we op verzoek van één van de gemeenteleden en na onderling overleg gestart met liturgische vieringen aan huis. De lutherse vieringen werden zó gemist.

Om beurten waren leden gastvrouw en/of gastheer voor de vierende gemeente. Als predikant verzorgde ik de vieringen en alles wat daarvoor nodig was: liturgieën, muziek, brood en wijn en het voorgaan in de dienst. Eerst was de nieuwe setting voor de dienst even wennen, maar we leerden snel.

Van 2016 tot en met 2018 was ds. M. Schulz predikant in Bergen op Zoom. In 2019, toen Marlies beroepen werd in Nuenen, zetten de predikanten van Zuid-Nederland Willem Boon en Susanne Freytag de huisdiensten voort. Op verzoek van de kerkenraad pakte ik het pastoraat in Bergen op Zoom weer op.. Samen maakten we de coronatijd mee. Huisdiensten gingen niet meer, maar er kwam een geweldige kans om voor de diensten uit te kijken naar de St. Gertrudiskerk, de grote stadskerk van Bergen op Zoom. Daar staat het mooie lutherse liturgische erfgoed van de kerngemeente Bergen op Zoom tentoongesteld. Daar was alle ruimte om veilig onze liturgie te vieren. Hier vonden we in het liturgische centrum voorin de kerk een nieuw thuis. Na een paar jaar nam Hans Bas Val het

voorgaan in de diensten over.

De laatste lutherse dienst die we in de Gertrudis vierden was op vier december 2023.



Afgelopen winter ontstond onder de betrokken gemeenteleden de behoefte om in de toekomst het gemeente-zijn anders in te vullen. Het voorbereiden van de diensten en alles wat er bij komt kijken begon zwaar te vallen. Het kleine aantal en de leeftijd van de betrokken gemeenteleden spelen hierbij een belangrijke rol. Maar dit kan niet het einde zijn van het gemeentelieven.

De mensen kennen elkaar al vele jaren en hebben heel wat lief en leed gedeeld. De band die is opgebouwd willen ze graag vasthouden en dus hebben ze gekozen voor een andere invulling van de bijeenkomsten.

Het focus zal in de toekomst liggen op ontmoeting en bijpraten en gesprekken aan de hand van literatuur. Aanleiding voor deze keuze is de belangstelling voor de columns die mevrouw Marlies de Vries schrijft in "Rond de Kerken", een kerkblad voor protestants zuidwest Brabant.

De kring start in het najaar.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze bijeenkomsten dan kunt u contact opnemen met mw. De Vries. [telefoonnummer hierboven].

Deelnemers aan de literatuurkring wens ik fijne bijeenkomsten toe en alle lezers van dit blad een gezegende lente.

Pastoraat blijft telefonisch. Vanwege mijn slechte ogen kan ik niet meer autorijden.

ds. Fia Tempelaar



Contact Pastoraat: mw. L. Rampelt [pastoraat@luthersekerkeindhoven.nl]
Gastpredikanten / organisten: mw. E.M. Eekel-Schendelaar
Present / ouderencontact: mw. A. Hoyer
Kinderoppas: hr. R. Schaak
IBAN Diaconie Eindhoven

NL06 RABO 03737 44439

Agenda

Elke dinsdag 10.00 – 12.00 uur Dommelbreak in de Dommelhoeferkerk
Dinsdag 28 mei 14:00 u. Spellenmiddag

Dommelhoeferkerk

Zangavond en zangdienst

Zoals in de vorige editie al genoemd, zal op 12 mei een lekdienst plaatsvinden.

In die dienst gaan we buiten de normale liederen ook zoveel mogelijk liturgische delen zingen zoals b.v. het Onze Vader en canons.

Als overdenking zal iemand een uitleg lezen over een lied uit het liedboek.

Vooraf aan die zondag gaan we liederen oefenen op:

woensdag 8 mei van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur.

Zo komen ook de minder bekende liederen een keer aan de beurt.



Bent u iemand die van zingen houdt, kom dan op woensdag 8 mei om 19:30 uur oefenen en zondag 12 mei naar de dienst om 10:30 uur naar de Dommelhoeferkerk en zing mee!

*Namens de Lutherse gemeente in Eindhoven,
Lia en Dick Eekel*

Spelletjesmiddag

Op dinsdag 28 mei willen we voor een gezellige middag bij elkaar komen. Met oudhollandse spelen, maar ook met andere spelen kunnen herinneringen worden opgehaald en misschien ook kennis opgefrist en het geheugen getest. Je kan gewoon ouderwets spelplezier hebben.

We beginnen om 14.00 uur, in de hal van de kerk. Ds. Susanne Freytag zal de middag inleiden.

Rond 17.00 uur willen we de dag afsluiten met een eenvoudige maaltijd.

Iedereen die van spelletjes houdt is uitgenodigd om mee te doen.

In verband met de maaltijd is het wenselijk dat u zich vóór 21 mei aanmeldt.

U kunt zich opgeven bij Leny Rampelt
pastoraat@luthersekerkeindhoven.nl
of 06-4476 6775

Annegret Hoyer



Tot grote verbazing van Ghuschik vond ze in een Armeense krant een uitgebreid artikel, volledig gewijd aan het “kas” project van de school in Schnogh.

Het bericht vertelt uitvoerig over het project: “Van een school die de leerlingen opvoedt met een groot gevoel voor gemeenschapszin d.m.v. een kas met daarin een tuin waarin groente en fruit en bloemen gekweekt worden door jongeren, wat ten dienste staat van het hele dorp.”

De scholen in Armenië hebben een Engels systeem. Tot 6 jaar naar de kleuterschool en dan van 6 tot 17-18 jaar middelbare school. Waarna je een beroepsopleiding gaat volgen of studeren.

De krant heeft vooral het accent gelegd, dat deze jongeren al meewerken aan gemeenschapsontwikkeling op een heel praktische manier met oog voor iedereen in hun omgeving, waarvan gezonde voeding een basis element is.

Het hoofd van de school heeft foto's gestuurd van de kas en het grindpad er naar toe, dat zorgvuldig gelegd is van restanten van stenen, overal vandaan.

De zitbanken moeten nog worden geplaatst, dat komt nog, maar de leerlingen werken nu wel al in de kas met veel enthousiasme. In gedachten zien ze de oogst al voor zich. Daar zullen we zeker nog berichten van ontvangen.

Hartelijk dank voor al uw giften die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De kinderen zijn er heel enthousiast mee aan de slag gegaan.

Thea Dik.

kas bij de school



Dommelbreak

Iedere dinsdagmorgen is de Dommelhoeferkerk van 10.00 – 12.00 uur open. Een lid van één van de gemeentes zorgt voor koffie en thee en er zijn meer dan genoeg koekjes.



Je kunt er kort of lang blijven, stil in de kerk gaan zitten, een kaarsje opsteken of een praatje maken. En je kunt natuurlijk ook het gerestaureerde glas-in-loodraam bekijken. Net waar je be-

hoefte aan hebt...

Van lutherse zijde zijn Fia en Tom Tempelaar daar regelmatig gastvrouw/heer (21/5 en 11/6).

Tom Tempelaar

Uit de Kerncommissie

Zoals u al in de vorige Lutherroos hebt kunnen lezen, had onze kerncommissie op zaterdag 6 april haar kerncommissiedag. Niet alleen een gezellig samenzijn van de kerncommissieleden, maar vooraf moest er ook nog gewerkt worden.

Bij de fam. Eekel thuis werd allereerst de bijdrage van onze kern aan het Beleidsplan afgerond en daarna werden de huishoudelijke zaken besproken zoals de collectes en de bestemming van de altaarbloemen. Ook de organisatie rond de Spelldag van 28 mei kwam aan de orde.

Het geheel werd besloten met een gezamenlijke High Tea in het buitengebied van Zand Oerle.

Tom Tempelaar

Eindhoven

Collectes

Collecteopbrengsten

10 maart Inloophuis "'t Hemeltje" € 79,70

17 maart St. Kinderhulp Armenië € 76,30

Zie artikel van Thea Dik.

Collectes in de komende lutherse diensten

12 mei In deze zangdienst collecteren wij voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. In 2024 organiseren zij weer de Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek (22 t/m 26 juli), het Convent voor Kerkmusici (14 sept.), de Kerkkorendag in Lutherse Gouda (28 sept.) en de Jeugdmuziekdagen (medio okt.). Deze muziek evenementen worden niet alleen door lutheranen bezocht maar een groot aantal deelnemers van andere huize is ook van de partij.

Meer informatie:

www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl



19 mei Met Pinksteren collecteren we voor Nias en de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra in Indonesië. Dit is een groep van drie grote en 48 kleine eilandjes met een nog steeds groeiende lutherse kerk met bijna een half miljoen leden, ruim duizend gemeenten en 500 predikanten.

9 juni De collecte op deze zondag is bestemd voor de Stichting Lutherse Ontspannings Activiteiten (SLOA). Zij organiseren in samenwerking met de protestantse stichtingen Het Vakantiebureau en de RCN Vakantieparken vakantieweken en zorgvakanties voor senioren en gezinnen die worden aanbevolen door lokale diaconieën. Een deel van de kosten worden gedragen door de SLOA.

Het meest nutteloze: Liturgie

Een avond over de lutherse liturgie

Het meest nutteloze en tegelijkertijd het meest waardevolle is de eredienst. Daar gaat deze avond over. Vanaf 1 januari vieren we in de Dommelhoeferkerk alle diensten gezamenlijk waarbij elke dienst in het kader van een van de drie geloofstradities staat.

Naar aanleiding van het verschijnen van de brochure 'De eredienst, een gang door de liturgie' willen we op 20 juni samen in gesprek gaan over de kern, het wezen van liturgie in het algemeen en ook op de lutherse liturgie en de verschillende onderdelen in deze liturgie.

Lutheranen zijn vaak zeer gehecht aan hun liturgie, hun wijze van vieren. Het is een goede gelegenheid om het er samen met de doopsgezinden en remonstranten over te hebben en uitleg bij de liturgie te krijgen. De brochures liggen in de kerk om mee te nemen. Wie wil kan deze van te voren lezen. U kunt de brochure ook vinden op de website www.luthersinfo.nl

Voorafgaande aan de bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd voor een eenvoudige maaltijd om 18 uur.

Wilt u zich voor de maaltijd graag tot 18 juli opgeven bij Susanne Freytag (ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of 06-43955283)

De bijeenkomst begint vervolgens om 19:00 uur in de Dommelhoeferkerk, Dommelhoeferstraat 1A

ds. Susanne Freytag



Filmkring met 'The straight story'

Alvin Straight is een 73-jarige man in Iowa die samenleeft met zijn spraakgestoorde, licht mentaal gehandicapte dochter. Als hij vernemt dat zijn broer Lyle door een hersenbloeding is geveld, besluit hij hem op te zoeken. Alvin heeft Lyle na een ruzie in geen tien jaar meer gezien.

Hij heeft geen ander vervoermiddel dan een tractor/grasmaaier die het ook nog op zijn weg regelmatig laat afweten. De ontmoetingen op zijn weg zijn op zich al levenslessen.

Datum: vrijdag 17 mei 2024 in de Dommelhoeferkerk.

Om 18.00 : gezamenlijke maaltijd.

Kosten maaltijd: vrijwillige bijdrage, (max. € 7.50)

Aanvang film: 19.15 uur.

Opgave: uiterlijk 2 dagen van tevoren bij: Truus Lodewijk

gclodewijk@gmail.com

of tel. 06-2730 9663.

Tom Tempelaar



Pastoraat/Gastpredikanten: mw. J. de Kruijf [pastoraat@luthersekerkheusden.nl]
Algemeen: mw. H. Haaksema
IBAN Diaconie Heusden ! Heeft een nieuwe bankrekening: NL 67 RABO 0373 7480 94

Nieuws vanuit de Kern

In de tuin van ons kerkje zie je hoe eind januari de lente al te voorschijn komt.



Narcissen komen op in de overigens mooi schoon gemaakte tuin. Hoewel we soms een kleine gemeente lijken, zijn er toch steeds mensen die samen voor de tuin zorgdragen.

Op 28 januari was er de dienst die tijdens de Week van het Gebed voor de Eenheid van Christenen, in onze kerk gehouden werd. We kwamen samen met leden van de Catharijnenkerk en de Rooms Katholieke Gemeente. De voor ons nog nieuwe predikant van de PKN gemeente, ds. Jilles de Klerk, ging voor en verdiepte zich met ons in het thema: Heb God lief en je naaste als jezelf.

Een bijzondere ontmoeting met de mensen uit verschillende Christen-Gemeentes en ook deze nieuwe predikant. Juist het je weer open stellen voor de ander, als mens en de eigenheid van diens verhalen is van belang. Dat geldt echter ook voor het je als christengemeente openstellen voor andere geloofsgemeentes, niet om het zelfde te worden, juist

om de eigenheid van de ander te kunnen zien en horen.

De eerste dienst in februari was ds. Susanne Freytag bij ons in de kern en zij werd vergezeld door Christiaan Fahner en Helen Samai-Nagelhout uit Nijmegen.

Zij zijn beiden twee van de groep jongere deelnemers die zowel aan de Lutherse Summer School (LSS) in Krakau als aan het Inspiratie-festival 2023 op Terschelling deel namen.

Ze zijn later bij alle kernen van Luher's Zuid-Nederland langs gegaan. Aldus vertelde Helen aan het einde van de dienst van de Lutherse Summerschool en Christiaan van het Inspiratie-Festival op Terschelling. Zij gaven ons enthousiast een levendige impressie van beide gebeurtenissen. Ter illustratie hadden zij het kunstwerk bij zich waarop van alle deelnemers aan de LSS een soort creatieve samenvatting staat. En de gouden veer uit Krakau. Van Christiaan kregen we vervolgens één van de flesjes met flessenpost.

Deze werden voor het festival door heel wat Lutherse gemeentes in Nederland gemaakt. Herma ontving namens onze kern de flessenpost uit Oost-Groningen.

Na deze dienst dronken we gezamenlijk koffie bij het Gouverneurshuis en hadden ook daar nog veel te bespreken.

Inmiddels weten de gemeenteleden nu ook dat de Lutherse Summerschool dit jaar in augustus in Heusden zal plaatsvinden.

Ingrid Veldkamp

Lutherse Leeskring

Half februari is de eerste Lutherse Leeskring van de Kern Heusden bij elkaar gekomen bij één van de gemeenteleden thuis. Iedereen heeft het boek *De Camino* van Anya Niewierra, gelezen.

Het was een levendige bijeenkomst waarbij een verscheidenheid aan ervaringen, vragen en opmerkingen aan de orde kwamen elk met een eigen kleur en perspectief. Of te wel, zoals een van de deelnemers zei: 'Iedere pelgrim loopt zijn eigen pad'.

Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst bespreken we de meer praktische zaken voor de toekomst. Voorlopig willen eenmaal per twee maanden bij elkaar komen en de naam van de leeskring wordt 'Lutherse Lezers'.

Ingrid Veldkamp



Kern Nijmegen



Contact Pastoraat: Lilo Dankbaar [pastoraat@luthersekerknijmegen.nl]

Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias

IBAN Kern Nijmegen: Evang-Luth. Gem. Zuid-Ned.-Kern Nijmegen

IBAN Diaconie Nijmegen:

NL78 INGB 0000 9740 48

NL81 RABO 0373 7444 47

Nijmegen

Uit de kerncommissie

Eer is veel energie voor nieuwe dingen. Zoals een bijbelstudiegroep. Gemeenteleden gaan op Koningsdag taart verkopen voor de zondagschool in Kenia die we ondersteunen.

Voor het boekje over '100 jaar Lutheranen in dit kerkgebouw' en als aankondiging van de viering van dit eeuwfeest, gaan we een antwoordformulier meesturen met de actie Kerkbalans.

Tot slot: van 28 juni tot 1 juli krijgen we een tegenbezoek van de Lutherreis die we vorig jaar maakten. Een aantal Lutheranen uit Eisenach en Ruhla komt naar Nijmegen en ds. Manfred Hilsemer zal op 30 juni samen met ds. Freytag voorgaan in een Duitstalige dienst. Wilt u meer weten over het programma van deze dagen? Neem dan contact op.

Helene Stafleu

terugblik

Middagbijeenkomst op Goede Vrijdag

In de vorige Lutherroos stonden de vieringen in de Lutherse Kerk Nijmegen in de Goede Week vermeld. Op Goede Vrijdag, op het middaguur, organiseerde 'Dichterbijooft' een bijeenkomst. Het was een bezinnend uur.

Een uur gevuld met stiltes, gedichten en muzikale intermezzo's. De zaal was aangekleed met schilderijen die tot inkeer aanzetten. Eén van de gedichten was een pittig gedicht van dichter Gisela Baltés:

*Goede Vrijdag
Voor de haan schreeuwde
draaide ik hem de nek om.
Zo is te leven
met mijn NEE,
ware er niet jouw schreeuw.*

Het vallen en weer opstaan, en weer vallen, en weer opstaan, werd verbeeld door een improvisatie op saxofoon. De spreker die zei: "Vallen". Er volgde een improvisatie op saxofoon. "Opstaan" zei de spreker. Een nieuwe improvisatie volgde. En dit herhaalde zich meerdere keren.

Een stemkunstenares sprak / zong een Kyrie Eleison, waarna de saxofoon het scheurende geluid liet horen van het voorhangsel van de tempel. De bijeenkomst eindigde met:

*Blaas het vuur aan.
Wij vonkenvangers
laten Pasen ontstaan.*

Een paar minuten vóór drie uur werd het opnieuw stil. Herdenkend stil.

Om drie uur luidde de kerkklok. In gedachten hetgeen in Markus 15:25 staat: 'Het was in het derde uur [...] toen ze hem kruisigden.'

Het gezelschap 'Dichterbijooft' voelde de ruimte, het tijdstip, de uren.

Helene Stafleu & Christiaan Fahner



Lentelunch met wilde kruiden



Gewoon speenkruid
Ramunculus ficaria

Op 23 maart werd de eerste seizoen viering gehouden met eetbare wilde planten: “voedsel voor lichaam en ziel”. Dit willen we een vervolg geven door een Zomerlunch op zaterdag 22 juni te gaan houden.

hun eerste publieke optreden hadden.

Mariana uit Oekraïne, die in de nabijgelegen opvang woont, zong een lied en speelde piano.



Wij maken daarbij gebruik van expertise in eigen kring: Yvonne Schmidt is deskundige op het gebied van eetbare wilde planten en geeft hier lezingen en cursussen over.

Het was een mooie bijeenkomst met een mooi vervolg:

Zomerlunch met wilde kruiden - Eten voor lichaam en ziel-
Zaterdag 22 juni 12:30 uur in de Lutherse kerk

Voor deze geheel verzorgde Wilde Kruiden Lentelunch met informatie en verhalen vragen we een bijdrage van € 15 (mensen met een laag inkomen betalen € 7,50).

Anmelden kan door een mail te sturen naar: aanmelden@luthersekerknijmegen.nl
Geef daarbij ook aan met hoeveel personen jullie komen..

Zij had heerlijke gerechtjes gekookt met planten als paardenbloem en dovenetel. En ze vertelde er van alles over. Onder andere dat wilde planten veel meer inhoudsstoffen hebben dan “tamme” planten, omdat wilde planten zich tegen vijanden moeten verdedigen terwijl dit voor planten in de akkerbouw gedaan wordt door de mens. Juist deze, soms wat bittere, stoffen zijn heel gezond. Ds. Susanne Freytag vertelde een inspirerend lenteverhaal.

De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door het kwartet “De Vandalen” die op deze dag



Samen Bijbellezen

Door samen de Bijbel te lezen ontdekken we veel meer de betekenis van de tekst. Dat komt doordat ieder weer andere dingen ziet en andere associaties heeft waardoor ikzelf ook weer aan het denken wordt gezet.

Omdat we mensen verschillend zijn, leeftijd, geslacht, ervaringen enz. kan dezelfde tekst verschillend worden verstaan, kan zelfs mensen op een verschillende manier als Woord van God aanspreken! Daarvoor moet ruimte zijn.

Op vier avonden lezen we het boek Jona. Vele kennen Jona en de walvis, een Bijbelboek met hoogte- en dieptepunten, een Bijbelboek over een profeet die geen profeet wil zijn. We lezen de tekst en aan de hand van vragen gaan we hierover in gesprek. U krijgt ook de nodige achtergrondinformatie hierbij. De Bijbeltekst die we lezen, samen met de vragen en de informatie, wordt op de avond zelf uitgedeeld.



De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond om 20:00 uur in de Lutherse kerk
data: 14 en 28 mei en 11 en 25 juni

Het is een serie dus het is fijn als het lukt om alle avonden deel te nemen maar je bent ook welkom wanneer je niet alle avonden kunt. Aanmelden is niet nodig maar het is fijn als je je deelname met een mailtje doorgeeft aan ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Susanne Freytag

Collectes

Collecte opbrengst,

3 maart	€112,50	Nairobi, Kenia
17 maart	€179,66	KIA Rwanda
24 maart	€ 42,00	PKN Het paasverhaal voor heel Nederland
28 maart	€ 51,00	Garuda House Bali
31 maart	€109,90	Nairobi, Kenia
7 april	€ 61,90	Eigen diaconie



Collecten voor de komende tijd.

19 mei: Met Pinksteren collecteren we voor Nias en de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra in Indonesië. Dit is een groep van drie grote en 48 kleine eilandjes met een nog steeds groeiende lutherse kerk met bijna een half miljoen leden, ruim duizend gemeenten en 500 predikanten.

2 juni: Voedselbank-Nijmegen – Over-Betuwe

16 juni: LWF - Augsburgse confessie (25 juni) - werk van de World Service Lutherse wereldfederatie

Annemarie van Diepen

Osterputz

De lente was voelbaar in onze kern. Met de lentelunch, waarover u elders in dit blad meer leest. Met de tuingroep die uit winterrust kwam. Maar vooral ook met de grote voorjaars-schoonmaak (Osterputz) op 16 maart.

Die dag gonsde de kerk als een bijenkorf. Hier was iemand het balkon aan het soppen, daar poetste iemand de kandelaar van de Paaskaars en verderop zette iemand de preekstoel in de boenwas. Muren werden gewit, kleine klusjes gedaan, het was een genoegen om te zien.

We kregen die dag versterking van acht bewoners van de nabijgelegen opvang voor Oekrainers. Bij de lunch zaten we allemaal met elkaar aan tafel en werden er zelfs spontaan Oekraïense en Nederlandse liederen gezongen.

Helene Stafleu





Contact Pastoraat: mw. G. Boon [pastoraat@luthersekerkheerlen.nl]
Coördinatie: dhr. H. Oosterveer
Diaconie: mw. K. Mulder
IBAN Diaconie Zuid-Limburg

NL57 RABO 0373 7110 26

Paasbrunch

Het was een drukte van jewelste. Maar iedereen had een plaats en kon genieten van allerlei lekkere dingen die meegebracht waren. Fijn om met zovelen bij elkaar te zijn, bekende en minder bekende gezichten. Iedereen had zijn plekje gevonden.



Daarna werd er weer gezellig verder gegeten en gekletst. Dus ook dit jaar was dit weer een geslaagde actie.

Iedereen van harte bedankt voor hun inzet en inbreng.

Gerda Boon

Het gezellige samenzijn moest even onderbroken worden om iemand in het zonnetje te zetten. Dit jaar hebben we weer een nieuwe paaskaars.

De kerncommissie vond dat de 'oude' paaskaars dit jaar naar Keety Mulder moest gaan. Zij is actief geweest in de kerkenraad en bij ons in de kerncommissie. Met beiden is Keety gestopt. Maar ondanks dat ze gestopt is doet ze nog steeds veel dingen voor onze gemeente. Zoals ze zelf zegt "ik ben een doener". En ook haar man Ab sleept ze mee in haar kielzog. Dus de paaskaars komt hun beiden van harte toe als dank namens de gemeente Zuid-Nederland, kern Zuid-Limburg.



Bij evaluatie van de laatste periode kunnen we terugkijken op een goede Stille Week, waarin goed werd samengewerkt met de PKN Parkstad en de Andreasparochie.

De Palmipasendienst, de Paasdienst met daarna de brunch werden zeer goed bezocht.

Ds. Freytag heeft te kennen gegeven dat zij graag in onze kern het liturgieboekje onder de aandacht wil brengen. Dat wil zeggen om bepaalde delen van de liturgie uit te leggen. Dit zal dan tijdens het koffiedrinken plaatsvinden.

“Kom op soep” vindt sinds 1,5 jaar elke keer 's middags in onze bijgebouwen plaats als wij kerkdienst hebben gehad. In principe is dit opgezet met vrijwilligers van de PKN Parkstad en onze kern. In de loop van de tijd hebben een deel van de vrijwilligers bedankt en de lutheranen zijn nog erg trouw als vrijwilliger, maar het is een erg kleine groep. Misschien voelt zich iemand geroepen om zich aan te melden bij dit groepje van vrijwilligers. Dat zou erg fijn zijn!

Gerda Boom

De stille week in Heerlen

Intussen is het traditie geworden dat de Andreasparochie, de Parkstadgemeente en de Lutheranen samenwerken deze week.

Veel van de elementen van vorige vieringen werden weer gebruikt, maar het thema werd nu 'blijven of gaan'. Durven we met Jezus mee te gaan? Gebruikt werd o.a. het lied 'Where the Heart is' en 'Bridge over troubled water'. Om dat tijdens de drie vespers in onze kerk te visualiseren werd aan het einde van de dienst door twee mensen een kruis binnengebracht, dat als brug diende voor twee rotsblokken waartussen een rivier stroomde.

Zoals gewoonlijk waren de eerste drie diensten in onze kerk en de volgende drie in De Ark. Het bezoekersaantal liep langzaam op: 24, 27, 28, en op Witte Donderdag 30 tot 47 op Goede Vrijdag. Bij de paaswake waren 30 mensen. Die begon als enige om 21:00 uur en duurde door de hernieuwing van de doopbelofte en het avondmaal langer dan nor-

maal en de volgende dag was het ook nog zomertijd.

De reacties op de diensten waren heel positief. Woensdag was er voorafgaand aan de vesper om 18:30 tomatensoep of courgettesoep met Turks brood. Sommigen kwamen alle keren.

Op Paaszondag hadden we ieder onze eigen dienst en hadden wij na de dienst een paasbrunch. Ik vond het mooi dat we toen ook gezichten uit andere kerken terugzagen. Deze diensten slechten muren.

Ab Mulder



Nieuwe leden Cantorij gezocht

Wij, de Parkstad Cantorij, zijn op zoek naar nieuwe leden.

Dus kun je zingen, zing dan met ons mee!

Kom eens een keer mee repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur in De Ark te Landgraaf. Onze dirigent is Ruud Post. Heeft u geen vervoer: dat is geen probleem, er kan altijd wat geregeld worden.

Meld je aan als Sopraan, Bas of Tenor op wvanderschrier@home.nl.

Of neem contact op met:
Daniella van der Schrier, 045 5216019,
van woensdag tot vrijdag, tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

We hebben gezellige repetities, waarin we voor een paar kerkdiensten per jaar het liefst vierstemmige kerkliederen instuderen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het zingen van nieuwe melodieën.

Dus word lid van onze uitdagende, inspirerende Cantorij en ontdek hoe fijn het is om met elkaar mooie koorklanken tevoorschijn te toveren!

Bestuur Cantorij



Kern Zuid-Limburg Collectes

Collecte opbrengsten:

25 febr.	€84,61	Kerk in Actie: omzien naar gevangenen.
10 mrt.	€39,63	Kerk in Actie: Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat.
24 mrt.	€47,40	Missionair werk PKN, het Paasverhaal door Nederland
23 mrt.	€71,70	St. Luth. Werkgroep voor kerkmuziek.

Er is nog een gift te verantwoorden G.v.L. € 40,- t.g.v. Paasbrunch

De collectes voor de komende tijd

12 mei: Kerk in Actie: noodhulp Oekraïne, steun voor inwoners en ontheemden.

19 mei: Eigen diaconie.

26 mei: Ned. Luthers Genootschap, voor de Nias en de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra in Indonesië. Dit is een groep van drie grote en 48 kleine eilandjes met een nog steeds groeiende lutherse kerk met bijna een half miljoen leden ruim duizend gemeenten en 500 predikanten.

9 juni: St. Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten. SLOA

23 juni: LWF-zondag. Augsburgse confessie

25 juni: Ned. Luth. Genootschap, voor Worldservice van de Lutherse Wereldfederatie.



Keety Mulder

Contactadressen

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Predikant

mw. ds. S. Freytag
tel.: 06-4395 5283

St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

e-mailadres:

 ds.freytag@lutherszuidnederland.nl



Kerkenraad

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen

Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL43 RABO 0373 7412 51
NL87 INGB 0001 1373 31
NL25 ABNA 0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

NL57 RABO 0373 7110 26

Luthers Zuid-Nederland op Internet:

www.lutherszuidnederland.nl

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Tom Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven
tel: 040-262 31 04
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Redactie kerkblad "Lutherroos"

De redactie is bereikbaar via e-mail:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Website Luthers Zuid-Nederland

www.lutherszuidnederland.nl



KERKDIENSTEN



Eindhoven

Dommelhoeftstraat 1A
Eindhoven
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

5 mei - Rogate

ds. E. van der Panne [Re]
Viering Heilig Avondmaal

12 mei - Exaudi

Leken-Zangdienst

19 mei - Pinksteren

ds. S. Freytag

26 mei - Trinitatis

ds. C. Duhoux-Rueb [Do]
Viering Heilig Avondmaal

2 juni - 1e z.na Trinitatis

dr. E. Corsius

9 juni- 2e z.na Trinitatis

ds. S. Freytag

16 juni - 3e z.na Trinitatis

ds. Y. Hiemstra

23 juni - 4e z.na Trinitatis

mw. H. Dekkers

30 juni - 5e z.na Trinitatis

ds. E. van der Panne [Re]
Viering Heilig Avondmaal

7 juli - 6e z.na Trinitatis

ds. G. Ubels



Heusden

Putterstraat 32
Heusden
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

12 mei - Exaudi

hr. T. Broekema

26 mei - Trinitatis

drs. E.E. Aarsen

9 juni - 2e z.na Trinitatis

ds. B.J.T.M. van Litsenburg

23 juni - 4e z.na Trinitatis

drs. E.E. Aarsen

Bergen op Zoom

nog niet bekend



KERKDIENSTEN



Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen
Aanvang 10:00 uur.
(tenzij anders vermeld)

5 mei - Rogate
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

19 mei - Pinksteren
prof.dr. M. Matthias.

2 juni - 1e z.na Trinitatis
dr. Th. van Willigenburg

16 juni - 3e z.na Trinitatis
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

30 juni - 5e z.na Trinitatis
Duitstalige dienst
ds. S. Freytag + ds. M. Hilsemer
Viering Heilig Avondmaal

7 juli - 6e z.na Trinitatis
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal



Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

12 mei - Exaudi
ds. A. Hana

19 mei - Pinksteren
ds. W.J.H. Boon
Viering Heilig Avondmaal

26 mei - Trinitatis
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

9 juni - 2e z.na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

23 juni - 4e z.na Trinitatis
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

14 juli - 7e z.na Trinitatis
ds. A. Hana

28 juli - 9e z.na Trinitatis
ds. C. Hollemans





lutherszuidnederland.nl

