

Uitgave 2022-7 • periode 18 december 2022- 5 februari 2023

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



LUTHERROOS

Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

Noord-Brabant - Limburg - Nijmegen



Met informatie over de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Bij de Voorplaat



**Ik ben een engel van de Heer
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.**



Van de Redactie

Beste mensen,

Dit is alweer de zevende editie van dit jaar. Deze editie rijkt ook weer over de jaargrens. Alle kernen leveren nu ook de informatie voor de december-feestmaand om elkaar te vertellen hoe we de Adventstijd en Kerst vieren en ook al wat in januari met de Gebedsweek voor de Christenen aan gezamenlijk vieren met andere kerkelijke gemeenten zal plaatsvinden.

Aan de vele mooie reacties die we krijgen, blijkt dat de Lutherroos niet alleen in Zuid-Nederland maar ook ver daarboven graag gelezen wordt. Met dat in ons achterhoofd zijn we weer met veel plezier aan het werk gegaan en steken er de nodige uren in om weer een mooi resultaat te krijgen.

U allen een mooie feestmaand
en een heel gezond 2023
toegewenst.

*Namens de redactie,
Dick Eekel*



Colofon



De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en verschijnt zeven maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de gemeente en aan belangstellende relaties. Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:

Dick Eekel (hoofdredacteur en redactie Eindhoven)
Susanne Freytag (predikant)
Coby van Dam-Bouwens (redactie Nijmegen)
Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)
Martin de Groot (eindredacteur, lay-out en productie)

Redactieadres:

p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Tom Tempelaar, Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Kopij aanleveren voor de volgende editie:

vóór 9 januari 2023.

Die editie geldt voor de periode
van 5 februari 2023 - 2 april 2023.

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met de predikant.
U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris.
Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven de Lutherroos te willen ontvangen.

Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opsturen naar: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Er zijn geen abonnementskosten maar een bijdrage aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is van harte welkom.

Digitaal en op papier?

Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad ook digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met uw naam en uw e-mailadres door aan redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bijdragen aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
vermeld: Gift kosten Lutherroos

Inhoudsopgave

Van de redactie.....	2
Bij de voorplaat.....	2
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?.....	3
Colofon.....	3

Kerstmeditatie: Jozef in het licht gezet.....	4
'Ere zij God' duurt lang.....	5
De Lutherwandeling van 1510.....	6
Van de ledenadministratie.....	7
Liederen van Luther.....	8
Acceptgiro.....	9
Luchthavenpastoraat - Naambordje.....	10
Pastoraat in onze gemeente.....	10
Eer voor God en vrede op aarde.....	11
Het Woord aan ons.....	12
Week van gebed voor de eenheid.....	13
Eine Deutsche Adventsfeier.....	13

Advertenties.....	14
Verjaardagen in Zuid-Nederland.....	15

Kern Bergen op Zoom.....	16
- Een maand met twee gezichten.....	16

Kern Eindhoven.....	17
- Agenda Eindhoven.....	17
- Berichten uit Armenie.....	17
- Verjaardagen kinderen.....	18
- Stichting Kinderhulp Armenie.....	18
- Alternatieve "Marathon-dag".....	19
- Present / NL-Doet.....	19
- Adventsochtend.....	20
- Capella Vesperale.....	20
- Kinderkerstviering.....	20
- Kerstavonddienst.....	20
- Uit de kerncommissie.....	21

Kern Heusden.....	22
- Kerst in Heusden.....	22
- Driekoningen.....	22
- Vrijwilligers gezocht.....	23
- 250 jaar Lutherse kerk.....	23

Kern Nijmegen.....	23
- Uit de kerncommissie.....	23
- Regenboogviering.....	24
- Collecteopbrengst.....	25
- Week van het gebed.....	25
- Dialoogtafelbijeenkomsten.....	25

Kern Zuid-Limburg.....	26
- Collectes.....	26
- Uit de Kerncommissie.....	27
- Muziekdienst.....	27

Kerst Woordzoeker.....	28
------------------------	----

Contactadressen.....	29
----------------------	----

Vieringen.....	30-31
- Kerkdiensten Eindhoven.....	30
- Kerkdiensten Heusden.....	30
- Huisviering Bergen op Zoom.....	31
- Kerkdiensten Nijmegen.....	31
- Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	31



Kerstmeditatie: *Jozef in het licht gezet*



Maria en het kind krijgen met kerst meestal alle aandacht. Ja, zo gaat dat vaak bij een geboorte. Moeder en kind krijgen alle aandacht en de vader blijft op de achtergrond. Zo gaat het ook met Jozef met kerst. Hij hoort er vanzelfsprekend bij maar hij staat meestal op de achtergrond, in de schaduw van Maria en het goddelijk kind, Jezus. Arme Jozef. In de kerststal vindt je hem ergens op de achtergrond. De schijnwerpers zijn altijd op de moeder met kind gericht. Jozef heeft min of meer dezelfde positie als de os en ezel.



Jozef heeft als vader ook in een ander opzicht een moeilijke positie. Doordat Jezus de Zoon van God is wordt Jozef weleens de pleegvader van Jezus genoemd. Maar dat gaat wel iets te ver. Jozef was immers de wettige vader van Jezus.

Luister naar de dromen van God

Toen Maria onverklaarbaar zwanger was wilde hij haar niet blootstellen aan roddels. Jozef wilde haar niet beschuldigen, laten straffen of stenigen, hij wilde haar ontzien en zich stilletjes uit de verlovings terugtrekken. Zo probeert hij rechtvaardig te handelen in deze precaire situatie. Terwijl Jozef nog zit te dubben grijpt God in. In een droom stuurt God een engel naar Jozef, die hem uitlegt hoe het



werkelijk zit en hem opdraagt Maria tot vrouw te nemen. Jozef luistert naar deze droom en doet wat God hem gezegd heeft. Nog twee keer sturen dromen Jozef op weg. De eerste keer om met zijn gezin naar Egypte te vluchten en nog later om weer terug te keren.

Een heilige familie

Jozef, Maria en Jezus vormen een gezin, soms 'heilige familie' genoemd. We weten dat Jezus later nog broers en zussen kreeg. We kennen ook het beroep van Jozef. Van hem wordt verteld dat hij timmerman was. De laatste keer dat we iets van Jozef in de Bijbel vernemen, is toen Jezus twaalf jaar oud was. Dat was toen het gezin samen met de hele familie op pelgrimsreis naar Jeruzalem ging en de ouders op de terugreis ontdekten dat Jezus in Jeruzalem, in de tempel was achtergebleven. Later toen Jezus volwassen was en als prediker rondtrok wordt Jozef niet meer genoemd. Terwijl zijn broers en zussen en zijn moeder juist nog wel genoemd worden. Van Maria weten we dat ze nog leefde toen Jezus werd gekruisigd. Maar omdat Jozef al die keren niet meer wordt genoemd neemt men dus aan dat hij dan al overleden was.

Over Jozef

Jozef wordt in de Bijbel een rechtschapen mens genoemd. Kenmerkend voor zijn rol bij de geboorte van Jezus is dat hij naar de stem van God luisterde die in dromen tot hem sprak.

In 1621 kreeg Jozef in de rooms-katholieke kerk zelfs een eigen feestdag, dat is op 19 maart. Als timmerman groeide hij uit tot de heilige voor timmer- en ambachtslieden, later werd hij daarmee ook tot een heilige voor de arbeiders.

Jozef als vader

Jozef wordt vaak als liefdevolle vader afgebeeld en zo als voorbeeld voor alle vaders gesteld. Hij heeft zijn rol als vader vervuld. Hij was bij de geboorte van zijn zoon. Hij neemt zijn rol in het leven van Jezus op zich. Hij was als goede vader zeer bezorgd om zijn zoon toen ze erachter kwamen dat de twaalfjarige Jezus niet bij het reisgezelschap was.

In de kerststal

Ook in de kerststal neemt Jozef zijn aloude plaats in, dienend, op de achtergrond. Maar zonder Jozef is de heilige familie niet compleet.

Jozef is iemand die nadenkt over de situatie, die gehoorzaamt aan de moraal. Hij luistert ook naar de stem in zijn dromen. En wat nog belangrijker is, hij handelt ernaar! Zo beschermt hij zijn gezin en het kind.

Van Jozef kunnen we leren dat Jezus' geboorte in deze wereld ook ons beschermend handelen nodig heeft. Van Jozef kunnen we leren te luisteren naar wat God ons in ons leven wil vertellen en dat te doen wat in onze mogelijkheden ligt om Gods licht in deze wereld te laten schijnen.

Dit alles wordt door de middeleeuwse kunst-



naars prachtig in een beeld samengevat. We zien Jozef in de stal bij Jezus' geboorte. Hoewel het overal licht is in de wereld, heeft hij een brandend kaarsje vast dat hij zorgzaam met zijn hand behoedt voor uitwaaien. Prachtig. Hij was geroepen het Licht van de wereld te behoeden. Daar zit ook een grote troost in voor ons. Soms hebben wij misschien het idee wat betekent onze aanwezigheid nou helemaal in deze wereld? Dan zou dat in Gods ogen wel eens heel anders kunnen liggen. Misschien zijn wij ongemerkt van levensbelang.

Een gezegend kerstfeest gewenst,



'Ere zij God' duurt lang

Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen om het orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen,
maar onder 't zingen kon ik niet naar voren gaan.

'k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
maar dat was nú, vond ik, de eer van God te na.
't Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
wij zongen — tweede stem — het lied der englen na.

'Ere zij God' duurt lang en 'Vrede op aarde'.
Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein.
Toen zag ik, wie er door de ruiten staarde:
het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn.

Okke Jager (1928-1992)

De Lutherwandeling van Wittenberg naar Rome in 1510

Achter Luther aan lopen
Een tocht op stevige stappers



Prof. dr. Markus Matthias
(1956) is sinds 2008
hoogleraar Lutherana aan
de Protestantse
Theologische Universiteit
(PThU) in Amsterdam. Zijn
wieg stond in het Duitse
Mainz.



Etappe 2: Van Kemberg naar Bad Düben

Markus Matthias over zijn wandeltocht in het voetspoor van Luther. Een serie met belevissen, ontmoetingen, overdenkingen en beschouwingen opgedaan tijdens zijn voettocht in navolging van Luther in 1510 met Rome als einddoel.



Na de overnachting in Lubast, in het zuiden van Kemberg, liep onze weg op de tweede dag door de Dübener Heide, een voormalige heide, waar echter inmiddels een heel bos was gegroeid omdat er blijkbaar al lang geen schapen en geiten meer zijn geweest die de planten kort houden en op die manier voor een heidelandschap zorgen.



Om te wandelen was het echter uitstekend. Heel bijzonder is het dat ten midden van de hei de weg op een gegeven moment niet rechtstreeks verloopt, maar dat wij met een grote boog om iets heen moesten lopen.



Toen wij op onze kaart keken, werd de reden van de omweg duidelijk die ons anders niet was opgevallen. Rechtstreeks zou het pad ons namelijk over een heuvel van rond 190 meter hoogte (Hoge Gieck) heen hebben geleid, op zich voor ons

wandelaars goed te doen, maar voor de zware ossenwagen en überhaupt voor het vervoer van grote lasten in het verleden was dat zeker nauwelijks mogelijk. In ieder geval was een kleine omweg tenminste veel verstandiger. Voor ons een groot geluk. Want, op die manier konden wij bijna zeker zijn dat wij hier in de hei van (Bad) Düben echt op oude wegen liepen.

En inderdaad zijn wij hier ook op verschillende plekken oude mijlpalen tegengekomen, niet uit de 16e eeuw, maar wel uit de vroege 19e eeuw. Omdat er echter voor de motorisering van het verkeer geen noodzaak of aanleiding was om het traject van wegen te veranderen, hebben wij hier echt op de sporen (ook) van Luther gewandeld.

Te midden van de hei van (Bad) Düben wordt de zogenaamde "Luthersteen" getoond, daar waar de bosweg de hedendaagse Bundesstraße 2 oversteekt, dus ook dat zeker een oude plek op de





originele weg van Wittenberg naar Leipzig.

Het wordt verteld dat hier in 1519 na afloop van

de disputatie van Leipzig waar Luther voor het eerst met zijn scholastieke tegenstanders in het openbaar had gedisputeerd, te weten over het gezag en de persoon van de paus, zijn studenten hem hier tegenkwamen om hem naar Wittenberg te begeleiden. De studenten waren waarschijnlijk nieuwsgierig om te horen hoe de disputatie was verlopen en ze wilden zeker ook hun leraar de eer aandoen en hem als overwinnaar begroeten.

Een mooi verhaal, maar ook een realistisch verhaal. Want het is goed mogelijk, dat de studenten de afstand van Wittenberg naar hier (rond 26 km op het traject van de Bundesstraße 2) en weer terug in één dag hebben gehaald. Dat laat trouwens ook zien dat deze studenten zeker makkelijk mee zouden kunnen lopen met de Vierdaagse in Nijmegen (40 km per dag).

De Luthersteen is feitelijk een zwerfsteen die met vele legenden rondom Luther verbonden werd, omdat de steen gewoon op een opmerkelijke plek ligt en een merkwaardige vorm (rustplaats, preekpodium, noem maar op) heeft, waar Luther trouwens zeker meerdere keer op weg naar en van Wittenberg langs is gekomen. Van Luther zelf weten wij niets over deze steen.

Uiteindelijk kwamen wij naar (Bad) Düben, een oude vestigingsplek bij het riviertje "Mulde". In de tijd van Luther werd hier de rechtszaak afgehandeld tussen een paardenhandelaar, Hans

Kohlhase, en een landjonker, Günter von Zasnitz. De landjonker had op zijn grondgebied ten onrechte twee paarden van Kohlhase in beslag genomen, waarvoor hij, nadat ze overleden waren, geen schadevergoeding betaalde.

Nadat Kohlhase door de rechtbank en verschillende hoven van hoger beroep geen gelijk had gekregen, hoewel hij duidelijk in het recht stond, heeft hij geprobeerd zijn recht met geweld door te zetten. Hij voerde dus een vete met de jonker. Uiteindelijk werd hij door de overheden gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

De Duitse schrijver Heinrich von Kleist (1777-1811) heeft deze rechtsstrijd als aanleiding genomen voor zijn bekende novelle Michael Kohl-



haas (1810), een diepgaand verhaal over gerechtigheid en de vraag of je in het vechten voor gerechtigheid ook onrecht mag doen. Luther heeft Kohlhase toen de raad gegeven, liever onrecht te lijden dan onrecht te doen.

Luther schrijft op 8 december 1534: Het recht mag je alleen proberen op rechtvaardige manier te krijgen. Onrecht wordt door ander onrecht niet rechtgezet. En het is een christen niet toegestaan om zich te wreken, d.w.z. zijn recht met geweld doorzetten. Het is nodig om voor zijn recht en eer te vechten, het is echter beter schade te nemen aan goed en eer dan aan het geweten (WA.Br. 7, blz. 124-125, Nr. 2151).

prof.dr. Markus Matthias

Van de ledenadministratie

30 oktober 2022 is hr. W. Lankreijer overleden [echtgenoot van organiste Marie Lankreijer.]



U Jezus Christus loven wij / Gelobet seist du Jesu Christ



erstlieders zijn een belangrijk element in de beleving van kerst. Luther heeft in totaal zes kerstliederen geschreven. In zijn kerstlieders staan niet de romantische beelden van kind, maagdelijke moeder, herders enz. centraal. Luther wil juist doordringen tot de kern, de essentie van kerst.

Dit lied 'U Jezus Christus loven wij' heeft Luther december 1523 geschreven. Of het toen ook al als liedblad gedrukt werd weten we niet. Maar wat we zeker weten, is dat dit lied samen met twee andere liederen in januari op een pamflet is gepubliceerd en zo door het land werd verspreid.

Daarna verscheen het voor het eerst in het liedboek 'Erfurter Enchiridion' zonder melodie en in hetzelfde jaar verscheen het lied met tekst en melodie in het 'Geystliche gesangk-Buchleyn' in Wittenberg.

Dit lied werd voor eeuwen hét lied voor de eerste kerstdag. Al tijdens Luthers leven raakte het kerstlied ook bekend en geliefd bij rooms-katholieken. Zo werd het ook in vele Rooms-katholieke liedboeken opgenomen.

De Nederlandse vertaling van dit lied bleef alleen onder de lutheranen bekend. Zo stond het uiteraard ook in het gezangboek der Evangelisch-Lutherse kerk uit 1955. Jan Willem

Schulte Nordholt maakte in 1962 een nieuwe vertaling van dit lied. Deze vertaling werd in het liedboek van 1973 opgenomen en verscheen ongewijzigd ook in het huidige liedboek als nummer 470.

Het lied zelf was in Luthers tijd bij de mensen al bekend, dat wil zeggen de eerst strofe. De eerste strofe mocht namelijk de gemeente tijdens de feestdagen in de kerk zingen. Luther heeft daar zes coupletten aan toegevoegd.

Wat opvalt is dat elke strofe eindigt met 'Kyrieleis', dat betekent 'Heer, ontferm U'. Daarom wordt zo 'n soort lied ook een 'leis' genoemd. Later vond men dit minder feestelijk en werd het 'Kyrieleis' soms door 'Halleluja' vervangen.

In het vierde couplet herkennen we de kerstgedachte uit het Johannesevangelie dat 'Jezus het licht van de wereld' is en wij door hem 'kinderen van het licht' zijn.

Voor Luther was de kern van kerst dat Jezus mens geworden is. Hij 'die voor de wereld is te groot, ligt hier in Maria's schoot'. Dit is het geschenk van de komst van Jezus Christus in onze wereld dat God uit de hemel neerdaalt en mens geworden is. God komt uit de hemel om ons uit de duisternis naar de

Gelobet seist du, Jesu Christ

1. Gelobet seist du, Jesu Christ,
Daß du Mensch geboren bist
Von einer Jungfrau, das ist wahr;
Des freuet sich der Engel Schar.
Kyrieleis!
2. Des ew'gen Vaters einzig Kind
Jetzt man in der Krippen findt,
In unser armes Fleisch und Blut
Verkleidet sich das ewig Gut.
Kyrieleis!
3. Den aller Welt Kreis nie beschloß,
Der liegt in Marien Schoß;
Er ist ein Kindlein worden klein,
Der alle Ding' erhält allein.
Kyrieleis!
4. Das ew'ge Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein'n neuen Schein;
Es leucht't wohl mitten in der Nacht
Und uns des Lichtes Kinder macht.
Kyrieleis!
5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art,
Ein Gast in der Welt hier ward
Und führt uns aus dem Jammertal,
Er macht uns Erben in sein'm Saal.
Kyrieleis!
6. Er ist auf Erden kommen arm,
Daß er unser sich erbarm',
Und in dem Himmel machet reich
Und seinen lieben Engeln gleich.
Kyrieleis.
7. Das hat er alles uns getan,
Sein' groß' Lieb' zu zeigen an.
Des freu' sich alle Christenheit
Und dank' ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

De Nederlandse vertaling van Jan Willen Schulte Nordholt is o.a. te vinden in 'Alle liederen van Luther' 3, 'Liedboek zingen en bidden in huis en kerk' 470.





hemel te brengen en ons aan engelen gelijk te stellen.

Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn en zo eindigt het lied met de oproep: "Verheug u, ganse christenheid en breng hem dank in eeuwigheid."

Luther wil met zijn liederen de mensen de kerngedachten van het geloof leren op een manier dat ze het ook op hun eigen leven kunnen betrekken. Christus kwam voor mij op aarde om ook het donker in mijn leven te verlichten. Al zingende worden we meegenomen in wat God voor ons gedaan heeft.

ds. Susanne Freytag

Ein deutsch hymnus oder Lobfang.

Gelobet seystu Jesu Christ / dz du mensch geboren bist / von einer Jungfraw das ist war / des frewet sich der engel schar / Kyrieley.

Des ewigen vaders eynig kind / yz men ynn der krippen fynd / Inonser armes fleisch vñ blut / verkeydet sich das ewig gut / Kyrieley.

Den aller welt kreyst nye beschloo / der ligt yn Maria schoß. Er ist eyn kindlin worden klein / der alle ding erhebt alleyn / Kyrieley.

Das ewig licht gehet da herein / gibt der welt ein newen schein. Als leucht wol mitten yn der nacht / vnd ons des liches kinder macht / Kyrieley.

Der son des vatters Gott von ar / eyn gasz yn der welt ward. Wundt furt ons aus dem yamer tall / er macht ons erben yn seyn saal / Kyrieley.

Er yst auff erden komme arm / das er vns er barm. Wnd ynn dem hymel machet reich / vnd seynen lieben Engeln gleich / Kyrieley.

Das hat er alles vns gethan / seyn gross lieb zu seyn an. Des frewet sich all Christenheit / vñ danck ym des ynn ewigkeit / Kyrieley.

*Eerste uitgave zonder melodie van:
Gelobet seist du, Jesu Christ (1524)*

Acceptgiro

In deze Lutherroos is een acceptgiro bijgevoegd die bestemd is voor alle kosten van het gemeentelven, voor de predikanten, de organisten, de gebouwen, het kerkblad en alle activiteiten.

Dit is vermoedelijk de laatste keer dat we met een acceptgirokaart werken. Vanaf medio 2023 kunnen die niet meer gebruikt worden.

Wij vragen u vriendelijk uw kerk met een extra bijdrage te ondersteunen. Wanneer een ieder naar vermogen bijdraagt, kunnen we als gemeente ons kerkelijk werk voortzetten.



Mocht u geen acceptgirokaart aantreffen in dit blad dan verzoeken wij u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op onze bankrekening.

De bijgevoegde acceptgiro is bestemd voor een bijdrage aan onze gemeente (vermeld: 'gift gemeente').

U kunt uw bijdrage ook overmaken aan:
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL87 INGB 0001 1373 31 of
NL25 ABNA 0860 1918 42

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar.
De gemeente heeft een ANBI status.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester



Pastoraat in onze gemeente

Wat is pastoraat eigenlijk? Dat is weer zo een **ouderwets kerkelijk woord dat je buiten de kerk niet tegenkomt. Pastoraat komt van het Latijnse woord 'pastor' dat 'herder' betekent. Het is een Bijbels beeld dat de gemeente een kudde schapen is die luistert naar hun herder, Christus. En pastoraat is dan een vorm van herderlijke zorg voor de schapen.**

Pastorale zorg is het vanuit Christus bewegen omzien naar elkaar. Het is een aspect van de hele gemeente. Dat bewegen omzien naar elkaar kent vele vormen, een kaartje of bloemetje bij vierdagen of ziekte of een telefoontje van een gemeentelid. Ook tussendoor bij het koffiedrinken of tijdens andere bijeenkomsten gebeurt pastoraat. En bij dit alles hoort ook het elkaar opzoeken. Je komt vanuit betrokkenheid bij Christus op bezoek. Je luistert naar wat de ander beweegt in leven en geloven.

Van oudsher is het op huisbezoek gaan één van de taken van de predikant. Daarnaast zijn er vaak ook andere gemeenteleden (of ambtsdragers) die hierin meewerken.

Het gaat om een goed samenspel van de verschillende aspecten van het pastoraat in een gemeente. Die aandacht voor elkaar is er niet vanzelf, dat moet je stimuleren. Ook is niet iedereen in beeld, daarom moet dit werk ook georganiseerd worden.

Na het emeritaat van ds. Willem Boon (d.w.z. dat

hij met pensioen ging) kwam nog meer werk bij mij als predikant van deze gemeente te liggen. In het afgelopen jaar zijn er in de drie kernen Eindhoven, Nijmegen en Zuid-Limburg pastoraatgroepen opgericht die in samenwerking met de predikant het pastoraat in de eigen kern organiseren en stimuleren.

Een onderdeel daarvan is dat elke pastoraatgroep een contactpersoon heeft. Voor de kern Eindhoven is dat Leny Rampelt-Bouwman, voor Nijmegen Lilo Dankbaar en voor Zuid-Limburg Gerda Boon. Hun contactgegevens staan bij de gegevens van de kern.

Om het werk in het uitgestrekte gebied wat praktischer te organiseren reserveer ik bepaalde dagen voor huisbezoek in een kern. De pastorale contactpersoon regelt dan de afspraken voor deze bezoekdagen. Dat betekent dat u gebeld kan worden voor het regelen van een afspraak. U kunt ook aan de contactpersoon doorgeven wanneer u meent dat iemand anders ook bezocht zou willen worden.

Zo kunnen we elkaar helpen in deze taak van omzien naar elkaar.

In de kernen Bergen op Zoom en Heusden is er niets veranderd. Hanny de Kruijf is aanspreekpunt voor het pastoraat in Heusden en Fia Tempeelaar-van Leeuwen doet het pastoraat in de kern Bergen op Zoom.

ds. Susanne Freytag

Luchthavenpastoraat

Naambordje

In de aankomsthal van het vliegveld staan vaak **taxichauffeurs met een naambordje. Ze komen iemand ophalen en een naambordje is een effectieve manier om de aandacht te trekken.**

Ik zag een vrouw met een bordje op een stok en daarop stond de naam van een kerk. Ik sprak haar aan, ik zie dat u van een kerk bent. Ja ik ben dominee zei ze en we komen leden van onze partnergemeente uit Oost-Europa ophalen.

Ik zei dat ik ook dominee ben en luchthavenpastor. En toen kwam er een leuk gesprek over hoe zinvol het is om ontmoetingen te hebben met mensen uit een ander land. Die hebben een andere kijk op de samenleving en ook op geloven. En dat is heel inspirerend.

Het maakt dat je zelf op een veel bredere manier gaat kijken.

Ik heb ze veel mooie ontmoetingen toegewenst. Later dacht ik na over dat naambordje. Ik ga niet over straat lopen met een bordje op een stok, waarop staat dat ik van de kerk ben. Maar op het vliegveld kan dat kennelijk wel.

Mirjam van Nie



Eer voor God en vrede op aarde



Wanneer we kerstfeest gaan vieren zingen wij het de engelen weer na: 'Ere zij God in de hoge en vrede op aarde'. Vanwege het woordje 'zij' klinkt 'Ere zij God!' zo iets als: moge het toch zo zijn dat God de eer ontvangt die Hem toekomt. Een wens en misschien nog wel een hele vrome ook! Zal God de eer krijgen die Hem toekomt? Van de kant van de engelen wel; maar van de kant van de mensen...?

Aan God zou – niet oneerbiedig bedoeld – geschreven kunnen worden: "Geachte Heer, bij deze danken wij U hartelijk voor de toezending van uw kerstpakket, met vriendelijke groeten en eerbiedige hoogachting, wij!" Wij het kerstgeschenk – de Heiland der wereld – en God de eerbiedige hoogachting.

Maar zó hebben de engelen er niet van gezongen. De letterlijke tekst van hun gezang in het veld was: 'EER VOOR GOD IN DE HOGE! De engelen zingen niet in de vorm van een wens. Het is anders. Al zingend constateren zij een feit. Het feit van Gods eer in de hoge. Dáár zingen zij van. En ze zingen ook van de vrede op aarde. Oók als een feit! Met hun ene vinger wijzen ze naar beneden naar de aarde en ze zingen: 'Vrede op aarde! en met de andere vinger wijzen ze naar omhoog en ze zingen: 'Eer voor God in de hoge!'

Anders gezegd: met de ene vinger wijzen ze omhoog en ze zingen: 'Heb God lief boven alles!' en met de andere vinger wijzen ze naar beneden en zingen: 'En de naaste als jezelf!' De 'Eer voor God' mogen we niet scheiden van de 'Vrede op aarde!' Het zijn twee kanten van één zaak. Maar kun je van vrede op aarde spreken als een feit? De vrede op aarde is toch geen feit? Toen niet en nu niet!

Het is goed om te weten dat de engelen hun lied uitzingen over een verkreukelde wereld. Ze hangen in de lucht boven bezet gebied. De Romeinse bezetter heeft het voor het zeggen. De mensen zijn op drift, want ze zijn van huis en haard verdreven. Vanwege een keizerlijke gril. Nog even en dan gaat door de straten van Betlehem de



zwarte schim van Herodes. De kindermoord. Opvallend dat heel die wereldtoestand de engelen niet kan verhinderen dat zij zingen. Ook over vrede op aarde, Het feit van de vrede ligt in een kribbe. Jezus. Hij is onze vrede! Zoals Hij God heeft liefgehad boven alles en zoals Hij de naaste heeft liefgehad als zichzelf...!

Wanneer wij straks kerstfeest gaan vieren zingen wij het de engelen weer na. In onze verkreukelde wereld. Het is nog nooit eerder het kerstfeest geweest dat wij gaan vieren. Het is nog nooit eerder nu geweest. En u bent ook nog nooit degene geweest die u straks zult zijn. We zullen het engelenlied opnieuw gaan zingen als was het voor het eerst.

Laten we maar laag inzetten. Laag bij de grond. Zo hoog als de engelen kunnen wij toch niet komen. Maar wél doorzingen: op hoge toon!

uit: *Op weg naar kerst* (2000)
Tekst: ds. Eeltje Theo Thijs (1933-2005)
Illustratie: Otto Dicke



Het Woord aan ons

Onder dit thema werd er op 5 juni 1982, een tweede landelijke Lutherse Kerkdag georganiseerd en weer in de Grote Kerk in Naarden, evenals in 1978.

Iedereen werd via ELK, het officiële orgaan van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, (en elke 14 dagen verschijnend!), uitgenodigd om na de start met een koffie en een lunch in allerlei gespreksgroepen aan de hand van korte inleidingen met bovenstaand thema, elkaar beter te leren kennen en samen te proberen de consequenties van dit thema vast te stellen. Met zo'n ruime 1250 deelnemers en een 80-tal kinderen onder de 12 (voor wie uiteraard een apart programma was samengesteld), werd een ieder weer zó opgeladen dat men met frisse en hernieuwde krachten het werk in de eigen stad/gemeente weer aankon.

Deze dag werd gesloten met een Vesper waarin de aanwezige koorleden een heel belangrijk aandeel hadden.

Door de gezamenlijke inspanningen van de afgevaardigden van de Diaconale Raad, Zendingsraad, Lutherse Vrouwenbond, Lutherse Jeugd Bond, en Kerkoren uit de Lutherse werkgroep voor Kerkmuziek en de inbreng van een groot aantal predikanten (!) o.l.v. de Kerkdagcommissie, werd deze dag een geweldig succes en gaf zéker alle aanwezigen weer een nieuwe kijk op hun werk.

En dan gaat het erom dat je méér met je geloof kan doen, dan alleen maar in je eigen kleine kringetje ronddraaien. Je medemens speelt een grote rol, met die ander kun je praten over van alles en nog wat. Je beleeft dan alles als het ware anders: door die ander word jij rijker en omgekeerd gebeurt er ook heel wat: Jij moet zelf proberen door jouw ideeën, gedachten en overtuigingen de ander te helpen en zijn/haar visie breder te maken. Je moet over-en-weer je gedachten over het Gemeente-zijn zo goed mogelijk te VER-WOORD-EN.

Als lezeres van jullie voortreffelijke gemeenteblad 'De Lutherroos', proef ik na zo'n '40-jaar oude-Kerkdag-impulsen' dat de accenten van die vervlogen tijden luid en duidelijk verder zijn gekomen!

Lees ik nog eens de meditatie van Susanne Freytag en laat ik de uitleg van het gebed van Luther dieper op me inwerken. Proef ik de zegenende communicatie uit het Luchthaven-pastoraat, maar snap ik ook dat er tijdens de kerkenraadsvergaderingen het nodige met het weinige moet worden georganiseerd.

Een fijn verslag van een 'zonnige Buitendag'; de berichten uit de diverse Kernen tot en met het besluit dat er in elke kern een Pastoraatsgroep komt!!

Kortom tot en met de laatste pagina (de 32-ste) hebben jullie een heerlijk communicatief blad verlichtigd met talrijke, kleurrijke illustraties, dat ver buiten de Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland wordt gelezen en hogelijk wordt gewaardeerd en last but not last bijdraagt aan het gemeente-zijn!

Met een groot compliment voor de Lutherroos-redactie!!!

U allen wens ik Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2023.

Ina Schröder, Delft.



Week van gebed voor de eenheid

Bid mee tijdens
de Week van gebed voor eenheid

www.weekvangebed.nl



Thema 2023:

Doe goed, zoek recht



De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland.

De gebedsweek wordt gehouden van 16 – 22 januari 2023. Ook de kerkgemeenschappen in Eindhoven en Nijmegen doen daar al vele jaren aan mee door elke dag een gebedsdienst te organiseren.

De Week van gebed voor eenheid 2023 wordt voorbereid door kerken in de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema 'Doe goed, zoek recht', naar aanleiding van de tekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in 2020 door een politieagent, bracht

wereldwijd een beweging op gang waarin de gevolgen van racisme en etnocentrisme worden besproken.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid door de problemen van de samenleving in onze voorbeden een plek te geven.

Momenteel zijn zowel in Eindhoven als in Nijmegen de diensten voor de gebedsweek nog niet bekend, maar zullen gepubliceerd worden op onze website en in de Nieuwsbrief.



Voor de eerste dienst in Nijmegen zie pagina 25.

Meer gegevens vindt u ook op www.weekvangebed.nl

Eine Deutsche Adventsfeier

Die lutherische Gemeinde lädt in Eindhoven, Heerlen und Nimwegen zu einem traditionellen Adventsnachmittag für Groß und Klein ein. Sie werden eingeladen zu einem gemütlichen Nachmittag mit Liedern, etwas zur Besinnung, etwas zum Basteln für die Kinder und natürlich Plätzchen. Wenn Sie wollen können sie auch ihre Plätzchen mitbringen.

Diese Feier ist zugleich eine Gelegenheit für Deutschsprachige, die in der Stadt oder in ihrer Umgebung wohnen, und für Leute, die interessiert sind an der deutschen Kultur und Sprache,

einander zu treffen und kennen zu lernen.

- Samstag 10. Dezember 2022 von 14:30-16:30 Uhr in der Dommelhoevkerche, Dommelhoevstraat 1A, Eindhoven.
- Sonntag 11. Dezember 2022 von 15:00-17:00 Uhr in der Lutherische Kirche in der Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.
- Sonntag 18. Dezember 2022 von 15:00-17:00 Uhr in der Lutherische Kirche in der Meezenbroekerweg 70, Heerlen.

(Diese Feier wurde auf den 18. Dezember verschoben!)

ds. Susanne Freytag





Babysokjes

Voor het diaconaal project van onze gemeente zijn er babysokjes te koop. Ze worden met de hand gebreid door Lia Eekel. De opbrengst gaat 100% naar de Stichting Kinderhulp Armenië.

Deze sokjes zijn zeer geliefd, omdat het uitschoppen wordt verhinderd door het koordje. Wilt u een andere kleur of grotere maat, neem dan contact op met Lia Eekel.

Voor € 3,00 per paar steunt u een goed doel.

Wilt u bestellen dan kan dat via e-mail: lia.eekel@gmail.com of per telefoon 040-253 21 75



bloembinderij **In de Roos**

Dagelijks keuze uit zo'n 60 verschillende snijbloemen, rozen en seizoensbloemen meer dan 10 verschillende bladmaterialen

St. Jacobslaan 21, 6533 BP Nijmegen

ook telefonisch of per email bloemen bestellen en laten bezorgen - online of in de winkel betalen

bloembinderijnderoos@gmail.com
www.bloembinderijnderoos.nl
 024 - 3503036

Adverteren in de Lutherroos ?

Jazeker, dat kan. Advertenties moeten wel passen bij het karakter van de Lutherroos en haar lezerspubliek. Heeft u vragen of wilt u meteen al advertentieruimte reserveren; neem dan contact op met de redactie. Wij sturen u graag de advertentiekaart toe.



Gefeliciteerd !



Verjaardagen in Zuid-Nederland

Wij vermelden hier de leden die 75 of 80 jaar en ouder worden

Jarigen van 15december 2022 t/m 5 februari 2023

20-dec	75	Mw. E.M. Nystrom	Bocholtz
21-dec	85	Mw. O.J. Kirchheim-Vos	Brunssum
30-dec	82	Hr. H.W. Nieboer	Bruchem
2-jan	81	Hr. R. Speklé	Ottersum
5-jan	80	Mw. C.C. Aelberts-Schoenmakers	Nijmegen
11-jan	81	Mw. J.G. de Kruijf	Nederhemert
11-jan	82	Mw. H.G. Kobuttis	Landgraaf
14-jan	84	Mw. E.G. Raat-Verhaaf	Roosendaal
14-jan	89	Hr. J.A. Kuipers	Nijmegen
15-jan	92	Mw. E.B.M.E. Jansonius-Lindman	Weert
17-jan	89	Mw. E.M.Kind	Putte
19-jan	75	Hr. R. Stolk	Nispen
28-jan	93	Mw. H. Steensma-Heijers	Nuenen
28-jan	83	Mw. A.M. Müller-Grund	Nunhem
30-jan	83	Mw. D.E. van Rooijen-Kraft	Roosendaal
30-jan	84	Mw. K.L.T.G. Oosterdijk-Verhagen	Nijmegen
31-jan	84	Mw. B.E.M. Orthofer-Mävers	Bergen op Zoom
1-feb	84	Hr. A.H. Harbers	OudHeusden

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.



Pastoraat
Algemeen/info

ds. S.J.A. Tempelaar
mw. M. de Vries-Dix

Een maand met twee gezichten

We zijn alweer aangekomen bij de laatste maand van het jaar 2022. December is voor veel mensen een maand met twee gezichten: een tijd met grote feesten en veel plezier en een tijd van terugkijken naar de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Dit jaar is er heel veel gebeurd. Hele fijne en mooie dingen waar we op teren en waar we heel dankbaar voor zijn. Samen zijn met onze dierbaren en vrienden, er voor elkaar zijn, intense gesprekken voeren over wat we echt belangrijk vinden en genieten van mooie natuur. Die fijne dingen zijn een waardevol tegenwicht tegenover de verdrietige dingen die er ook waren.

Weer zijn ons lieve mensen ontvallen, die nu heel erg gemist worden. Onze prachtige aarde verkeert in nood en daarvoor mogen we onze ogen niet langer sluiten. Oorlogen worden gevoerd en ruzies gezocht. Het is niet om aan te zien.

Dit is nu de situatie waarin we Sinterklaas, kerstfeest en jaarwisseling gaan vieren. Hoe doen we dat? Moeten we eigenlijk wel zo nodig? Er zijn genoeg mensen die in hun hart blij zullen zijn als het januari 2023 is, maar de meesten durven het niet te zeggen. Ze willen niemand kwetsen en geen spelbreker zijn. Het lijkt wel of het een taboe is om niet mee te willen doen. Iedereen mag dat toch zelf weten!

Wat voor beeld is er de laatste jaren ontstaan van de feesten in december? Reclamefolders, feestverlichting, etalages en winkels vol dure spullen wek-

ken de indruk dat het zonder die dingen geen feest kan zijn.

Het roept bij mij de vraag op: Wat is feest vieren, waar gaat het om? Is dat niet gewoon het samen gezellig hebben en vrolijk zijn met elkaar? En even de zorgen van alledag vergeten?



Omdat voor ons het Kerstfeest de belangrijkste van de drie bovengenoemde feesten is, voeg ik daaraan toe: Kerstfeest is samen de boodschap delen dat we in het leven niet aan één of ander duister lot overgeleverd zijn en maar moeten zien hoe we het redden. Er is voor mij geen mooier beeld dan dat van een pasgeboren baby die ieder die hem ziet in zijn of haar hart sluit. En de weg wijst naar God die Liefde is. Een geschenk om heel erg dankbaar voor te zijn en dat het waard is om ieder jaar met ontzag en eerbied bij stil te staan. Amen

Ik wens u een goede decembermaand toe met veel troost en kracht als u die nodig hebt. Maar ook met gezelligheid en lieve mensen om u heen. Een gezegende Kerst en goede jaarwisseling.

ds. Fia Tempelaar





Contact Pastoraat: mw. L. Rampelt [lenybouwman@gmail.com] 06-44766775
Gastpredikanten / organisten: mw. E.M. Eekel-Schendelaar
Present / ouderencontact: mw. A. Hoyer
Kinderoppas: hr. R. Schaak
Diaconie Eindhoven NL06 RABO 03737 44439

Agenda

Donderdag	8 dec.	10:30 u.	Adventsochtend	Fam. Oosterveer
Zaterdag	10 dec.	14:30 u.	Duitse Adventsbijeenkomst	Dommelhoeferkerk
Zondag	11 dec.	11:00 u.	Gemeenteleden Heerlen te gast in de dienst Eindhoven	
Zondag	8 jan.	11:00 u.	DoReLu-muziekdienst o.v.v. RE.	Dommelhoeferkerk



Berichten uit Armenië



Vandaag een gelukkig bericht ontvangen van Ghuschik. "Ik stel jullie met vreugde op de hoogte van het huwelijk van Tatev onze jongste dochter!"

"Onze schoonzoon heet Sevak en is jurist van beroep, 15 jaar diende hij in het Armeense leger als luitenant. In de oorlog in 2016 is hij gewond geraakt aan zijn voet en moest stoppen met de dienst.

Tatev en Sevak hebben elkaar via internet ontmoet en zijn heel gelukkig met elkaar."

Sevak bouwt nu zijn eigen huis, het nadeel is dat hij woont bij de grens van Terabach waar steeds weer oorlogshandelingen plaatsvinden."

Ghuschik vervolgt: "ik ben heel gelukkig dat Tatev zo blij is, maar ik ben bezorgd over de plek waar ze gaat wonen."

Dat kan ik begrijpen overigens heb ik hele leuke en vriendelijke herinneringen aan Tatev als wij bij hen thuis logeerden.

Zij is pianolerares en een zeer geliefde lerares.

Verschillende keren heeft ze met haar leerlingen voor ons opgetreden als we op bezoek waren.

Ook de muziekschool hebben we ondersteund met de verbouwing van de concertzaal.

Als wij in Snogh bij Ghuschik logeerden was Tatev altijd bezig het ons naar de zin te maken, ze was een sterke ondersteuning voor haar ouders. En ook de muziekschool zal haar missen.

Dat ze nu gaat wonen in Goris in Nagorno-Karabach, waar het ouderlijk huis van Sevak verwoest is door de oorlog en dat hij dat opnieuw gaat opbouwen is heel fijn, maar dat Ghuschik zorgen heeft over die onrustige omgeving is begrijpelijk. Maar ondanks dat zijn ze samen heel gelukkig en ik wens ze een stralende toekomst en heel veel geluk.

Thea Dik.



19 oktober 2022,

Beste mensen,

Het jaar loopt al weer bijna ten einde. We hebben nog steeds met de naweeën van de Coronapandemie te maken. Een nieuwe najaarsgolf wordt verwacht zeggen de specialisten op dit terrein. Ook is er nog steeds het voortdurende geweld in de Oekraïne en voor de Armeense bevolking ook het geweld tussen Armenië en buurland Azerbeidzjan.

Armenië heeft hier mee te maken omdat er veel familie van de Armeense bevolking in Rusland of de Oekraïne woont of werkt.

Onze contactpersonen hebben ook familie daar. Met hen beiden konden we berichten uitwisselen hoe het met ze gaat. Gelukkig zijn er ook leuke berichten ontvangen zoals het vakantiecamp die onze contactpersonen ter plaatse hadden georganiseerd.

Kijk voor het hele verhaal en de foto's van de vakantiecampen en de overige uitjes op onze website.

We hebben afgelopen jaar ook meegedaan aan de goede doelen rit van de VIA (vrienden interessante automobielen Noord-Holland)

Een erg leuke tocht door de polders en langs de Zaanse Schans. Onze stichting heeft hier €400 opgehaald voor de spaarpot. Daar zijn wij erg blij mee. Op de website staat hier een leuk verslag over.

Ook hebben we enkele nieuwe gezinnen kunnen laten starten met onze hulp waar onze contactpersonen heel blij mee zijn want er zijn nog zoveel mensen in hun regio die graag ook wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Daarom mocht u of uw kennissen/vrienden/buren ook interesse hebben in het ondersteunen van een familie of een extra familie willen steunen, vertel ze dan over onze werkwijze of verwijs ze naar onze website. Uw hulp is zo erg welkom!!! Er zijn nog steeds families die door het wegvalen van hun vader, broer of oom geen inkomsten meer hebben. Dit alles door de dienstplicht, mobilisatie en geweld in de oorlog in en tegen Azerbeidzjan.

Graag willen we onze sponsors en alle donateurs (groot en klein) van harte bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd en is erg welkom. En wensen wij iedereen een mooie kerst toe en een fijn uiteinde. Met vooral een gezond 2023.

Als u een extra kerst-donatie wilt geven: dat kan dan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 van de Stichting Kinderhulp Armenië onder vermelding van Kerstdonatie

Onze stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Met vriendelijke groet,

Saskia Hesse,

Secretaris Stichting Kinderhulp Armenië



Verjaardagen kinderen

In december hopen
Jonas Garritsen 7 jaar,
Benedikt Walenciak 10 jaar
en
Dane Bodelier 8 jaar
te worden.

alvast gefeliciteerd!



Terugblik

Alternatieve “Marathon-dag”

Op de prachtige herfstdag, 9 oktober 2022, kwamen we samen bij Lia en Dick Eekel voor een leuke dag met de gemeenteleden van de kern Eindhoven.



Om elf uur werden we hartelijk ontvangen met koffie en een lekkere stroopwafel en om half twaalf hielden we de Metten, ochtendgebed, geleid door Dick, de voorzang door Lia en de begeleiding verzorgde Han van Weeren op de piano. Fia Tempelaar las de lezing uit het Oude Testament uit Baruch 4:21-29, dat we vooral de moed niet moeten verliezen en God aan moeten roe-



pen, Hij zal ons bevrijden uit de harde greep van de vijand; aansluitend ook de overdenking met dit thema, wat nu ook weer zeer actueel is. Ook las zij het prachtige morgengebed in de herfsttijd voor, helemaal in het teken van deze mooie dag.



Daarna reden we met z'n allen naar Pannenkoekenhuis 'Bij de Neut' in Westervolgen, waar we genoten van een heerlijke pannenkoek en een gezellig samenzijn.



Al met al een prachtige zondag en voor herhaling vatbaar.

Leny Rampelt-Bouwman

Present/NL-Doet

Ook in 2023 doet Present weer mee met NL-doet. Details zijn nog niet bekend, de data van NL-doet wel: 10 en 11 maart 2023.

Als je graag klust of tuiniert en hiermee anderen wilt helpen kan je bij Stichting Present aan de slag. Door op één (zaterdag)dag bij Present/NL-Doet mee te doen kan je al veel voor een ander betekenen.

Inschrijven kan naar verwachting tot eind januari via hun website. Hier kunt u meer te weten



komen en ook details vinden, zodra deze bekend zijn.

<https://stichtingpresent.nl/eindhoven>

Of neem contact op met:

Annegret Hoyer telefoon: 040 252 7272

of: ouderencontact@lutherszuidnederland.nl

Annegret Hoyer





Capella Vesperale

Eind vorig jaar moest het koor dat Evensongs in de Catharinakerk verzorgt besluiten daar mee te stoppen. Door ontwikkelingen in de laatste jaren (met name de corona maatregelen) lag er veel stil en was het koor te klein geworden om verder te kunnen.

Nu heeft het koor toch een nieuwe start kunnen maken. Nieuwe koorleden zijn welkom. Daarom een uitnodiging aan wie graag engelse Hymns en koormuziek zingt om een paar keer per jaar met de Capella mee te zingen.

Wie interesse heeft kan het melden bij:

Bert Jan van Haarlem: mail: bjvanh57@gmail.com
of telefoon: 040 2366339.

Adventsochtend

In de vorige Lutherroos kon u lezen over de Adventsochtend op donderdag 8 december vanaf 10.30 uur.

Indien u aanwezig wilt zijn vergeet dan niet u aan te melden bij Irene Oosterveer:

e-mail; voorzitter@lutherszuidnederland.nl
of telefoon: 040-223 0960

's middags 24 december

Kinderkerstviering

Dit jaar houden we op zaterdagmiddag 24 december een kinderkerstviering. Het begint om drie uur 's middags met activiteiten voor de kinderen van verschillende leeftijden in kerstsfeer. Voor de begeleiders is er koffie en thee in de hal.

Aansluitend om vier uur is er een kinderkerstviering met kerstliedjes en het verhaal van kerst. Een bijeenkomst met chocolademelk, de traditionele kerstliedjes bij kerstboom en kerststal. Ouders en grootouders met hun kinderen of kleinkinderen, en ook neefjes, nichtjes en buurkinderen zijn allemaal welkom.

Komt allen naar de kerstherberg!

Adres: Dommelhoeftstraat 1A, Eindhoven

Doopgezinden, Lutheranen en Remonstranten

's avonds 24 december

Kerstavonddienst

De kerstavonddienst op 24 december begint om 20:00 uur. In deze dienst gaat ds. Susanne Freytag voor. Daaraan voorafgaande vanaf 19:45 uur is er samenzang van een paar bekende en minder bekende kerstliederen.

In deze dienst kijken we door de ogen van een kunstenaar naar het kerstverhaal.

Aan het einde van deze dienst delen we met elkaar het licht van kerst.

Na de dienst is er nog gelegenheid voor een gezellig samenzijn bij Glühwein, koffie of thee.

ds. Susanne Freytag



Eindhoven 3 november

Uit de KernCommissie



De belangrijkste besproken zaken in de vergadering van 3 november.

Eind oktober bereikte ons het bericht dat ons kern- en kerkenraadslid Rob Schaak in België een zeer ernstig bedrijfsongeluk heeft gehad. Zijn rechterarm is daarbij ernstig geplet. Hij is daarvoor in een gespecialiseerde kliniek in Brugge opgenomen. Begin november is hij thuisgekomen en staat nu onder behandeling van een eveneens daarvoor gespecialiseerde kliniek in Eindhoven. Wij wensen Rob, Sandra en hun kinderen veel sterkte toe.

Er is een doopverzoek binnengekomen van een Braziliaanse-Nederlandse familie. Afgesproken is dat hun tweede kind in de DoReLu-dienst van 11 dec gedoopt zal worden (3e Advent). In deze dienst zullen ook de leden van de kern Heerlen bij ons op bezoek komen.

16-22 januari 2023 is er de Week van gebed. Over hoe dat in Eindhoven geregeld gaat worden, is op dit moment van schrijven nog niet bekend. We verwijzen daarvoor naar onze website.

In de afgelopen DoReLu vergadering is het idee geopperd om met ingang van 2024 op de zondagen nog maar één kerkdienst te houden. Om beurten zullen deze verzorgd worden door de doopsgezinden, de lutheranen en de remonstranten. De kerncommissie staat daar niet onwelwillend tegenover en zal daarover in gesprek gaan.

Zondag 20 november is Eeuwigheidszondag en dan zullen wij onze overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Het secretariaat zal de uitnodigingen daarvoor verzorgen.

Eind oktober was er het eerste 'groothuisbezoek' bij de fam. Lindeijer met een beperkt aantal gemeenteleden. Het volgende groothuisbezoek is in januari gepland.

Verder werd het dienstenrooster nog aangepast en de vergaderdata voor 2023 vastgesteld.

Tom Tempelaar





Algemeen:
Pastoraat/Gastpredikanten:
Diaconie Heusden

mw. H. Haaksema
mw. J. de Kruijf
NL14 RABO 0374 3935 16

Kerst in Heusden

In vesting Heusden begint weer de knusse kneuterige Kersttijd. Kaarsjestochten, verlichte gevels, de kerstmarkt vol snuisterij en lekkernij.

Maar deze Kerst weten we ook allemaal dat er een oorlog woedt, dichtbij in Europa – die we niet wisten te voorkomen. En waardoor veel mensen letterlijk in de kou worden gedreven. Laten we aan hen denken in onze gebeden en onze giften.

*rechts: Hanny de Kruijf reikt hoog
rechts onder: de fameuze pâté van dochter Janson
onder: Met man en macht de kerstboom weer optuigen*



Driekoningen 8 januari

Pas na zondag 8 januari gaat de kerstboom de kerk uit. Sinds enkele jaren vieren we de eerste zondag van het jaar Driekoningen.

Deze viering is in plaats gekomen van de traditionele Oudejaarsdiensten in Heusden, die steeds schaarser werden bezocht. Nu blikken we op deze zondag Epifanie vooruit naar een hoopvolle toekomst, nieuw perspectief, het volwassen worden van de Messias. Dat doen we uiteraard compleet met koek, boon en kroon. Komt allen dus meehappen om de fortuinlijke taartpunt.

Klazien Laansma



250 jaar Lutherse kerk: Vrijwilligers gezocht

in Heusden

voor kleine en grote klusjes.

Vier uw vierdagen! In 2020 ging door corona de viering van 250 jaar Lutherse gemeente in Heusden niet door. Maar vier jaar later werd de kerk als gebouw pas ingewijd op deze plek. Dus valt er in 2024 alsnog wat te vieren.

Wie wil er eens een overzichtelijk klusje doen? Op 30 oktober, na de mooie Hervormingsdienst in de Grote Kerk, hebben we daarover be- raadslaagd.

Dat gaan we doen met onder andere een reeks concertjes in het voor- en najaar. Onder meer het ensemble van clavecimbelvirtuosoos Martine Visser komt optreden. Wie nog ideeën heeft of wil meehelpen met de organisatie kan zich melden bij Herma Haaksema.

Klazien Laansma

Helaas was de Lutherse opkomst bescheiden die zondag. Daarom hebben we toen besloten om aan iedereen een klussenlijst rond te sturen. Die krijg je binnenkort in de bus. Je kunt erop inte- ken en/of doorbellen wat je wel zou willen doen.

- Denk aan: stukjes schrijven voor de Lutherroos.
- Opmaken en (laten) printen van liturgieën.
- Op zaterdagavond de kachels aansteken.

Klazien Laansma

Kern Nijmegen



Afspraken pastoraat:

Lilo Dankbaar (lilo.dankbaar@gmail.com)

024-323 7823

Coördinatie:

prof. dr. M. Matthias

Bankrekening Kern Nijmegen

NL78 INGB 0000 9740 48 Evang-Luth. Gem. Zuid-Ned.-Kern Nijmegen

Diaconie ELGZN-Nijmegen

NL81 RABO 0373 7444 47

Uit de kerncommissie

In de zomer is onze Paaskaars scheefgezakt door de warmte. Wij zullen de kaars voortaan plat leggen in warme periodes. Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan.

Nu de energieprijzen zijn gestegen, acht de Stichting behoud Lutherse Kerk Nijmegen zichzelf niet in staat om de kerk nog te verhuren. Zij heeft het gebouw per 1 november gesloten voor verhuur. De vieringen gaan gelukkig nog wel door en we verheugen ons op de samenkomsten in de adventsperiode. Vanuit de kern wordt bijgedragen in de kosten voor verwarming.

We gaan voortaan na afloop van de dienst bij de uitgang collecteren voor de kosten van de eigen kern. Op 16 oktober hadden we het jaarlijkse

gesprek met de leden, onder het genot van soep en een broodje. Er kwamen veel ideeën los. Het is duidelijk dat het voor een levende kerkelijke gemeenschap niet genoeg is om elkaar alleen op zondagmorgen te treffen. U hoort nog wat we met de suggesties gaan doen.

De kerncommissie



Terugblik 6 november 2022

Regenboogviering

Bij een regenboogviering wordt de verscheidenheid en veelkleurigheid van de mensengemeenschap gevierd.

Iedereen mag zichzelf zijn en is welkom in het huis van God. Daarom besteden wij een kerkdienst aan het vieren van de verscheidenheid. De Lutherse kerk is aangesloten bij de Stichting Wijdekerk die ijvert voor IHBTI+ acceptatie binnen de kerk.

Het voelde als een bijzondere dienst! Thema: zien
Als welkome uitnodiging een regenboogvlag aan de vlaggenmast bij de ingang van de kerk.
Voorganger: ds. Maarten Diepenbroek en organist en gitarist: Katharina Wolf.
De Evangelielezing was uit Marcus 8; 22-25

De dienst was ingetogen, rustig en sereen met prachtige muziek.
Er volgde een meditatie rond ervaringsverhalen en gebeden. Ook kon er een kaarsje worden aangestoken.

Aan de buitenkant van een mens kun je niet zien of weten wie hij/zij is, hoe hij/zij zich voelt en waarmee hij/zij worstelt. Hoe fijn is het dat zij zichzelf in de kerk en in onze kerk kunnen laten zien en zich welkom voelen. Het raakt je en het geeft hoop vooral als je hoort hoe blij mensen zijn dat zij na een zoektocht in de kerk welkom zijn.

Het thema "zien" is heel breed en daardoor van toepassing in alle soorten relaties en iedere communicatie in de samenleving. Zien en Gezien worden en ook omgekeerd.

Er was een Heilig avondmaal met echt brood! Ik werd tot tranen geroerd bij de gedachten dat deze jonge volwassenen bij ons in de dienst zo sterk en positief zijn terwijl het leven soms heel hard kan zijn. Dat je in vele landen vogelvrij bent verklaard om wie je bent of hoe je leeft terwijl je eigenlijk zo vrij als een vogel zou moeten zijn en kunnen leven. Je wilt ze omarmen en troosten. Ze beschermen en vrijwaren van leed.

Slotlied:
(op de melodie van lied 801)

**Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon,
Liefdesloop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren,
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren,
Door de hemel zelf gesticht.**

Met 22 personen in de kerk was het een heel positieve dienst met gezelligheid aan de koffietafel. En wij zijn het er allemaal over eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is!

Coby Bouwens



Dialogotafelbijeenkomsten

De Dialogotafel is een uitnodiging om samen met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen.

Bij deze begeleide groeps gesprekken delen we ervaringen en luisteren we naar elkaar. Naast een vaste groep komen er regelmatig ook nieuwe belangstellenden binnenlopen.

Moslams delen hun iftar met andere families en nodigen vrienden, ouders en burens uit.

Binnenkort zullen Ineke Boomman, projectleider van Huis van Compassie/Coördinator Nijmegen in Dialoog, Mirjam Schuilenga, consulent stichting De Kim en Coby Bouwens van de Lutherse kern in Nijmegen in gesprek gaan over de mogelijkheden voor het jaar 2023.

Coby Bouwens

Thema's van de goed bezochte en inspirerende bijeenkomsten van het jaar 2022.

- 1= de Moeite Waard
- 2= Opnieuw Beginnen
- 3= Een-Saamheid
- 4= Jezelf zijn
- 5= gezocht: geluk
- 6= Samen Thuis

Zo ook tijdens de laatste bijeenkomst, via de Inspiratie-groep van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Met hen heeft Mirjam Schuilenga een oriënterend gesprek gehad over Nijmegen in Dialoog en zij zien dit graag als

gemeenteopbouw activiteit om de banden te versterken tussen de Lutheranen en de Protestantse gemeente Nijmegen.

Met kerkelijk werker, Marije Klijnsma, is afgesproken volgend jaar verdere actie te ontwikkelen. Zij stelde voor om het te koppelen aan een door hen mede te organiseren Iftar maaltijd met hun moslimcontacten. Dit is een mooi initiatief en wordt vervolgd.

Even een uitleg; Tijdens de Ramadan serveert men een maaltijd voor zonsopgang (sahur), bij voorkeur zo laat mogelijk en een andere maaltijd na zonsondergang (Iftar), om het vasten te verbreken.

Week van het gebed

Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt.

Algemene informatie over de gebedsweek vindt u op pagina 13.

De week van gebed voor de eenheid in Nijmegen begint op 15 januari met een oecumenische gebedsviering, die de Raad van Kerken Nijmegen belegt in de Petrus Canisiuskerk in de Molenaarstraat.

De viering begint om 17.00 uur en de voorgangers zijn pastoor Eduard Kimman en diaken Theo van Driel m.m.v. leden van de Raad van Kerken.

Het programma van de gehele week staat t.z.t op de website www.raadvankerkennijmegen.nl

De Kerncommissie

Collecteopbrengst

oktober - november 2022 kern Nijmegen:

2 oktober	€ 40,-	Protestantse kerk
16 oktober	€ 57,71	Protestantse kerk
31 oktober	€ 76,35	Lutherstichting
6 november	€ 104,-	Stichting Wijdekerk

Kerk en Israël
Missionair werk in Nederland

Annemarie van Diepen, Kern Nijmegen





Contact pastoraat:

mw. G. Boon (gerda.boon@hotmail.com)

06-3610 9177

Diaconie:

mw. K. Mulder

Ledenadministratie:

mw. G. Boon

Coördinatie:

dhr. H. Oosterveer

Diaconie ELGZN-Zuid-Limburg

NL57 RABO 0373 7110 26

Zuid-Limburg Collectes



24 december : Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Het is de derde keer dat de kerstcollecte over vluchtelingenkinderen gaat, Helaas gaat het nog altijd niet beter in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Sommige kinderen wonen en wachten daar al jaren. In een gammele tent, extreme kou of ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, te weinig sanitaire voorzieningen en medicijnen. Maar het ergste van alles: de uitzichtloosheid, zo groeien duizenden kinderen op in de Griekse vluchtelingenkampen. Wij gunnen hen een beter leven. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan deze kinderen geven. Helpt u financieel mee om het voor deze kinderen draaglijk te maken?

8 januari : Stichting De Regenboogboom.

Dit is de stichting waar Liny Coenen zich met hart en ziel voor inzet. Het is een landelijke stichting door het hele land, met veel vrijwilligers, maar geen subsidie. Ze bezoeken kinderen en hun ouders, maar ook ouderen die het moeilijk hebben, in ziekenhuizen, 'Blijf van mijn lijfhuizen', Oranjehuizen, moederhuizen, scholen en thuis.

Elk jaar collecteren we weer voor dit doel zodat Liny weer wol kan kopen voor de vrijwilligers die er droomdekens van breien, maar ook voor de vrijwilligers die kristallen en cd's uitdelen en op scholen voorlichting geven. Meer info over deze stichting vindt u op www.regenboogboom.nl.

22 januari : Het Leger des Heils.

Voorals in de winter is het Leger des Heils ook actief op straat. In onze regio rijdt een soepbus rond. Verder is er opvang voor daklozen als het erg koud wordt. Ze zijn er voor de meest kwetsbare en eenzame mensen. Om eenzaamheid te doorbreken hebben ze vrijwel elke werkdag koffieochtenden op verschillende plaatsen in Parkstad, deze worden steeds beter bezocht. Het Leger des Heils gelooft dat iedereen er toe doet, Ruim 10.000 vrijwilligers en professionals zetten zich in voor hun naaste vanuit het geloof in God. Helpt u hen helpen?

Keety Mulder



Terugblik

Muziekdienst



Op zondag 23 oktober was er in de Lutherse Kerk in Heerlen voor het eerst sinds jaren weer een speciale zangdienst.



Ruud Post, onze organist, begeleidde de zangeressen Lies Gerhards (Luth) en Annette van Lumich (RK).

Beiden zingen vaak missen RK-kerken in onze omgeving, maar waren nog nooit bij ons te horen geweest.

We zijn verheugd dat deze zangeressen ook in onze kerstdienst komen zingen!

De kerncommissie

Zuid-Limburg 1 november 2022

Uit de kern commissie

Er valt weer heel wat voor te bereiden in de komende tijd. De afgelopen tijden werd iedereen geremd door de corona maatregelen, maar nu wordt er weer volop gepland.

Onze “huurders” hebben niet stil gezeten. Allereerst wordt op 13 november 2022 in onze kerk het diaconaal project gestart, samen met de PKN-gemeente Parkstad. Dit project heet “Kom op de soep”, in de vorige Lutherroos is hierover uitvoerig geschreven door Keety Mulder.

Op 24 november vindt in onze kerk en bijgebouwen een mini-symposium plaats vanwege het 25 jarig jubileum van de St. Wijkpresentie (huurders).

Op 18 december gaat er een Duitse Adventsviering plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Eveneens staat het Sinterklaasproject in de planning. Daarbij heeft Keety Mulder hulp gekregen van Bryan Liers om hiervoor samen inkoop te gaan doen. Dit is altijd een hele klus om voor diverse leeftijden het gepaste cadeautje te vinden.

Daar er dit jaar op Eeuwigheidszondag geen kerkdienst bij ons in de kerk plaatsvindt zullen we onze overleden gemeenteleden gedenken op zondag 27 november, Eerste Advent.

Helaas is Karin Bonfrère gestopt met haar werkzaamheden binnen de kerncommissie. Wij zijn dankbaar voor alle werkzaamheden die Karin in de afgelopen tijd in onze gemeente heeft gedaan.

We zijn erg blij, dat we een nieuw kern commissie lid mogen verwelkomen in onze gelederen. Blij en dankbaar zijn wij dat de lege plaats weer is opgevuld. Bryan Liers heeft plaatsgenomen in onze kerncommissie. Heel veel succes Bryan!

Gerda Boon



Lutherse Kerst Woordzoeker



Op veler verzoek (en we hadden nog wat ruimte): een gezellige kerstpuzzel

Hoe werkt het ook al weer

Zoek een woord in de puzzel. Dat kan horizontaal of verticaal staan maar ook diagonaal of zelfs omgekeerd.

Streep die woorden door.

Als u alle woorden gevonden heeft blijven er letters over.

Die vormen een zin en dat is de oplossing.

De juiste oplossing zal in de volgende Lutherros bekend worden gemaakt. Veel succes!



De oplossing :



- Advent
- Adventstijd
- Bergenopzoom
- Bijbel
- Bijbelkring
- Christus
- Dommelhoeferkerk
- Dopen
- Driekoningen
- Eenheid
- Eindhoven
- Eredienst
- Ezel
- Gebed
- Gelukkig
- Gluhwijn
- Heerlen
- Heiligegeest
- Herberg
- Heusden
- Kerk
- Kerkblad
- Kerkelijkbijdrage
- Kerst
- Kerstavond
- Kerstboom
- Kerstfeest
- Kerstkind
- Kerstmis
- Kerstmorgen
- Kerstseer
- Kerstster
- Kinderkerk
- Koffiedrinken
- Kribbe
- Luthers
- Maria
- Nieuwjaar
- Oecumene
- Oliebollen
- Orgelspel
- Oudennieuw
- Ouderling
- Poedersuiker
- Preekstoel
- Schape
- Stal
- Voederbak
- Wijzen
- Zingen



Contactadressen

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Predikant

mw. ds. S. Freytag

☎ 06-4395 5283
St. Jorislaan 14
5611PM Eindhoven

e-mailadres:

✉ ds.freytag@lutherszuidnederland.nl



Kerkenraad

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL43 RABO 0373 7412 51
NL87 INGB 0001 1373 31
NL25 ABNA 0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland
NL57 RABO 0373 7110 26

Luthers Zuid-Nederland op Internet:
www.lutherszuidnederland.nl



KERKDIENSTEN



Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
Eindhoven
Aanvang 9:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

11 dec. - 3e Advent
doopdienst
ds. S. Feytag [LU]
Aanvang 11:00 uur

18 dec. 4e Advent
dr. P. Galama [RE]
Aanvang 11:00 uur

24 dec. - kerstherberg
ds. S. Freytag [LU] +
ds. E. v.d. Panne [RE]
Aanvang 15:00 uur

24 dec. - kerstavond
ds. S. Freytag [LU]
Aanvang vanaf 19:45 uur
Zingen bekende kerstliederen

25 dec. - Kerstmorgen
ds. T. Rijke [DO]
Aanvang 11:00 uur

8 jan. - 1e na Epifanie
ds. E. van der Panne
DoReLu-muziekdienst
Aanvang 11:00 uur

15 jan. - 2e na Epifanie
dr. P. Kattenberg
te gast bij Remonstranten
Aanvang 11:00 uur

Heusden

Putterstraat 32
Heusden
Aanvang 10:30 uur.
(tenzij anders vermeld)

11 dec. - 3e Advent
ds. B.J.T.M. v. Litsenburg

25 dec. - Kerstmorgen
drs. E.E. Aarsen-Schiering

8 jan. - 1e na Epifanie
drs. E.E. Aarsen-Schiering

22 jan. - 3e na Epifanie
Dienst vd eenheid van de Christenen
in de Grote of Sint-Catharinakerk

5 feb. - Septuagesima
ds. W.J.H. Boon

19 feb. - Esto Mihi
drs. J.B. Val

22 jan. - 3e na Epifanie
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

29 jan. - Laatste na Epifanie
dr. T.H.M. Akerboom

5 feb. - Septuagesima
Geen dienst



KERKDIENSTEN



Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen
Aanvang 10:00 uur.
(tenzij anders vermeld)

4 dec. - 2e Advent
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

18 dec. - 4e Advent
ds. M. Luijk

25 dec. - Kerstmorgen
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

15 jan. - 2e na Epifanie
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

29 jan. - laatste na Epifanie
andere bijeenkomst

5 feb. - Septuagesima
dr. Theo van Willigenburg

19 feb. - Esto Mihi
ds. S. Freytag
Viering Heilig avondmaal



Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

11 dec. - 3e Advent
te gast in Eindhoven
ds. S. Freytag

25 dec. - Kerstmorgen
ds. W.J.H. Boon
Viering Heilig Avondmaal

8 jan. - 1e z.na Epifanie
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

29 jan. - Laatste na Epifanie
ds. A. Hanna

12 feb. - Oculi
ds. W.J.H. Boon

Bergen op Zoom

Maandag 12 december 2022
Aanvang 13:30 uur
Huisdienst bij:
mw. M. de Vries-Dix
Basaltdijk 24, 4706 DM Roosendaal
drs. J.B. Val en
ds. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen





lutherszuidnederland.nl

