

Uitgave 2022-3 • periode 22 mei - 3 juli 2022

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



LUTHERROOS

Kerkblad van de
Evangelisch-Lutherse gemeente
Zuid-Nederland

Noord-Brabant - Limburg - Nijmegen



Met informatie over de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Bij de Voorplaat



Zomer in Nederland

Bezoekt u tijdens uw vakantie of dagje uit wellicht een andere kerk? Dan gaat u vast een mooie ervaring opdoen. Vertel het ons! Lees de oproep op pagina 11.

Achterpagina:
Kerk in Kiev.



Van de Redactie

Pasen is alweer geweest en Pinksteren komt eraan. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Op veel plaatsen beginnen gemeenten weer echt kerkdiensten te houden al blijven voor velen ook de streamdiensten welkom, zoals bij ouderen die moeilijk of niet naar de kerk kunnen komen.

Heerlijk om elkaar weer te ontmoeten. Ook deze editie van de Lutherroos staat weer vol met wetenswaardigheden voor onze lezers en lezeressen.

Ik wilde eerst schrijven "leden en anderen" maar de papieren versie van het blad wordt door het hele land verzonden aan geïnteresseerden, vandaar de termen "lezers en lezeressen."

Namens de redactie wens ik u allen een mooie tijd met Pinksteren en aansluitend een prachtige zomerperiode waarbij we de coronatijd eindelijk achter ons mogen laten.

Dick Eekel



Colofon



De Lutherroos is een uitgave van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en verschijnt zeven maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de gemeente en aan belangstellende relaties. Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editie-nummer.

Redactie Lutherroos:
Dick Eekel (hoofdredacteur en redactie Eindhoven)
Susanne Freytag (predikant)
Coby van Dam-Bouwens (redactie Nijmegen)
Gerda Boon (redactie Zuid-Limburg)
Martin de Groot (eindredacteur, lay-out en productie)

Redactieadres:
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Tom Tempelaar, Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Opplage: 600 exemplaren

Kopij aanleveren voor de volgende editie:
vóór 7 juni 2022.
Die editie geldt voor de periode
van 3 juli - 11 september 2022.

Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met de predikant.
U kunt vriend of lid worden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris.
Vrienden en leden ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is aangeven de Lutherroos te willen ontvangen.
Wilt u dan uw naam, adres en geboortedatum opsturen naar: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Er zijn geen abonnementskosten maar een bijdrage aan de kosten van het blad in de vorm van een gift is van harte welkom.

Digitaal en op papier?
Ontvangt u de Lutherroos op papier en wilt u het blad ook digitaal ontvangen geef dit dan via een e-mail met uw naam en uw e-mailadres door aan redactie@lutherszuidnederland.nl.

Wilt u bijdragen aan de kosten van het kerkblad:
NL87 INGB 0001 1373 31
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
vermeld: Gift kosten Lutherroos

Inhoudsopgave

Van de redactie.....	2
Bij de voorplaat.....	2
Wilt u ook de Lutherroos ontvangen?.....	3
Colofon.....	3

Meditatie: De vruchten van de geest.....	4
Een Luthers (ABC) - Wonder.....	6
Liederen van Luther.....	8
De aarde snakt naar adem.....	10

In Memoriam.....	10
Luchthavenpastoraat - Vluchtelingen....	11
Uw verhaal over een Vakantiekerk.....	11
Buitendag in Heusden.....	11
Herkozen kerkeraadslid stelt zich voor.	12
Nieuw kerkeraadslid ingezegend.....	13
Acceptgiro.....	13

Advertenties.....	14
-------------------	----

Verjaardagen in Zuid-Nederland.....	15
-------------------------------------	----

Kern Bergen op Zoom.....	16
Pasen 2022.....	16

Kern Eindhoven.....	17
Agenda Eindhoven.....	17
Viering met Pinksteren.....	17
Speciale Collecte.....	18
Verjaardagen kinderen.....	18
Terugblik op Palmpasen.....	18
Berichten uit Armenie.....	19
Uit de kerncommissie.....	19
Filmkring	20

Kern Heusden.....	21
Ventilatie - oplossing.....	21
Diaconale doelen.....	22

Kern Nijmegen.....	23
Oorlog in Europa.....	23
De Goede week	24
Een bijzondere ontmoeting.....	25

Kern Zuid-Limburg.....	26
Uit de kerncommissie Zuid-Limburg....	26
Paasbrunch.....	27
Koffiedrinken na de dienst.....	28

Contactadressen.....	29
----------------------	----

Vieringen.....	30-31
Kerkdiensten Eindhoven.....	30
Kerkdiensten Heusden.....	30
Huisviering Bergen op Zoom.....	30
Kerkdiensten Nijmegen.....	31
Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	31

Meditatie:

De vruchten van de Geest



Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Galaten 5:22,23)

Het Pinksterfeest gaat om de uitstorting van de Heilige Geest. Veel mensen hebben moeite zich daar iets bij voor te stellen, de Geest van God die neerdaalt op de mensen. In Handelingen 2 wordt dit als een wonderlijk gebeuren verteld. Er is sprake van windvlagen, van tongen als van vuur en van de wonderbaarlijke doorbreking van de taalbarrière tussen mensen.

Bij de andere grote christelijke feesten, zoals Kerst, Pasen en Hemelvaart gaat het altijd om gebeurtenissen uit Jezus' leven, Zijn geboorte, Zijn sterven, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart. Bij het Pinksterfeest ligt dit juist anders, daar komen wij mensen zelf in beeld. Pinksteren gaat over ons, de leerlingen van Jezus in alle tijden en aan alle plaatsen. Pinksteren raakt ons persoonlijk. Pinksteren vertelt ons dat God ons voedt met zijn kracht en vuur, hier en nu.

Dat geraakt zijn door de Geest van God wordt vervolgens zichtbaar in ons leven en handelen, te zien als de vruchten van de Geest.

Om de Geest van God in ons werkzaam te laten worden zullen we ruimte in ons innerlijk moeten vrijmaken, ruimte voor de Geest, ruimte die door de Geest gevuld kan worden. De vruchten van de Geest groeien net als vruchten aan een boom vanzelf, maar om de vruchten van de Geest te laten groeien, daarvoor moeten we ons wel door het sap van de Geest laten voeden. Dat is de weg om vrucht te dragen.

Een gezegend en vruchtbaar Pinksterfeest toegewenst,

ds. Susanne Freytag



Het ruimte maken voor de Geest gaat niet vanzelf daarom heeft de dichter,
André Troost, de uitspraken van Paulus vertaald in de vorm van een gebed:

Heer, wij bidden U:
laat uw Geest ons leven doorstromen,
laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.

Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
Wij bidden U: geef ons liefde.

Soms zitten we in de put en vliegen tegen de muren op.
Wij bidden U: geef ons blijdschap.

Soms schelden we elkaar de huid vol, maken we ruzie,
verklaren elkaar de oorlog.
Wij bidden U: geef ons vrede.

Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig.
Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid.

Soms zijn we nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.

Soms zijn we schijnheilig. Soms zijn we ronduit slecht.
Wij bidden U: geef ons goedheid.

Soms komen we niet na wat we beloofden
en laten we elkaar in de steek.
Wij bidden U: geef ons trouw.

Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig.
Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.

Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig
en hebben we onszelf niet meer in de hand.
Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.

O God, laat de vrucht van de Geest
overvloedig in ons groeien,
opdat de mensen kunnen proeven dat Gij liefde zijt.
Amen.

Zo biddend maken we ruimte voor de Geest.
Dan zal de Geest in ons werkzaam worden
en zullen we vrucht dragen.

Een Luthers (ABC)



en godsdienstige houding houdt zich niet alleen en ook niet in eerste instantie bezig met vragen over het hiernamaals, maar geeft vorm aan het leven hier en nu. Een christen die bij Maarten Luther in de leer is gegaan, zou daarom op vele terreinen een karakteristiek gedrag kunnen laten zien dat voortkomt uit zijn geloof in Jezus Christus. Dit keer de letter W van het alfabet.

Wonder

De zon komt voor ons elke dag op, wat een groot wonder is dat zij zo schijnt – niet voor een dag of twee, maar voor vele maanden, zelfs alle jaren. Maar het is nu zo gewoon dat we denken dat het niet anders kan. Evenzo is het voor ons geen wonder dat er elk jaar druiven en korrels groeien. Deze moesten, net als de andere dagelijkse wonderen, ons geloof in God aanmoedigen; want een tarwekorrel zoals andere planten die uit de aarde komen, is een even groot wonder alsof God vandaag manna uit de hemel zou geven. Maar het heeft niet dat aanzien; daarom wordt het gewoon verachtelijk gemaakt.

WA 16,301, 22–31 – Preken over Exodus, 1524–1527: 11 juni 1525 n.a.v. Ex 16,15 – Duits

In een Nederlandstalig woordenboek lees ik als definitie van een wonder: “een gebeurtenis waaraan een bovennatuurlijke oorsprong toegeschreven wordt.” Wat als de hele schepping, het hele leven aan een bovennatuurlijke oorsprong



Prof. dr. Markus Matthias (1956) is sinds 2008 hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Zijn wieg stond in het Duitse Mainz.



toegeschreven wordt? Dan is alles een wonder, juist ook dat wat wij als natuurlijk ervaren.

Enkele jaren geleden is mij opgevallen dat in Genesis. 1, vers 11 staat: “Overall op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het: De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.”

Blijkbaar was en is het belangrijk om te erkennen dat niet alleen het leven een wonder is, maar ook het feit dat het leven in zich zelf het voortbestaan van het leven draagt, dus dat wat wij als “natuurlijk” beschouwen.

Juist op dat gebied is het goed om de verschillende perspectieven niet tegen elkaar uit te spelen, maar

ze als aanvullende perspectieven te gebruiken. Als wij onze aandacht richten op het bestuderen van de natuur dan doen wij dat sinds de 17e eeuw met een wiskundige methode. Bijna alles in de natuur kan op deze wijze beschreven en als een wetmatigheid begrepen worden. Dat de zon elke dag opkomt, hangt samen met het wetmatige draaien van de aarde om de zon. Dat wetmatige draaien heeft te maken met het evenwicht van de aantrekkingskracht van de zon en de vliedende kracht van de aarde.

Bijna het hele universum kan zo beschreven worden als de harmonie van verschillende verhoudingen. Dat geldt ook voor de biologie en de scheikunde. Ook daar hebben wij voortdurend met wiskundige verhoudingen te maken. Dus, dat is duidelijk, begrijpelijk, gewoon en normaal; dat komen wij regelmatig tegen. Je zou zelfs de liefde tussen twee mensen kunnen beschrijven als het product van bepaalde processen in het brein van de mens.

Moet echter dit perspectief, dat trouwens niet altijd het enige natuurwetenschappelijke perspectief was, het enige perspectief zijn?

Zou je je niet ook over de onwankelbare regelmatigheid kunnen verbazen waarmee de aarde om de zon draait?

Zou je je niet erover kunnen en moeten verbazen dat in elke tarwekorrel niet alleen het bouwplan van een nieuw leven zit, maar dat het ook meer zal opleveren dan het zelf is geweest?

Zou je dus niet ook de “natuurlijke” wetmatigheid als een wonder kunnen of moeten beschouwen? Wie zou zo iets niet alleen bedacht maar ook uitgewerkt kunnen hebben?



Zoals bekend heeft de grote wiskundige Albert Einstein de massa-energiere relatie ontdekt: $E=mc^2$. In het universum geldt dus volgens Einstein de regel dat een bepaalde massa een hoeveelheid energie vertegenwoordigt en omgekeerd een hoeveelheid energie overeenkomt met een bepaalde massa. Energie komt overeen met een massa, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat. Geen ingewikkelde formule, echter een formule die juist vanwege haar soberheid vol van schoonheid is.

Einstein zei in verband met dit soort pogingen om de wereld te begrijpen: “Ik ben ervan overtuigd dat de Oude [= God; vgl. Dan. 7:9, 13, 22] niet knobbelt.” (Brief aan Max Born, 4-12- 1926). Dat wil zeggen: Juist de regelmatigheid is een teken van de bovennatuurlijke afkomst.

prof.dr. Markus Matthias



Liederen van Luther

Nun bitten wir den Heiligen Geist (Nu vragen wij de Heilige Geest)

In deze serie behandelt een predikant de liederen van Luther in willekeurige volgorde. Het is de bedoeling dat al zijn liederen een keer aan bod komen.

Dit lied – of beter gezegd de eerste strofe van dit lied – hoort bij de oudste ons bekende Duitse kerkliederen.

Het origineel uit de 13e eeuw (eerste couplet)



Door de overlevering van een preek van Berthold von Regensburg weten we dat dit lied in zijn tijd een bekend lied was. Berthold von Regensburg was een bekende prediker die van 1210 tot 1272 leefde. Luisteraars maakten aantekeningen van zijn preken en publiceerden die later. Zijn grafsteen bestaat nog steeds, met een af-

beelding en Latijnse tekst ingegraveerd. Toen in 1803 het klooster opgeheven werd, werd zijn grafsteen in een woonhuis in de vloer verwerkt. In 1862 werd deze grafplaat teruggevonden en terugge-



plaatst in de Minoritenkerk in Regensburg. Berthold von Regensburg citeerde in één van zijn preken dit lied en prees dit lied aan als “Dit is toch wel een heel goed lied! Gij zult het langzaam zingen, met volle overgave en met een innig hart. Een echt goede vondst! En het moet wel een wijze man geweest zijn, die dit lied voor het eerst heeft gevonden.” Daardoor weten we dat het lied zo oud is.

Dit ene couplet is het hele lied en er wordt heel veel in het ene couplet gezegd: Dat de heilige Geest ons het recht geloof schenkt, dat het geloof ons verblijdt en bevrijdt en ons aan het einde naar huis geleidt. Vanwege dit thema ‘het geloof dat ons thuis laat komen bij God’ werd het lied ook als begrafenislied gezongen.

Toegevoegde coupletten

Luther heeft in 1524 nog drie strofen aan dit lied toegevoegd. Hij wilde nieuwe kerkelijke liederen in het Duits introduceren. Daarvoor was het natuurlijk makkelijk dat dit lied en de melodie al bij de mensen bekend was. Inhoudelijk kon hij ook goed aansluiten bij dit lied. Het geloof staat erin centraal en het thuiskomen bij God. Dat past goed bij de nadruk van de reformatie op het persoonlijk geloof. De drie coupletten die Luther toevoegde hebben elk een eigen thema van het bekende trio ‘geloof, liefde en hoop’.

Tweede couplet

Luther heeft in het tweede couplet de bede om het geloof toegespitst als een bede om Christus te kennen voor altijd. Christus is het die ons het rechte Vaderland laat aanschouwen. Hier is het Christus die ons juist thuisbrengt bij onze Vader, God.

Derde couplet

Het derde couplet bidt om de liefde van God opdat deze liefde in ons hart ontvlamt. De goddelijke liefde wordt uitgebeeld met de kracht van het vuur. Dat past ook bij de werking van de Geest. Waar Gods liefde in ons opvlamt kunnen we

elkaar liefhebben en in vrede met elkaar leven.

Vierde couplet

Het vierde couplet sluit met de hoop. Het is een bede om de Heilige Geest als onze Trooster in nood. De Heilige Geest draagt ons door de dood en het oordeel heen en brengt ons uiteindelijk bij God thuis.

Melodie

De oorspronkelijk ritmische melodie werd in de loop der eeuwen in hele noten gezongen. In de 19e eeuw keerde men weer terug naar het originele ritme. De melodie heeft in de eerste helft een gregoriaans karakter en verandert in de tweede helft van ritme en karakter, meer in de stijl van de volksliederen.

Gebruik

Het lied, nu uitgebreid met Luthers coupletten werd vrij snel in meerdere liedboeken van de reformatie gepubliceerd. Zelden werd een kerklied op zo veel verschillende manieren in de eredienst gebruikt. Luther heeft in 1523 aanbevolen het oorspronkelijke lied na het Avondmaal te zingen. In 1524 had Luther het lied uitgebreid met drie coupletten voor een Pinksterdienst.

Twee jaar later (1526) stelde hij voor om het te zingen tussen de epistel- en evangelielezing. In de diensten in sommige regio's werd het gezongen als introïtus. In de kerkorde van Naumburg (1527) staat aangegeven dat de eerste strofe voor de preek en de andere drie strofen na de preek gezongen moesten worden. In het Erfurter Enchiridion van 1525 werd het als adventslied opgenomen. In 1542 kreeg het lied ten slotte een plaats bij de begrafenisliederen.

In ons liedboek staat het lied nu bij de Pinksterliederen. Regelmatig wordt het lied vanwege de bede om de Heilige Geest ook gebruikt bij de inzegening van predikanten. Het lied is opgenomen in de lijst van lutherse zondagsliederen en staat aangegeven voor de eerste zondag na Trinitatis.

Tekst van het lied

Evangelisches Gesangbuch 124

Nederlandse vertaling in Alle Lieder van Luther 12
Liedboek (2013) 671 en liedboek van de kerken 241

1 Nun bitten wir den Heiligen Geist
um den rechten Glauben allermeist,
dass er uns behüte an unserm Ende,
wenn wir heimfahraus diesem Elende.
Kyrieleis.

2 Du wertest Licht, gib uns deinen Schein,
lehr uns Jesus Christ kennen allein,
dass wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,
der uns bracht hat zum rechten Vaterland.
Kyrieleis.

3 Du heilige Lieb, schenk uns deine Gunst,
lass uns empfinden der Lieb Inbrunst,
dass wir uns von Herzen einander lieben
und im Frieden auf einem Sinn bleiben.
Kyrieleis.

4 Du höchster Tröster in aller Not,
hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch
Tod,
dass in uns die Sinne nicht verzagen,
wenn der Feind wird das Leben verklagen.
Kyrieleis.

De bede om de Heilige Geest die ons geloof wekt en richting geeft is op zo veel verschillende momenten in de dienst van belang daarom kan dit lied op zo veel verschillende momenten klinken.. De Heilige Geest is de kracht die ons troost. De Geest van God schenkt ons geloof en vertrouwen. De Geest van God brengt ons bij Christus en bij God. En de Geest is de Trooster in nood op de momenten waarop we de troost het meest nodig hebben en brengt ons uiteindelijk thuis bij God.

ds. Susanne Freytag



Gedicht
De aarde snakt naar adem

Zend uw adem, wij komen tot leven

Gemaakt uit deze aarde
zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters,
de maan, de wind, het land.
Wij gaan over de aarde,
zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwond'ring
en proeven: het is goed.
Wij leven van de aarde
die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping,
staan in voor haar behoud.

Zend uw adem, wij komen tot leven

Toch reiken wij naar sterren
en plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen,
herschepen grond en zaad.
En lopen zo verloren,
is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem
en raakt snel uitgeput.
De witte bergen smelten,
de grond wordt grauw en droog.
Geroid worden de wouden
met storm en vloed als oogst.

Zend uw adem, wij komen tot leven

God, schenk opnieuw uw adem,
de geest die wijsheid schenkt.
Die keert verharde harten,
het dor verstand doordrenkt.
Dan kiezen wij het leven
en delen zee en land
en ieder plukt de vruchten
van wat z/hij heeft geplant.
De zon schijnt in het water,
de lucht klaart op wordt licht.
De zee krioelt van leven,
de schepping uw gedicht.

Zend uw adem, wij komen tot leven

Andries Govaart 2015

In Memoriam
Carel Johan Nordemann

**Bussum 28 november 1936
Nijmegen 14 april 2022**

*"Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten. . ."*

Dietrich BonHoeffler

Ons bereikte het droevige bericht dat op 14 april jl. dhr. Carel Nordemann uit Millingen aan de Rijn is overleden.

De heer Carel Nordemann en zijn vrouw Rudi hebben met medeleven, toewijding en recht uit het hart zich ingezet voor de Lutherse gemeente in Nijmegen. Het is vaak zo vanzelfsprekend maar eigenlijk is het heel bijzonder.

Wij, als gemeente Nijmegen zijn heel dankbaar voor alles wat zij voor ons hebben betekend.

Wij wensen Rudi, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe en zijn in gedachten bij jullie.

Namens kerncommissie en de lutherse gemeente in Nijmegen

Coby Bouwens



Luchthavenpastoraat

Vluchtelingen

Een luchtvaartmaatschappij heeft een aantal gratis vliegtickets ter beschikking gesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Dat betekent dat op Eindhoven Airport die vluchtelingen aankomen. Ze komen dan meestal uit Polen of Letland. Ze worden opgevangen door mensen die ze willen helpen. Dat kan gebeuren uit particulier initiatief, of door een organisatie als het Rode Kruis.

Het is allemaal met goede bedoelingen, maar het kan gebeuren dat die helpers elkaar in de weg lo-

pen. Ik hoor de verhalen van de hulpverleners aan en wens ze alle goeds.

Maar ik zie ook de vluchtelingen zelf. Mensen een beetje in elkaar gedoken en schichtig kijkend. Terwijl even verderop mensen uitgelaten vrolijk op vakantie gaan. Een heel vreemd contrast.



Mirjam van Nie

Uw verhaal over een Vakantiekerk

Bezoekt u tijdens uw vakantie of dagje uit wellicht een andere kerk dan uw eigen kerk op de normale zondagen? Dan gaat u vast wel een mooie ervaring opdoen.

Misschien woont u een kerkdienst bij en spreekt u met gemeenteleden over hun kerkgang. Het kan ook zijn dat u alleen maar de schoonheid van de kerk bewondert en wordt geraakt door de architectuur of een interessant stukje historie ontdekt.

Kortom, gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om hun ervaring met ons te delen.

In de volgende uitgave starten we weer de rubriek 'Vakantiekerk' in de Lutherroos.

De redactie laat zich graag verrassen door uw leuke en interessante verhalen.

Daarom bevelen wij deze rubriek van harte bij u aan.

Uw verhalen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst in de Lutherroos.

Stuur uw verhaal en als dat lukt een mooie foto naar: redactie@lutherszuidnederland.nl

Hartelijk dank.

De Redactie

4 september
Buitendag in Heusden

Geef je op!

Dit jaar organiseert de kern Heusden de buitendag van Luthers Zuid-Nederland. Geef je nu vast op voor deze feestelijke startzondag in en om het vestingstadje.

luthersheusden@gmail.com



Herkozen kerkeraadslid stelt zich voor

Hermannia Anthonia Angenieta Haaksema

roepnaam Herma

Geboren in 1952 in de stad Groningen en via Medemblik in Heusden terecht gekomen. Getrouwd geweest, 2 zoons gekregen en inmiddels een kleindochter van alweer 12 jaar. En na 13 jaar alleen door het leven, nu 9 jaar met mijn partner Adriaan van der Pol in een latrelatie. Hij in Oegstgeest en ik in Vlijmen.

Mijn beide ouders waren actief in de Gereformeerde kerk, was het niet de Commissie van Beheer, dan wel ouderling of diaken.

En hoe kwam ik dan als gereformeerd meisje in de Lutherse kerk terecht? In 1973 kwam ik na 3 jaar Amsterdam weer even thuis en maakte dingen mee in de kerk van mijn ouders, waarvan ik dacht: je twijfelt al aan alles, maar als je hier blijft raak je je geloof zeker kwijt.

Ik kende 'juffrouw de Haan' en wist dat zij lid was van de Lutherse kerk en trof daar een klein clubje mensen, die een warmte en saamhorigheid uitstraalden, waar ik door getroffen werd en nog steeds is dat het vooral waardoor ik mij er zo thuis voel.

En ach, daarna gaan de zaken min of meer vanzelf. Je wordt penningmeester bij de restauratie van het orgel, dan komt het opknappen van het kerkgebouw, vervolgens doe je belijdenis en kom je in de kerkenraad en ben je een tijdje ouderling, voorzitter en uiteindelijk kerkrentmeester.

Nu is het kleine Heusden via Luthers Brabant onderdeel van Luthers Zuid-Nederland.

De Lutherse kerk in Heusden bestaat dit jaar 252 jaar en in die twee en halve eeuw telde de gemeente gemiddeld hetzelfde aantal leden als nu, ca. 30!

En de kerk is er nog steeds en dat is zeker te danken aan het feit dat het een open, warme gemeenschap is, waar mensen met verschillende opvattingen elkaar de ruimte laten, met elkaar in gesprek blijven en voor elkaar zorgen waar nodig.

En vanuit die gedachte zet ik mij graag in voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en voor de Lutherse kerk in Heusden in het bijzonder.

Want de kernen bestaan dankzij het grotere geheel, maar het omgekeerde is ook het geval. Gezonde kernen zorgen voor een gezonde Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.

Herma Haaksema



Nieuw kerkenraadslid ingezegend

Karin Bonfrere-Dörge

Op 10 april 2022 is tijdens de Palmasendiensten in Heerlen Karin Bonfrere-Dörge (60) ingezegend als ouderling-kerkrentmeester.

Bij de verkiezingen kwam zij naar voren met een groot aantal stemmen waardoor zij de steun kreeg



vanuit onze Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland, die haar het vertrouwen gaf om in het College van Kerkrentmeesters mede zorg te gaan dragen voor een verantwoord financieel beleid en beheer van de onroerende goederen van onze gehele gemeente.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Karin namens alle gemeenteleden een weloverwogen besluitvorming zal nastreven voor onze gehele gemeente en dat ook zal verwoorden in de kerkenraad.

Wij wensen dat haar de zegening in de dienst tot steun zal zijn bij het vervullen van deze belangrijke taak.

Horst Oosterveer

Acceptgiro

In deze Lutherroos is een acceptgiro bijgevoegd die bestemd is voor alle kosten van het gemeenteleven, voor de predikanten, de organisten, de gebouwen, het kerkblad en alle activiteiten.

Wij vragen u vriendelijk uw kerk met een extra bijdrage te ondersteunen. Wanneer een ieder naar vermogen bijdraagt, kunnen we als gemeente ons kerkelijk werk voortzetten.

De lezers van de Lutherroos van buiten de gemeenten kunnen - als u het nog niet gedaan hebt - met deze acceptgiro een vrijwillige bijdrage geven voor de kosten van dit blad.

U kunt daarbij denken aan het bedrag van € 17,50 maar meer mag ook.

De bijgevoegde acceptgiro is bestemd voor

- een bijdrage aan onze gemeente (o.v.v. 'gift gemeente')
- of voor uw bijdrage aan de kosten voor ons kerkblad de Lutherroos (o.v.v. gift Lutherroos).

U kunt uw bijdrage ook overmaken aan: Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland NL87 INGB 0001 1373 31 of NL25 ABNA 0860 1918 42

Uw bijdragen zijn als giften aftrekbaar. De gemeente heeft een ANBI status.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester



Babysokjes

Voor het diaconaal project van onze gemeente zijn er babysokjes te koop. Ze worden met de hand gebreid door Lia Eekel. De opbrengst gaat 100% naar de Stichting Kinderhulp Armenië.

Deze sokjes zijn zeer geliefd, omdat het uitschoppen wordt verhinderd door het koordje.

Wilt u een andere kleur of grotere maat, neem dan contact op met Lia Eekel.



Voor € 3,00 per paar steunt u een goed doel.

Wilt u bestellen dan kan dat via e-mail: lia.eekel@gmail.com of per telefoon 040-253 21 75

OP-OP GELREBLOEM RIJMT OP
Ook tijdens de vakantieperiodes!

20% korting
Over uw hele aankoop vanaf 30 euro
online-kortingscode: GRB30-20

30% korting
Over uw hele aankoop vanaf 60 euro
online-kortingscode: GRB60-30

40% korting
Over uw hele aankoop vanaf 80 euro
online-kortingscode: GRB80-40

TOTALE MAGAZIJN OPRUIMING
Ongekend stevige kortingen over het hele assortiment
Wees er snel bij!



bloembinderij In de Roos

Dagelijks keuze uit zo'n 60 verschillende snijbloemen, rozen en seizoensbloemen meer dan 10 verschillende bladmaterialen



St. Jacobslaan 21, 6533 BP Nijmegen

ook telefonisch of per email bloemen bestellen en laten bezorgen - online of in de winkel betalen

bloembinderijinderoos@gmail.com
www.bloembinderijinderoos.nl
024 - 3503036



Adverteren in de Lutherroos ?

Jazeker, dat kan.

Advertenties moeten wel passen bij het karakter van de Lutherroos en haar lezerspubliek.

Heeft u vragen of wilt u meteen al advertentieruimte reserveren; neem dan contact op met de redactie. Wij sturen u graag de advertentiekaart toe.

Gefeliciteerd !

Verjaardagen in Zuid-Nederland

Wij vermelden hier de leden die 75 of 80 jaar en ouder worden

Jarigen in juni t/m 5 juli 2022

1-jun	83	hr. K.F.K. Schössow	Eindhoven
1-jun	90	mw. O.M.D. van der Horst-Veeneman	Malden
2-jun	88	mw. E.E. Bobke	Brunssum
2-jun	88	mw. J.C.S. Kuipers-van Eenennaam	Nijmegen
6-jun	81	mw. L. Bongers-Jakobsen	Hoensbroek
9-jun	84	mw. L.J.K. Becht-van Zweden	Bergen op Zoom
10-jun	75	mw. S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen	Eindhoven
17-jun	88	mw. B. Henning-Brossonn	Bergen op Zoom
18-jun	86	mw. J.M.C. Hulsbergen-Hovingh	Eindhoven
21-jun	81	mw. W.F. Nieboer-Zier	Bruchem
23-jun	83	hr. F.E. Moosdorff	Gendt
24-jun	87	mw. E.F.M.M. Hofman-Maurits	Eindhoven
25-jun	83	mw. P.L. de Lange-Weijtze	Waalre
29-jun	84	mw. E.E. Pahl-Schaller	Maastricht
29-jun	82	mw. A. Dumont-Paulusma	Brunssum
30-jun	75	hr. H.G. Koschmidder	Molenhoel LB
2-jul	75	hr. M. Jurgens	Roosendaal
4-jul	75	mw. H.J. Vollewens-Westra	Bergen op Zoom
5-jul	85	hr. F.J. Bongers	Hoensbroek
5-jul	80	mw. G.R. Krakowsky	Kerkrade

Wanneer u geen prijs stelt om bij de verjaardagen genoemd te worden, kunt u dit doorgeven aan de redactie.

Kern Bergen op Zoom



Pastoraat
Algemeen/info

ds. S.J.A. Tempelaar
mw. M. de Vries-Dix

terugblik

Pasen 2022

Op 28 maart kwamen we als kerngemeente Bergen op Zoom samen in de prachtige Gertrudiskerk. We bereidden ons in deze dienst voor op het Paasfeest.

Dat deden we aan de hand van de liturgie van zondag laetare (verheug u). De boodschap hiervan is om de vastentijd nog even vol te houden en blij vooruit te kijken naar het naderende Paasfeest.

We dachten na over de wonderbare broodvermenigvuldiging die Johannes op eigen wijze vertelt. Over het initiatief van Jezus, het enthousiasme van de mensen en de weigering van Jezus als ze willen dat hij hun koning wordt. Dit doet denken aan Jezus' reactie op de verleidingen van de duivel in de woestijn.

Jezus kiest voor zijn eigen weg die hij moet gaan als profeet, niet voor eigen eer en roem. Het is de bedoeling dat mensen zich bij hem aansluiten omdat ze gehoord hebben dat God bij hem is, zoals Zacharia schrijft. De weg die Jezus ging bracht uiteindelijk bevrijding voor de mensen. De bijzondere vrijheid die we dankzij Jezus verkregen hebben, moeten we koesteren. Dat mogen we nooit vergeten opdat we ons nooit opnieuw een slavenjuk laten opleggen.

Inmiddels hebben we allemaal Pasen gevierd Sommigen keken naar een dienst op de televisie anderen gingen naar de kerk. Dat kon dit jaar weer en dat was extra fijn In Eindhoven hebben we op paasmorgen in de dienst heel veel gezongen..



Een oud en bekend lied dat we allang niet meer gezongen hebben, maar waar ik nog altijd vrolijk van word, speelt al een paar dagen door mijn hoofd:

“De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja, de nacht des doods voorbijgegaan, halleluja, halleluja!” (O.L gez. 208, N L gez. 617)

Nu na de coronatijd voelt het alsof we met zijn allen zijn opgestaan uit een donkere tijd. Er is een last van ons afgevallen. Laten we hopen en bidden dat de afschuwelijke last van oorlogen in de wereld ook snel wordt weggenomen en mensen weer kunnen leven in vrede.

Laten we allen die dierbaren verloren, niet vergeten en ons meelevens blijven tonen.

ds. Fia Tempelaar





Pastoraat: ds. S. Freytag
Gastpredikanten / organisten: mw. E.M. Eekel-Schendelaar
Present / ouderencontact: mw. A. Hoyer
Kinderoppas: hr. R. Schaak
Diaconie Eindhoven NL06 RABO 03737 44439

06-4395 5283

Agenda

Donderdag	2 juni	19:45 u.	Kerncommissie	Dommelhoeferkerk
Maandag	13 juni	13:30 u.	Bijbelgespreksgroep	Dommelhoeferkerk



Viering met Pinksteren in Heerlen

De eerste zondag van de maand wordt in Eindhoven geen dienst gehouden. Dit jaar valt Pinksteren op die eerste zondag. Met Pinksteren gaat ds. Susanne Freytag voor in Heerlen. Zo ontstond het idee om die dienst samen in Heerlen te gaan vieren.

Hiervoor zijn enkele auto's nodig om degenen die dat willen mee te nemen naar Heerlen. Vraag is dan nu: "Wie gaat eventueel mee naar Heerlen, wie kan nog iemand meenemen in de auto en wie zou graag willen meerijden.



Heeft u antwoorden op deze vragen, dan kunt u die doorgeven aan info@slab.nl en kunnen wij kijken hoe wij samen in Heerlen komen (en weer terug). Heeft u geen e-mail mogelijkheid, dan kunt u ook bellen met 040-253 2175 om u aan te melden.

De dienst begint daar om 10:30 uur en na de dienst wordt de samenkomst afgesloten met een lunch.

Houdt u er dus rekening mee dat wij rond 9:00 uur vanaf Eindhoven dienen te vertrekken om op tijd in Heerlen aan te komen.
Reiskosten worden vergoed.

Details volgen zodra wij weten met hoeveel Eindhovense lutheranen wij daar Pinksteren gaan vieren.

Want in Heerlen willen ze graag weten met hoeveel wij komen.

*Namens de reiscommissie
Horst Oosterveer en Dick Eekel*

Speciale Collecte

In de dienst op zondag 26 juni is de collecte bestemd voor de SLOA

De SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten) richt zich op het organiseren van vakanties voor senioren en gezinnen die naar de mening van plaatselijke lutherse diaconieën daarvoor in aanmerking komen.

De SLOA werkt bij de uitvoering samen met Het Vakantiebureau van de PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) en met RCN Vakantieparken.

Senioren, vaak met een zorgvraag of beperking, maar ook mantelzorgers, kunnen via SLOA terecht bij één van de door het Vakantiebureau georganiseerde vakanties. Gezinnen kunnen voor een gezinsvakantieweek terecht op één van de vier door SLOA geselecteerde RCN Vakantieparken in Nederland.

Mocht u niet aanwezig zijn in deze dienst, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op onze diaconierekening onder vermelding 'SLOA'. Het rekeningnummer van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland, locatie Eindhoven, is: NL06 RABO 03737 44439.

Tom Tempelaar



Verjaardagen kinderen

In juni hoopt

Ninthe de Klijn 4 jaar en
Jehro Renders 12 jaar
te worden.

alvast gefeliciteerd!

Terugblik op Palmpasen

Tijdens de dienst met Palmpasen werkten de kinderen flink om een mooie palmpasentak te maken.

Even voor het einde van de dienst kwamen zij de

gemeente laten zien wat de resultaten ervan zijn geworden.

Gelukkig hebben we de foto nog en kunnen ook de lezers van de Lutherroos meekijken.





Berichten uit Armenië



De berichten uit Armenië klinken zorgelijk en hebben veel raakvlakken met de zorgen bij ons.

Door de oorlog in Oekraïne zijn ook daar de prijzen van gas en elektra omhoog geschoten en de levensmiddelen zijn veel duurder geworden. Daar komt nog bij dat veel mannen en zonen in Rusland en Oekraïne werken, waardoor iedereen angstig en bezorgd is over de situatie en veiligheid.

Jaren geleden is een jonge vader uit Armenië onschuldig in de gevangenis terecht gekomen alleen omdat hij op straat liep in de buurt van een demonstratie en een zakmes bij zich had. Dat leverde plm. zeven jaar gevangenis in Rusland op. Ik vroeg hoe het met deze man was gegaan. De vader is sinds een paar jaar weer terug en samen met de moeder werkt hij hard om het gezin te onderhouden.

De oudste zoon, die heel mooi kan zingen is acteur geworden maar heeft een probleem met zijn ogen. Als bijverdienste treedt hij met een poppentheater op voor kinderen.

De jongste zoon is een uitstekend sporter maar heeft problemen door drugs gebruik.

Ghuschik had 8 maart, internationale vrouwen dag een foto van een bos rozen gestuurd en Saskia heeft toen een zonnige foto van een bos narcissen terug gestuurd, dat zag er vrolijk uit. Ghuschik sprak daarbij de wens uit dat de oorlog maar gauw over mocht gaan. Saskia antwoordde met dezelfde wens. Maar helaas is die nog niet in vervulling gegaan.

Ook nu weer hartelijk dank voor alle spontane bijdragen in de afgelopen periode.

Thea Dik

Eindhoven

Uit de kerncommissie

Op 7 april 2022 hadden we onze kerncommissievergadering. De belangrijkste zaken daar uit waren:

- Het gewijzigde dienstenrooster voor 1e halfjaar. De wijzigingen daarin werden besproken. Een groot probleem is momenteel het vinden van organisten. In mei staan nog een tweetal diensten open. Mocht dat niet lukken, dan kunnen we misschien met CD opnamen gaan werken.

- We hebben al eerder besloten om de schoolverlaters een bijbel te geven. Omdat daar tot nu toe helaas niets van is gekomen, gaan we het nu opstarten. Er zijn ongeveer 5 kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Ds. Susanne Freytag en Rob Schaak gaan dit organiseren.

- Verder werden de huishoudelijke zaken voor de diensten met Palmпасen, Witte Donderdag en Pasen geregeld.

- Besloten werd om bij onze eigen diensten weer koffie te gaan drinken in de kinderkamer.

- Via één van onze kerkenraadsleden hebben we een groot aantal potjes met schotel gekregen. Die gaan we vullen en als paascadeau uitreiken. Te beginnen met de Palmпасendienst en daarna bij de bijbelkring en met Pasen. Ook zullen de kerncommissieleden deze nog bij een aantal gemeenteleden aan huis gaan bezorgen.

Tom Tempelaar

Filmkring op vrijdag 27 mei

Nomadland (2020) Chloé Zhao

Nomadland is de eerste film die ik voorjaar 2021 na de strenge lockdown zie. Wat een schrijnend verhaal met prachtige beelden van de V.S., een land waarvan ik alleen maar kan dromen!

De film spreekt mij meteen bijzonder aan. Al ben ik na afloop wel blij dat ik weer naar HUIS mag. Dat wil zeggen, naar een huis zonder wielen en dat ik mijn rekeningen kan betalen. De scholen en kantoren zijn nog dicht. In die dagen wordt er thuis gewerkt, gestudeerd, gerecreëerd, kortom: geleefd! Wij komen nergens. Door corona is hun huis voor veel mensen hun alles geworden!

Waar gaat Nomadland over?

Wat als je in korte tijd je man, huis, baan en ja, zelfs je postcode, kortom je houvast, verliest door de bankencrisis in de Verenigde Staten? Dit overkomt Fern (Frances McDormand). Vanuit een opslagbox stopt zij haar meest dierbare spullen in



haar tot camper omgebouwde busje, dan sluit ze de deur naar haar verleden om vervolgens een zwervend, nomadisch, bestaan te gaan leiden. Reizend door het land doet ze seizoenswerk; van inpakker bij Amazon tot schoonmaakster op een camping.

Onderweg ontmoet de veerkrachtige Fern soortgenoten, 'gespeeld' door echte 'moderne' nomaden, allen met bijzondere en inspirerende levensverhalen.

Bron: Holly Taylor www.filmvandaag.nl

Vrijdag 27 mei is de dag na Hemelvaart.

Wie alleen naar de film komt, is welkom vanaf 19:00 uur.

Wie deel wil nemen aan de gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de film.

Wij eten van 18:00 – 19:00 uur.

Wie gezellig wil komen helpen met snijden, roeren en tafeldekken, vindt een warm onthaal vanaf 16:30 uur.

Kosten voor de maaltijd € 7,50 p.p.

Klaas Reijenga en Truus Lodewijk presenteren tussen 19.00 – 19.30 uur het programma voor het volgende seizoen.

Heeft u een film gezien die zou passen bij onze filmkring, schroom dan niet om Klaas te bellen (0499-473366) of in de kerk aan te spreken. Dat geldt ook voor de opgave voor het eten!

Om 22:00 uur sluiten wij de avond af.

Dan is de film bekeken, het nagesprek gevoerd én de keuken opgeruimd ;-)

Wij zijn nog ieder jaar blij met onze filmkring en hopen dit rommelige jaar af te sluiten met een zachttaardige film en een goed samenzijn in de hal en in de kerkzaal.

WEES WELKOM!!

Truus Lodewijk

Algemeen:

mw. H. Haaksema

Pastoraat/Gastpredikanten:

mw. J. de Kruijf

Ventilatie – oplossing of probleem?

Hoe ventileren we onze kerkruimte beter, nu we moeten leren leven met Covid? In de afgelopen anderhalf jaar hebben diverse deskundigen zich over deze vraag gebogen. Tegelijkertijd blijken onze Heusdense gaskachels aan het einde van hun levensduur te zijn. Wat is wijsheid?

Bouwtechnicus Jan Cooijmans onderzocht op verzoek van Frederik Hilwig alle mogelijkheden en zette ze voor ons op een rij.

Een flinke investering in een horeca- of schoolwaardige ventilatie-installatie zou de luchtzuiverheid garanderen. Daarvoor moet er wel veel hak- en breekwerk worden verricht, met ingrijpende wijzigingen aan het uiterlijk van het kerkje, zowel aan de buitengevel als aan het tongewelf. Zouden we daar een vergunning voor krijgen?

Behalve dat deze oplossing ‘lelijk’ lijkt te worden, brengt deze ook vrijwel zeker permanente tocht met zich mee. Goed geventileerd dus, maar je kunt er geen kaars bij branden. Zo'n voortdurende tochtstroom brengt mede de conditie van ons Vollebregtorgel in gevaar.

Waarschijnlijk hebben enkele tochtluikjes hetzelfde effect als deze kostbare en omvangrijke horeca-installatie. Waarbij het zelfs de vraag is, opgeworpen door de restaurator van ons orgel Hans van Rossum, of de kerkruimte in zijn huidige vorm niet al voldoende geventileerd is, gezien de hele zijwand met enkelvoudige glas-in-



loodvensters: “Beter geventileerd kun je het niet krijgen.”

Sobere oplossingen

Op zoek dus naar een oplossing die sober en doelmatig is, dat wil zeggen in verhouding tot het risico:

- voor maximaal 20 mensen (Passiestonden 40)
- bij maximaal 15 bijeenkomsten in koude tijden
- van maximaal 2 uur in totaal.



→→ Een simpele mogelijkheid zou zijn om in de glas-in-loodvensters ventilatieraampjes aan te brengen door een gespecialiseerde monumententimmerman/glas-in-loodspecialist.

De gaskachels vervangen door een warmte/koude-installatie blijkt zo mogelijk nog begroterlijker en stuit ook op een gebrek aan (buiten)ruimte. De installatie is alleen rendabel als zij zich direct in de kerkzaal bevindt, aan de buitengevel. Daar begint meteen de openbare ruimte, een parkeerplek. Voor de vloerverwarming die bij dit systeem hoort, zou de plavuizenvloer moeten worden opgebroken, geïsoleerd en voorzien van leidingen.

Voor een CV-installatie doet zich ook weer het ruimteprobleem voor: waar laten we de ketel? En dan moet er zeker ook een nieuwe electragroep komen.

CO2-metingen

Alle mogelijkheden wikkend en wegend, lijkt een grote investering de oplossing nauwelijks dichterbij te brengen. Het voorstel is nu om allereerst het acute verwarmingsprobleem voor het najaar op te lossen met de aanschaf van twee moderne HR-gaskachels die op dezelfde plek komen als de huidige gaskachels. Met dus een minimum aan hak- en breekwerk.

Voor het ventilatieprobleem gaan we kijken hoe de CO2-gestuurde ventilatievoorziening in de Lutherse kerk in Gorinchem werkt. Met CO2-meting is in ieder geval het risico van de (volle) kerk snel in kaart. Voorlopig is het devies in najaar en winter: vaccineren, vooraf ventileren, zo nodig mondkapjes dragen en/of niet zingen. En hopen op milde virusvarianten

Klazien Laansma

Diaconale doelen veraf en dichtbij

Onze diaconale doelen zijn een mix van gezamenlijke doelen van Luthers Zuid-Nederland en de PKN – en twee eigen doelen. Bij de avondmaal diensten is de diaconale collecte altijd bestemd voor de Voedselbanken in de regio. Daarnaast hebben we een gezamenlijk ‘Heusdens’ ontwikkelingsdoel, de Nsobe Trust School. Kees Janson, onze bekende slager uit de Vesting, heeft ons dit doel aangereikt. Hieronder vertelt hij hoe hij bij dit schoolproject betrokken raakte:

Armoedebestrijding

“Ongeveer 8 jaar geleden ben ik door PUM uitgezonden om met mijn kennis en ervaring een project te helpen dat als doel heeft armoede in een streek minder schrijnend te maken. Hoe? Door vlees te verkopen in de stad Ndola, 60 km verderop. Dit scheidt werk om te boeren en om te slachten, uitbenen etc.” Kees is er diverse keren geweest en heeft daardoor gezien hoe het project groeide: “Van twee klasjes naar steeds groter. Op het laatst had ik pas in de gaten dat dit toch wel heel uitzonderlijk was wat hier gebeurde.”



Van basisschool tot beroepsopleidingen

De Nsobe Trust school begon in 2009 als basisschool. Samen met de leerlingen groeide de school door met ook voortgezet en beroepsopleidingen. Kinderen en jongeren uit de streek krijgen via opleidingen, uitjes en stages de mogelijkheid om zich veelzijdig te ontwikkelen, zodat zij meer toekomstkansen hebben. Zo wordt de school een maatschappelijke investering tegen armoede

voor de hele gemeenschap. Het project wordt gesteund door kerkelijke gemeenschappen uit o.a. Canada en Nederland.

De grondleggers, een Zuid-Afrikaans echtpaar, kocht met geleend geld een stuk grond met wat bebouwing. Kees Janson: "Wat huizen, hutten en schuren, een grote vijver en veel grond. Toen ze daar op huwelijksreis waren, kreeg hij een boodschap van God dat hij Zambia moest helpen. Ze woonden eerst in Londen waar hij succesvol op de beurs werkte en Fiona was als ik me goed herinner psycholoog." Samen gingen ze de armoede en het analfabetisme te lijf, wat neerkwam op

"spartaans leven, dag en nacht werken, teleurstellingen incasseren en zegeningen tellen."

Fiona staat er inmiddels alleen voor, nadat haar man is overleden en hun kinderen studeren. Zij heeft nog altijd de leiding van het restaurant en guesthouse. Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van de school, trekt leerkrachten aan en regelt de PR en sponsoring. Kees Janson: "Hier groeit iets wat hoop geeft!"

Klazien Laansma

Kern Nijmegen



Afspraken pastoraat:

Coördinatie:

Bankrekening Kern Nijmegen

Diaconie Nijmegen

Lilo Dankbaar

prof. dr. M. Matthias

NL78 INGB 0000 9740 48

NL81 RABO 0373 7444 47

024-323 7823

Evang-Lutherse Gem. Zuid-Nederland

Oorlog in Europa

Wie had kunnen denken dat we in Europa een gewelddadige inval zouden meemaken? En hoe moeten we hier als christen op reageren? Het is een vraag waar we niet omheen kunnen. Onze leermeester zegt onomwonden: keer de andere wang toe als je wordt geslagen. En in de stille week lasen we hoe Hij Petrus het zwaard uit handen nam.



Ik worstel, moet ik eerlijk zeggen, met deze woorden. En ik denk dat we er met elkaar over moeten praten. Verder kunnen we niet veel anders doen dan hulp verlenen aan vluchtelingen, bidden en contact houden met mensen in het oorlogsgebied. In Nijmegen hebben we sinds het begin van de oorlog een gedenktafel ingericht. We branden een gele en een blauwe kaars. Het voelt futiel. Maar niets doen voelt mindergoed. Misschien staat dat tafeltje er wel vooral voor onszelf. →→



Mijn vrouw en kinderen zijn nu in Polen. Zelf heb ik sinds het begin van de oorlog het grootste deel van de dag op straat doorgebracht. Ik help om voedsel uit te delen. Maar het belangrijkste is om bij de mensen te zijn, naar hen te luisteren, met hen te bidden. Zolang hier nog mensen zijn die niet weg kunnen, blijf ik hier.”

Helene Stafleu



Het beste kunnen we iemand aan het woord laten uit Oekraïne zelf. Pavlo Schwarz, Evangelisch-Lutherse bisschop in Kharkiv, een jonge vader van 39 jaar, vertelt in een interview met Die Zeit: “Het geweld kwam als een schok bij ons binnen. Ons leven veranderde radicaal in een paar dagen tijd. Sindsdien brengen we de nachten onder de grond door: in kelders en metroschachten.

De Goede week in Nijmegen

Dit jaar „moesten“ wij tijdens de Goede week zes keer naar de kerk. Het begon met Palmzondag; verder waren er op maandag en woensdag korte vespers, op witte donderdag hadden wij een avonddienst met avondmaal, op vrijdag een dienst met een bijzondere liturgie en op paaszondag een bijzondere dienst met blokfluitmuziek van het ensemble De Lindenberg.

voed moet worden. Hoe meer, hoe beter. Ik denk dat dat ook de dienst van ons als kerk voor de wereld moet zijn: er is een plek waar je gerust over het leven als zodanig na kan denken.

Het maakt niet uit hoeveel mensen er zijn; het maakt wel uit dat wij open zijn voor de wereld op haar zoektocht.

Coby Bouwens

Tevens hebben wij rekening gehouden met de stille sfeer van die dagen. Je beleeft meteen dat de boodschap van het Evangelie met jou en met vandaag te maken heeft. Geen afstandelijke houding innemen, maar je laten meenemen in het verhaal.

Achteraf moet ik zeggen dat, wat mij betreft, van “moesten” geen sprake kon zijn. Het was een stichting voor die ziel om bijna elke dag met het verhaal van het Evangelie bezig te zijn, om te bidden en om te zingen. Opeens besepte ik dat het geloof niet een bijzaak van mijn leven is, maar een essentieel houvast dat onderhouden en ge-



Een bijzondere ontmoeting

In de kern Nijmegen wilden we rond Pasen alle leden waar we een adres van hadden een paasgroet brengen. Helaas is het ons niet gelukt om het bij iedereen te krijgen. Er zijn wel mooie en bijzondere ontmoetingen geweest.

Ik belde aan bij een huis en een vrouw deed de deur open. Ik aarzelde wat en zei dat ik niet weet of ik wel bij het juiste adres ben, ik kom voor meneer Nijdam.

“Ja, die woont hier, hij is binnen. Wil je het zelf aan hem geven?” vroeg zij.

“Dat is goed” zei ik. Ik loop mee naar binnen en tref een meneer in een rolstoel. Ik overhandig hem de Paasgroet van de Lutherse kerk. Hij is vereerd. Hij heeft al jaren niets met de kerk gedaan.

“Wil je wat drinken?” vraagt hij.

Ik neem plaats op de bank en we raken aan de praat. Hij vertelde dat zijn moeder jaren geleden is overleden en dat haar afscheidsdienst in de Lutherse kerk in Nijmegen is geweest.

Predikant ds. Perla Akerboom heeft de dienst geleid. “Wat mooi”, zei ik, “Woonde je moeder hier in de buurt?” “Ja, die woonde in die straat (hij noemde de straat). Ken je die straat?” “Ja”, zei ik, “ik ken die straat.”



“Mijn moeder was mevrouw Witlam.” “Wat”, zei ik met verbazing, “mevrouw Witlam? Dat meen je niet. Daar bracht ik, in de jaren dat we oogstbakjes rondbrachten, ieder jaar een bakje naar toe. Ik werd daar altijd hartelijk ontvangen, het was een aardige vrouw.”

“Wat is de wereld toch klein” zei hij.

Ik heb gevraagd of hij nog iets met de kerk wilde. Maar dat wist hij nog niet. Daar wilde hij nog over nadenken. Toen ik naar

huis ging zeiden hij en zijn vrouw dat ik nog een keer op bezoek mocht komen. Die uitnodiging heb ik aangenomen.

Annemarie van Diepen





Pastoraat: ds. S. Freytag
Diaconie: mw. K. Mulder
Ledenadministratie: mw. G. Boon
Coördinatie: dhr. H. Oosterveer
Diaconie Zuid-Limburg NL57 RABO 0373 7110 26

06-4395 5283

Vergadering Zuid-Limburg 5 april 2022

Uit de kerncommissie

Deze vergadering stond vooral in het teken van de komende vieringen, zoals de inzegening van Karin Bonfrere tot ouderling in de kerkenraad -dit zal op Palmzondag plaatsvinden-, de Paasdienst met Paasbrunch, vespers in de Stille Week in onze kerk.

Op 11, 12 en 13 april worden er vespers gehouden in onze kerk, in samenwerking met de PKN Parkstad. Op woensdag 13 april zal er vooraf een sere maaltijd aangeboden worden. Keety Mulder zal hiervoor zorgdragen.

Op zaterdag 9 april zal er weer een groepje actie dames de kerk en de bijgebouwen weer fris laten gaan ruiken.

Eveneens werden de organisatorische zaken doorgesproken, hoe wij de paaspresentjes zullen gaan verdelen. In ieder geval op Palmzondag presentjes meegeven aan gemeenteleden die tijdens de dienst aanwezig zijn. Er hebben zich ook mensen aangemeld die een route willen gaan rijden. (Ondertussen is dit gebeurd, er zijn behoorlijk wat kilometers gereden, maar het is niet voor niets geweest. Dit leest u elders.)

Op 5 juni, Pinksterzondag, zullen gemeenteleden van Eindhoven in Heerlen de kerkdienst bijwonen, omdat er dan geen dienst in Eindhoven plaatsvindt. Eveneens wordt dit "bezoek" afgesloten met een brunch. Ook hiervoor wordt weer uw hulp en inbreng gevraagd.

In het vorige verslagje hebben we geschreven over de "opknopbeurt" van de garages. Er is be-



sloten om even een "pas op de plaats" te maken, wat betreft grotere uitgaven.

Ook wordt een diaconaal project ingebracht. Dit betreft de inlijsting van de 15 staties van de kruisweg geschilderd door Jouk Boon, zodat deze staties tentoongesteld kunnen worden in diverse kerken, die hiervoor interesse hebben. (hiervoor is intussen ook een mail gestuurd aan gemeenteleden).

*Namens de kerncie.
Gerda Boon*

Paasbrunch

Voor het eerst sinds twee jaar konden we weer Pasen in de kerk vieren. Des te mooier was het nog, dat het prachtig weer was en de tulpen in de tuin van de kerk ons vrolijk “begroeten”.

Ook konden we weer een nieuwe Paaskaars bewonderen. En om Pasen nog feestelijker te maken werd een paasbrunch gehouden, waar we met 18 gemeenteleden gezellig hebben zitten brunchen en kletsen. Meerdere mensen hadden diverse lekkernijen meegebracht, zodoende was er een verscheidenheid om van te smullen. Eveneens was er een gift binnengekomen, zodat er voor gezorgd kon worden dat er voor iedereen voldoende aanwezig was.

Heel hartelijk dank voor iedereen die er was en heeft geholpen met de voorbereiding. Dit is voor herhaling vatbaar!

Gerda Boon





Koffiedrinken

na de dienst 10 april 2022



Contactadressen

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Predikant

mw. ds. S. Freytag

☎ 06-4395 5283
St. Jorisslaan 14
5611PM Eindhoven

e-mailadres:

✉ ds.freytag@lutherszuidnederland.nl



Kerkenraad

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling vermelden.

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL43 RABO 0373 7412 51
NL87 INGB 0001 1373 31
NL25 ABNA 0860 1918 42

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL57 RABO 0373 7110 26

Overige
S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]
tel: 040-212 5566

Luthers Zuid-Nederland op Internet:
www.lutherszuidnederland.nl



KERKDIENSTEN



Eindhoven

Dommelhoevstraat 1A
Eindhoven
Aanvang 9:30 u.
(tenzij anders vermeld)

22 mei - Rogate

ds. J. van den Brink [Eindhoven]

29 mei - Exaudi

ds. B.J.T.M. van Litsenburg [Eindhoven]

5 juni - Pinksteren

ds. S. Freytag
Eindhoven gaat naar Heerlen
Aanvang 10:30 uur

12 juni - Trinitatis

ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

19 juni - 1e. z.na Trinitatis

ds. T. Rijken
te gast bij Remonstranten
Aanvang 11:00 uur

26 juni - 2e z.na Trinitatis

dr. T.H.M. Akerboom [Nijmegen]

3 juli - 3e z.na Trinitatis

DoReLu-zomerdienst
n.n.b. [DO]
Aanvang 11:00 uur

Heusden

Putterstraat 32
Heusden
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

29 mei - Exaudi

drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

12 juni - Trinitatis

mw. G.A. Voerman [Utrecht]

26 juni - 2e z.na Trinitatis

drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

21 aug. 10e z.na Trinitatis

drs. E.E. Aarsen-Schiering [A'dam]

4 sept. - 12e z.na Trinitatis

ds. S. Freytag
Buitendag Luth.Zd-Ned.

Bergen op Zoom

Maandag 30 mei 2022

Aanvang 13:30 uur
drs J.B. Val en ds. F.J.A. Tempelaar
Dienst in het koor van de Gertrudiskerk
Kerkstraat 7, Bergen op Zoom

KERKDIENSTEN



Nijmegen

Prins Hendrikstraat 79
Nijmegen
Aanvang 10:00 u.
(tenzij anders vermeld)

29 mei - Exaudi
Andere bijeenkomst

5 juni - Pinksteren
ds. M. Diepenbroek

19 juni - 1e z.na Trinitatis
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

3 juli - 3e z.na Trinitatis
dr. T. van Willigenburg

17 juli - 5e z.na Trinitatis
ds. H. Allewijn



Zuid-Limburg

Meezenbroekerweg 70
Heerlen
Aanvang 10:30 uur
(tenzij anders vermeld)

22 mei - Rogate
ds. S. Freytag
Viering Heilig Avondmaal

5 juni - Pinksteren
ds. S. Freytag
Kern Eindhoven te gast in Heerlen
Viering Heilig Avondmaal

12 juni - Trinitatis
ds. H. v.d. Born

26 juni - 2e z.na Trinitatis
ds. W.J.H. Boon

10 juli - 4e z.na Trinitatis
ds. A. Hana





Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

meer info: www.lutherszuidnederland.nl



lutherszuidnederland.nl

