



Lutherroos

kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom,
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg

Inhoudsopgave

Meditatie	3
Verslag van de gemeentedag van Luthers Zuid-Nederland	3
Uit de kerkenraadsvergadering van 24 september	5
Leren van Luther 2018-2019 [herhaling]	6
Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland	9
Bergen op Zoom	10
Eindhoven	10
Heusden	17
Nijmegen.....	18
Zuid-Limburg	19
Huiskamerdienst Bergen op Zoom.....	20
Kerkdiensten Eindhoven	21
Kerkdiensten Heusden	21
Kerkdiensten Nijmegen	22
Kerkdiensten Zuid-Limburg	22
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	23
Colofon:	23

Meditatie

Oogstdankdag

In Duitsland vieren de Evangelische (Lutherse) kerken rond de eerste zondag na het feest van Sint Michael en alle engelen (zaterdag 29 september) de dankdag van het gewas. In het Duits: Erntedankdag.

De kerk werd volgeladen met boerenkarren, pompoenen, druiventrossen, sinaasappels, aardappelen, tarweschoven en nog veel meer. In mijn perioden hebben we er ook ordners bijgelegd en schoolschriften en winkeltassen, om aan te geven dat een jaar gezegend werken ook met school, industrie, handel en ... ja ook bureaucratie te maken had.

God zegent onze oogst, opdat wij kunnen leven. Een keer per jaar stilstaan met dank voor wat wij ontvangen. Een beetje weinig, maar wel belangrijk.

Er is nog meer: Dankjewel God voor de wolken en voor de lucht die wij inademen. Dankjewel voor mijn schoenen en voor de Bordeaux-wijn. Dankjewel voor dat gevoel van spijt, wat er mis is gegaan. Dankjewel voor de vier jaargetijden, lente, zomer, herfst en winter en voor Vivaldi.

Dankjewel God, voor de bramen en de aardbeien en voor de slagroom, met of zonder suiker. Dankjewel voor de koffie, 's ochtends en voor het wakker worden, maar ook voor het uitslapen. Dankjewel God voor de zonnebloemen van Van Gogh.

Maar ook een bescheiden maar duidelijk dankjewel voor allen om je heen. Dankjewel voor je ontbijt en voor het schoonmaken van je bureau. Dankjewel voor de les die ik van je geleerd heb.

Dankjewel al die medewerkers van de kerk, waardoor de kerkdeuren openblijven. Dankjewel voor het kerkblaadje en voor de goede ideeën en voor het beheren van geld en goederen en dankjewel voor die kleine handbeweging op je schouder.

Dankjewel God voor alles en ook dankjewel al die lieve, lieve mensen om mij heen!

Ds. Willem Boon

Verslag van de gemeentedag van Luthers Zuid-Nederland

Afgelopen 2 september vierde de Lutherse gemeente Zuid-Nederland (gevormd door de kernen Bergen op Zoom, Heusden, Eindhoven, Nijmegen en Zuid-Limburg) haar gemeentedag in Heerlen.



Vanuit alle windstreken kwamen de lutheranen naar Heerlen waar in de lutherse kerk werd begonnen met een feestelijke hoofddienst met de beide voorgangers van deze gemeente, ds. S. Freytag en ds. W. Boon. In de dienst werkte ook een (familie)kwartet mee ter ondersteuning van de gemeentezang.

Na de dienst werd ons gemeentelid mw. Greet Droogendijk toegezongen omdat zij die dag haar 90-ste verjaardag met ons allen vierde. Zij trakteerde tijdens het koffie drinken op heerlijke bonbons.

Aansluitend werden ook broodjes geserveerd voor de lunch.

Na de lunch kregen de chauffeurs een route hoe zij naar het wildpark in Gangelt in Duitsland konden rijden. In het prachtige park kon men wandelen langs veel verschillende (wilde) dieren.

Rond vier uur in de middag vertrokken de auto's richting Höngen-Selkant naar de pastorie van de fam. Boon. In de grote achtertuin waren leuke zitjes neergezet en verzorgden twee heren de barbecue.

Na enige tijd was er voldoende vlees klaar en kon ieder met bord gewapend wat vlees ophalen en aanvullen met heerlijke salades en brood.

Rond zeven uur werd de dag afgesloten met een dankwoord en een zegenlied in de kapel naast de pastorie waarna iedereen weer richting huis vertrok.

Het was een prachtige dag om elkaar wat beter te leren kennen.

Dank aan de kern Heerlen die deze dag zo fantastisch georganiseerd heeft.

Volgend jaar weer en dan gaan we naar Nijmegen.

Dick Eekel.

Uit de kerkenraadsvergadering van 24 september

Voor deze kerkenraadsvergadering was de kern Bergen op Zoom de gastvrouw. Om toch niet zo ver te hoeven rijden werd de vergadering gehouden in de lutherse kerk van Breda, het thuishonk van ds. Marlies Schulz. Marlies was ook aanwezig en kon in de vergadering de huidige stand van zaken in de kern Bergen op Zoom toelichten.

Na de aparte vergaderingen van de colleges (kerkrentmeesters & diakenen) en het ministerie (predikanten + ouderlingen) werd de gezamenlijke maaltijd gehouden. Marlies de Vries had voor ons een verrassende en heerlijke maaltijd.

In de kerkenraadsvergadering werd veel aandacht besteed aan de kern Bergen op Zoom en ook aan de lutheranen in Breda.

Ds. Marlies Schulz die voor ons het pastoraat in Bergen op Zoom verzorgt, ging in op de huidige situatie in deze kern. Het aantal leden is 58, maar er zijn daarnaast nog ruim 90 lutherse geregistreerden waar geen kerkelijke gegevens van bekend zijn.

In de kern Bergen op Zoom worden vier huisdiensten per jaar gehouden voor een klein aantal lutheranen. Die leden vroegen daarnaar omdat ze de lutherse avondmaalsdienst zo misten. Omdat deze huisdiensten bij de leden thuis plaatsvinden, kan dit bij anderen tot drempelvrees leiden. Aangegeven werd dat we de mogelijk hebben om jaarlijks een lutherse dienst in de Gertrudiskerk (stadskerk Bergen op Zoom) te houden en daar kunnen we dan alle geregistreerden voor uitnodigen. Deze kerk kennen velen van ons nog van het afscheid van ds. Fia Tempelaar. Dit idee zal verder worden uitgewerkt.

De huisbezoeken zijn vrijwel alleen op aanvraag. Overige huisbezoeken zouden door mevr. Marlies de Vries opgepakt kunnen worden. De leeftijdsgroep van 50 – 65 jaar met zo'n 18 leden is daarvoor het meest interessant.

Voor de lutheranen in Breda (gefuseerd met de Protestantse Gemeente Breda) wordt 1x per maand een lutherse avondmaalsdienst in de lutherse kerk gehouden en in de zomer is er nog een lutherse dienst in de Grote Kerk. Daarnaast zijn er diverse gemeenschappelijke vieringen met de protestantse gemeente en andere bijeenkomsten in het oecumenische vlak. Ook beginnen de lutheranen langzaam hun weg te vinden in het activiteitsaanbod.

Het in de binnenstad gelegen lutherse kerkgebouw is een aantal dagen open voor voorbijgangers en leent zich ook zeer goed voor verhuur. Vooral met de daaronder gelegen crypte.

Verder kwam het programma voor het seizoen 2018-2019 aan de orde.

Bij het agendapunt ledenadministratie werd uitvoerig stil gestaan. Er ontbreken

nl. nog veel telefoonnummers en e-mailadressen. Daarom zal er een gerichte actie komen om een groot deel van onze geregistreerden te benaderen voor nadere gegevens. Daarnaast is er een inschrijfformulier gemaakt voor nieuwe leden en een welkomstbrief voor hen die door verhuizing binnen gekomen zijn. Ook is opdracht gegeven voor de eerste fase van het herstel van het kerkgebouw in Nijmegen en de reparatie van de blaasbalg van het orgel in Heerlen. Het college van diakenen gaat een beleidsplan maken waarin de financiële doelen staan die gesteund kunnen gaan worden.

In het ministerie is gesproken over gemeenteopbouw, de verhouding kerkenraad/kernen en de nieuwe lutherse liturgie. We hopen deze liturgie vanaf 1e Advent in alle kernen te kunnen introduceren.

Voor wat betreft de berichten uit de kernen denkt Z-Limburg met plezier terug aan onze gemeenschappelijke buitendag op 2 september, die bezocht werd door een groot aantal gemeenteleden uit al onze kernen. In Selfkant-Höngen was men zeer verheugd met de eerste protestantse viering in hun Mariakapel en ds. Willem Boon heeft vanuit het hele dorp veel positieve reacties ontvangen.

Verder is er een mogelijkheid om de kerk te verhuren en heeft iemand zich aangemeld voor de kosterdiensten.

De overige berichten uit de kernen zijn in deze of de vorige editie van de Lutherroos vermeld.

In de rondvraag werd gemeld dat ds. Susanne Freytag de bevestigingsdienst voor onze classispredikant ds. Marco Luijk heeft geleid en dat ds. Trinette Verhoeven, onze vorige synode president, is aangesteld als classispredikant voor de classis Utrecht.

Tom Tempelaar

Leren van Luther 2018-2019 [herhaling]

Deze cursus wordt dit seizoen voor de derde keer in Nijmegen en voor de tweede keer in Eindhoven gehouden. Een ieder ook uit de andere kernen is welkom! De cursus begint pas in november maar hier alvast de aankondiging. Dan kunt u bij belangstelling alvast de data in uw agenda reserveren. De flyer van deze cursus staat op de website bij de activiteiten en ligt ook in de kerk van Eindhoven en Nijmegen.



Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia.

De leergang “Leren van Luther” is begonnen in het seizoen 2012 – 2013 en is inmiddels uitgegroeid tot een cursus met 5 bijeenkomsten van telkens 1,5 uur die gegeven wordt op negen plaatsen in Noord- Oost- en Zuid Nederland. Elke leergang wordt afgesloten met het bekijken en bespreken van een film die aansluit bij het thema van dat jaar. In het seizoen 2016 – 2017, het jaar van de

herdenking van de ‘start’ van de Reformatie, was het thema “Niet te koop: verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar”. Centraal stonden de 95 stellingen van Maarten Luther en wat die hebben bewerkt.

In het seizoen 2017 – 2018 was het thema “Een waarlijk menselijke God” over de betekenis van Christus voor Maarten Luther. In het seizoen 2018 – 2019 hebben we gekozen om ons richten op de vier “Sola’s” van de Reformatie (wat betekenen die eigenlijk?). We beginnen de serie met het aangrijpende verhaal van de lutherse predikant in de Nikolaikirche van Leipzig die met de door hem georganiseerde Vredesvespers de aanleiding vormden voor de val van de Muur in 1989. Wat betekenden de vier sola’s voor hem? Iedere leergang staat op zich. U kunt dus deelnemen ook als u de vorige leergangen niet hebt gevolgd.

Cursusinhoud

Sola Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit genade), Sola Scriptura (alleen uit de Schrift) en Sola Fide (alleen door geloof). In deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola’s nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen (nog steeds of juist nu!) in onze huidige, laat moderne cultuur? Die vraag onderzoeken we in vijf bijeenkomsten.

1. Leven uit de sola’s - Docent: ds. Pieter Oussoren

Tijdens de eerste bijeenkomst staat niet de ‘theorie’ centraal maar de ‘praktijk’. Wat hebben de vier sola’s te betekenen in de praktijk van ons leven? We gaan te rade bij het levensverhaal van Pfarrer Christian Führer, luthers predikant van de Nikolaikirche in Leipzig ten tijd van de ‘Wende’ eind jaren tachtig. Christian Führer organiseerde in de Nikolaikirche de maandagse vredesvespers, die leidden tot de massademonstraties, die uiteindelijk uitmondde in de val de Muur. Wat betekende ‘alleen door geloof’, ‘alleen Christus’ en vooral ‘alleen uit genade’ in die tijd voor Christian Führer? We putten uit zijn ervaringen en belevenissen die in vertaling zijn verschenen als “Geloof laat een Muur” vallen (Skandalon 2017). Het is raadzaam dit boek aan te schaffen. Het heeft al vele mensen diep geraakt. Het boek is verschenen bij uitgeverij Skandalon (zie: skandalon.nl/shop).

2. Solus Christus - Docent: ds. Louisa Vos

Vanaf de tweede bijeenkomst richten we ons vizier op Maarten Luther zelf. Als Luther bevangen werd door twijfel, aanvechting en angst om tekort te schieten herinnerde hij zich de woorden van zijn orde-overste en biechtvader Johann von Staupitz: Wend je tot Christus, want in Christus laat God zijn volledig menselijke gezicht gezien. In Christus worden we ten diepste aanvaard en geheeld. Daarom: solus Christus (Christus alleen!). Maar wat betekent het wanneer we God alleen maar in Christus kunnen en mogen opzoeken? Doet Christus recht aan het beeld van God dat mensen vanouds hebben: God als het Opperwezen dat de wereld en

de geschiedenis en ons leven bestuurt? Hoe zit dat bij ons en hoe ziet ons Godsbeeld eruit?

3. Sola Gratia - Docent: ds. Susanne Freytag

Het ‘door genade alleen’ (sola gratia) lijkt de kern te vatten van Luthers verzet tegen elke gedachte dat mensen op eigen kracht heil kunnen verwerven. Dat was in zoverre geen nieuws dat de kerk altijd had verkondigd dat de mens niet op eigen kracht maar slechts door de gratie van God kan leven. Maar Luther radicaliseert die overtuiging. Waar leidt dat toe? Hoe moeten we het ‘heil’ waarover de kerk spreekt in onze tijd begrijpen? Wat betekent het om alleen maar uit genade te leven, dus afstand te doen van alle manieren van zelfhandhaving? Een spannende vraag in een samenleving waarin leven en welzijn vooral worden beschouwd als iets waarover we zelf de regie voeren.

4. Sola Scriptura - Docent: prof. Dr. Markus Matthias

De slogan ‘door de Schrift alleen’ (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder ‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de ‘scholastiek’) vormde de grondslag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuur-wetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wil vinden? Wat heeft zijn manier van bijbel lezen ons te zeggen?

5. Sola Fide - Docent: dr. Theo van Willigenburg

De slogan ‘door geloof alleen’ (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers ‘sola fide’ betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaar van het Woord van God. Maar wat is ‘geloof’ eigenlijk? Gaat het slechts om het als ‘waar’ aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

De docenten in de cursus *Leren van Luther* baseren zich op Eberhard Jüngel, *Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens* (Mohr Siebeck 2011) en zullen vanuit dit boek, vanuit andere bronnen en vanuit Luthers eigen teksten materiaal aandragen (vertaald in het Nederlands) dat dient ter voorbereiding op de cursusbijeenkomsten. Om aan deze serie deel te nemen, meldt u zich tot uiterlijk twee weken te voren aan bij het contactadres ter plaatse waar u de cursus wilt volgen. Na aanmelding krijgt u via de contactpersoon het cursusmateriaal uitgereikt.

De kosten voor de cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00 te voldoen bij de eerste bijeenkomst.

Cursusdata:

De bijeenkomsten in Eindhoven zijn 's middags van 14:30 – 16:00 uur

De bijeenkomsten in Nijmegen zijn 's avonds van 19:30 – 21:00 uur

Eindhoven dinsdagen	13/11/18	11/12/18	15/1/19	12/2/19	12/3/19
Nijmegen dinsdagen	13/11/18	11/12/18	15/1/19	12/2/19	12/3/19

Cursuslocatie:

Eindhoven: Oud-Katholieke kerk, Boschdijk 354

Nijmegen: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79

Aanmelden:

Ds. Susanne Freytag: s.freytag@gmx.net, 06-4395 5283

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Wij vermelden de 75 jarigen en van 80 jaar en ouder.

I.v.m. de nieuwe wet op de privacy is de vermelding vereenvoudigd.

In de maand november 2018 hopen de volgende personen hun verjaardag te vieren.



Dhr. T.S.J. IJwema	Nijmegen	
75		
Mevr. O.M. Broeksma-van der Scheer	Eindhoven	75
Mevr. J.A.M. van der Horst - Spruit	Best	92
Mevr. I.I. Heimplaetzer - Köster	Brunssum	82
Mevr. A. Gorree - Visser	Eindhoven	91
Mevr. G.A.M.B. Volz	Steenbergen NB	89
Mevr. J.C. Duivesteijn	Roosendaal	85
Mevr. L. van der Wal	Nijmegen	86
Dhr. C.J. Nordemann	Millingen aan de Rijn	81
Mevr. L. van Barneveld - Bergman	Bergen op Zoom	82

Wenst u geen vermelding in de Lutherroos, geef dat even door aan de redactie.

In deze editie vragen wij uw aandacht voor een vrijwillige bijdrage aan de kosten van uw kerkblad (denk aan €18,-) maar u kunt ook de door u toegezegde kerkelijke bijdrage nog overmaken.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de kerkrentmeester(s).

Redactie

Evangelisch-Luthers Dagboek 2017–2018

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van zowel het luthers rooster als het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is dit jaar vastgesteld op € 15,00 (exclusief verzendkosten).

Bestellen is mogelijk bij uw lokale contactpersoon. Voor Eindhoven is dit Tom Tempelaar, voor Heusden mw. Hannie de Kruijf, voor Nijmegen ds. Susanne Freytag en voor Z-Limburg ds. Willem Boon.

Kern Bergen op Zoom



Bergen op Zoom

Algemeen

Kern Eindhoven



Eindhoven

Predikant:

mw. ds. S. Freytag

06-4395 5283

Agenda voor de komende weken

14 okt.	10:00u. Marathon-buitendag (zie p.13)	Basisschool in Geldrop
1 nov.	19:45u. Vergadering Kerncommissie	mw. Hoyer
13 nov.	14:30u. Cursus (zie pag. 6 – 9)	Oud-Katholieke kerk
15 nov.	18:00u. DoReLu-Bijbelkring	Re-kerk
6 dec.	19:45u. Vergadering Kerncommissie	mw. Hoyer
13 dec.	10:30u. Themabijeenkomst (incl. lunch)	fam. Oosterveer

Bijzondere collectes in de komende periode

14 oktober, is de Marathondag in Geldrop. Dan zal er zoals gebruikelijk voor de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) gecollecteerd worden. Deze stichting subsidieert vakanties voor ouderen en gehandicapten, alsmede kleinschalige diaconale activiteiten zoals een dagje uit met de ouderen. Meer informatie zie op internet: www.sloavakantie.nl.

21 oktober is de collecte bestemd voor het Noodhulpprogramma van Wereldvoedseldag, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Officieel is op 13 oktober Wereldvoedseldag en dan is er in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch het landelijk 'World Food Day 2018' festival.

28 oktober. In deze DoReLu-dienst voor Hervormingsdag collecteren wij voor ons gemeenteproject 'het kindertehuis in Armenië'. Ons gemeentelid Thea Dik gaat er jaarlijks heen en doet regelmatig verslag daarover in de Lutherroos. Deze maand is ze weer vertrokken naar Armenië om de resultaten te bewonderen en te inventariseren wat nog meer nodig is. U leest erover elders in dit blad.

11 november Collecte voor het Binnenlands Diaconaat. De opbrengst is dit jaar bestemd om ex-gedetineerden perspectief te bieden.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Let op!

U kunt uw bijdragen ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie met vermelding van het collectedoel.

Tot 31 oktober is het rekeningnummer van de Diaconie Evangelisch-Lutherse

Ook voor Armenië moet u de diaconie-rekening gebruiken, want de speciale projectrekening is komen te vervallen.

Tom Tempelaar

Verslag kerncommissievergadering van 6 september

Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

- Notulen vorige kerncommissie vergadering zijn met een kleine correctie goedgekeurd.
- Uit de DoReLu vergadering is 15 november genoemd als DoReLu-kringavond o.v.v. DO. De daarop volgende bijbelkringavond o.v.v. LU zal worden gehouden op 14 februari 2019.
- Bij de intrededienst van ds. Sigrid Coenradie, op zondag 9 september zullen Susanne, Annegret en Lia en Dick ons vertegenwoordigen.
- Voor de Marathondag op 14 oktober zullen Susanne en Rob het programma uitwerken.
- Het dienstenrooster werd op enkele punten aangepast.
- Op korte termijn moeten we als KC een avond bijeenkomen om de ledenlijst te optimaliseren. Daarmee dan ook de LRP op orde brengen met correcte telefoonnummers e.d..
- Een thema-samenkomst in de Adventsperiode zal gehouden worden op 13 december bij de fam. Oosterveer.
- DoReLu muziekdienst:
Veel enthousiaste reacties. Samen muziek maken geeft plezier.
- Evaluatie gemeentedag Heerlen:
Mooie opkomst (65 mensen), Fijne hoofddienst, Het (familie)kwartet leverde een fijne bijdrage aan de dienst. Wildpark heel mooi met prachtige wandelmogelijkheid, BBQ aan het eind van de dag een mooie afronding in de grote tuin en moment van retraite in de kapel voordat eenieder weer op huis aan ging.
- Organisatie (bezoekplanning).

Dick Eekel, [2^e. Secretaris kerncommissie].

** ** *

In Memoriam

Tijdens de werkzaamheden voor de Lutherroos ontvingen wij bericht dat op 4 september jl. dhr. O.F.C.A. Drexler, in de leeftijd van 91 jaar is overleden.

Ga met God en hij zal met je zijn.

Jou nabij op al je wegen.

Met zijn raad en troost en zegen.

Redactie.

** **

Marathon-buitendag

Zondag 14 oktober van 10:00 tot plm. 14:00 uur

Evenals voorgaande jaren houden we in de kern Eindhoven op het tweede weekend van oktober, als in de stad de Marathonloop wordt gehouden, onze dienst niet in de “eigen” kerk maar gaan we naar Geldrop naar de Basisschool aan de Benedenbeekloop.

Inloop vanaf 10:00 uur met koffie/thee.

Vanaf 10:30 uur beginnen we de hoofddienst en aansluitend drinken we koffie en thee met elkaar en daarbij eventueel (eigen-) gebakken koeken of cake.

Praten met elkaar staat dan hoog op de wensenlijst.

Ook leden die niet zo vaak naar een dienst kunnen komen, hopen we op deze dag weer te ontmoeten.

De samenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarna eenieder weer huiswaarts kan gaan.

Indien u niet over eigen vervoer beschikt kunt u iemand bellen om opgehaald te worden.

Het adres is

Dick Eekel, redactie.

Gezien door de ogen van een vrouw

Op 2 september 2018 mocht ik met Tom en Fia Tempelaar meerijden naar Heerlen om de “Buitendag” te vieren. Daar begonnen wij in de Lutherse kerk met de eredienst o.l.v. ds. Boon en ds. S. Freytag. Daar kregen wij een hartelijke ontvangst door onze Limburgse lutheranen met koffie en thee en lekkernijen om van te genieten. Een mooie dienst en daarna leuk gesproken met elkaar. Er volgde toen snel de lunch. Lekker broodjes en nog meer koffie.

Greet Droogendijk was ook aanwezig. Greet was deze dag 90 jaar geworden. Wij hebben haar hartelijk toegezongen en driemaal hoera geroepen. Haar dochter nam haar toen mee naar een andere locatie om de verjaardag elders verder te vieren.

Vervolgens gingen wij met “heel Zuid-Limburg” met meerdere auto’s naar Wildpark Gangelt, net over de Duitse grens. Prachtige grote vogels gezien, zoals een oehoe (uil) en valken. Damherten en wasberen lopen daar ook vrij rond. Ik heb niet de lange wandelroute genomen, maar de iets kortere met nog een paar andere dames. Uiteindelijk zijn wij op het terras gaan zitten van het daar aanwezige restaurant om fijn uit te rusten na deze flinke wandeling.

Voorts op weg naar Höngen, de woonplaats van ds. Boon en zijn vrouw, waar ons een leuke en heel smakelijke barbecue werd aangeboden. Wij zaten in de mooie grote tuin van de familie. Het was warm weer en prettig aangenaam door de gastvrije ontvangst van de familie Boon.

Tenslotte een korte vesperdienst in de bijzonder kleine maar prachtige Maria-Kapel naast ds. Boon’s huis. Deze Kapel is eigendom van de hele gemeenschap en iedereen is verantwoordelijk. Een intense vesper was het. Afscheid nemen en terug naar Eindhoven. Om acht uur in de avond waren wij thuis. Een onvergetelijke dag, alles ging goed.

Zonder geluk vaart niemand wel!!

Sonja de Kort.

Laatste DoReLu-dienst van deze zomer.

Een prachtige, muzikale en spirituele bijeenkomst! Wij begonnen met een “ochtendgebed”, zoals het in het liedboek staat. Na opening, lofprijzing en het zingen van een psalm werd een gedeelte uit het boek Samuel gelezen, 1 Samuel 16 vers 14 t/m 23. Uit het verhaal van David en Saul. Vervolgens een korte uitleg hierover door ds. S. Freytag. Hierin kwam duidelijk naar voren, dat muziek helend kan werken. Muziek kan vele gevoelens oproepen bij het luisteren daar naar. Blijdschap, maar ook troost en “rust” in een situatie van “onrust”. Ik denk,

dat velen van ons dat wel zullen herkennen. Na het liturgische gedeelte was er koffie. Vervolgens “muziek en meditatie”. Er waren een aantal gemeenteleden en anderen die muziek maakten, dwarsfluit, orgel, piano en viool en gedichten voordroegen. Het projectkoor o.l.v. Lia Eekel had ook reeds in de dienst gezongen. Het projectkoor zong samen met de aanwezigen canons en zong een paar nieuwe liederen. Op mij heeft het samenspel tussen David Hordijk en Rob Vis erg véél indruk gemaakt. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Rob zat “boven” achter het orgel en David “beneden” bij de piano. Het klonk erg mooi!!! Mevr. G. Sieverink droeg 2 gedichten voor. Vervolgens was er een goed verzorgde lunch en konden wij napraten over deze in alle opzichten geslaagde bijeenkomst. Dank en hulde aan allen, die hier zoveel energie in hebben gestoken.

Ans de Lange-Kragt

In het voorjaar 2019 wordt opnieuw een ‘DoReLu muzikale ontmoeting met stilte en meditatie’ gehouden.

Berichten uit Armenië.

Marijke, Hannie en Fred zijn met veel enthousiasme en hartelijkheid welkom geheten in Gumri bij Armine en Gurgen.

De Bed & Breakfast waar we altijd heel huiselijk en warm werden ontvangen was gesloten, het echtpaar verbleef bij de zoon in Jeravan.

Maar een nieuwe B&B bleek even gastvrij en zorgzaam te zijn. Met zitjes bij de moestuin, waaruit ze allerlei lekkere verrassingen tevoorschijn toverden, koffie brachten en absoluut niets extra’s daarvoor wilden ontvangen.

‘s Avonds was er een dineetje bij de ouders van Armine, dat is altijd traditie en heel gezellig, maar deze keer werd het bezoek overschaduwd doordat bij Armine’s moeder kanker was geconstateerd, wat heel veel zorgen voor de behandeling en alle kosten die dat met zich meebrengt.

De volgende morgen al vroeg naar Saratak, waar de gerestaureerde school geopend zou worden, waar zovelen aan hebben bijgedragen. Marijke was diep onder de indruk van de ontvangst. Heel veel ouders hebben meegeholpen aan de vervanging van het dak, deuren, ramen en verwarming. Het zag er heel feestelijk uit.

Twee kinderen in authentiek Armeense klederdracht droegen een speciaal gevlochten gebakken brood.

Marijke moest het brood breken, in zout dopen en opeten.

Daarna mocht ze samen met de president van de provincie een rood lint

doorknippen en verklaarde Marijke in het Armeens: "Ik verklaar de school als heropend" en wijzend op de maquette van graniet naast de deur, met dank aan alle gulle gevers zoals de "Stichting Kook" en het "Zuster Meulmeester Fonds" en de "Wilde Ganzen".

Waarop de vice gouverneur van de provincie Shirak regio, mevrouw Sofya Houjepyan, de hoop uitsprak: "Ons in de toekomst als vrienden te kunnen ontvangen en dat ze in de toekomst zelf hun problemen kunnen oplossen."

Daarna voerden de kinderen dansjes uit, zongen en muziek maakten.

Waarop Marijke, Hannie en Fred aan alle kinderen tasjes uitdeelden met schoolspulletjes en snoep.

Het feest was in volle gang, de ouders glommen van trots, dat de kinderen nu droog en warm het hele jaar in school les konden krijgen.

En dat ze zelf met zoveel gezamenlijk enthousiasme hadden meegeholpen.

Het interieur van de school vraagt nog om de nodige verf, materialen en aandacht. Maar als een geschenk uit de hemel, kwam er een legaat uit Canada van een oud geëmigreerd dorpsgenoot, die nu voor het interieur zorgt.

Met hapjes en drankjes, alles door de trotse moeders verzorgd.

In de kamer van de directrice lag het quilt kleed, dat Marie Lankreijer gemaakt heeft en bij ons vorige bezoek was overhandigd, over de bank gedrapeerd. Stond heel mooi.

Wat de Hollandse bezoekers opmerkten was, dat er initiatieven op gang komen.

Armine vertelde in de Russische periode werd alles voor je bepaald door Moskou. Nu gaan de mensen zich vrijer voelen en dat werkt in alles door, in de politiek en ondernemingsmogelijkheden.

Dit is altijd het doel geweest van onze Stichting, te ondersteunen tot ze het zelf overnemen.

Het is hartverwarmend om deze ontwikkeling te zien gebeuren.

Thea Dik.

1000 stemmen zingen Oosterhuis

Op zondag 21 oktober kunt u in het Eindhovense muziekgebouw liederen van Huub Oosterhuis meezingen ter gelegenheid van zijn 85^e verjaardag. Het programma begint om 14:30 u. met o.a. een jubileumtoespraak door Huub Oosterhuis en de uitvoering van 'Het lied van de aarde'. Na de pauze wordt het concert voortgezet met zestien Oosterhuis liederen en de finale van 1000 Stemmen zingen. Meer informatie zie www.1000stemmen.nl.

DORELU-Bijbelkring

Om alvast in de agenda te zetten: **donderdagavond 15 november 2018:**
DoReLu-Bijbelkring onder leiding van ds. A.C. Thimm-Stelwagen. We praten a.d.h.v. een kunst-werk of meerdere kunstwerken samen over een Bijbeltekst.
Aanvang 18:00 uur: gezamenlijke maaltijd.
Het programma loopt van 19:00-max. 21:00 uur.

Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Kern Heusden



Heusden

Hervormingsdag ietsje vroeger

Onze gezamenlijke Hervormingsdienst is op 28 oktober a.s. in de Grote Kerk van Heusden. Let op: die dienst begint om 10:00 uur! De koffie is na afloop in de Open Hof.

Kerstzang, welke tenor of bas/bariton?

Wie voelt er voor kerstzang? We zingen in de kerstochtenddienst op 25 december. Op het repertoire staat 4-stemmige (?) kerstmuziek uit diverse tradities. Je staat er niet alleen voor, onze zangpedagoog Jaap Smit komt coachen en ook onze organist Joop de Zwart begeleidt ons intensief en niet alleen op het orgel. Repetities zijn vanaf eind oktober, eens per week op dinsdagavond.

Lijkt het je wat om mee te doen? Ken je een goede bas of tenor voor wie dit een leuk en overzichtelijk project is?

Laat het weten aan Herma Haaksema of Klazien Laansma.

Taizé liederenavond in Oosterhout

Ooit in Taizé geweest? Of de liederen gezongen? Of wel van gehoord maar nog nooit zelf gezongen? Dan is het nu de kans om kennis te maken met deze bijzondere muziektraditie. Op zondag 25 november om 19:30 uur is er in de Vredeskerk in Oosterhout een Taizé-avond. Samen luisteren, zingen en mediteren in de spirit van Taizé.

Herinnering aan Taizé

Wie er ooit geweest is, vergeet het niet. Dicht bij de wijnranken van de Bourgogne en de resten van Cluny, één van de grootste kathedralen uit de middeleeuwen, ligt het jongerenklooster Taizé. Iedereen is er welkom en kan blijven zolang hij of zij maar wil. Taizé is er ook voor jongere ouderen of oudere jongeren trouwens. Je kunt meedoen aan de muzikale vieringen op alle momenten van de dag, maar ook word je vriendelijk gevraagd om mee te helpen met allerlei karweitjes. Het is een beetje rommelig, iedereen is ergens druk mee bezig. En dan opeens begint de muziek en raak je betoverd door de simpele klanken van een canon en het aandachtig aansteken van een kaars.

Taizé viering

25 november 2018-08-21 19.30 uur

Vredeskerk, Rulstraat 6, Oosterhout

Organisatie: p.spleet@kpnmail.nl

Info: www.taize.fr/nl

Kern Nijmegen



Nijmegen

Pastoraat

mw. ds. S. Freytag

06-4395 5283

Agenda

16 oktober kerncommissie 19:30 uur

Uit de kerncommissie:

Maaltijd met een goed gesprek

We zoeken naar vormen de onderlinge band te versterken. De kerncommissie gaat verspreid over de gemeente op een vrijdagavond een maaltijd met een goed gesprek organiseren. Er worden twintig adressen per keer uitgenodigd. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

We beginnen één voor één. Als u in de gelegenheid bent om gastadres voor uw omgeving te zijn, wilt u dat aan Susanne Freytag doorgeven?

Terugblik

Het is al weer een tijd geleden maar de bijeenkomst, waarop het verhaal van Marieke van Nimwegen onderstreept door orgel improvisaties werd verteld, was bijzonder geslaagd. Er waren ca. 50 bezoekers.

De buitendag in Zuid-Limburg was ook bijzonder geslaagd. Mark Alebeek heeft het vervoer met een busje vanuit Nijmegen geregeld. Overigens is onze kern volgend jaar verantwoordelijk voor het organiseren van de buitendag voor de gehele lutherse gemeente Zuid-Nederland.

Nieuw lid van de kerncommissie en afscheid van een lid van de kerncommissie
Op 16 september werd Marga de Waard-Tholen aan de kern voorgesteld als lid van de kerncommissie, haar aandachtsveld is de diaconie. Zij liep al een tijdje mee om kennis te maken met het werk van de kerncommissie. Zij volgt Yvonne Schmidt op. In de laatste dienst voor de zomerpauze hebben we haar gedankt voor haar bijdrage in het werk. Zij blijft meedraaien in de kostersdiensten. Daar zijn we heel blij mee.

Susanne Freytag

Kern Zuid-Limburg



Zuid-Limburg

Pastoraat

ds. W.J.H. Boon

0049-245650 70318

Collecten voor de komende tijd:

28 okt. Een verzoek van de Diaken van de Prot. Gemeente in Roermond.

Ze verzoeken ons bij te dragen aan de begrafenis van een tot Christen gedoopte Iraanse vluchteling. Deze Naser, die aan hartfalen is overleden, wordt door de gemeente Heerlen in een naamloos graf begraven, omdat het gezin, dat pas in maart herenigd is en sinds 2 maanden in Heerlen woont, geen geld heeft voor de begrafenis. De regel bij een dergelijke begrafenis: een naamloos graf: bij de begrafenis mag niemand aanwezig zijn en de grafplek blijft onbekend bij nabestaanden. In overleg met de gemeente Heerlen willen ze dit gezin tegemoet komen als onze kerkgemeenschap een graf huurt en zij de overige kosten voor hun rekening nemen. Dit is ondertussen gebeurd. De kosten zijn € 2.630,70.

Omdat dit voor onze kerkgemeenschap een hoog bedrag is verzoeken we u ons financieel te helpen.

11 nov. Perspectief voor (ex)gedetineerden.

Veel gevangenen hebben, na het uitzitten van hun straf, moeite een nieuw leven op te bouwen. Dit verhoogt de kans om opnieuw in de criminaliteit te belanden. **Exodus** geeft deze mensen de kans om te werken aan een goede terugkeer in de maatschappij.

Dit kan via een woon- werkprogramma in één van de elf begeleidingshuizen, of via begeleiding van een vrijwillige maatje. (ons kerklid Karin heeft vorig jaar een stuk in de Lutherroos geschreven over haar werk met ex-gedetineerden). Meer dan 1600 vrijwilligers ondersteunen elk jaar meer dan 4000 (ex) gevangenen en hun familieleden en geven hen perspectief. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk.

25 nov. Consuminderhuis in Heerlen.

In Heerlen is, naast Landgraaf en Brunssum, het derde consuminderhuis van Nederland geopend in de wijk Molenberg.

Ook daar worden mensen, die het financieel moeilijk hebben, weer begeleid naar een beter leven. Ze leren te budgetteren, goedkoop en gezond te koken en te bakken. Ze krijgen naai- en knutsellessen. In ruil daarvoor helpen ze in het consuminderhuis en in de tuin, want.... voor wat hoort wat. (Als je daartoe in staat bent).

Hoe is het met ons AFPTIEproject in India.

Laatste nieuws over onze tweeling: Eswari en Pechiyammal uit India. De meisjes zijn ondertussen geslaagd voor de middelbare school. Jammer genoeg wil hun vader niet meewerken aan een vervolgstudie, maar door deze opleiding is er een basis voor een betere toekomst voor deze meisjes gelegd. Eswari is nu al getrouwd en haar zus werkt in de supermarkt. Omdat er nog voor een jaar geld over is heeft de stichting Seva Sangram gevraagd of ze dat geld mogen gebruiken voor S. DHANA PRIYA, een 16 jarig meisje wat in de eindexamenklas van de middelbare school zit, dan kan dit meisje de school ook afmaken.

Keety Mulder

Huiskamerdienst Bergen op Zoom		
Info over huiskamerdiensten bij: mw. M. de Vries-Dix		Aanv. 13:30 uur.
17 oktober (donderdag)	ds. M. Schulz	Fam. Marks Bergen op Zoom
14 december (vrijdag)	ds. M. Schulz	Mw. M. de Vries-Dix
Kerkdiensten Eindhoven		
Dommelhoeftstraat 1A.Eindhoven.		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
14 oktober 20 ^e . z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	“Marathondag” in Geldrop. Viering Heilig Avondmaal
21 oktober 21 ^e . z. na Trinitatis	ds. W. Boon	
28 oktober 22 ^e . z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	DoReLu-dienst Aanv. 10:30 u. LET OP: Begin wintertijd
4 november 23 ^e . z. na Trinitatis	Geen dienst	
11 november 24 ^e . z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	
18 november Laatste z. na Trinitatis	ds. W. Boon	
25 november Eeuwigheidszondag	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal Herdenking overledenen.
2 december 1 ^e Advent	ds. A.C. Thimm-Stelwagen	DoReLu-dienst Aanv. 10:30 u.

Kerkdiensten Heusden		
Putterstraat 32, Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.

21 oktober 21 ^e . z. na Trinitatis	ds. D. Strasser [Son]	
28 oktober Hervormingsdag	mw.drs. L. Vos [Zwolle]	Herv. Kerk "Open Hof"
4 november 23 ^e . z. na Trinitatis	mw.drs. E. Aarsen [A'dam]	Orgel: H. van Rossum
18 november Laatste z. na Trinitatis	ds. D. Bohlken [Leerdam]	Orgel: B. de Rooij
2 december 2 ^e Advent	mw.ds. B. v. Litsenburg [Eindhoven]	Viering Heilig Avondmaal Orgel: B. de Rooij

Kerkdiensten Nijmegen Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
21 oktober 21 ^e . z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal Oogstdankdienst
4 november 23 ^e . z. na Trinitatis	ds. P. Akerboom-Roelofs	
18 november Laatste z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
2 december 2 ^e . Advent	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:

De dienst van 21 oktober zal in het teken van een oogstdankdienst staan. We willen in deze dienst stil staan bij al het goede dat God ons door zijn schepping schenkt. We staan ook met dankbaarheid stil bij de vruchten die we met onze arbeid helpen voortbrengen. Als u wilt kunt u ook iets meenemen naar de dienst om deze oogstdankdienst aan te kleden. Dat hoeft niet alleen fruit te zijn, alles wat een oogst letterlijk of figuurlijk uitbeeld kan bijdragen tot een mooi versierde kerkdienst.

Kerkdiensten Zuid-Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
14 oktober 20 ^e . z. na Trinitatis	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
28 oktober 22 ^e . z. na Trinitatis	ds. W. Boon	
11 november 24 ^e . z. na Trinitatis	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
25 november Eeuwigheidszondag	ds. W. Boon	

Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikanten

mw. ds. S. Freytag

e-mail: s.freytag@gmx.net

06-4395 5283

St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven

ds. W.J.H. Boon

e-mail: willem.boon@outlook.com

06-4070 4017

Birderstrasse 16, Selfkant-Höngen (D)

Kerkenraad Dagelijks Bestuur

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar

Amerlaan 2

5626 BP Eindhoven

040-262 3104

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]

040-212 5566

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl

Colofon:

De Lutherroos verschijnt 7 maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editienummer.

Redactie:

Willem Boon (lid)

Dick Eekel (eindredacteur)

Susanne Freytag (lid)

Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

Redactieadres:

Redactie Lutherroos

redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie kopij aanleveren **vóór 12 november 2018**.

Die editie geldt voor de periode van 2 december 2018 tot 2 februari 2019.

Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

