



Lutherroos

kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom,
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

Het kerkblad ziet er op de site iets minder mooi uit wegens het weglaten van tel. nummers en adresinfo.

Totdat we zeker weten wat wel mag en wat niet volgens de wet op de privacy.

Excuses daarvoor. Redactie.

Inhoudsopgave

Meditatie.....	3
Algemeen.....	4
Van de ledenadministratie.....	4
Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland.....	4
Bergen op Zoom.....	5
Eindhoven.....	7
Heusden:.....	14
Nijmegen:.....	16
Zuid-Limburg:.....	19
Huiskamerdienst Bergen op Zoom.....	20
Kerkdiensten Eindhoven.....	21
Kerkdiensten Heusden.....	21
Kerkdiensten Nijmegen.....	22
Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	22
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	23
Colofon:.....	23

Meditatie

Pinksteren is voor mensen die in beweging willen komen.

Het feest van Pinksteren is er voor allen die verlangen naar verandering in hun leven, dat kan een sluimerend verlangen of een grote hunkering naar verandering zijn. Het Pinksterfeest is er ook voor hen die bang zijn voor het nieuwe omdat dat tegelijkertijd of vaak ook allereerst verlies van het oude vertrouwde betekent.

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Het gaat om beweging, om wind en om vernieuwing die van God uitgaat.

Het Pinksterfeest begint ermee dat de volgelingen van Jezus samenkomen. Dat is ook in onze tijd een belangrijk aspect van gemeentezijn dat we *samenkomen*, of dat in een kleine of grote kring is maakt daarbij niet zo veel uit. Wat ook belangrijk is, is dat het een biddend en luisterend samenzijn is. Vaak gaan we hier te snel aan voorbij en willen plannen maken, acties starten, doelen stellen enz.. Pinksteren gaat namelijk niet om onze eigen beweging maar om ons door God te laten bewegen. Het gaat om de beweging die van God uitgaat.

‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door de Geest werd ingegeven’
(Handelingen 2: 2-4)

‘Plotseling’ staat er: dus niet gepland, niet op afroep. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, overkomt de volgelingen onverwacht. Wat de volgelingen van Jezus wel deden is dat ze regelmatig bij elkaar kwamen. Daardoor kon de Heilige Geest hen in vuur en vlam zetten, hen in beweging brengen. Waren zij allemaal thuis gebleven of ieder zijns of haars weegs gegaan. Dan was geen gemeente geweest om met windvlaag van de heilige Geest te begeesteren.

Als u nu met Pinksteren naar de kerk gaat, moet u geen windvlaag en vuurtongen in de kerk verwachten. Het gaat om het effect ervan, om dat wat dit met de volgelingen doet. Zij beginnen te spreken. Zij vinden de woorden om van God en Jezus te vertellen. Zij spreken in alle talen met alle mensen.

Allereerst ontstaat verwarring. Verwarring is vaak het begin van iets nieuws, een nieuw verstaan. De mensen ontdekken dat zij opeens verstaan, begrijpen waarover de volgelingen vertellen. Zij vertellen zo van God en Jezus dat velen zich bij hen aansluiten. Ongeveer 3000 mensen lieten zich die dag dopen, zo wordt verteld. Daarmee begon de beweging van de kerk. Een beweging die zich

door de eeuwen en over de aarde verspreid.

Pinksteren begint met het gebed om de Heilige Geest en met de bereidheid zich door God te laten bewegen om met de mensen om ons heen in gesprek te gaan over God en Jezus. Wanneer dat een gesprek is van wederzijds begrip dan worden wij en onze gesprekspartners beiden vernieuwd door de Heilige Geest.

Een gezegend Pinksterfeest gewenst,

Ds. Susanne Freytag

Algemeen

Maandag 14 mei 19:00 uur Kerkenraad

Re-kerk

Kerkdag in Heerlen

Onze gezamenlijke zondag valt dit jaar op 2 september. We gaan met z'n allen naar Heerlen.

Geef tijdig door aan één van de kerkenraadsleden of je meekomt.

Van de ledenadministratie

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Wij vermelden de 75 jarigen en van 80 jaar en ouder.

I.v.m. de nieuwe wet op de privacy is de vermelding vereenvoudigd.

In de maand juni 2018 hopen de volgende personen hun verjaardag te vieren.

dhr. B. van der Borgh [Eindhoven] [75]
mevr. E.E. Bobke [Hulsberg] [84]
mevr. J.C.S. Kuipers-van Eenennaam [Nijmegen] [84]
dhr. F.H. Buisman [Eindhoven] [84]
dhr. M.W. Boer [Brunssum] [82]
dhr. H.G. Brackx [Halsteren] [81]
mevr. L.J.K. Becht-van Zweden [Bergen op Zoom] [80]
dhr. H.J. Jager [Geldrop] [83]
dhr. E.R. Green [Geleen] [85]
mevr. B. Henning-Brossonn [Bergen op Zoom] [84]
mevr. J.M.C. Hulsbergen-Hovingh [Eindhoven] [82]
mevr. E.F.M.M. Hofman [Eindhoven] [83]
mevr. E.E. Pahl-Schaller [Maastricht] [81]
dhr. O.F.C.A. Drexler [Eindhoven] [91]



Wenst u geen vermelding in de Lutherroos, geef dat even door aan de redactie.

Kern Bergen op Zoom



Bergen op Zoom

Algemeen /

Bij de kerkdiensten

Zondag 15 april tweede zondag na Pasen Misericordias Domini (de barhartigheid van de Heer) Evangelie: Johannes 10 ; 11-16

Zondagslied: 622 (Gezang 205)

Zondag 22 april derde zondag na Pasen Jubilate

Evangelie; Johannes 16: 16-22a

Zondagslied: 652, Gezang 425

Zondag 29 april Vierde zondag na Pasen Cantate

Evangelie Johannes 16; 5-15 Zondagslied: 654, Gezang 169

Vervulling van de belofte

Je hebt de leer wel met je verstand opgenomen en ook geprobeerd je zelf streng daarna te houden en toen gewacht op de goedgunstige vervulling van de belofte. Maar je deed het goede volgens de leer alleen vanwege de belofte waar je voordeel van verwachtte, maar niet omwille van het goede! Je was slechts vanuit je verstand bezig, maar nog nooit vanuit je hart! Dat bleef hard en koud zoals vóó het ontvangen van de zuiver goddelijke leer. Daarom ontving je noch door de daad noch door het dode en blinde geloof de vervulling van de jou gegeven beloften!!

Schud je hart nu wakker! Doe alles wat je doet vanuit de ware levensgrond! Heb God boven alles lief omwille van Hemzelf en je naasten eveneens! Doe uit levensovertuiging het goede omwille van het goede en laat je geloof of hetgeen je doet geen aanleiding zijn om te vragen of de vervulling van de belofte nu wel zal komen of niet! Want de vervulling is een gevolg van wat je leven in je hart gelooft, voelt en uit vurige liefdedrang doet. Maar zoals je tot op heden hrbt geloofd en gehandeld, leek je op een mens die in zijn droom heeft geploegd en gezaaid en daarna in wakende toestand wilde oogsten, maar geen akker of vrucht vond.

Het weten, geloven en handelen van het mensenverstand is een ijdele droom en bezit geen waarde voor het leven. De mens moet alles in zijn hart opnemen, waar

het leven zich bevindt. Wat hij in zijn hart zaait, zal opgroeien en de beloofde vruchten dragen.

Wie niet zo zijn leven weet te regelen of wil regelen, en ook in geloof en denken zelfzuchtig is, zal nooit de vervulling van de belofte zien, want deze is de vrucht van de daden van het hart!

Geloven

Wij kunnen een bepaalde gedachten zonder enig onderzoek of enige reflectie accepteren – omdat die verkondigd wordt – of verwerpen. Maar een citaat is geen bewijs van waarheid. Als wij denken dat het goed klinkt, dat het eigenlijk wel waar moet zijn en we laten het daarbij, dan zal het ons niet helpen. We zullen er mee aan de slag moeten om de gedachte te begrijpen en de waarde ervan te leren kennen.

Wat dit betreft moeten we onszelf ongevoelig maken voor de herkomst van informatie. Wanneer de ideeën van buiten komen, willen we die vaak wel bestuderen. De Dalai Lama bijvoorbeeld; niet alles wat hij zegt sluit echt goed aan bij bekende leringen. En Albert Einstein. Ook een buitenstaander, dus we zijn bereid zijn ideeën te bestuderen. Einstein had een vrij hoge moraal als het ging om zijn werk, zoals de toepassing van zijn relativiteitstheorie. In zijn privéleven was hij overigens niet echt een voorbeeld van iemand met een hoge ethische standaard. De huidige wetenschap ondersteunt nog steeds de meeste van zijn bevindingen, maar niet allemaal. Er zijn toch wel enige vraagstukken die we niet met Einstein's theorieën kunnen oplossen. Met deze voorbeelden wil ik zeggen dat we vaak heel normaal vinden om een idee van buiten te accepteren, maar voor een citaat of een idee moet je kritisch zijn, dus eerst vertrouwen opbouwen.

Dagboek richtlijnen voor het leven GJE

Hartelijke groet, Marlies de Vries–Dix.

Kern Eindhoven



Eindhoven

Agenda voor de komende weken

14 mei	14:00u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter
17 mei	18:00u.	Do-Re-Lu-Bijbelkring	Re-kerk
5 juni	18:00u.	Gemeenteavond [zie elders in het blad]	Re-kerk
7 juni	19:45u.	Vergadering Kerncommissie	mw. Hoyer

Uit de vergadering van de kerncommissie van 5 april.

In de vergadering zijn de volgende punten besproken:

Tom Tempelaar is weer aanwezig en zal van nu af aan zijn taken weer op zich nemen.

Er is een verzoek gekomen om samen te gaan werken met de diaconieën van de protestantse gemeente Eindhoven en de r.k. parochies. Planning voor deze gesprekken is in het najaar.

De consequenties van de privacywetgeving zijn doorgenomen. Zal nog een apart overleg over komen.

Het dienstenrooster en het planningsoverzicht is aangepast.

De huisbezoeken, kerkbalans, Palmpasen en de Stille Week werden geëvalueerd.

De gemeenteavond voor onze kern is vastgesteld op 5 juni 2018, aanvang 18:00 met een gezamenlijke maaltijd. Noteer alvast in uw agenda.

De laatste DoReLu zomerdienst op 26 augustus wordt een muziekdienst onder onze verantwoording. Ds. Susanne Freytag zal de afspraken maken.

Tom Tempelaar, secretaris

Bijzondere collecten in de komende tijd

27 mei zal er gecollecteerd worden voor het Ned. Luthers Genootschap voor In- en uitwendige zending. Dit Luthers Genootschap (opgericht in 1852) onderhoudt de partnerschapsrelatie in lutherse concentratiegebieden (zoals Nias en de Batu-eilanden in Indonesië, Suriname, Namibië). Zij ondersteunt daar lutherse missionaire projecten.

De vorig jaar gehouden lutherse actie Bahu mem Bahu – (Schouder aan schouder) voor boten voor Batu, heeft tot nu toe ruim € 24.000 opgeleverd. Van het geld worden door de BNKP, de lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden, twee speedboten voor Batu aangeschaft. Daarnaast zal het geld in de bouw van gemeenschapshuizen worden gestoken.

Nederland-Nias-Batu

Nederlandse lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias en de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra, Indonesië. Vanuit die eerste missionarissen (al in 1865), samen met zendelingen van de toenmalige Rheinische Mission, is de BNKP nog steeds een groeiende lutherse kerk met inmiddels 487.000 leden, 1089 gemeentes, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers / preekbevoegden en nog eens 38 vicarissen. Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers, de meeste leden van de BNKP zijn Niassers. Maar ook op de Batu-eilanden zijn er zo'n 19.000 lutheranen verdeeld over ca. 50 gemeentes.

17 juni collecteren we voor de de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA). Deze stichting subsidieert vakanties voor ouderen en gehandicapten en bezit een drietal eigen vakantiewoningen die tegen een

gereduceerd tarief door lutheranen gehuurd kunnen worden. Ook hebben ze jarenlang ons jaarlijkse dagje uit met de ouderen ondersteund. Meer informatie zie op internet: www.sloavakantie.nl

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de diaconale rekening van onze gemeente NL47 FVLB 0635 8058 47 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Graag het collectedoel vermelden.

In Memoriam

Tijdens de voorbereidingen van deze Lutherroos ontvingen wij bericht van het overlijden van mw. M.M. Verhoeven-Vredeveld.

Zij is op 95-jarige leeftijd overleden op 15 april 2018.

In dankbaarheid gedenken we haar.

Verjaardagen van kinderen tot 12 jaar.

In juni hoopt Jehro Renders zijn 8e verjaardag te vieren.

Stille week diensten in Eindhoven.

In de Kern gemeente Eindhoven zijn (ook) dit jaar de diensten in de Stille Week gezamenlijk gehouden met Doopsgezinden en Remonstranten en Lutheranen.

In alle diensten werd als terugkerend lied “Een mens te zijn op aarde” gezongen. Als symbool daarvan stond een brandende kaars op tafel met prikkeldraad erom heen die de lijdende mens verbeeldde.

Op Paasmorgen werkte de DoReLu-projectcantorij mee aan de dienst.

De dienstdoende predikant ds. A.C. Thimm-Stelwagen begon de dienst met het vertellen van een mop. Niet omdat het 1 april was maar heel lang geleden was het



traditie om de mensen wat op te vrolijken met een mop. Er waren stoelen bijgezet vanwege de goede opkomst. Na de dienst kreeg iedere kerkganger een narcis mee naar huis als teken van het nieuwe leven.

Dick Eekel.

In de Paasdienst

Ik wil eindigen met de laatste woorden uit het boekje ‘Intercity bestemming Pasen, een reisgids voor de goede week’, een uitgave van de Raad van kerken in Nederland.

*Want als Hij is opgestaan vannacht
dan ook onze moed
om te doen als Hij*

*Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend
dan ook onze wil
Hem te volgen*

*Want als Hij is opgestaan
dan ook ons geloof
dat het donker niet het laatste woord spreekt*

*Als er iets nieuw is deze dag
is het onze liefde
geboren uit Hem en bestemd voor de wereld*

*Want als er iets is opgestaan
is het ons antwoord op:
‘Heb je Me lief?’*

ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen

Kinderen in de kerk

Af en toe komen kinderen met hun ouders of grootouders mee naar de kerk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich welkom voelen in onze kerkdiensten? We hebben in de kerncommissie hierover gesproken. Wanneer de eigen predikante, Susanne Freytag, voorgaat is het altijd mogelijk om haar tot en met zaterdag te bellen of te mailen dat er kinderen in de dienst zijn. Dan zal zij iets voorbereiden voor de kinderen, een gesprek of verhaal en iets om te doen onder de preek.

ds. Susanne Freytag

Geest in Kunst 2018

Het zal de meeste van u inmiddels vertrouwd in de oren klinken: het is weer het

jaar van Geest in Kunst, de kunstroute tussen Hemelvaart en Pinksteren in de stadskerken Catharinakerk, Paterskerk, Studentenkerk en Remonstrantse kerk. Dit jaar zal alleen de Catharinakerk een tentoonstelling hebben, omdat de Paterskerk en Studentenkerk een nieuwe eigenaar hebben en grondig verbouwd worden. Om de biënnale niet te doorbreken heeft de organiserende stichting Religie en Kunst in Eindhoven (SRKE) besloten Geest en kunst toch door te laten gaan met als thema: Keerpunt. De expositie zal alleen in de Catharinakerk zijn. Daar zal werk te zien zijn van de bekende kunstenaar Harrie Verhoeven uit Bergeijk. Om Geest in Kunst toch breedte te geven zal er op iedere tentoonstellingsdag een andere vorm van kunst te beleven zijn.

donderdag 10 mei: opening met Klezmajeur.

vrijdag 11 mei: een bijdrage waarbij meerdere dichters lezen uit eigen werk.

zondag 13 mei: mogelijk een invulling in overleg met kunstenaar H. Verhoeven.

zaterdag 19 mei: om 21:00 uur een lichtproject gedurende de avonduren aansluitend bij het thema; 's avonds is de stadskerk geopend in het kader van de maandelijkse Catharinanacht.

zondag 20 mei: performance door J. Boix-Vives.

maandag 21 mei: fluitspel door R. Ter Stege omlijst met vertellingen door H. Bogaers.

In het programma vermelden de concerten op 12 en 19 mei om 15:00 uur in de Stadskerk. Toegang concerten € 7,00. Tijdens concerten expositie niet te bezichtigen.

Vrijwilligers:

U begrijpt dat dit alles niet kan zonder de hulp van vrijwilligers. Onze ervaringen van de afgelopen jaren is, dat u het leuk hebt gevonden om hier aan mee te werken U wordt dan ook uitgenodigd om u op te geven voor één van de tentoonstellingsdagen: 10 t/m 13 mei en 19 t/m 21 mei. Opgeven bij Bernadette van Litsenburg: bvanlitsenburg@hotmail.com of

Bernadette van Litsenburg namens het bestuur van de SRK telefoon:

17 mei DO-RE-LU Bijbelkring: Eat & Meet

Op 17 mei is er een bijzondere bijeenkomst in de Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A, Eten en Ontmoeten (of Eat & Meet, zoals dit tegenwoordig graag genoemd wordt). Met elkaar eten en rond de maaltijd goede gesprekken voeren, het is al eeuwenoud en deze traditie van de symposia is in de Eindhovense gemeente ook heel bekend. Om 18:00 uur wordt er een maaltijd geserveerd. Daarna is er tijd om te mediteren in de vorm van een avondgebed, gevolgd door een thema-avond over bijbel en beeldende kunst. We kunnen kijken naar werk van kunstenaars als Caravaggio, Vincent van Gogh, Henri O. Tanner en Marlene Dumas. Zij maken in hun werk zichtbaar wat niet goed onder woorden te brengen is. Kijken met hun blik levert verrassende inzichten op over

de spiritualiteit die kunstenaars in Bijbelse verhalen ontdekken.

De opzet van de avond is als volgt:

18:00 uur de maaltijd,

19:15 uur meditatie/avondgebed,

19:45 uur koffie en thee met de presentatie van het thema.

Einde ongeveer 21:00 uur.

U kunt ook de afzonderlijke delen van deze avond bezoeken.

Voor deelname aan de maaltijd wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.

Opgave (uitsluitend als u mee wilt eten) bij Margriet Teunissen

margriet.teunissen@12move.nl

Deze Eat & Meet wordt begeleid door ds. Henk van den Berg, predikant van de Remonstranten Lochem-Zutphen en geestelijk verzorger in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Pinksteren

Na een korte onderbreking doet de Lutherse kern Eindhoven dit jaar weer mee in de gezamenlijke Pinksterviering in de Johanneskerk. Het is een goede zaak dat we één keer per jaar als gemeenten van de Protestantse kerk hier in Eindhoven een gezamenlijke dienst houden.

Vervoer naar de kerk

Tijdens een huisbezoek horen we nog weleens dat mensen graag weer eens naar de kerk willen komen maar er niet gemakkelijk kunnen komen. Daarvoor zoeken we mensen die met de auto af en toe een keer mensen voor de kerkdienst willen ophalen en weer thuisbrengen. Als u ook een keer opgehaald wilt worden kunt u dat doorgeven.

Wie kan rijden en wie opgehaald wil worden, kan dit aan mij doorgeven

Susanne Freytag

s.freytag@gmx.net

Gezien door de ogen van een vrouw

Op zaterdag 14 april 2018 mocht ik 's morgens om 8:30 uur meerijden met onze ds. Susanne Freytag naar Hotel 'De Biltsche Hoek'(van der Valk) in De Bilt.

Daar werd ons op deze 'Ontmoetingsdag' van het 'Landelijk Luthers Diaconaal Platform' het thema ZORG voorgeschoteld.

Na de dagopening door onze ds. Freytag verdiepten wij ons in bijna alle problemen bij het ouder worden en oud zijn.

Langer thuis wonen? Daarover werd ons iets verteld door Debby Andrzejewski en Merijn Lewis. Debby is gespecialiseerd verpleegkundige CVRM en hartfalen bij Cordaan thuiszorg. Debby is opgeleid in Amerika en docent Advanced Cardiac Life Support. Merijn Lewis zei dat ze nu pas was teruggekeerd uit de V.S. en dat dit nu goed te horen was aan haar Nederlandse taal! Welnu, dat viel

wel mee! Deze twee mensen kennen elkaar blijkbaar goed en werken samen. Merijn Lewis is verpleegkundige en wijkverpleegkundige bij Cordaan thuiszorg. Een boeiend verhaal.

De andere sprekers waren allen zeer informatief en interessant.

Vooraf theoloog Bart Niek van der Zedde, die als geestelijk verzorger in de ouderenzorg werkt bij Cordaan en Vivium. Door zijn verhaal waren wij allen nogal ontroerd. Zoals hij daar stond met zijn (knuffel)-lieveheersbeestje op zijn arm en het streelde. Daarbij stond hij zijn ervaringen te vertellen. We horen lief te zijn voor elkaar. Prachtig.

Wij genoten deze dag eveneens van een heerlijke lunch, veel koffie, thee en sinaasappelsap. Over verzorging gesproken. De stemming onderling was geweldig. Een mevrouw uit het hoge noorden heeft voor mij de hele dag koffiemelkcupjes voor mijn koffie opengemaakt! Mijn vingers hebben pijnlijke artrose. Blij en dankbaar ben ik voor deze dag.

Tot ziens een volgende keer. Een 'High Five' van mij.

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië

De laatste berichten uit Armenië betreffen de school. Zowel ouders als kinderen zijn dol enthousiast over de veranderingen in de school.

De kunststof ramen, met allemaal hele(!) ramen en goed sluitend, is al een enorme verbetering.

Daarna de deuren met profielen waar ze heel trots op zijn in een blauwe kleur. En nu het nieuwe dak, zelfs de mensen uit het dorp komen kijken hoe mooi het wordt.

En de verwarming, die er voor gaat zorgen dat de kinderen de hele winter naar school kunnen.

Eén dezer dagen komen de verantwoordingen van de rekeningen naar ons toe. We kunnen blij en trots zijn dat de kinderen van een heel dorp in een verzorgde school zitten zowel in de zomer als in de winter.

Vindt U het leuk om te zien hoe het resultaat is dan kunt u op www.kinderhulparmenie.nl de foto's zien van de verbouwing met op het dak Guschik en de vader van Armine, die deze bouw begeleidden en heel veel complimenten ontvangen van de mensen uit het dorp en van de blije kinderen.

We houden u op de hoogte.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Zuid-Nederland.

Thea Dik.

5 juni Gemeenteavond



Op dinsdagavond 5 juni houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. Een ieder is welkom voor de gebruikelijke maaltijd voorafgaande aan de vergadering. Tijdens de gemeenteavond wordt u door onze voorzitter Irene Oosterveer geïnformeerd over de financiën van onze gemeente.

In het inhoudelijk deel gaan wij onder leiding van ds. Susanne Freytag in gesprek over onze kern Eindhoven. We zullen ons daarbij zelf de spiegel voorhouden; verschillende aspecten komen

daarbij aan de orde. Dat gesprek dient ertoe om te ontdekken waarin deze kern zich verder kan ontwikkelen.

Zondag 10 juni i.s.m. het oecumenisch beraad.

Het oecumenisch beraad in Eindhoven is een groep met deelnemers uit verschillende kerkelijke tradities. Het beraad kiest een jaarthema en organiseert een viertal diensten door het jaar heen, twee in de Johanneskerk, één in de oud-katholieke parochie en één in de lutherse kern. Dit jaar is het thema gekozen aan de hand van een boek van Oliver Sacks 'Leven met verschil' in elke dienst komt een ander aspect aan de orde.

Op zondag 10 juni om 9:30 uur is er een viering georganiseerd door het oecumenisch beraad bij ons in de lutherse kern. In die viering wordt ook het heilig avondmaal gevierd. Ikzelf ben op die zondag niet aanwezig maar wel betrokken bij de voorbereiding. De voorgangers in deze dienst zijn ds. Bert-Jan van Haarlem van de Protestantse Gemeente en pastoor Leonie van Straaten van de oud-katholieke parochie.

Susanne Freytag

Ontwapenend

De marechaussee op Eindhoven Airport is gewapend. Zij dragen een wapenstok en een vuurwapen. Zij zijn bevoegd om deze wapens te gebruiken, maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Maar op een plaats als een vliegveld, is het nodig, dat er dergelijke bewapening aanwezig is. In de aankomsthal zag ik een vader met een zoontje van zes. Ik vroeg "wie komen jullie ophalen?". Het kind zei "leg je wapen neer!" Daar had ik zo gauw geen antwoord op. Hij zei het nog eens "leg je wapen neer!" De vader zei "die mevrouw hééft helemaal geen wapen". Ik dacht wat heeft dat kind allemaal bekeken op TV en computer dat hij tot zulke uitspraken komt. En dat nog wel tegen een wildvreemde. Even later zag ik een man, met een metalen voorwerp

van ongeveer een meter lang in zijn handen. Hij was aan het ding aan het prutsen. Ik dacht dat zal toch geen wapen zijn? Ik vroeg, “wat heeft u daar nou?” Hij liet het zien, het was een lichtkrant. Er kwamen hartjes voorbij zweven, en de woorden WELKOM THUIS. Hij zei, dit vind ik veel leuker dan een tablet, om ze te verwelkomen. Dat was nog eens ontwapenend.

Mirjam van Nie

Kern Heusden



Heusden:

Hallo Mede-Lutheranen! Welkom in ons gezellige minikerkje...

Wellicht krijgt u voor het eerst dit blad. We sturen het na ons telefoongesprek of bezoekje expres. U wist wellicht niet meer dat u van huis uit Luthers was. Dat stond nog steeds in de basisadministratie (de ‘burgerlijke stand’). Vandaar dat wij alle leden en dus ook u benaderen om te vragen of u nog steeds ingeschreven wilt staan. Ter kennismaking sturen we u ook deze Lutherroos.

Ons minikerkje staat in het centrum van de vestingstad Heusden. Op de hoek van de Putterstraat en de Lombardstraat herkent u het gebouw aan de Lutherse zwaan op de klokkenstoel. We kerken om de twee weken, dus kijk vooral even of er een dienst is, anders staat u voor een dichte deur. Onze gemeente bestaat uit enkele Lutheranen en veel vogels van zeer diverse pluimage die zijn neergestreken in de warmte en gezelligheid van onze kleine gemeente. Vrijheid blijheid staat voorop. Weinig moet, veel kan. We zien om naar elkaar en geven veel ruimte. Als dit je aanspreekt, kom dan eens langs! Zie het dienstenrooster.

Anders bezinnen op zondagmorgen

Voor de derde keer verzorgt Ingrid Veldkamp op zondagmorgen 10 juni a.s. een ander soort bijeenkomst in onze Lutherse zondagen.

In een rondvraag over onze Lutherse kerkdiensten bleek dat er onder onze leden naast de ‘gewone’ diensten met de typisch Lutherse liturgie ook behoefte bestaat aan een andere vorm van bezinning en verdieping. Sinds 2016 geeft Ingrid Veldkamp op een zondagochtend vorm aan die vraag: een meditatieve bijeenkomst met ruimte voor andere vormen van spiritualiteit en bezinning. Centraal staan zingevingsvragen en levensvragen.

Ingrid Veldkamp is diaken in onze gemeente. Sinds 1980 is zij werkzaam als docent en supervisor in psychosynthese; daarnaast heeft zij een doctoraalgraad in

de theologie.

Lutherreis verplaatst naar oktober

De Lutherreis kon in mei helaas niet doorgaan, maar is verschoven naar de derde week van oktober. Kijk nog even in je agenda en noteer de data 20-25 oktober. Het gaat om een busreis met overnachtingen in twee goede hotels en bezoeken aan alle Luther-highlights in o.a. Erfurt, Eisenach, Eisleben, Wittenberg. Ds. Elsa Aarsen-Schiering en ds. Andreas Wöhle organiseren de reis – en gaan zelf mee om ons te vertellen over de historie en mythen rond al deze Lutherplaatsen. En met ons een lekker Lutherbiertje drinken... Kun je nog een lekker eindje een stadswandeling maken en kom je nog een torentrap op? Geef je dan op en ga mee! Inlichtingen en opgave: e.aarsenschiering@upcmail.nl

Interreligieus Platform Heusden

Elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek komen. Simpele en haalbare doelen om de kloof tussen geloven te overbruggen. Net zoals we in de oecumene proberen elkaar te bereiken, brengt het Interreligieus Platform Heusden van tijd tot tijd gelovigen van allerlei achtergrond samen in de gemeente Heusden. Wees nieuwsgierig naar elkaar! Er valt een wereld te winnen door bij elkaar op bezoek te gaan. Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomsten en bijvoorbeeld ook wel eens iets wil vragen aan een imam, hoe hij bijvoorbeeld naar een bepaald vraagstuk kijkt: neemt contact op en ga naar de volgende bijeenkomst. ipheusden@gmail.com

Klazien Laansma

Kerkdag in Heerlen

Onze gezamenlijke zondag valt dit jaar op 2 september. We gaan met z'n allen naar Heerlen.

Geef tijdig door of je meekomt, we reizen met 2-3 auto's naar Zuid-Limburg. Opgeven bij Klazien Laansma of één van de andere leden van de kerkenraad.

Kern Nijmegen



Nijmegen:

Agenda voor komende periode

Donderdag 24 mei 20:00 uur Doopsgezinden en Remonstranten presenteren zich
Zaterdag 26 mei 10:30 uur NLVB zie vorige editie van de Lutherroos.
Woensdag 6 juni 19:30 uur kerncommissie

Woensdag 27 juni 20:00 uur muzikale vertelling 'Marieke van Nijmegen'

Uit de kerncommissievergadering

Samenstelling kerncommissie

Yvonne Schmidt heeft enige tijd geleden aangegeven dat zij vanwege haar drukke werkzaamheden het werk voor de kerncommissie neerlegt. Zij blijft wel meedraaien in het rooster van kosters. We zijn blij dat Marga de Waard-Thoden zich bereid heeft verklaard om toe te treden tot de kerncommissie met als aandachtsveld de diaconie.

Vanuit de verhuurcommissie

De verhuurcommissie is zeer actief om de verhuur van het gebouw te verbeteren. Daarvoor zal er ook een eigen website worden ingericht. Uit de inleiding van de website zal moeten blijken dat het verhuur van het gebouw ingesteld is door de lutherse gemeente. Uiteraard zal er van beide websites, die van de lutherse gemeente en die van de verhuur, naar elkaar worden verwezen.

Marieken van Nimwegen

We werden door de uitvoerenden gevraagd of wij deze uitvoering, van de muzikale vertelling van het verhaal van Marieke van Nijmegen in hedendaags Nederlands in ons kerkgebouw zouden willen organiseren en faciliteren. We besluiten dit als kerncommissie te organiseren en de PR te regelen. Zie de aankondiging elders in de Lutherroos.

Stille week

We blikken terug op de diensten van de stille week. De diensten Palmпасen (boven de 20), Witte Donderdag (12), Goede Vrijdag (50) en Pasen (20) waren goed bezocht. De Goede Vrijdagdienst met daarin de uitvoering van het Stabat Mater werd zeer gewaardeerd en kunnen we als succes beschouwen.

De storing van de installatie is gelukkig verholpen waardoor deze niet meer tijdens de dienst uitvalt.

ds. Susanne Freytag

Kerken leren elkaar beter kennen

De Raad van Kerken Nijmegen heeft besloten een actie te ondernemen om als kerken van de Raad elkaar wat beter te leren kennen. Daartoe zal elk van de kerken een keer als gastheer /- vrouw voor de leden van de andere kerken optreden.

Het is de bedoeling dat de ontvangende kerk in die bijeenkomst uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen (hun geschiedenis) en wat hun huidige situatie is in het veelkleurige palet van kerkelijke denominaties. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om discussies rond theologische verschillen maar om informatieverstrekking en – uitwisseling.

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente van Nijmegen heeft zich bereid verklaard als eerste op te treden als ontvangende kerkgemeente en hun eigen geschiedenis te vertellen en aan te geven waar ze nu staan.

U wordt daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 24 mei 2018, 's avonds om 19:30 uur in het kerkgebouw van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente aan de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.

De kerk is open vanaf 19:00 u. En er is dan koffie en thee.

Graag tot ziens op donderdag 24 mei a.s.

De kerkenraad van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente.

500 jaar oude Marieken van Nimwegen in een hedendaags jasje.

Er is weinig Nederlandse literatuur die zo met de stad Nijmegen verbonden lijkt als het toneelstuk Mariken van Nieumeghen. Als je als Nijmegenaar nog nooit van de Nijmeegse Marieke gehoord hebt, moet je bijna blind en stokdoof tegelijkertijd zijn. Maar hoeveel inwoners van Nijmegen kunnen het verhaal echt navertellen? Weten meer dan dat 'die Marieke' iets met de duivel had en dat die duivel Moenen heette?

Die Moenen, de duivel, kun je zien als een loverboy. En Marieke, de prooi, die verstrikt raakt in zijn handig uitgezette fuik. Een spannend verhaal over wanhoop en hoop, ambitie en misdaad, ondergang en redding.

De in het Middelnederlands geschreven tekst is voor het eerst gedrukt in 1518. Deze tekst is vertaald door Jacques de Vroomen naar het hedendaags Nederlands en zal als een verhaal door hem worden verteld. Joost Langeveld, organist in de Stevenskerk onderbreekt de vertelling met improvisaties die de wisselende stemmingen in het verhaal muzikaal verklanken op het oudste orgel van Nijmegen.

Deze uitvoering wordt door de Lutherse gemeente Nijmegen georganiseerd:

Datum: Woensdag 27 juni om 20:00 uur.

Locatie: Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.

Kosten: Vrije toegang met vrijwillige bijdrage.

collecterooster

Het voorgestelde collecterooster is akkoord. Vanaf nu wordt u in de Lutherroos geïnformeerd over het doel van de collecte.

Collecten:

Op 6 mei a.s. collecteren we voor het missionair werk en kerkgroei.

Missionair werk gebeurt op verschillende plaatsen op aller lei verschillende manieren. Een bijzonderheid van dit doel is dat, we vaak niet beseffen hoe belangrijk het is en op hoe veel verschillende manieren we kunnen helpen. Een

ervan is; geven aan de collecte. Ik beveel u deze collecte van harte aan! Help onze kerk en ons missionair werk groeien!

Op 20 mei as (pinksterzondag) collecteren we voor het werk van het Nederlands Luthers Genootschap. Het zendingswerk van het Nederlands Luthers Genootschap financiert het zendingswerk in het buitenland. Met name denken we dit jaar aan het werk op de Batu eilanden in Indonesië. Van het geld worden door de BNKP, de lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden, twee speedboten voor Batu aangeschaft. Daarnaast zal het geld in de bouw van gemeenschapshuizen worden gestoken. We hopen dat u hen niet alleen met uw gebeden, maar ook met uw giften gedenkt!

met vriendelijke groet,

H.M.H. de Waard-Thoden van Velzen

Kern Zuid-Limburg



Zuid-Limburg:

Vanuit het (nog) zonnige zuiden...

In Limburg hebben we een rustige Pasen beleefd. Op Witte Donderdag hebben we de kruisweg bekeken, die in de kerk heeft gehangen in Maastricht en nu inmiddels in Heerlen is opgehangen. Het paste goed om in de stille week op Witte donderdag de beide dagen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag te gedenken.

Pasen was een kerkdienst die door onze gemeente goed werd bezocht. We zitten tegenwoordig aan een grote tafel, jong en oud. Iedereen is erbij in de kring opgenomen. De sfeer is altijd goed en misschien komen we daardoor wel later thuis, maar dat geeft niet. Als wij nu eens in de toekomst ook een broodje en een kop soep zouden eten, dan hoeven veel mensen dat niet meer alleen te doen. We groeien daar eigenlijk wel naartoe!

Begin september hebben we een gemeentedag bij ons in de kerk. De voorbereidingen zijn al begonnen. 's Ochtends kerkdienst, daarna maaltijd, 's middags een bezoek aan het wildpark in Gangelt en daarna in onze tuin een barbecue. Ik hoop op een gezellige dag en een goede kennismakingsdag met velen buiten onze kern.

De kerk maakt een tijd van veranderingen door. De classis Limburg, waar wij bij behoorden is opgeheven. Daarvoor zitten we nu in de classis Brabant/Limburg. Ik hoef nu ook niet meer mee te werken in het bestuur van de classis, het z.g. breed moderamen. Ik krijg dus mijn handen vrij voor meer werk in Limburg. Eind van

dit jaar eindigt mijn lidmaatschap van de generale synode van de gehele PKN. Ik blijf nog wel lid van de Lutherse synode, maar ook dat betekent minder werk. Daar ben ik niet rouwig om. Inmiddels ben ik mijn pensioenleeftijd al gepasseerd en dan ben je blij als het werk toch iets minder wordt.

De vakantietijd breekt aan. Veel oudere mensen zijn dan een beetje meer bang voor eenzaamheid. Misschien goed om iets meer te kijken naar onze burens of bekenden? Eenzaamheid is een akelig monster, dat bijt in het donker.

Ik wens U al het goeds toe, Gods Zegen en vertrouwen in de toekomst.

Ds. Willem Boon.

Collecten voor de komende tijd:

13 mei- Eigen diaconie.

20 mei- Onze Pinstercollecte is voor het Ned. Luth. Genootschap Nias/Batu eilanden, Indonesië

27 mei- SLOA = Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten

10 juni- Eigen diaconie

24 juni- LWF Zondag (Augsburgse Confessie, 25 Juni) Ned. Luthers Genootschap: werk World Service Lutherse Wereldfederatie

Vrijwilligerswerk in onze gemeente

Helaas heeft zich verder niemand bij mij gemeld met een verhaal over vrijwilligers werk, terwijl ik weet dat er mensen zijn die van alles doen. Graag uw verhaal, zodat in de volgende Lutherros hier weer wat staat.

Keety Mulder.



Huiskamerdienst Bergen op Zoom		Aanv. 13:30 uur.
Info over huiskamerdiensten bij: mw. M. de Vries-Dix		
24 mei	ds. M. Schulz	mw. H. Vollewens,
2 september 14 ^e zondag na Trinitatis	ds. S. Freytag en ds. W. Boon	Buitendag Luthers Zuid-Nederland te Heerlen.

Kerkdiensten Eindhoven		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.		
13 mei	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal XC-Voedselbank
	Exaudi	
20 mei	ds. T.C.M. Dronkert en ds. K.M. Wuijster	Aanv. 10:00u. Gezamenlijk dienst met Prot. Gem. Eindhoven in Johanneskerk. Mercuriuslaan 1B, 5632 EE
	Pinksteren	
27 mei	ds. S. Freytag	
	Trinitatis	
3 juni	Geen dienst	
	1 ^e . z. na Trinitatis	
10 juni	ds. B.J. v. Haarlem en ds. L. v. Straaten	i.s.m. Oec. Beraad Viering Heilig Avondmaal
	2 ^e . z. na Trinitatis	
17 juni	ds. W.J.H. Boon	
	3 ^e . z. na Trinitatis	
24 juni	ds. S. Freytag	
	4 ^e . z. na Trinitatis	
1 juli	ds. A.C. Thimm-Stelwagen	DoReLu-zomerdienst Aanvang 10:30 u.
	5 ^e . z.na. Trinitatis	
2 september 14 ^e zondag na Trinitatis	ds. S. Freytag en ds. W. Boon	Buitendag Luthers Zuid-Nederland te Heerlen.

Kerkdiensten Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
Putterstraat 32, Heusden		
13 mei	Drs. L. Vos [Zwolle]	Orgel: B. de Rooij
	Exaudi	
27 mei	Drs. E. Aarsen [A'dam]	Orgel: J. de Zwart
	Trinitatis	

10 juni 2 ^e z. na Trinitatis	Dienst met mw. I. Veldkamp	Zingeving/levensvragen
24 juni 4 ^e z. na Trinitatis	Drs. E. Aarsen [A'dam]	Orgel: J. de Zwart
2 september 14 ^e zondag na Trinitatis	ds. S. Freytag en ds. W. Boon	Buitendag Luthers Zuid-Nederland te Heerlen.

Kerkdiensten Nijmegen Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
20 mei Pinksteren	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
3 juni 1 ^e z. na Trinitatis	ds. H. Rijken	
17 juni 3 ^e z. na Trinitatis	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
2 september 14 ^e zondag na Trinitatis	ds. S. Freytag en ds. W. Boon	Buitendag Luthers Zuid-Nederland te Heerlen.

Kerkdiensten Zuid-Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
13 mei Exaudi	ds. W.J.H. Boon	
20 mei Pinksteren	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal
27 mei Trinitatis	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal
10 juni 2 ^e z. na Trinitatis	ds. W.J.H. Boon	
24 juni 4 ^e z. na Trinitatis	n.n.b.	

2 september 14 ^e zondag na Trinitatis	ds. S. Freytag en ds. W. Boon	Buitendag Luthers Zuid-Nederland

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]

040-212 5566

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl**Colofon:**

De Lutherroos verschijnt 7 maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van "Lutherroos" en het editienummer.

Redactie:

Willem Boon (lid)

Dick Eekel (eindredacteur)

Susanne Freytag (lid)

Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

Redactieadres:

Redactie Lutherroos

redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie kopij aanleveren **vóór 11 juni 2018**.

Die editie geldt voor de periode van 1 juli tot 1 september 2018.