



Lutherroos

kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom,
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Meditatie:.....	3
Van de ledenadministratie.....	5
Lutherse Schaakdag 2018 op Hoekelum.....	5
Studiedag NLVB 17 maart 2018 [herhaling].....	6
Uitnodiging Koninginnezang 2018.....	6
Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland.....	7
Bergen op Zoom.....	8
Eindhoven.....	8
Agenda voor de komende weken.....	8
Uit de vergadering(en) van de kerncommissie.....	8
Bijbelgespreksgroep ‘Vrouwen in het Nieuwe Testament’.....	9
Kerstherberg.....	9
DoReLu Bijbelkring.....	9
Gezien door de ogen van een vrouw.....	10
Berichten uit Armenië.....	11
Prijzenswaardig.....	11
Geheimen op Airport Eindhoven.....	12
Concert: Van Luther naar Bach.....	13
Handen uit de mouwen met Present.....	13
Begijnenhofgesprekken.....	14
Heusden:.....	14
Afscheid van ds. Ton Voerman.....	14
Waar sta je ingeschreven?.....	15
Late Lutherreis?.....	15
Samenwerkende kerken.....	16
Nijmegen:.....	16
Agenda voor komende periode.....	16
Herdenking bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.....	16
Zuid-Limburg:.....	17
Stichting “De Regenboogboom”.....	17
Kerst- en Nieuwjaarsgroet uit India:.....	17
Collectes.....	17
Huiskamerdienst Bergen op Zoom.....	18
Kerkdiensten Eindhoven.....	19
Kerkdiensten Heusden.....	20
Kerkdiensten Nijmegen.....	20
Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	21
Om over na te denken.....	22
Gehoord in de dienst van 7 januari 2018.....	22
<i>De Ierse zegen</i>	22
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	23
Colofon:.....	23

Algemeen

Ds. Susanne Freytag is van 9-16 februari met vakantie. Ds. Willem Boon vervangt haar.

Meditatie:

Vastentijd – vasten op z'n luthers

Op Carnaval volgt Aswoensdag, de dag waarop de vastentijd begint. Een collega merkte eens op – en dat is me altijd bijgebleven – hoe merkwaardig en onlogisch het eigenlijk is dat het Carnaval voorafgaat aan de vastentijd. Eerst nog even schransen en slempen en dan beginnen met vasten. De omgekeerde volgorde eerst vasten en dan feestvieren na afloop van het vasten klinkt logischer. Zoals het bij voorbeeld bij de Islam gaat: eerst een maand vasten met de Ramadan en dan het vasten breken met het Kleine Feest, ook Suikerfeest genaamd. Maar misschien is dit al te veel gedacht vanuit het idee dat het feest een beloning is volgend op het godvruchtige vasten.

Even merkwaardig is het dat na Aswoensdag, juist in de tijd van het vasten, de chocolade eieren in groten getale in de supermarkt worden aangeboden. En direct na Pasen, als de vastentijd eindigt, verdwijnen de paaseieren meteen ook weer uit de schappen. Is het niet veel passender de paaseieren juist in de Paastijd, de veertig dagen vanaf Pasen tot aan Hemelvaart te eten, in plaats van in de vastentijd van de kerk? Maar dat terzijde.

De protestanten hebben van meet af aan een ambivalente verhouding met het vasten gehad. Hoewel het goed kan zijn zich in de consumptie van eten en drinken voor een tijd te matigen, moet het niet worden tot een 'goed werk', een bewijs van je vroomheid, waarmee je boven je medegelovigen wilt uitstijgen en je bij God in een goed daglicht wilt plaatsen.

Die kritische houding ten opzichte van het vasten blijkt bij voorbeeld uit het feit, dat het provocatieve 'worsteten' van aanhangers van Zwingli op de eerste vastenzondag in 1522 in Zürich, als begin van de reformatie in Zwitserland wordt gezien. Iets later in de vastentijd werd in Basel een heel speenvarken verorberd. Dit was in die tijd een heuse provocatie.

Ook Luther was kritisch op het vasten. Luther heeft zelf gevast maar het tegelijkertijd als 'goed werk' afgewezen. De mens wordt 'niet door het vasten aange-naam bij God, maar alleen uit genade, alleen uit geloof'. Hij schrijft in zijn 'Sermoen van de goede werken' over het vasten:

“Ik wil nu ervan zwijgen, dat sommigen zo vasten, dat ze zich er desondanks vol laten lopen; dat sommigen zo rijkelijk met vis en andere spijzen vasten, dat ze met vlees, eieren en boter dichterbij het vasten zouden komen ... Wanneer iemand vindt, dat door de vis zich meer moedwilligheid in zijn vlees (d.w.z. zijn li-

chaam) roert dan bij eieren en vlees, dan moet hij vlees en niet vis eten. Anderzijds, als hij vindt, dat hem van al het vasten het hoofd woest en gek wordt of het lichaam en de maag bederft ... zo zal hij dat vasten laten varen en eten, slapen, luieren, zo veel als voor de gezondheid nodig is.”

In dit citaat horen we dat het een individuele keuze is of iemand vast, en hoe iemand vast; mede afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Vanuit hun verstaan van de evangelische vrijheid halen Luther en de reformatie het vasten weg uit de voorschriften en regels van de kerk en leggen het terug in de handen van de individuele gelovige.

Luther stelt verder ook voor dat de samenleving vastendagen zou moeten houden, niet als een godsdienstige daad, maar om “een beetje matig te leren leven”. Huidige vormen van zo’n maatschappelijke oproep om matiging zijn bij voorbeeld de autovrije zondag of de warme truiendag. Dit kunnen wij zien als maatschappelijke vastendagen.

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

**FACEBOOK
& TWITTER**

Loesje

Daarnaast pleit Luther voor het vasten voorafgaande aan de feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerst. Vasten wordt zo tot een lichamenlijk te ervaren manier van voorbereiden op deze feestdagen. Het vasten bepaalt ons idealiter bij de inhoud van deze feestdagen. De invulling van het vasten is een zaak van de evangelische, d.w.z. protestantse vrijheid. Het gaat er dus om dat het vasten je dichter bij de inhoud van het geloof brengt.

Hierbij past ook de huidige praktijk van het vasten dat volstrekt een individuele keus is. De één besluit in deze periode geen koekjes meer te eten, de ander laat de alcohol staan, nog een ander kiest er voor om geen televisie te kijken of de sociale media aan zich voorbij te laten gaan. En daar hoort ook de keuze om niet te vasten bij.

Wat we bij het vasten in het oog moeten houden: uiteindelijk gaat het niet om het vasten zelf maar om de daarachterliggende houding en daar heeft Jezus zelf al een opmerking over gemaakt:

“Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.” (Matteüs 6:16v.)

Ds. Susanne Freytag

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

AFSTANDS-

BEDIENING

Loesje

WWW.LOESJE.NL

POSTBUS 1045
6801 BA ARNHEM

Van de ledenadministratie

Verhuisd-Nijmegen

Dhr. P. van Berkum van Beuningen Gld. naar Erfsebosweg 12, 6598 AJ Heijen.

Mevr. R.E.S. Bisschop van Lampeland 8, 6644 BX Ewijk naar
Leuvensbroek 3333, 6546 TL Nijmegen.

Fam. de Lang - Rooij van Berkelstraat 15, 5704 GC Helmond naar
Pastoor Gerardsstraat 5, 5808 BG Oirlo.

Mevr. M.H.W. Eleveld van Bovenste straat 60, 6101 EL Echt naar
Jagerspad 18, 6374 CZ Landgraaf.

Dhr. R. Lubberhuizen van St. Annastraat 217, 6525GN Nijmegen naar
Amsterdam.

Mevr. E.K. Matthias van St. Annastraat 34, 6524 GD Nijmegen naar:
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting.

Mevr. E. Remmerde van Cipresstraat 68 6523 HN Nijmegen naar
Rosa de Limastraat 162, 6543 JG Nijmegen.

Mevr. L.B. Schoemaker van Van Welderenstraat 123 L, 6511 MJ Nijmegen naar
de Toorn 14, 7021 NS Zelhem.

Mevr. M.H. Smit van Lakenstraat 50, 6659 BK Wamel naar:
Waldijk 24, 6681 KJ Bommel.

Mevr. V.P.W.P.G. Oosterdijk van Wedesteinbroek 1053, 6546 RB Nijmegen naar:
Zwanenveld 5642, 6538 VT Nijmegen

Verhuisd Z-Limburg

Mevr. M. Bonfrère van Singelweg 58, 6467 CG Kerkrade naar
Heugemerweg 15 301, 6221 GD Maastricht.

Lutherse Schaakdag 2018 op Hoekelum

Voor de 14e keer zal de Lutherse Schaakdag worden gehouden op zaterdag 3 maart 2018 a.s. in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124, 6721 Bennekom.

Ontvangst vanaf 10:00 uur, begin om 10:30 uur, einde rond 16:00 uur. De dag staat onder auspiciën van de Stichting 'Vrienden van Hoekelum.'

Hoofdschotel is als altijd een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) waaraan zowel ervaren als onervaren schakers en schaaksters met plezier kunnen deelnemen.

Voorts vertelt Hans Mudde over '*Maarten Luther en zijn keurvorst: twee toegewijde schakers.*'

De deelnemersprijs (inclusief lunch, koffie en thee) bedraagt € 25,00 te voldoen bij aankomst.

Opgave liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 19 februari het liefst per e-mail bij Hans Mudde, Thomas Jeffersonlaan 48, 2285 BB Rijswijk. tel. 070 365 97 38
e-mail: hansmudde@planet.nl

Studiedag NLVB 17 maart 2018 [herhaling]

Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 'Hier staan wij, hier gaan wij' wordt vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte Vrouwenbijbel.

Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding.

Lees verder in vorige editie van de Lutherroos.

Uitnodiging Koninginnezang 2018

Zin in een paar dagen lekker met muziek bezig zijn? Dan ben je van harte welkom op de twaalfde editie van Koninginnezang! KoZa staat garant voor zingen in een koor voor volwassenen of voor kinderen, werken met instrumenten en natuurlijk een boel gezelligheid. Muziek en programma sluiten aan bij het thema 'Koninklijk!'. Afsluiting van vier dagen musiceren doen we namelijk in Den Haag, de hofstad en als dat niet koninklijk is....

Kinderprogramma

Overdag begeleidt een vast team van kinderleiding alle aanwezige kinderen (van 0 tot 14 jaar). Zij hebben een eigen programma, afgestemd op de verschillende leeftijden. Natuurlijk zien we elkaar wel door de dag heen bij de maaltijden en de gezamenlijke activiteiten. We houden rekening met ouders die vanwege hun kind(-eren) even afwezig zijn. De kinderen studeren ook een aantal stukken in (zang en instrumenten) en hebben ruim voldoende tijd voor sport en spel. Het koor staat onder leiding van Jeroen de Haan en Marcella van der Heijde en de kinderen studeren in leeftijdsgroepen onder leiding van hun eigen dirigenten Kike de Jong en Mark Tempelaars. We werken mee aan de eredienst in de Lutherse kerk in Den Haag en sluiten Koninginnezang af met een koffieconcert.

Deelnemers

Koninginnezang maken we met elkaar: welkom zijn gezinnen met kinderen, volwassenen die het heerlijk vinden om samen te zingen en natuurlijk zijn er de dirigenten en de kinderleiding. We gaan uit van een koor van ongeveer 45 zangers waarbij we streven naar een evenwichtige stemverdeling en daarnaast een kinderkoor van 30 zangertjes in passende leeftijdsgroepen. De groep wordt compleet met de allerkleinsten en de kinderleiding. Al met al rekenen we op zo'n 90 mensen.

Wil je meer weten?

Kijk op www.koninginnezang.nl

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Op 10 februari 2018 hoopt dhr. H.T.E. Pihlajamaa [Banholt] zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 11 februari 2018 hoopt mevr. B. Krol-ter Borg [Eindhoven] haar vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 13 februari 2018 hoopt mevr. B. Schepers-Nygaard [Sittard] haar eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 17 februari 2018 hoopt mevr. A.B. Paulusma-van Ree [Brunssum] haar drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 23 februari 2018 hoopt mevr. O.L. Smit-Nickel [Eindhoven] haar drieënnegentigste verjaardag te vieren.

Op 24 februari 2018 hoopt dhr. J.H. Marks [Bergen op Zoom] zijn tachtigste verjaardag te vieren.

Op 26 februari 2018 hoopt mevr. T. Kamminga-van Parreeren [Eindhoven] haar zesentachtigste verjaardag te vieren.

Op 6 maart 2018 hoopt mevr. G.E. de Jonge-Wessels [Eindhoven] haar achtentachtigste verjaardag te vieren.

Op 11 maart 2018 hoopt dhr. E.C. Meinenn [Halsteren] zijn zesentachtigste verjaardag te vieren.

Op 11 maart 2018 hoopt dhr. E.A.L. Ansorg [Veldhoven] zijn drieëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 14 maart 2018 hoopt dhr. J.F. Katzmann [Roosendaal] zijn tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 15 maart 2018 hoopt mevr. M.E.K. Meyer-Helferich [Waalre] haar negentigste verjaardag te vieren.

Op 16 maart 2018 hoopt mevr. J.R. Brouwers-Hermans [Roosendaal] haar negentigste verjaardag te vieren.

Op 24 maart 2018 hoopt mevr. L.E. Pihlajamaa-Glimmerveen [Banholt] haar eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 1 april 2018 hoopt mevr. M.H. Veldkamp-van Andel [Loon op Zand] haar achtentachtigste verjaardag te vieren.



Kern Bergen op Zoom



Kern Eindhoven



Agenda voor de komende weken

6 febr.	19:45u.	Vergadering Kerncommissie	n.n.b.
8 febr.	18:00u.	Do-Re-Lu Bijbel-gesprekkring	Re-kerk
13 febr.	14:30u.	Cursus Leren van Luther [Thema Reëel aanwezig] Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354	
19 febr.	13:30u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter
12 mrt.	13:30u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter

Uit de vergadering(en) van de kerncommissie

De kerncommissie Eindhoven kwam 14 december en 11 januari bijeen. Daar kwamen de volgende punten aan de orde:

- De diensten in de afgelopen periode zoals de kerstherberg en kerstdiensten werden geëvalueerd.
- Organisatie rond de afsluitende bijeenkomst van de gebedsweek.
- Hoe een opstart voor een bezoekgroep te regelen.
- De mogelijke organisatie voor een contact ochtend in maart.

Dick Eekel [notulist]

Bijbelgespreksgroep 'Vrouwen in het Nieuwe Testament'

De Bijbelgespreksgroep komt één keer per maand op maandagmiddag bij elkaar. Wanneer we met een nieuw onderwerp beginnen is het een goede gelegenheid om u uit te nodigen om hieraan deel te nemen. In februari beginnen we met het thema 'Vrouwen in het Nieuwe Testament'. Ds. Susanne Freytag leidt de bijeenkomsten en zorgt voor een hand-out. Men hoeft dus geen Bijbel mee te

nemen.

De eerstvolgende bijeenkomst is maandagmiddag 19 februari om 13:30–15:00u.
August Sniederslaan 28 (graag even aanmelden bij Susanne Freytag,
s.freytag@gmx.net of 06-4395 5283)

Kerstherberg

De lutherse kern had dit jaar de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de kerstherberg. Dit in goede samenwerking met de remonstrantse en doopsgezinde gemeente. In Mondig en Bondig het kerkblad van de doopsgezinde gemeente verscheen onderstaande terugblik:

Op de derde zondag van advent was er een DoReLu dienst met als thema “Kerstherberg”. Het was geen “gewone” dienst, maar een gezamenlijke bijeenkomst, die door de Remonstranten en Lutheranen samen was georganiseerd. Een ieder was van harte welkom, kinderen en volwassenen. Er was muziek, een kerstverhaal en het zingen van kerstliedjes. Tijdens het knutselen van de kinderen (die overigens mooie kerstcreaties hadden gemaakt) was er voor de volwassenen een zéér interessante workshop o.l.v. ds. Carolien Sieverink met als thema: De symboliek van namen. Uiteraard was er voor een ieder volop te eten en te drinken. De afsluiting vond buiten plaats rondom de vuurkorf. Ik vond het een héél gezellige en een in alle opzichten “warme” middag. Er waren wel 50 aanwezigen! Zelfs ds. Martijn Junte was er met zijn gezin. Helaas een beperkt aantal Doopsgezinden. Ik kan het U voor komend jaar van harte aanbevelen.

Ans de Lange – Kragt

DoReLu Bijbelkring

Het boek Tobias – in afbeeldingen van Rembrandt

Het boek Tobias is één van de apocriefe boeken van het Oude Testament een bijna sprookjesachtig bijbelverhaal. Rembrandt heeft veel episodes uit dit boek afgebeeld in



tekeningen en schilderijen. Zo gaan we met Tobias op reis, aan de hand van de illustraties van Rembrandt. En wat een apocrief boek is zal ook worden uitgelegd.

Deze avond wordt gehouden donderdagavond 8 februari en wordt geleid door ds. Susanne Freytag.

De bijeenkomst begint om 18:00 uur met een (eenvoudige) maaltijd (voor de maaltijd graag aanmelden: s.freytag@gmx.net of 06-43955283).

Het inhoudelijke programma duurt van 19-21 uur.

Adres: Dommelhoevstraat 1 A

Deze avond is onderdeel van een reeks van bijbelavonden gezamenlijk georganiseerd door de doopsgezinde, remonstrantse en lutherse gemeente.

ds. Susanne Freytag

Gezien door de ogen van een vrouw

Op 14 december 2017 begon voor mij de kersttijd. Die morgen waren onze gemeenteleden welkom in het gastvrije huis van Annegret Hoyer voor een adventsochtend, samen met onze ds. Susanne Freytag. Na een kopje koffie met iets lekkers mocht iedereen een verhaal vertellen. Ik had gekozen voor een gedichtje van Toon Hermans met de titel "Zee". Mijn echtgenoot Peter en ik zijn dol op het strand en de zee.

Meerdere verhalen volgden met veel plezier voor ons allemaal.

Onze organiste Marie Lankreijer had voor onze gastvrouw Annegret een lief klein zelfgemaakt quilt-handwerkje meegebracht. Dat quilt-kunstwerkje hebben wij allen intens bewonderd.

Tot slot serveerde Annegret heerlijke belegde broodjes met een sapje of melk. Natuurlijk zongen wij eveneens een paar mooie liederen. Zo werd deze donderdagmorgen een waardevolle herinnering.

Op de kerstavond van 24 december bracht onze zoon Frank uit Amsterdam mij naar de kerk en haalde mij ook op. Die avond rijden geen bussen.

In deze dienst werden ook twee interessante verhalen verteld. Het was een Do-Re-Lu-dienst en de kerk was helemaal vol.

Kerstmorgen werd verrassend voor mij. Onze zoon Frank, Daan (nu 11 jaar) en Roos (nu 9 jaar), onze kleinkinderen, gingen mee naar de dienst. Ds. Freytag haalde Daan en Roos even naar voren. Zij moesten tellen hoeveel dieren bij de kerststal stonden. Dat vonden zij wel leuk.

Lia Eekel was het weer gelukt een projectkoor samen te stellen (met Do-, Re- en Lu-leden).

Dus mooie zang en orgelspel door, dhr. R. Vis, verzekerd.

Het werd een mooi kerstfeest met al onze kinderen. Zelfs ons volwassen kleinkind Xiaomeng en Jonathan bezochten ons, ondanks hun drukke leven. Blijfe dagen. Er zijn dingen die niet meevallen in ons leven, maar ik zeg met onze Maarten Luther: "We moeten allen vrolijk zijn!"

Sonja de Kort.

Berichten uit Armenië.

Nederlandse studenten organiseren één keer per jaar in mei op 70 verschillende locaties in het land "De nacht van de Fooi".

Dan worden alle fooien bij elkaar gelegd en de Wilde Ganzen verdubbelen dit bedrag en zoeken samen met de studenten vier tot zes projecten uit die een bedrag krijgen.

Als je daarvoor in aanmerking wilde komen, werd je verzocht een ludiek filmpje betreffende je project vóór 1 januari 2018 op te sturen.

Als gevolg van deze oproep hebben we derde kerstdag in Noord-Holland een bescheiden filmpje geproduceerd en naar de “Wilde Ganzen” verzonden. En nu maar afwachten of we ludiek genoeg bezig zijn geweest.

Vanuit Lori Snogh het dorp van Guschick kregen we een foto'tje toegestuurd van een boom met allemaal rode tasjes eraan. Rond oud- en nieuw hadden ze met de oudste kinderen van de school, die tasjes gevuld met speelgoed en snoep en via spelletjes met een Donald Duck figuur mochten de kinderen een tasje uitzoeken. Het was een feestelijk



gebeuren waar zowel ouders als kinderen veel plezier aan beleefden.

In Gumri had Armine met de kinderen pizza's gegeten en zakjes snoep uitgedeeld.

De kinderen die heel arm zijn in dit gebied van de stad, hadden stralend genoten en “uit eten gaan” is iets wat een groot feest is en heel bijzonder.

De werkzaamheden in de school in Saratak hebben met de feestdagen even stil gestaan, inmiddels zijn ze weer hervat en we wachten op nieuwe berichten.

Het ligt in de bedoeling dat deze zomer Marijke en Saskia, secretaris van de organisatie, oprichters van de organisatie” Stichting Kinderhulp Armeense kinderen” een week naar Armenië gaan en dan natuurlijk heel nieuwsgierig zijn wat er binnen de school in Saratak allemaal ten goede is veranderd.

We houden u op de hoogte.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Zuid-Nederland. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Prijzenswaardig

Hoe komt het toch dat ik als min of meer buitenkerkelijke – tja van huis uit katholiek, getrouwd met een Lutheraan – de Lutherros als eerste doorneem? Sonja sla ik nooit over: deze keer met haar prachtige verhaal over haar kleinzoon Daan. Nog veel meer prijzenswaardig zoals de aankondiging van de landelijke studiedag in Utrecht (wat een sfeervolle Lutherse kerk is dat toch) met thema's die mij fascineren, Mirjam en de feministische theologie. Mijn dierbare vriendin Tine Halkes was destijds in West Europa de eerste feministisch theologe. Een positie die zij in die nog altijd door mannen gedomineerde universiteitswereld

niet zonder slag of stoot wist te bemachtigen. Zij schreef daar vóór al “Met Mirjam is het begonnen”. Maaïke de Haardt op de desbetreffende leerstoel heeft het met zo’n prominente voorganger en onder de nog altijd durende mannen dominantie niet echt gemakkelijk.

Terugkomend op onze recente Lutherroos lezen we het initiatief dat Klazien Laansma (van de Lutheranen) zelf in de diverse kernen wil horen hoe wij menen samen kerk te kunnen blijven. Wellicht zoals hier en daar al gebeurt meer dan alleen naar een zondagsviering gaan.

Ondergetekende wenst U een gezegend vijfhonderd-en-eerste Lutherjaar toe.

Namasté, Jan Hilhorst, Uden.

Geheimen op Airport Eindhoven

In de terminal van Eindhoven Airport is een winkel van Victoria’s Secret. Er is een hele grote foto te zien van een mevrouw in de “kleding” die ze daar verkopen. Ook zijn er schermen met bewegende beelden, waar modellen te zien zijn, die deze “kleding” showen. Hierbij is meer de huid onbedekt dan bedekt. Ongevraagd staat het direct op je netvlies.

In de zomermaanden lopen er veel vrouwen die op reis zijn, rond in kleding, waar je ook veel huid ziet. Als je naar een land toe gaat waar de temperaturen hoog zijn, is dat te begrijpen. Aan de andere kant zijn er ook regelmatig vrouwen te zien in een boerka. Ik neem tenminste aan dat het vrouwen zijn, want dat is niet te zien. Er is dan helemaal geen huid te zien. Als je geluk hebt zie je een paar ogen. Maar ook een boerka staat direct op je netvlies.

Ik heb eens in de gebedsruimte een lang gesprek gehad met een vrouw in een boerka. Ik hoorde aan de stem dat het een vrouw was. Ze sprak over haar geloof, en over de liefde van God. Ik zei dat ik ook geloof in de liefde van God. Aan de kleding die iemand draagt kan je veel zien, het vertelt iets over die persoon. Victoria’s Secret suggereert ook een geheim. Wordt dat geheim onthuld door zoveel mogelijk huid te laten zien? Een boerka suggereert dat er veel te verbergen valt. Zit er misschien een geheim onder? Een gesprek aangaan, luisteren, elkaar proberen te begrijpen, dat brengt een stapje dichterbij het geheim van Gods liefde. Bepaalde kleding kan daarbij afleiden. Dat is soms niet eenvoudig. Maar het is goed om toch te blijven proberen het gesprek aan te gaan.

Ds. Mirjam van Nie

Concert: Van Luther naar Bach

Op zaterdagavond 24 februari 2018 vindt in de Johanneskerk in Eindhoven een bijzonder concert plaats: een bloemlezing van de prachtige muziek uit de Lutherse traditie met componisten als Schütz, Telemann en Bach. Aanvang 20.00 uur.

Het concert begint met het Lutherlied bij uitstek: 'Ein feste Burg ist unser Gott'. Eerst in eenvoudige zetting, daarna in het ingewikkelde stemmenweefsel van Telemann's bewerking. Dan klinkt het vijfstemmige motet 'Die mit Tränen säen' van Heinrich Schütz, de grootste componist in de Lutherse traditie 100 jaar vóór de komst van Bach. In de persoon van J.S. Bach bereikte de Lutherse muziek haar absolute hoogtepunt. Het vijfstemmige koraalmotet 'Jesu, meine Freude' neemt in zijn werk (én in dit concert) een bijzondere plaats in. Bach heeft hierin de kern van de Lutherse theologie op kunstzinnige wijze samengevat. Het laat zien hoezeer de geest van Luther in Bachs muzikale scheppen aanwezig is. Na de pauze volgt de bekende Bachcantate 'Wachet auf ruft uns die Stimme', gebaseerd op het koraal van Philipp Nicolai, dat geldt als de 'koning van de kerkliederen'. Het concert wordt afgesloten met Luthers vredeswens, verklankt door Felix Mendelssohn, de componist die Bach weer in de belangstelling bracht. De muziekwerken worden verbonden door een innerlijke reflectie op de dood en het toekomstige eeuwig leven. Muzikale schoonheid en verdieping: een mooie combinatie voor de beginnende 40-dagentijd.

Dit programma wordt uitgevoerd door het Eindhovens Gemengd Koor 'De Roostenzangers', met medewerking van een drietal solisten en een begeleidingsorkest. Toegangsprijs € 15,- inclusief programmaboekje; kaartverkoop bij de ingang van de kerkzaal vanaf 19:15 uur; bestellen per e-mail via roostenzangers@dse.nl of telefonisch via 0499-396153 (mw. Mary Swijghuisen-Reigersberg). Nadere informatie op www.roostenzangers.dse.nl. Adres: Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, 5632 EE Eindhoven.

Handen uit de mouwen met Present

Zaterdag 10 maart is het weer zo ver: NLdoet! In het hele land zetten vrijwilligers zich op deze datum een dagje in voor een ander. Ook Present organiseert elk jaar tijdens NLdoet een aantal bijzondere projecten. Er hebben hierover folders in de kerk gelegen. Tot eind januari kon men hiervoor inschrijven.

Tuinendag, 21 april.

Omdat NLdoet te vroeg valt om tuinprojecten uit te voeren, organiseert Present op zaterdag 21 april een aparte dag waarop tuinen worden opgeknapt bij kwetsbare mensen in Eindhoven. Vindt u het leuk om samen met anderen een tuin aan te pakken, dan kunt u zich hiervoor opgeven t/m zondag 4 maart.

Opgeven kan - individueel of met een groep - via de website:

www.presenteindhoven.nl.

Het zou fijn zijn, als ook vanuit onze gemeente mensen meedoen, om anderen de helpen die zelf geen netwerk hebben, waaruit ze hulp kunnen krijgen. Dat hoeft

ook niet alleen op de NLdoet-dag of de Tuinendag – als we met een groep mensen zijn, kunnen we ons ook apart aanmelden voor een klusdag. Er is altijd iemand die heel blij met onze hulp zou zijn.

Ben je geïnteresseerd, meld je direct aan voor de Tuinendag of neem voor een klusdag contact op met ondergetekende (tel 040-252 7272)

Annegret Hoyer

Begijnenhofgesprekken.

Lezing en gesprek met: Leon Teubner over: Mystiek van Thomas Merton op zo. 18 februari van 10:30 tot 12:30 in De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB, Eindhoven. Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl

Kern Heusden



Afscheid van ds. Ton Voerman

Op 24 december 2017 is na een lang en vol leven onze gastpredikant en vriend ds. Ton (A.A.A.E.A.) Voerman overleden. Op 30 december hebben allen uitgebreid afscheid kunnen nemen in een dienst, waarin alle aspecten van zijn boeiende persoonlijkheid werden uitgelicht. Liturgische elementen van alle tradities waarin Ton zich thuis voelde, kwamen tot hun recht: met Franse psalmen voor leden van de Waalse gemeente in Utrecht waarvan heel wat leden de kerkbanken vulden. Ook de Lutheranen uit Heusden vulden een kerkbank, en Edy ten Berge zong solo bij het orgel. De dienst werd geleid door de Lutherse voorgangster Catrien van Opstal, terwijl de Waalse predikant en een vertegenwoordiger van ‘Het evangelie in Spanje’ een afscheid uitspraken. Er waren warme toespraken van zijn kinderen, weduwe en schoonzuster, collega’s en een militair die diverse malen mee was gereisd naar Lourdes.

Zo kregen alle mensen nog een inkijk in zijn mooie, lange leven – en konden wij ook meeleven met het smartelijk afscheid voor Gea Voerman-van Haselen die hem tot het laatst met zorg heeft gekoesterd en omringd. Wij wensen haar veel sterkte en hopen haar weer te begroeten als voorgangster in het komende jaar.

Waar sta je ingeschreven?

De ledenadministratie in ons mini-gemeentetje is niet helemaal op orde. Dat komt deels door de PKN- en eigen fusies van de laatste tien jaar. Wie er bij ons kerkt, staat vaak niet in de officiële database. Dat maakt niet zoveel uit, we kerken wel door.

Maar dit voorjaar gaan we weer aan de kerkbalans trekken. Dus dan willen we

wel weten wie we een (bedel)brief schrijven. Want ja, de kerk moet gerestaureerd worden en we willen nog steeds iedere veertien dagen een predikant en een organist in ons midden begroeten.

Bovendien hebben we onze predikante Susanne Freytag beloofd om het handgeschreven doop-, trouw en overlijdensregister bij te werken. Dus vragen we iedereen om eens goed na te kijken: sta je ingeschreven bij de Lutheranen in Heusden (nu dus: Luthers Zuid-Nederland) – of misschien nog in een andere PKN-gemeente, of mogelijk in een heel ander genootschap? Je kunt je laten overschrijven door een simpel briefje naar die andere gemeente te sturen, dat je nu bij Luthers Heusden hoort. Pas dan mogen wij je ‘bijschrijven’.

Verder gaan we de recente geschiedenis bijwerken, dus vragen we iedereen om zich de namen te herinneren van hen die ons ontvielen, de doop- en trouwdiensten van de laatste jaren. Die inventariseren we en schrijven we in volgorde bij. Er komt ook een kopie-register, zodat bij brand onze historie blijft voortbestaan. Handgeschreven? Jawel! Daarmee borgen we ook continuïteit van onze kleine [kern]gemeente.

Late Lutherreis?

Voor Luther is het *nóóit* te laat! Integendeel, nu het stof van de drukte is gedaald, kun je overal weer in en bij zonder dat je over de hoofden moet lopen. Daarom is er dit voorjaar weer een uitgebreide lutherreis van 5-10 mei. Het is een busreis met overnachtingen in twee goede hotels en bezoeken aan alle luther-highlights in o.a. Erfurt, Eisenach, Eisleben, Wittenberg. Ds. Elsa Aarsen-Schiering verzorgt de inhoudelijke kant van de reis – en zal ons vertellen over de historie en mythen rond al deze lutherplaatsen. En met ons een lekker lutherbiertje drinken, kun je nog een lekker eindje een stadswandeling maken en kom je nog een torentrap op? Geef je dan op en ga mee!

Inlichtingen en opgave: e.aarsenschiering@upcmail.nl

Samenwerkende kerken

Na het Gebed voor de Eenheid in de vesperdienst op 21 januari worden ook dit jaar weer Passiestonden voor alle gezindten in Heusden gehouden. Op maandag 26 maart, dinsdag 27 maart en woensdag 28 maart komen christenen uit alle tradities bijeen in het Lutherse kerkje in Heusden om in een serie sobere gebedsdiensten verraad, lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken. Wat betekent dat nu nog voor ons? Zoals we weten, zijn verraad, lijden en sterven altijd nog aan de orde van de dag. Wij staan daarbij stil en bidden samen, als Rooms-Katholieken, Lutheranen, Hervormden en Gereformeerden.



Agenda voor komende periode

Dinsdag 13 februari cursus Leren van Luther 19:30 uur
Thema: Reëel aanwezig

Herdenking bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944

Ook in dit jaar zal er op 22 februari weer een herdenking zijn van het bombardement op Nijmegen.

Het herdenkingsprogramma begint met een Oecumenische Gebedsdienst, dit jaar in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraatkerk), waar ook het boek met de namen van de slachtoffers ligt en een kaars kan worden aangestoken. Aan de dienst neemt de Capella Cumerana deel o.l.v. Jetty Podt. Aanvang: 12:00 uur.

Om 13:00 uur begint de officiële herdenking bij het monument De Schommel, Raadhuishof, bij de Mariekenstraat. Leerlingen van basisschool Montessori Nijmegen en het Montessori College Nijmegen geven hun bijdragen aan deze herdenking en assisteren bij de kranslegging.

Om 13:15 uur is er parallel aan deze herdenking de herdenkingsplechtigheid op de Begraafplaats Daalseweg. Er zullen kruisjes staan op het massagraf en tijdens het klokgelui zal iedereen met elkaar verbonden zijn (13:25–13:30 uur)

Na afloop is er een ontvangst in het stadhuis, maar ook weer in de Lutherse kerk. In de Lutherse kerk wordt dan altijd voor koffie en thee en erwtensoep gezorgd! Een mooie traditie voor de buurt.

De Lutherse Gemeente nodigt een ieder uit.



Stichting “De Regenboogboom”.

Tijdens de adventsweken heeft Liny ons tijdens kerkdiensten verteld over haar werk bij de Regenboogboom. Ze is er erg enthousiast over en dat kunnen we begrijpen. Wat doen deze mensen goed werk voor kinderen, maar ook voor hun ouders en ook voor demente bejaarden, die dankzij hun dekentje weer hun kamer

terug kunnen vinden. Ze vertelde ons over de kristallen, dekentjes en cd's die uitgedeeld worden, maar vooral dat mensen heel blij zijn met de persoonlijke aandacht die ze krijgen.

De opbrengst van de twee collecten is € 202,45 , hiervan kunnen weer kristallen en cd's gekocht worden en materiaal om droomdekentjes van te maken.

En hebt u thuis nog lapjes stof of garen liggen. We geven het graag voor u door aan de stichting.

Kerst- en Nieuwjaarsgroet uit India:

Ook kwam er een Kerst- en nieuwjaarsgroet binnen van onze adoptietweeling in Trichy (India). Ze zitten nu in de 12e klas en het is hun laatste jaar bij Seva Sangram. Dus ook het laatste jaar dat wij ze ondersteunen. Ze bedanken ons voor de (financiële) steun, daar zijn ze heel dankbaar voor.

Collectes

4 feb. Ned. Luth. Genootschap t.b.v. Suriname

18 feb. KIA: met je kind op de vlucht: onder de 4 miljoen!!!! Syriërs die hun land zijn ontvlucht zijn veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in Oost-Libanon. Zij en hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. KIA deelt voedselpakketten uit en biedt onderwijs en psychologische hulp. Verder delen ze medische- en hygiënepakketten uit en verbeteren ze drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

4 mrt. Ned. Luth. Genootschap t.b.v. Noodhulp LWF (Syrië, Sudan, Nepal, Burundi.)

18 mrt. Stichting GAAV in Heerlen. GAAV betekent **G**eestelijke **A**andacht voor **V**luchtelingen. Het streven is een zo menselijk mogelijke ondersteuning aan (ex-) asielzoekers te bieden. Elke vluchteling wil als mens gezien worden en zijn verhaal delen met mensen die wezenlijk geïnteresseerd zijn. Ook helpen de medewerkers van GAAV bij allerlei soorten problemen. Dit doen ze in samenwerking met de AZC 's in onze buurt.

Keety Mulder

Huiskamerdienst Bergen op Zoom		Aanv. 13:30 uur.
Bij: mw. E.C. Meinen, Hoge Braak 4, 4661 HW Halsteren.		
22 maart	ds. M. Schulz	

Kerkdiensten Eindhoven		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
4 februari Sexagesima	GEEN dienst	
11 februari Esto Mihi	Ds. D. Strasser	
18 februari Invocavit	Ds. I. Hyvärinen	Te gast in De Grote Beek Aanv. 10:30 u.
25 februari Reminiscere	Ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
4 maart Oculi	Geen dienst	
11 maart Laetare	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
18 maart Judica	dr. T. Akerboom	
25 maart Palmzondag	ds. A.C. Timm [DO]	Do-Re-Lu -dienst Aanv. 10:30 u.
29 maart Witte Donderdag	ds. S. Freytag [LU]	Do-Re-Lu -dienst Aanv. 19:00 u. Viering Heilig Avondmaal
30 maart Goede Vrijdag	ds. n.n.b. [DO]	Do-Re-Lu -dienst Aanv. 19:00 u.
31 maart Stille Zaterdag	ds. C. Mondt	Do-Re-Lu -dienst Aanv. 19:00 u.
1 april Pasen	ds. A.C. Timm [DO]	Do-Re-Lu -dienst Aanv. 10:30 u.

Kerkdiensten Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
Putterstraat 32, Heusden		
4 februari Sexagesima	ds. E. Aarsen-Schiering [A'dam-ZO]	Orgel: B. de Rooij
18 februari Invocavit	ds. B. v. Litsenburg [Eindhoven]	Orgel: H. v. Rossum
4 maart Oculi	Dhr. Tj. Broekema [Zutphen]	Orgel: B. de Rooij
18 maart Judica	Ds. D. Strasser [Son]	Orgel: J. de Zwart
26 maart	Passiestonde	Aanv. 19:00 u.
27 maart	Passiestonde	Aanv. 19:00 u.
28 maart	Passiestonde	Aanv. 19:00 u.
1 april Pasen	Drs. E. Aarsen [A'dam]	Orgel: B. de Rooij

Kerkdiensten Nijmegen		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		
4 februari Sexagesima	ds. H. Rijken	
18 februari Invocavit	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
4 maart Oculi	ds. H. Rijken	
18 maart Judica	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal
29 maart Witte Donderdag	ds. P. Akerboom- Roelofs	Viering Heilig Avondmaal Aanv. 19:30u.
30 maart Goede Vrijdag	ds. S. Freytag	Aanv. 19:30u.
1 april Pasen	ds. S. Freytag	

Kerkdiensten Zuid-Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
4 februari Sexagesima	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal
18 februari Invocavit	ds. W.J.H. Boon	
4 maart Oculi	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal
18 maart Judica	ds. W.J.H. Boon	
29 maart Witte Donderdag	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal
1 april Pasen	ds. W.J.H. Boon	Viering Heilig Avondmaal

Om over na te denken

Gehoord in de dienst van 7 januari 2018

Christus + Mensionem + Benedicat

C + M + B (is ook Caspar, Melchior en Baltazar)

Christus zegene dit huis.

de liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.

Romeinen 13: 8 – 10

Verwacht van dagen niet wat alleen jaren kunnen bewerkstelligen.

Vergeet echter niet dat jaren uit dagen bestaan.

En blijf bij het besluit geen dag ongemerkt voorbij te laten gaan.

H. Augustinus.

De Ierse zegen

die dr. T. Akerboom gebruikte in de dienst van 21 januari jl.

Ik wens u niet, dat u verschoond zult blijven van alle verdriet, ook niet dat er in de toekomst steeds rozen zijn op uw weg, dat er geen bittere tranen over uw wangen zullen lopen en dat geen pijn u zal treffen –

Dit alles wens ik u niet.

Maar dat u altijd dankbaar de herinnering aan goede dagen vasthoudt, dat U moedig alle beproevingen doorstaat, ook als het kruis op uw schouders drukt, ook als het licht van de hoop taant.

Wat ik u wens is, dat de talenten die God u heeft gegeven, in u zullen toenemen en dat in vreugde en leed de glimlach van het kind van God dat is mens geworden U zal vergezellen.

Amen.

De volgende editie kopij aanleveren **vóór 6 maart 2018**.
Die editie geldt voor de periode van 25 maart tot 13 mei 2018.