



Lutherroos

kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom,
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

Inhoudsopgave

Meditatie: Waarom gedenken we de reformatie?.....	3
Uit de kerkenraadsvergadering van 4 september.....	4
Van de ledenadministratie.....	4
Evangelisch-Luthers Dagboek 2017–2018.....	4
Leren van Luther: Een menselijke God.....	5
Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland.....	5
Een kleine impressie van de Lutherreis in juni 2017.....	6
Acceptgirokaart als bijlage.....	8
Bergen op Zoom.....	8
Eindhoven.....	8
Agenda voor de komende weken.....	8
Uit de vergadering van de kerncommissie.....	9
Gemeentevergadering 19 september.....	9
Bijzondere collecte.....	10
DoReLu Bijbelkring op 26 oktober.....	10
Kerkbalans 2017	10
Verjaardagen kinderen binnen kern Eindhoven.....	10
Gezien door de ogen van een vrouw.....	11
Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag].....	11
Do-Re-Lu dienst in het teken van de reformatie.....	13
500 Jaar Reformatie in de Catharinakerk.....	13
Daklozen straattocht door leden Raad van Kerken.....	13
Moderne communicatie.....	14
Stichting Present.....	15
Adventsbijeenkomst.....	16
Voorzit(s)ter van 't Hemeltje.....	16
Evensong in de Cathrien!.....	16
Begijnenhofgesprekken.....	17
Heusden:.....	17
Luther op zaterdag.....	17
Hervormingsdag.....	18
Kerstzang.....	18
Nijmegen:.....	19
Herdenking 500 jaar reformatie.....	19
Onderhoud kerkgebouw.....	20
25 november de buurt en de kerk.....	20
De Lutherse kerk voor de buurt!.....	20
Zuid-Limburg:.....	21
Collectes voor de komende tijd:.....	21
Vrijwilligerswerk.....	21
Zondag 29 oktober, 10:00 uur.....	23
Huiskamerdienst Bergen op Zoom.....	23
Kerkdiensten Eindhoven.....	24

Kerkdiensten Heusden.....	24
Kerkdiensten Nijmegen.....	25
Kerkdiensten Zuid-Limburg.....	25
Het verhaal van het potlood.....	26
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	27
Colofon:.....	27

Meditatie: Waarom gedenken we de reformatie?

Op 31 oktober 2017 gedenken we dat 500 jaar geleden Luther op 31 oktober zijn 95 stellingen over de aflaat heeft gepubliceerd. Luther bekritiseerde hiermee misstanden binnen de kerk van zijn tijd. Deze stellingen raakten blijkbaar een gevoelige snaar en werden via de drukpers in een enorm tempo verspreid. Een ware hype werd het. Dit bleek achteraf het begin van de reformatie te zijn. Een beweging die een omwenteling van de kerk en het politieke landschap van Europa tot gevolg had.

Die hele omwenteling was een gevolg van een omwenteling in de theologie. Waar Luther eerst alleen een straffende God zag leerde hij vanuit de omgang met de Bijbel de God kennen die barmhartig is en de gelovige genade schenkt. Luther plaatste de mens in directe relatie met God. De kerk was als bemiddelaar niet meer nodig. Hierdoor kwam het geloof centraal te staan. Wanneer het geloof van de mens zo belangrijk wordt, dan is het ook belangrijk dat mensen begrijpen waar het in het geloof om gaat. De gelovige moet zich zelf een oordeel kunnen vormen. Hiervoor was het voor Luther ontzettend belangrijk dat de mensen zelf de Bijbel konden lezen. De Bijbel zelf is immers belangrijker dan alle kerkelijke leer.

Daarom vertaalde Luther de Bijbel in het Duits en voor mensen die niet konden lezen vatte hij de belangrijkste zaken samen in liederen die de mensen uit het hoofd konden leren. Het zingen van deze liederen droeg bij aan de verspreiding van het gedachtegoed van de reformatie.

Luther plaatste de gelovige rechtstreeks voor God. Er is geen bemiddeling van de kerk nodig, er is hierbij geen verschil in standen. Dit leidde tot de afschaffing van kloosters. Ieder mens kan daar, waar hij of zij staat, naar het eigen geweten verantwoordelijkheid nemen en God en de naaste dienen.

Hoewel Luther geen kerkscheiding maar een kerkhervorming wilde bewerkstelligen kwam het tot een kerkscheuring.

Het is dan wel heel bijzonder dat we nu 500 jaar later in Eindhoven (30 oktober) en Nijmegen (31 oktober) samen met de rooms-katholieken kunnen terugblikken op de betekenis van de reformatie. Zo zijn wij samen onderweg van conflict naar gemeenschap.

Ds. Susanne Freytag

Uit de kerkenraadsvergadering van 4 september

De kerkenraadsvergadering werd gehouden in de Remonstrantse kerk in Eindhoven. Vóór deze vergadering hielden de colleges van kerkrentmeesters en die van de diakenen hun eigen vergadering.

Er stonden maar liefst 12 punten op de agenda. Als eerste werden de jaarrekeningen 2016 en begroting 2017 en 2018 van de kerkrentmeesters besproken. Deze werden daarna goedgekeurd door de kerkenraad. De jaarrekeningen 2016 en begroting 2018 van de diaconie waren ter inzage, want nog niet alle gegevens van Nijmegen waren ontvangen.

Om de organisatie te verbeteren is er een college van ouderlingen + predikanten opgericht. Het college zorgt voor de jaarplanning en zal ook een beleidsplan opstellen.

Er is besloten dat wij ieder jaar een kern gaan evalueren op hun functioneren. In de protestantse kerk is een enorme herstructurering gaande met de naam 'Kerk naar 2025'. Op de daarmee gepaard gaande kerkorde wijzigingen kunnen de kerkenraden commentaar geven. Momenteel is de tweede wijzigingsronde gaande en ds. Susanne Freytag en Tom Tempelaar zullen onze opmerkingen daarover uitwerken.

Met zo'n uitgestrekte gemeente met vijf kernen is het belangrijk dat centraal bekend is wie per kern waar voor verantwoordelijk is. Er zal daar een overzicht van gemaakt worden.

De volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 9 november 2017.

Tom Tempelaar

Van de ledenadministratie

Verhuisd-Eindhoven

Dhr. H. Kamminga naar Peppelrode kr. 222.

Mevr. Gorree tijdelijk naar Wissenhaege

Dhr. K.B.P. Zloch naar Korenbloemstraat 53, 5643 HL Eindhoven

Verhuisd-Nijmegen

Ingekomen vanuit de protestantse gemeente te Wijchen: mevr. L. Röth en hr. Y.W.M.L. Lemson, Garcia Lorcastraat 34, 6515ZE Nijmegen.

Dhr. B.P.A. Mol vanuit Landgraaf (Z-Limburg) naar P. van Kuppenveldstraat 11, 6611AT Overasselt.

Verhuisd-Z-Limburg

Mevr. I. van den Berg vanuit Rotterdam naar Bosdaellaan 8, 5953BW Reuver.

Evangelisch-Luthers Dagboek 2017–2018

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2017-2018. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar.

Elke dag wordt een Bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de Bijbellezingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 15,00 (exclusief verzendkosten).

Bestellen is mogelijk bij uw lokale contactpersoon.

Voor Eindhoven is dit het secretariaat, voor Heusden mw. J. de Kruijf, voor Nijmegen ds. S. Freytag en voor Z-Limburg ds. W. Boon.

Leren van Luther: Een menselijke God

Data Eindhoven en Nijmegen 2017/2018

De bijeenkomsten in Eindhoven zijn op dinsdagmiddag 14:30-16:00 uur (14:15 inloop, thee). 14 nov., 12 dec., 16 jan., en 13 feb..

De bijeenkomsten in Nijmegen zijn op dinsdagavond 19:30-21:00 uur (19:15 inloop, koffie). Data idem. Zie verder de vorige editie van dit blad.

Aanmelden voor beide locaties:

Bij Susanne Freytag, s.freytag@gmx.net, tel. 06-4395 5283

Verjaardagen in Luthers Zuid-Nederland

Op 23 oktober 2017 hoopt dhr. O. van Bekkum [Heerlen] zijn zesentachtigste verjaardag te vieren.

Op 23 oktober 2017 hoopt mw. A. Groenen-Brandtner [Maastricht] haar éénentachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 oktober 2017 hoopt mw. M.M. Verhoeven-Vredeveld [Eindhoven] haar vijfnegentigste verjaardag te vieren.

Op 1 november 2017 hoopt mw. J.A.M. van der Horst-Spruit [Best] haar tweeënnegentigste verjaardag te vieren.

Op 4 november 2017 hoopt mw. I.I. Heimplätzer-Köster [Brunssum] haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 9 november 2017 hoopt mw. A. Gorree-Visser [Sonen Breugel] haar éénennegentigste verjaardag te vieren.

Op 10 november 2017 hoopt dhr. T.S.J. Ijwema [Nijmegen] zijn vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 14 november 2017 hoopt dhr. G.R. Joubert [Duitsland] zijn tachtigste verjaardag te vieren.



Op 15 november 2017 hoopt mw. G.A.M.B. Volz [Steenbergen] haar negenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 16 november 2017 hoopt dhr. D.J. Snel [Haarlem] zijn zesennegentigste verjaardag te vieren.

Op 23 november 2017 hoopt mw. J.C. Duivesteijn [Roosendaal] haar vijftentachtigste verjaardag te vieren.

Op 24 november 2017 hoopt mw. O.M. van der Scheer [Eindhoven] haar vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 27 november 2017 hoopt mw. L. van der Wal [Nijmegen] haar zesentachtigste verjaardag te vieren.

Op 28 november 2017 hoopt dhr. C.J. Nordemann [Millingen a/Rijn] zijn éénentachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 november 2017 hoopt mw. L. v. Barneveld-Bergman [Bergen op Zoom] haar tweeëntachtigste verjaardag te vieren.

Op 10 december hoopt mw. S.C. de Bruijn- van Dorp [Heerlen] haar zesennegentigste verjaardag te vieren.

Een kleine impressie van de Lutherreis in juni 2017

Met twee auto's vertrokken we uit Roosendaal en Nijmegen voor een kort bezoek aan Eisenach en Erfurt in het Lutherjaar. Allereerst bezochten we het plaatsje Möhra waar Luthers ouders vandaan kwamen. Daar woonde ook veel van zijn familie. In de kerk van Möhra hebben we samen het Lutherlied gezongen.

Niet ver daarvandaan is de plek waar het reisgezelschap van Luther

overvallen werd en Luther opgepakt werd om naar de Wartburg te brengen.



De tweede dag vertrokken we naar Eisenach met als eerste doel een bezoek aan de Wartburg. De Wartburg is een gigantisch gebouw en mooi gerestaureerd. “Bij het beklimmen van de Wartburcht voel je de spanning. Het leken wel duizenden traptreden omhoog bij 33° Celsius.” (Marlies de Vries) Luther verbleef op de Wartburg negen maanden.

We zagen de eenvoudige kamer waar Luther het Nieuwe Testament naar het Duits vertaald heeft.

In Eisenach bezochten we het Lutherhuis met een tentoonstelling over de betekenis van de reformatie en een ruimte over de verschillende kijk op Luther van protestantse en katholieke zijde.

Er was een soort toverbrilletje, een papieren brilletje met een rood ‘glas’ en een blauw ‘glas’. Dus, als je door één kleur kijkt waren gezegden, of uitspraken over Luther, gezien vanuit de Roomse benadering. Kijk je door de andere kleur, dan lees je de uitspraken vanuit de Lutherse benadering. Die teksten waren over elkaar heen gedrukt. Dat was boeiend, zeer humoristisch.

We liepen daarna nog wat door de stad waar Luther in zijn jeugd gewoond heeft.

De derde dag van onze reis gingen we naar Erfurt. Daar bezochten we het klooster waarin Luther ingetreden was als monnik. In dat klooster wordt elke middag een middaggebed gehouden.

Op vrijdag vindt dit gebed niet plaats in de kerk maar in de kelder.



Het vrijdagmiddaggebed staat in het teken van vrede en wordt gehouden op de plaats in de kelder waar de mensen die voor de bommen in deze kelder hebben geschuld dit niet hebben overleefd. Dat maakte een grote indruk op ons. Van de predikante van het Augustijnenklooster kregen we vervolgens een rondleiding door de kerk en het klooster.

Naast deze plaatsen uit Luthers leven hebben we uiteraard nog veel meer gezien en gehoord van de plaatsen die we bezocht hebben. Aan het einde van de reis waren we zo vol van indrukken en informatie dat er niets meer bij kon. Dank ook aan Lilo Dankbaar die deze reis voortreffelijk voor ons georganiseerd heeft.

Susanne Freytag

Op de facebooksite van de kern Nijmegen zijn een aantal foto's van de Lutherreis geplaatst en worden in de komende tijd nog steeds meer foto's en verhalen geplaatst. www.facebook.com/luthersnijmegen

Acceptgirokaart als bijlage

In deze editie treft u een acceptgiro aan.

Voor de tweede maal dit jaar vragen wij u vriendelijk uw kerk met een extra bijdrage te ondersteunen.

Graag uw aandacht hiervoor, zodat wij ons kerkelijk werk kunnen voortzetten.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Mevr. I.J. Oosterveer, kerkrentmeester

Kern Bergen op Zoom



Bergen op Zoom

Algemeen	mw. M. de Vries-Dix	0165-552 392
Huiskamerdiensten	mw. ds. M. Schulz	040-241 7664

Kern Eindhoven



Eindhoven

Predikant:	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Gastpredikanten/organisten:	mw. E. Eekel-Schendelaar	040-253 2175
Present/ouderencontact:	mw. A. Hoyer	040-252 7272
Kinderoppas:	hr. R. Schaak	040-848 1149

Agenda voor de komende weken

22 okt.	15:00u.	Theatervoorstelling 'Kom naar voren! 500 jaar protestantisme'	
26 okt.	18:00u.	DO-Re-Lu Bijbel-gesprekskring	Re-kerk
30 okt.	19:00u.	Vesper en mini-symposium	Catherinakerk
2 nov.	19:45u.	Vergadering kerncommissie Eindhoven	mw. Hoyer
9 nov.	__ : __ u.	Vergadering kerkenraad Zuid-Nederland	Re-kerk
13 nov.	14:00u.	Bijbel-gespreksgroep	mw. Slagter
14 nov.	14:30u.	cursus Leren van Luther	Oudkatholieke kerk
29 nov.	19:15u.	Repetitie DoReLu-projectcantorij	mw. Droogendijk
7 dec.	19:45u.	Vergadering kerncommissie Eindhoven	mw. Hoyer
11 dec.	14:00u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter
13 dec.	19:15u.	Repetitie DoReLu-projectcantorij	mw. Droogendijk
14 dec.	10:30u.	Adventsbijeenkomst	mw. Hoyer
20 dec.	19:15u.	Repetitie DoReLu-projectcantorij	mw. Droogendijk

Uit de vergadering van de kerncommissie

De kerncommissie Eindhoven kwam 7 september bijeen. In de vergadering kwamen de volgende punten aan de orde:

- de agendapunten voor de komende DoReLu vergadering.
- onze Marathondag in Geldrop op 8 oktober. We hebben nu deze naam gekozen om geen verwarring met de gemeentedag van onze lutherse gemeente Zuid-Nederland te krijgen.
- volgend jaar zal er weer een klusdag met Present worden georganiseerd.
- de invulling van de gemeenteavond op 19 september.
- de vertegenwoordiging bij het afscheid van ds. Martijn Junte (Re) en de installatie van Wim v.d. Berg als priester in de oudkatholieke kerk.
- de cursus 'Leren van Luther' in de oudkatholieke kerk.
- het dienstenrooster en de evaluatie van de zomerdiensten.
- Pastoraat.

Tom Tempelaar

Gemeentevergadering 19 september

Zoals gebruikelijk werd er voorafgaand aan de gemeentevergadering een gezamenlijke maaltijd genuttigd en – niet te vergeten - het nodige bijgepraat. In totaal waren er zo'n 16 gemeenteleden aanwezig, waaronder ons oudste gemeentelid Hanne Rooijmans, die deze maand 101 jaar hoopt te worden. Na de maaltijd werden de financiële stukken van de Lutherse gemeente Zuid-Nederland behandeld. Normaal komen die al vóór de zomer aan de orde, maar deze keer kwamen de gegevens van één van onze kernen erg laat binnen. Al met al is het toch een zeer duidelijk verslag geworden, dat uitstekend toegelicht werd door onze kerkrentmeester Irene Oosterveer. Ook dit jaar hadden we ondanks grote uitgaven aan afscheidsdiensten, de gecombineerde verenigings- & intrededienst, de akte van samenvoeging en het onderhoud aan de Nijmeegse kerk, toch nog een positief resultaat. De Eindhovense vergadering was akkoord met de financiële stukken. In dit verslag publiceren we geen cijfers, maar als u geïnteresseerd bent dan kunt u een kort financieel overzicht inzien op de website (www.lutherszuiden.nl/beheer-luthers-zuid-nederland)

Na de pauze deed ds. Susanne Freytag verslag van de korte Lutherreis van zes van onze gemeenteleden. Een Nijmeegs gemeentelid, die in de buurt van Eisenach is opgegroeid, had dit georganiseerd. De gemaakte foto's werden op de beamer vertoond. Meer over deze Lutherreis vindt u elders in dit blad.

Tom Tempelaar

Bijzondere collecte

29 oktober. In deze DoReLu Hervormingsdagdienst zal er gecollecteerd worden voor de Luther Stichting.

De Luther Stichting voert jaarlijks rond Hervormingsdag actie voor lutherse minderheidskerken, met name in Oost-Europa. Dit jaar is dat in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Het oude lutherse gebedshuis moest daar wijken voor nieuwbouw projecten. Uiteindelijk kreeg men van de staat een ander grondstuk toegewezen. Daar wordt nu een nieuw luthers kerkgebouw gebouwd, waarvan de bouw al gevorderd is tot het dakbeschoot. De collecte is voor de inrichting van de kerk bestemd.

Uiteraard kunt ook uw bijdrage voor deze collecten overmaken naar de diaconale rekening van onze gemeente NL47 FVLB 0635 8058 47 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Graag het collectiedoel vermelden.

DoReLu Bijbelkring op 26 oktober

De Doopsgezinden organiseren op 26 oktober de eerste DoReLu bijbelkring. We eten eerst gezellig samen. Na het succes van de avond met ds. S. Freytag over Luther verzorgt dit keer ds. A.C. Thimm-Stelwagen het inhoudelijke deel van de avond. We gaan nauwkeurig kijken naar de honderd guldenprent van Rembrandt en bestuderen naar aanleiding daarvan het bijbehorende bijbelgedeelte. Waar raakt het aan ons eigen leven, wie zijn wij in dit verhaal?

Als u wilt komen, graag vóór 20 oktober opgeven bij: Lia Vos (040-224 0016 of lia.vos@xs4all.nl).

De aanvangstijd is 18.00u. , inloop vanaf 17.30u..

De volgende DoReLu bijbelkring wordt door de lutheranen verzorgd op 8 februari 2018.

Tom Tempelaar

Kerkbalans 2017 .

De ontvangsten vanuit de kern Eindhoven.

Tot en met september is een bedrag ontvangen van € 18.000,-.

We rekenen ook dit jaar weer op uw steun om het werk voor de kerk te kunnen blijven doen. Dat kan alleen met uw hulp.

Alle gevers hartelijk dank voor hun ondersteuning.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Verjaardagen kinderen binnen kern Eindhoven.

Op 22 oktober 2017 hoopt Carlotta Walenciak haar achtste verjaardag te vieren.

Gezien door de ogen van een vrouw

Eind augustus j.l. toch een week op vakantie met onze zoon Frank, Daan (10 jr.) en Roos (8 jr.) naar Engeland. Deze keer richting Cambridge. We kwamen terecht op een boerderij, waar gewerkt wordt voor de vlees-industrie. Een paar oude stallen zijn verbouwd tot huurhuisjes. Niet zo ver van Cambridge, in het plaatsje Arrington. We zagen koeien in een grote stal staan. Toen we dichterbij kwamen riepen Daan en Roos: "Hier staan geen koeien, maar stieren!!"

We bezochten o.a. het plaatsje Grantchester, waar in het middeleeuwse kerkje "St. Andrew and St. Mary" 2 series "Grantchester" voor televisie werden opgenomen in 2016 en 2017. Wij vonden deze series mooi en spannend. Dus was het heel fijn dit kerkje te mogen bezoeken. Niemand was in deze kerk aanwezig. Indrukwekkende gebrandschilderde ramen, een sober interieur, sfeervol. Voor de door ons gekochte kaarten konden we het geld in een brievenbus stoppen in de muur! Wat een vertrouwen, een goddelijk gevoel.

Ook de grote "Estate Wimpole" van binnen bekeken, geweldig, zeker voor Daan en Roos. We waanden ons in een kostuumserie op de televisie.

Ons laatste bezoek brachten we aan onze goede vriendin Sue (70 jr.) in Hollingbourne, Kent. Sue heeft een nieuwe oude kat. Nee, het is een meisje, ze heet Martha. Sue heeft haar gekozen in een poezen-opvanghuis. Martha woonde heel lang bij twee oude zussen. Toen één van de zussen stierf was poes Martha verdrietig. Toen de andere oude dame ook overleed kwam Martha in de poezenopvang. Daar zat ze steeds in een hoekje en ze werd depressief. Ja, dat kan! Niemand aaide haar die kwam kijken. Martha is namelijk doof en bijna blind. Toen Sue kwam kijken aaide ze Martha en ze ging spinnen. Sue keerde zich om en toen hoorde zij Martha zuchten. Dat was het teken, jij hoort bij mij, zei Sue. Sue's echtgenoot Richard is bijna 3 jaar geleden overleden. Sue is ook alleen. Martha-poes is 16 jaar oud, doof, bijna blind en een nat neusje dat regelmatig gesnoten moet worden. Maar haar vacht is zo mooi langharig en glanzend. Bovendien loopt Martha-poes als een koningin. Martha vond het prima dat ze ook door Frank, Daan en Roos geaaid werd. Ik heb haar meerdere keren mogen strelen. Sue en Martha-poes, een blijvende verbintenis!!

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag]

Ghuschick had haar kinderkamp gehouden. De begeleidsters genoten net zo enthousiast als de kinderen. Het was een feest van spelletjes, muziek, creatief bezig zijn en vooral met elkaar lekker eten en zonder zorgen even heel blij zijn.

Armine zou ook een kamp houden, had niet genoeg hulp en zou uitstapjes gaan maken.

Maar van de één op de andere dag veranderde alles. Armine kreeg hevige pijnen en moest naar het ziekenhuis. Officieel is ze verzekerd, maar ze kreeg te horen: “het budget voor deze maand is op, er kan niemand meer naar het ziekenhuis.” Omdat ze zo snel mogelijk een eierstokoperatie moest ondergaan, kon ze niet wachten. Ze moest een lening van \$500 afsluiten, wat gelukkig kon, omdat ze een vaste baan heeft als lerares Engels, maar er moest vooruit betaald worden. De familie moest haar na de operatie en de drie dagen dat ze in het ziekenhuis moest blijven, komen wassen, verzorgen en eten en drinken brengen.

Het was een heftig gebeuren.

Thuis konden de uitstapjes met de kinderen niet doorgaan, maar met inzet van familie, vrienden en ouders hebben ze met aanwijzingen van het draaiboek en telefoontjes van de nog zieke, maar herstellende Armine een geweldig kamp gerealiseerd. Ze mochten een school gebruiken, geheel gratis en met enthousiaste medewerkers en vijftig dolblijve kinderen is het een feest geworden.

Armine is hersteld, dit alles gebeurde vóór de zomervakantie.

In september ontving ze een uitnodiging om in Schoorl, Noord-Holland naar een internationaal congres te komen voor N.G.O's.

Op uitnodiging van Marijke en Jaap in Alkmaar is ze toen een paar dagen eerder gekomen en heeft enthousiast gewinkeld in Alkmaar bij de Primark, “zo goedkoop, T-shirtjes voor neefje en nichtje, moeder en zus”, ze genoot.

Bij een bezoek aan het Zuiderzee Museum in Enkhuizen, keek ze met verwondering en herkenning naar de huisjes, de school, de smid, de bakker, de winkeltjes en constateerde verbaasd: “zoals het hier vroeger was, zo is het bij ons nu nog”. En dat is wat ons ook opvalt in de dorpen, de rust, het kleinschalige, het gezamenlijke.

Ons doet het denken aan de vijftiger jaren.

In de afgelopen maanden is er ten behoeve van de school in Saratak die hersteld moet worden, contact opgenomen met “Wilde Ganzen” ook een non profit organisatie.

Zij hebben veel respect voor onze stichting ten behoeve van Armeense kinderen.

Ook hebben zij met Armine gesproken toen ze in Schoorl was.

Wilde Ganzen wil ons ondersteunen. “het bedrag dat jullie bij elkaar sparen, daar leggen wij 1/3 van het bedrag bij en ondersteunen volledig dit project.

Daar zijn we heel blij mee. De herstelde school komt steeds dichterbij!

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Zuid-Nederland. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Do-Re-Lu dienst in het teken van de reformatie

Zondag 29 oktober zullen we in de gezamenlijke Do-Re-Lu dienst stil staan bij het jubileum van 500 jaar reformatie. In de reformatie wortelt onze identiteit, wie we zijn. Wat heeft die omwenteling die Luther te weeg heeft gebracht ons in deze tijd te zeggen.

500 Jaar Reformatie in de Catharinakerk

Op 30 oktober organiseert de parochie St. Joris een avond naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Ds. Susanne Freytag en mgr. Gerard de Korte zijn de sprekers tijdens het mini-symposium. Het thema van deze bijeenkomst is:

500 jaar Reformatie.

Samen gedenken omwille van de éne Christus

Het programma:

19.00 uur: Oecumenische Vesper en aansluitend koffie/thee

20.00 uur: Mgr. G. de Korte

20.30 uur: Ds. S. Freytag

21.00 uur: Pauze

21.15 uur: Forumgesprek

22.00 uur: afsluiting en na-borrelen

Maandag 30 oktober 2017, Locatie Catharinakerk Eindhoven

Daklozen straattocht door leden Raad van Kerken

Het is al weer een paar maanden geleden dat die straattocht gelopen is.

Op woensdagmiddag 21 juni, om 13.30 uur, stonden Rob Kosterman, Tom Tempelaar, Leonie van Straaten, Sanne Rodenburg, Tiny Muris en ik (Betty van Spreeuwel) bij de VVV, in de buurt van de geldautomaat.

Om 13.45 stonden we er nog. Rob neemt contact op met Els Keet. Zij bevestigt de afgesproken tijd en plaats en begrijpt ook niet waarom de gidsen nog niet aanwezig zijn.

Het wachten lokte wat vooroordelen uit over de daklozen, bijv. dat het moeilijk voor hen zou zijn zich aan tijd te houden.

Het wachten blijft duren. De sfeer onderling blijft gemoedelijk want er is genoeg te bespreken. Ruim na 14.00 uur blijkt dat één van de twee gidsen, K. (volledige namen worden niet vermeld), al ruimschoots op tijd aanwezig was, maar zij had ons niet als doelgroep herkend.

K. komt bij ons staan en begrijpt niet waar de andere gids, R, blijft. Om 14.30 arriveert hij uiteindelijk met heel veel excuses. Hij had een verkeerde tijd genoteerd en de band van zijn fiets bleek ook nog lek te zijn.

Dan vertrekken we naar de hoek Vestedijk / Dommelstraat en worden we geattendeerd op één van de waterpunten die Brabant Water in de stad heeft laten aanbrengen. Drinkwater in de stad om de flesjes te vullen en soms wat verfrissing

te zoeken. Hoeveel van die punten er zijn, is niet duidelijk, maar zeker ook in de buurt van de Stratumsedijk. De waterpunten zijn er niet alleen voor mensen die dakloos zijn, maar voor iedereen. Voor de horecagelegenheden in de omgeving is het ook een uitkomst dat er op straat water te tappen is.

In de Dommelstraat lopen we langs het Domushuis, waar een opvang is voor kwetsbare daklozen. De gidsen vinden het jammer dat er weinig met deze mensen wordt gedaan.

Via het Dommeltunneltje komen we op het terrein van de TUe. Het is een plek waar jarenlang dakloze mensen werden gedoogd, tot er meerdere groepen kwamen die elkaar de ruimte niet gunden. Aan die plek is helaas een eind gekomen. Vroeger werden daar veel fietsen voor een tientje verkocht, vertelde Ricardo want de studenten waren gewillige kopers.

Vervolgens gaan we richting Bunker, waar we komen op slaap- en verblijfplaatsen van nogal wat mensen in de open lucht.

Luchtbedden, matrassen, beschermd, onbeschermd, 'n stoel, er is van alles om te overleven. Waar het natuurlijke toilet is, wordt door de geur duidelijk gemaakt. Ongelooflijk dat dit bestaat, midden in de stad, zo aan het oog onttrokken.

Hierna lopen we door naar Het Hemeltje op Hemelrijken 117, een plek waar dak- en thuislozen 6 dagen in de week terecht kunnen. Samen met het Open Huis en het Leger des Heils in de Visserstraat, is het een “thuisbasis” voor deze mensen. De mensen kunnen daar douchen, een wasje laten draaien, eventueel andere kleren krijgen en voor een kleine vergoeding een broodmaaltijd en thee of koffie. Enkele dagen per week is er ook een warme maaltijd.

Ook wij worden er hartelijk ontvangen met thee, koffie en omdat het erg heet is zelfs een ijsje. R. heeft onderweg heel open verteld over zijn leven, K. was een goede tochtgenoot, die niet veel vertelde over haar leven. Beiden waren blij met de mogelijkheden die ze nu hadden dank zij de goede opvang, maar vooral ook door hun eigen kracht.

Het was een bijzondere tocht. Door omstandigheden korter dan de bedoeling was. Maar het heeft wel een inkijk gegeven in het “overleven op straat”.

Betty van Spreeuwel, secr. Raad van Kerken

Moderne communicatie

Op het vliegveld is moderne communicatie alom tegenwoordig. Gratis, onbeperkt en snel internet. Op schermen wordt de laatste vluchtinformatie gegeven en inchecken kan ook via het internet. Bijna iedereen heeft een smartphone, en overal zie je mensen met een laptop. Vaak ga ik in de aankomsthal zitten tussen de afhalers. Daar is altijd veel te zien en er gebeurt op die plek veel tussen mensen. Ook daar is de moderne communicatie volop aanwezig. Er wordt druk geappt en de mededelingen worden doorverteld. “Ze zitten nu nog in de lucht”, “het kan nog wel even duren”, “de landing is ingezet”, “ze staan bij de

bagageband”. Of ze zitten klaar om de aankomst en de bijbehorende omhelzing te filmen en daarna direct weer door te sturen. Ik heb gezien dat een aankomer de afhaler al kletsend via de telefoon elkaar tegemoet liepen. Of ze zitten tijdens het wachten een spelletje te doen op hun apparaat.

Taxichauffeurs komen iemand ophalen, sommigen hebben een kaartje in de hand met een naam erop, anderen een tablet waarop een naam voorbij komt zweven. Sinds kort staat er in de hal een apparaat om spandoeken te maken. Zo kan je zelf een tekst verzinnen om iemand een warm welkom te heten. Maar het ouderwetse gesprek van aangezicht tot aangezicht is toch de mooiste manier om elkaar te ontmoeten. Een vliegveld is een plek waar alles erop gericht is, om de waan van de dag bij te benen. Om te midden van al die drukte een gesprek te hebben met een ander en tijd hebben voor die ander, dat is veel waard. Zo is er ook grote behoefte aan een plaats waar je je even terug kan trekken, waar je even de stilte kunt zoeken te midden in die hectiek van bliepende smartphones. En ook dat kunnen wij op Eindhoven Airport bieden, nl. een gebedsruimte.

ds. Mirjam van Nie

Stichting Present

Ook in 2018 zal Stichting Present Eindhoven verschillende projecten begeleiden en wij als gemeente kunnen eraan bijdragen.

Een dagje de handen uit de mouwen steken? > Geef u op voor een project!

Wilt u komend seizoen met andere gemeenteleden een dagje de handen uit de mouwen steken om iemand te helpen? Geef u met uw groep op voor een praktische klus zoals tuinieren, verven, schoonmaken, laminaat leggen of verhuizen, of kies voor het organiseren van een gezellige activiteit met ouderen, mensen met een beperking, daklozen of vluchtelingen.

Wilt u Present financieel steunen? > Meld u aan als donateur!

Draagt u Present een warm hart toe, maar heeft u niet de mogelijkheid om actief mee te doen? Met een kleine, structurele bijdrage of met een eenmalige donatie steunt u de beweging die Present op gang brengt.

Meedoen? Kijk voor meer informatie op www.present eindhoven.nl.

Bovenstaande vragen stuurt ons het team van Present Eindhoven, Conny, Els, Lidy en Aletta.

Meer informatie over Present kan je ook bij ondergetekende aanvragen.

Graag zou ik volgend jaar weer een groep voor een project willen opgeven. Het tijdstip wil ik tijdig met de deelnemers afstemmen, dus heb je interesse, laat het me zo spoedig mogelijk weten.

Annegret Hoyer, tel: 040-252 72 72.

Adventsbijeenkomst

Donderdag 14 december wordt een Adventsbijeenkomst gehouden. Contactochtend met een afsluitende lunch. Meer hierover in de volgende editie maar noteert u alvast de datum in uw agenda.

Redactie.

Voorzit(s)ter van 't Hemeltje



In 't Hemeltje, aan de Hemelrijken in Eindhoven, vinden iedere middag tientallen dak- en thuislozen hun warme huiskamer. Dit huis heet voluit Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje en is opgericht en wordt gedragen door de kerken uit de Regio Eindhoven.

De huidige voorzitter van het bestuur treedt, wegens persoonlijke omstandigheden, helaas af. Daarom zoeken wij per direct een nieuwe voorzitter m/v.

De voorzitter leidt het bestuur, begeleidt de beroepskrachten en is het gezicht naar buiten.

Deze taak vraagt gemiddeld twee dagdelen per week. Als u zich geroepen voelt, of vragen heeft graag uw reactie via beheer@inloophuishemeltje.nl

Joop Kerssen, vice voorzitter.

Evensong in de Cathrien!

Op zondag 19 november 17:00 uur staat de maandelijkse Evensong in het teken van het 20 jarig jubileum van de Capella Vesperale.

De muzikale invulling van de Evensong is als volgt. Het Magnificat en Nunc Dimittis zijn van Henry T. Smart. Het processielied is "Rejoice, the Lord is King" met een feestelijke descant. Het zondagslied is "Zingt voor de Heer een nieuw gezang". Het slotlied "Rejoice today with one accord" op de melodie van het Luther lied "een vaste burcht" en een descant in het slotvers sluit de Evensong heel feestelijk af. Verder wordt het anthem "O all ye works of the Lord" van Stopford gezongen.

De Chants (gezongen Psalmen) zijn de psalmen 96 en 98 in een zetting van Robert Cooke en Francis A. Jackson. De vaste gezongen gebeden zijn op een zetting van William Smith.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van een gastdirigent. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken. De voorganger is Jeroen de Wit.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl .



Begijnenhofgesprekken.

Lezing en gesprek met: Stevo Akkerman over: Kanteltijd
op zo. 19 november van 10.30 tot 12.30 in De Herberg op het terrein van
Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB, Eindhoven. Zie:
www.begijnenhofgesprekken.nl

Kern Heusden



Heusden:

Pastoraat	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Algemeen	mw. H. Haaksema	073-511 7006
Pastoraat / gastpredikanten	mw. J. de Kruijf	hannydk@planet.nl
Diaconie	mw. I.M. Veldkamp	06-4178 1214

Luther op zaterdag

Wie komt er op zaterdagochtend uit zijn bed voor Luther? Op 7 oktober kwamen ds. Deddie van Alphen en ds. Louisa Vos uit Zutphen en Warnsveld om in Heusden een lezing te geven over Luther en zijn theologie. De diverse PKN-smaken en ook de katholieke tak waren vertegenwoordigd in de Open Hof.

De dames theologen zetten de spotlights op Luther in zijn tijd. Aan de ene kant werd Maarten Luther bepaald door de late middeleeuwen met de angst voor vagevuur en hel: de straffende God. Een hels onweer leidde tot zijn belofte om zijn leven aan God te wijden en in te treden als Augustijner monnik.

Aan de andere kant ging hij mee in de stormachtige ontwikkelingen in het denken en communicatie (boekdrukkunst) van zijn tijd. Cruciaal was het zelf lezen van de Bijbel en daarover nadenken. Daarmee werd het geloof persoonlijk. Met name de brief van Paulus aan de Romeinen over de gerechtigheid leidde tot een doorbraak: 'de rechtvaardige zal door zijn geloof leven'. Dit stond haaks op de toenmalige praktijk van de aflaatverkoop waarmee het zieleheil kon worden verkregen.

Op deze crowdfunding voor de bouw van kerken en kathedralen was al veel maatschappelijke kritiek in Luthers tijd. Ds. Van Alphen liet een grappig vlugschrift zien met een hekeldicht dat zo eindigt: 'Zodra het geld in kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt'.

Ds. Vos ging dieper in op Luthers theologie en plaatste die zoveel mogelijk in zijn tijd. De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid viel in goede aarde bij de (Oostelijke) Duitse adel die Luther kidnapten om hem te beschermen tegen de pauselijke ban, waardoor hij praktisch vogelvrij was. Doordat de Turken voor de

poorten van Wenen stonden, kreeg de discussie over de kerkelijke leer een politieke dynamiek. Zo ontstond er een nieuwe kerk, waarvoor Luther, samen met o.a. Melanchton, de basis legde.

Zijn bekende werk 'Von der Freiheit eines Christenmenschen' heeft hij nog opgedragen aan paus Leo IX, maar het vormde tevens een breuk met de oude scholastieke denkkaders van de rooms-katholieke kerk. Luther benadrukt dat de mens geheel vrij is in zijn keuze voor God en zijn naaste. En om deze te dienen. De relatie tussen God en mens staat centraal. Ook in de opvattingen over zonde en zondaar gelden de eigen verantwoordelijkheid en het geweten. De enige middelaar is Christus door wie wij God kennen.

De zwarte bladzijde van Luthers antisemitische geschriften werd niet overgeslagen, maar wel duidelijk toegelicht in de ontwikkeling van Luthers leven. Geen excuus, wel een verklaring.

Er ontsponnen zich steeds levendige discussies waarin vooral de betekenis van Luthers geloof in onze tijd werd besproken. Louisa Vos merkte op dat iedere tijd andere invalshoeken kent van waaruit de overlevering wordt geduid. In de laatste dertig jaar is bijvoorbeeld een duidelijke accentverschuiving te zien van de persoonlijke geloofsbeleving naar in vrede met elkaar(s verschillen) samenleven. Een zeer boeiende lezing in het Lutherjaar, die door de variatie, veelheid aan feiten en diepgang in theologische uitleg veel toegevoegde waarde had, ook voor de 'kenners'.

Hervormingsdag

Op 29 oktober vieren we als PKN samen de Hervormingsdag in de St. Catharinakerk in Heusden. Voorganger is ds. Louisa Vos uit Zutphen. Een aanrader voor alle Lutheranen want de predikant van de grote PKN-gemeente, Frans-Willem Verbaas, belooft dat er flink wat Lutherliederen gezongen gaan worden. Attentie: de dienst begint iets vroeger dan bij ons: om 10.00 uur.

12 november lunch en jaarberaad

Na de dienst op 12 november waarin onze vroegere consulent ds. Dirk Strasser voorgaat, is er een lunch met aansluitend een jaarvergadering. We bespreken daar onder andere: alternatieve diensten, de financiën en kerkbalans, pastoraat, e.d. Wie nog wat wil inbrengen, kan een mailtje sturen of bellen klazienlaansma@me.com 06 21254515

Kerstzang

Zoals ieder jaar gaan we weer mooi zingen met kerst, ook in meerstemmige samenstelling. Idee of wens? Meedoen? Neem contact op met Herma Haaksema



Nijmegen:

Pastoraat	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Coördinatie	prof. dr. M. Matthias	024-848 8744
	hr. M. van Alebeek	024 785 2000

Herdenking 500 jaar reformatie

Op dinsdag 31 oktober vindt onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijmegen een gemeenschappelijke gebed van Katholieke en Protestantse geloofsgemeenschappen bij de herdenking van 500 jaar Reformatie plaats in de kerk van de Lutherse gemeente in Nijmegen, Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen, om 19:30 uur. Het is bijzonder dat deze herdenking van 500 jaar reformatie in gezamenlijkheid plaatsvindt.

Het doel van het gemeenschappelijk gebed dat de titel draagt 'Van Conflict naar Gemeenschap' is om de waarden van de Reformatie tot uitdrukking te brengen en om vergeving te vragen voor de verdeeldheid van christenen van beide tradities. Het biedt de mogelijkheid om terug te kijken, door dankzegging en door zondebelijdenis en om vooruit te zien door een gemeenschappelijk getuigenis over een weg die samen vervolgd zal worden.

Deze liturgische viering biedt de gelegenheid om terug te kijken met dankbaarheid en berouw op het verleden met lezingen en reflecties van zowel katholieke als de protestantse kant, maar geeft ook een gemeenschappelijk getuigenis en een inzet en dienst door het uitspreken van vijf beloftes (imperatieven), gericht op een gezamenlijke toekomst.

De zang en het gebed in deze bijzondere en unieke oecumenische herdenking worden gekenmerkt door dankzegging en klaagzang, vreugde en berouw, terwijl de gaven de Reformatie worden herdacht en vergeving wordt gevraagd voor de scheiding die in stand werd gehouden.

De Raad van Kerken van Nijmegen hoopt dat dit gemeenschappelijk gebed ook andere Christenen zal aanspreken en nodigt hen hierbij nadrukkelijk uit het begin van de Reformatie te herdenken, omdat het ons met Christenen over de hele wereld verbindt.

De herdenking van 1517 wil geen uitweiding zijn van het verleden, maar een ontdekken van een gezamenlijke toekomst. Eenheid is geen vaag idee, maar een oproep die pijn kan doen. Het is belangrijk die pijn te benoemen.

U bent van harte uitgenodigd deze gezamenlijke herdenking van 500 jaar reformatie van protestanten en katholieken bij te wonen.

Onderhoud kerkgebouw

In de eerste drie weken van oktober wordt weer een nieuwe fase van het onderhoud van het kerkgebouw aangepakt. De verwarmingsketel van de kerk was al jaren aan vervanging toe. Nu dit zou gaan gebeuren bleek er rondom de ketel asbest te zitten. Daarbovenop kwam nog dat er asbest in de kruipruimte onder de kerk zat. Dit is een grote tegenvaller. Maar er zat niets anders op dan om dit op te laten ruimen. Hiervoor werd de hele ingang naar kelder met een



sluis afgesloten waarin de werkers zich kunnen afdouchen voordat ze weer naar buiten komen. Na de verwijdering van het asbest zal de nieuwe verwarmingsketel worden geplaatst. Hierbij wordt met het gebruik van de kerk rekening gehouden, zodat de gebruikers niet in een koude kerk komen te zitten.

25 november de buurt en de kerk

De kerncommissie en de verhuurcommissie willen het contact met de buurt versterken. Nu de kern met de samenvoeging een doorstart heeft gemaakt en het onderhoud van het kerkgebouw wordt aangepakt en er een verhuurcommissie is die zich wil inzetten voor meer verhuur willen we de buurt uitnodigen in onze kerk. Niet alleen de buurt maar ook alle gemeenteleden zijn hiervoor uitgenodigd! De uitnodiging:

De Lutherse kerk voor de buurt!

Menigeen fietst of loopt regelmatig langs het liefelijke Lutherse kerkje aan de Prins Hendrikstraat, maar velen zullen beamen dat ze dit gebouwtje nog nooit van binnen hebben gezien. Daar komt verandering in wat ons betreft.

De organisatie van deze kerk heeft grote veranderingen ondergaan het afgelopen jaar, dat ook voor het gebouw nieuwe kansen gaat bieden. Een eerste stap van de nieuwe organisatie is om de buurt uit te nodigen. Dat is een mooie gelegenheid om de kerk van binnen te bekijken, maar om ook te horen wat de plannen voor de nabije toekomst zijn. De kerk blijft de plaats voor de eredienst, maar verder zal het gebouw gebruikt gaan worden als plaatselijk podium voor koren, kamermuziek, singer songwriters, lezingen, theaterachtige activiteiten, recepties, maar zelfs een uitvaart en bruiloft kunnen in het gebouw plaatsvinden. Susanne Freytag, de nieuwe dominee van de Lutherse gemeente Zuid Nederland zal ook aanwezig zijn en ze zal haar werkzaamheden in het kerkgebouw en haar betrokkenheid graag toelichten.

Belangrijk bij dit alles is dat de kerk weer wordt opgenomen in de dynamiek van

de buurt en de wijk. U bent daarom van harte welkom op zaterdag 25 november tussen 14.00 uur en 16.00uur in de kerk. Wij ontvangen u met koffie en thee en om 15.00 zal het orgel worden bespeeld. Loopt u gerust even naar binnen dan!

Team Lutherse Kerk Nijmegen

Kern Zuid-Limburg



Zuid-Limburg:

Pastoraat	ds. W. Boon	0049-245650 70318
Diaconie	mw. K. Mulder	045-525 0209
Ledenadministratie	mw. G. Boon	0049-245650 70318
Coördinator	hr. H. Oosterveer	040-223 0960

Collectes voor de komende tijd:

29 okt. Stichting Exodus. In de Lutherroos van juni t/m aug. vertelde Karin ons over haar vrijwilligerswerk bij Exodus: de organisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We willen graag het werk van de vele vrijwilligers van deze stichting ondersteunen.

12 nov. Najaarszendingsweek China : Het Lutherse Theologische Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Tevens biedt het theologische toerusting voor leken. Er zijn op het moment zo'n 300 studenten uit China, maar ook andere Aziatische landen. Ook is er een parttime avondopleiding met 260 leerlingen. Via Hong Kong probeert KIA een basis te zoeken voor verdere contacten met de kerken in China.

26 nov. Adventscollecte voor Stichting De Regenboogboom. (informatie over deze stichting volgt hieronder)

10 dec. Adventscollecte voor Stichting De Regenboogboom.

Vrijwilligerswerk

Deze keer vertelt Liny Coenen ons over haar passie: De Regenboogboom.

Stichting De Regenboogboom is een landelijke stichting, zonder subsidie, door het hele land, met meer dan 125 vrijwilligers. Ze bezoeken kinderen en ouderen, die het moeilijk hebben, in ziekenhuizen, blijf-van-mijn-lijfhuizen, Oranjehuizen, Moederhuizen, scholen en thuis.

Wij, de vrijwilligers, proberen kinderen en volwassenen tussen 0 en 100 jaar te benaderen en te vertellen hoe bijzonder ze zijn. Dat ze niet vast moeten blijven hangen in verdriet, pijn en meer vervelende dingen.

‘Haal het positieve uit het negatieve’ was iets wat een oudere dame tegen me zei.

‘Ben blij wat de nieuwe dag je brengt’. Probeer het vervelende verleden te vergeten, geniet van de mensen die van je houden. Probeer van jezelf te houden, kijk naar mensen die om je geven, die er voor je zijn.

De bezoeken van de Stichting zijn heel divers. Zoals b.v. in het Blijfhuis ons verhaal aan moeders en kinderen is: Vergeet wat je is aangedaan, je bent hier om een nieuw leven te starten, op te bouwen. Maar dat is vaak voor kinderen erg moeilijk, als zij alles hebben moeten achterlaten. Soms in twee maanden zes keer moeten vluchten om ergens veilig te kunnen zijn. Op deze manier kun je geen vriendjes maken, steeds weer een andere school bezoeken enz.

Wij nemen de kinderen en volwassenen tijdens ons bezoek in hun fantasie mee naar hun veilige plek, een plek waar ze echt blij worden, waar ze willen zijn en waar ze steeds naar terug kunnen als ze het moeilijk hebben.

We zingen liedjes, gaan samen via de regenboog op reis, een reis van hun dromen, waar ze elke avond zelf naartoe kunnen. Heel divers van een picknick in het Regenboogbos, zwemmen in de zee, vriendjes hebben, met mama en zusje een eigen huisje enz. Door veel bellenblazen vergeten de kinderen dat ze een vervelende prik krijgen en zien we hun ogen weer schitteren. Een kind zien schitteren is iets waar wij het voor doen. Ouders die gelukkig worden als zij hun kind weer blij zien: wat is dat geweldig. We geven ieder kind tijdens ons bezoek een kristal: als daar de zon op schijnt zie je overal de kleuren van de regenboog. Daarnaast een deken, die gemaakt wordt door heel veel lieve dames. De deken is bedoeld als een veilige warme mantel om in weg te dromen, alleen of met iemand waar je van houdt.

Steeds weer merken wij als vrijwilligers hoe zeer deze bezoeken nodig zijn om kinderen uit hun verdriet te halen. Het laatste jaar bezoeken wij ook veel oudere mensen die verblijven in verzorgingstehuizen en lijden aan de ziekte van Alzheimer. Ze vinden hun kamer vaak niet meer terug maar doordat de deken die wij aanbieden op hun bed ligt herkennen ze hun kamer.

Omdat onze vrijwilligers deze dekens kunnen blijven breien, vrijwilligers kristallen en cd's kunnen uitdelen en bezoeken is het erg fijn dat de collectes in de dienst voor deze Stichting is bestemd.

Wilt u meer weten over deze geweldige Stichting kijk dan op www.regenboogboom.nl en steun ons.

Bedankt namens heel veel kinderen, hun ouders en ouderen.

Liny Coenen

Collectebestemming van de collectes op 26 nov. en 10 dec. is voor deze stichting. Maar we kunnen ook op een andere manier helpen:

Voor de dekentjes zijn lapjes katoen nodig. Hebt u thuis nog leuke lapjes waar u

niets mee doet, breng ze mee naar de kerk en wij kunnen ze doorgeven, zodat vrijwilligers er weer een nieuwe deken van kunnen maken.
 Ook goed wasbaar garen is welkom om dekens van te breien en te haken.
 Misschien vindt u het zelf leuk om een dekentje of stukje deken te breien, te haken of te quilten? Graag horen we dat van u, meld het even bij Liny Coenen of bij

Keety Mulder.

Zondag 29 oktober, 10:00 uur

In de Evangelisch-Luthers kerk van Heerlen, Meezenbroekerweg 70 zingt het R.K. kerkkoor “St. Caecilia” uit Höngen / Selfkant (BRD) tijdens de dienst.



De missa tertia van Michael Haller tijdens de viering van het reformatiefeest.

Wij vieren het reformatiefeest, 500 jaar Luther, in het kader van het naar elkaar toegroeien van de Katholieken en Protestanten in deze tijd van oecumene.

Huiskamerdienst Bergen op Zoom		Aanv. 14:00 uur.
Bij: mw. M. de Vries-Dix, Basaltdijk 24, 4706 DM Roosendaal.		
14 december	ds. M. Schulz	

Kerkdiensten Eindhoven		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.		
22 oktober 19 ^e . z.n. Trinitatis	ds. S. Freytag	
29 oktober 20 ^e . z.n. Trinitatis	ds. S. Freytag	Do-Re-LU-dienst Aanv. 10:30 u. Let op! Wintertijd.
5 november 21 ^e . z.n. Trinitatis	GEEN dienst	
12 november 22 ^e . z.n. Trinitatis	ds. S. Freytag	
19 november laatste z.n. Trinitatis	ds. W. Boon [Selfkant]	
26 november Eeuwigheidszondag	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal Herdenking overledenen
3 december 1 ^e . Advent	mw. A. Nieuwenhuizen [DO]	Do-Re-Lu-dienst Aanv. 10:30 u.
10 december 2 ^e . Advent	ds. S. Freytag [LU]	Do-Re-Lu-dienst Aanv. 10:30 u. Viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
Putterstraat 32, Heusden		
22 oktober 19 ^e . z.n. Trinitatis	drs. E. Aarsen [A'dam]	Orgel: B. de Rooij
29 oktober 20 ^e . z.n. Trinitatis	Drs. L.E. Vos [Zwolle]	Hervormingsdag in Hervormde kerk
12 november 22 ^e . z.n. Trinitatis	ds. D. Strasser [Son]	Viering Heilig Avondmaal orgel: J. de Zwart
26 november Eeuwigheidszondag	ds. Tj. Broekema [Zutphen]	Orgel: B. de Rooij
10 december 2 ^e Advent	ds. M. Overbosch- Mielke [Zwolle]	Orgel: J. de Zwart

Kerkdiensten Nijmegen Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
31 oktober Hervormingsdag	ds. S. Freytag en prof. H.W.M. Rikhof	Aanv. 19:30 u. gedenkdag van 500 jr. Reformatie, onder auspiciën van de Raad van Kerken
5 november 21 ^e . z.n. Trinitatis	ds. H. Rijken	
19 november Laatste z.n. Trinitatis	ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal, (gedenken overledenen)
3 december 1 ^e . Advent	ds. S. Freytag	

Bij de diensten: Omdat er op 26 november, eeuwigheidszondag, geen dienst in Nijmegen is, zullen we op de zondag daarvoor op 19 november in de dienst hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden in onze gebeden en met kaarsen gedenken.

Kerkdiensten Zuid-Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
29 oktober 20 ^e . z.n. Trinitatis	ds. W. Boon	Aanv. 10:00 uur Viering Heilig Avondmaal M.m.v. RK- koor St. Caecilia zie p. 22.
12 november 22 ^e . z.n. Trinitatis	ds. W. Boon	
26 november Eeuwigheidszondag	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal

Het verhaal van het potlood

Een jongetje keek naar zijn oma, die een brief aan het schrijven was.

Op een gegeven moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?"

Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte en zei: "Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat jij later, als je groot bent, net zo als dit potlood wordt."

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. "Maar het is gewoon maar een potlood".

"Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar dan moet je ze wel onthouden - tot iemand zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal leven.

Ten eerste: je zult misschien grote daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt.

Ten tweede: af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je een completer mens.

Ten derde: als je met een potlood schrijft kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde: het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.

Tenslotte het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat een spoor achter.

Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daarvan bewust te zijn."

Paulo Coelho



Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikanten

mw. ds. S. Freytag	s.freytag@gmx.net St. Jorislaan 14, 5611PM Eindhoven	06-4395 5283
ds. W.J.H. Boon	willem.boon@outlook.com	06-4070 4017

Kerkenraad Algemeen bestuur

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@lutherszuiden.nl	040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma	e-mail: laansma@klaretaal.nl	
Secretaris: hr. T. Tempelaar	e-mail: secretariaat@lutherszuiden.nl	040-262 3104
2 ^e . Secr.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@lutherszuiden.nl	040-223 0960
Secretaris: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Diakenen

Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp	e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com	06-4178 1214
Secretaris: hr. R. Schaak	e-mail: r.schaak@chello.nl	040-848 1149

Rekeningen

Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer

NL87 INGB	0001 1373 31	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL25 ABNA	0860 1918 42	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL47 FVLB	0635 8058 47	Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.
NL93 FVLB	0225 3276 94	Projecten Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2	5626BP Eindhoven	040-262 3104
------------------	------------	------------------	--------------

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]	040-212 5566
--	--------------

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/lutherszuiden

Colofon:

De Lutherroos verschijnt 7 maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van editienummer en de "Lutherroos".

Redactie:

Willem Boon (lid)
Dick Eekel (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

Redactieadres:

Redactie Lutherroos
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie kopij aanleveren **vóór 22 november 2017**.

Die editie geldt voor de periode 6 december tot 4 februari 2018.

Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

