



Lutherroos

kerkblad voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom,
Eindhoven, Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

Inhoudsopgave

Meditatie: De graankorrel.....	3
Lutherreis 21-23 juni 2017.....	4
Van de ledenadministratie.....	5
Uit de kerkenraadsvergadering.....	6
Buitendag voor hele gemeente Zuid-Nederland.....	6
Contacten voor Bergen op Zoom en omgeving.....	7
Contacten voor Eindhoven en omgeving.....	7
Agenda.....	7
Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven.....	7
Bijzondere collectes.....	8
Verjaardagen kern Eindhoven.....	8
Gezien door de ogen van een vrouw.....	9
Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag].....	10
Palmpasen.....	11
Speciale doopdienst met Pasen.....	12
Bijbelstudiegroep: We lezen het Hooglied.....	12
Koninginnezang 30 april 2017.....	12
Gemeentereisje wordt Gemeente-contact-bijeenkomst.....	13
Paas-Evensong in de Cathrien!.....	14
Straatpastoraat Eindhoven.....	14
Contacten voor Heusden en omgeving:.....	15
Passiestonden 10, 11, 12 april.....	15
Buitendag in Heusden.....	15
Kerkbalans-brief.....	15
Wie is wie? En wie is waar?.....	15
Lief en leed.....	16
Contacten voor Nijmegen en omgeving:.....	16
Agenda voor de komende periode.....	16
Uit de kerncommissie.....	16
Stille week.....	16
Contacten voor Zuid-Limburg en omgeving:.....	17
Pasen 2017 van kern Zuid-Limburg.....	17
Collecten voor de komende tijd:.....	17
Vanuit de kern Zuid-Limburg.....	18
Paasgroeten-actie.....	18
Uit de gemeente.....	18
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	20
Colofon:.....	20
Huiskamerdienst Bergen op Zoom.....	21
Kerkdiensten Eindhoven.....	21
Kerkdiensten Heusden.....	22
Kerkdiensten Nijmegen.....	22
Kerkdiensten Zuid- Limburg.....	23

Meditatie: De graankorrel

“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één korrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht” (Joh 12: 24)

Zo spreekt Jezus over zijn eigen dood. Dit beeld van de graankorrel is een heel herkenbaar beeld. Het sluit aan bij onze ervaring van wat er elk voorjaar opnieuw om ons heen gebeurt. Uit de dode grond en de levenloze takken ontspringt nieuw leven. In dit beeld schuilt het geheim van dood en leven. Ja, in die volgorde dood en leven. Tegenover een hopeloze kijk op het leven als iets dat voorafgaat aan de dood, ‘op het leven volgt de dood’, wordt hier een andere volgorde gebruikt die hoopgevend is: op de dood volgt nieuw leven.

Jezus verwijst met dit beeld naar het naderen van zijn eigen dood en hij bereidt zijn leerlingen voor op het nieuwe leven dat veel vrucht draagt, zijn opstanding. Hij sterft als een graankorrel en wordt begraven in een graf. Zo ligt ook de graankorrel begraven in de grond voordat de graankorrel openbarst en er uit deze gebroken graankorrel weer nieuw leven groeit. Alles wat ons overkomt, al ons leven en sterven, is ook zaad dat weer tot bloei kan komen. Op die manier is het beeld van de graankorrel een beeld van hoop.

Jezus weet van zijn naderende dood, hij gaat niet op de vlucht, hij verdringt de mogelijke gevolgen van zijn handelen niet en hij spreekt er open en regelmatig met zijn leerlingen over. We verdringen vaak ons besef van onze eindigheid. Jezus daagt juist dit soort afweermechanismen uit. In zijn helder zicht op de dingen roept hij reacties van ongeloof op zelfs bij zijn leerlingen. Wanneer Jezus over zijn dood begint reageren de leerlingen vaak met ongeloof ‘dat is niet waar’. Maar Jezus kent zijn weg, hij blijft in dit alles zijn eigen leven trouw ook wanneer dit betekent dat hij verloochend, aangeklaagd en doodgemarteld zal worden.

Vervolgens waarschuwt Jezus zijn leerlingen: Wie zijn leven liefheeft en het krampachtig probeert vast te houden zal het juist verliezen. Onze houding ten opzichte van de dood bepaalt in belangrijke mate ons leven. Het proces van sterven en tot leven komen hoort bij het leven. Door los te laten, door kwijt te raken, door in een graf te leggen kom je tot bloei en zul je vrucht dragen.

Want de graankorrel die *niet* gezaaid wordt, die in de graanzak blijft liggen, die dus niet gaat groeien die buiten het proces van leven blijft, dat is nu juist een beeld van de dood. Alles wat wij krampachtig willen vasthouden en niet op willen geven, alles wat ons in onze angsten en in onze kleine wereld gevangen houdt is net als die graankorrel die in de zak blijft en niet de grond in wil. Dat is de dood in het leven.

Durf de donkere aarde in te gaan en door de warmte van de zon tot bloei te komen. Wees niet bang en laat los. Barst open als graankorrel en komt tot bloei. We zullen wat dood is, moeten leren loslaten en wat leven en liefde van God is leren omarmen. Dat is een beetje sterven zodat er weer opstanding kan zijn in ons

leven.

Dat beeld van de graankorrel vertelt van het nieuwe leven dat op ons wacht zelfs na onze dood.

Ds. Susanne Freytag



Lutherreis 21-23 juni 2017

De gemeente Luthers Zuid-Nederland organiseert in het Lutherjaar een korte Lutherreis.

Daarbij bezoeken we de Lutherplaatsen Möhra, Eisenach, de Wartburg en Erfurt. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk in eigen auto's reizen en dat de groep niet groter wordt dan 16 personen. We overnachten twee nachten in een hotel in de buurt van Eisenach. We vertrekken op woensdag vroeg in de morgen en zijn vrijdag in de loop van de avond terug in Nederland. We schatten dat de totale kosten van deze reis (brandstof, overnachting, maaltijden en entrees) ergens tussen € 200 en € 250 p.p. zullen uitkomen.



Programma voor 'kleine' Lutherreis.

Woensdag 21 juni

- 08:00 uur Vertrek in Nijmegen of Eindhoven met privé auto's
- 14:00 uur Rond die tijd aankomst in Hubertushaus Ruhla am Rennsteig Ascherbrück
- 16:30 uur Tocht naar Möhra (waar de familie Luther vandaan kwam)
Bezoek aan de kerk met rondleiding door C.M. Neumann
- 18:30 uur Avondeten in het Hubertushaus

Donderdag 22 juni

Na het ontbijt naar Eisenach met bezoek aan de Wartburg, het Lutherhaus en kleine rondleiding door de stad.

Bezoek (naar wens) aan Georgenkirche en Bachhaus

- 18:30 uur Avondeten in Eisenach en later terug naar het hotel

Vrijdag 23 juni

Na het ontbijt naar Erfurt

Bezoek aan het Augustinerklooster en de Synagoge. Rondleiding door de binnenstad.

17:00 uur Terugreis naar Nijmegen of Eindhoven.

Aankomst tegen 23:00 uur

Susanne Freytag en Lilo Dankbaar organiseren deze reis.

Aanmelding bij één van hen. (In verband met de reservering van de kamers aanmelden tot 22 april, maar vol is vol!)

Susanne Freytag (s.freytag@gmx.net en 06-4395 5283)

Lilo Dankbaar (lilo.dankbaar@gmail.com)

Van de ledenadministratie

De ledenadministraties van Luthers Brabant, Nijmegen en Zuid-Limburg zijn sinds kort samengevoegd. Dat betekent dat we nu één bestand voor Luthers Zuid-Nederland hebben. De ledenoverzichten van de voormalige lutherse gemeenten zijn daarin wel apart zichtbaar. Het secretariaat beheert dit bestand.

Kern Bergen op Zoom

Mevr. H. Kats-van der Walle is verhuisd van Oranjeplein 13 naar Zuideinde 32, 4671 BK Dinteloord.

Dhr. R. van der Walle is verhuisd van Van Oldenbarneveltstraat 1 naar Oranjeplein 11, 4671 EG Dinteloord.

Kern Eindhoven

De fam. Oosterveer is verhuisd van Lissevenlaan 16 naar Michiel de Ruyterstraat 42, 5582 JM Waalre. Dit is een tijdelijk adres tot de verbouwing van hun nieuwe woning gereed is.

Mevr. M.M. van den Berg is verhuisd vanuit België naar de Evangelisch-Lutherse gemeente te 's-Gravenhage.

Kern Zuid-Limburg

Dhr. E.R. Green is verhuisd van Peschstraat 2 naar Olympiastaete 31, 6162 EE Geleen.

Uit de kerkenraadsvergadering

De vergadering is gehouden op maandag 13 februari 2017 in Eindhoven.

De volgende punten kwamen aan de orde:

- De kerkenraad heeft de voorgestelde wijzigingen in de statuten van het Gereformeerd Weeshuis Z-Limburg goedgekeurd, onder voorwaarde dat de naam van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Z-Limburg wordt gewijzigd in Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. Mevr. Karin Bonfrere en dhr. Horst Oosterveer vertegenwoordigen ons in het bestuur.
- De Lutherse synode is akkoord gegaan met een nieuwe orde van dienst. Op de buitendag gaan we die introduceren.
- Met de beide predikanten zullen jaargesprekken gevoerd worden.
- In de reorganisatie van Kerk 2025 zal het aantal van 72 classes gereduceerd worden tot 11. Aan het hoofd van elke classis komt een classispredikant, waarvan één een lutheraan zal zijn. Wij zullen ingedeeld worden in de classis Noord-Brabant/Limburg. Om het onderlinge contact tussen de gemeenten in de huidige classes te behouden, zullen er ringen geformeerd worden. Deze reorganisatie heeft veel kerkorde wijzigingen tot gevolg. De kerkenraad is verzocht om op de eerste serie wijzigingen commentaar te leveren. Besloten is dat een klein comité dit zal gaan uitwerken.
- De naam van onze gemeente is officieel 'Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland'. Omdat een ieder vanwege deze lange naam een eigen afkorting maakte werd voorgesteld om hierover afspraken te maken. Besloten is dat we de naam kunnen afkorten tot 'Luthers Zuid-Nederland' of 'ELG-Zuid' voor intern gebruik.
- De estafette van 500 jr. Reformatie gaat nu het land door. In september zal deze in Noord-Brabant aan doen. Iedere week is er dan een evenement en het Noord-Brabants museum zal ook aandacht daar aan besteden. In een volgende editie van de Lutherroos zal het hele programma vermeld worden.
- We zullen dit jaar onze Buitendag in Heusden vieren en wel op 25 juni 2017. Onze Heusdense kernleden hebben al sprankelende ideeën.
- Onze predikante ds. Susanne Freytag heeft haar huis in Groningen verkocht en heeft al een nieuw huis in het 'Witte Dorp' gekocht waarvan de overdracht half mei plaatsvindt.

Tom Tempelaar, secretaris

Buitendag voor hele gemeente Zuid-Nederland

Dit jaar in Heusden (noteer alvast de datum (25 juni) in uw agenda).

Details volgen.

Redactie.

Kern Bergen op Zoom



Contacten voor Bergen op Zoom en omgeving

Algemeen	mw. M. de Vries-Dix	0165-552 392
Huiskamerdiensten	mw. ds. M. Schulz	040-241 7664

Kern Eindhoven



Contacten voor Eindhoven en omgeving

Predikant:	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Gastpredikanten/organisten:	mw. E. Eekel-Schendelaar	040-253 2175
Present/ouderencontact:	mw. A. Hoyer	040-252 7272
Kinderoppas:	hr. R. Schaak	040-848 1149

Agenda

6 apr. 19:45u.	Vergadering kerncommissie	mw. Hoyer
10 apr. 14:00u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter
12 apr. 19:15u.	Project-cantorij oefenavond	mw. Droogendijk
16 apr. 17:00u.	Evensong	St. Catrien
▶ 30 apr. 10:30u.	Koninginnezang	Agnus Dei kerk, Waalre
▶ 8 mei 14:00u.	Bijbelgespreksgroep	mw. Slagter
11 mei 19:45u.	kerncommissie Eindhoven	mw. Hoyer
▶ 15 mei 18:00u.	Do-Re-Lu-Bijbelkring	Re-kerk
17 mei 14:30u.	Gemeentemiddag, zie pag. 13	Re-kerk

Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven

Als eerste werd een doopaanvraag behandeld van een echtpaar met familie uit Litouwen. Hun eerste zoon was al in Litouwen gedoopt en hun tweede zoontje willen ze graag bij ons laten dopen. Hun verzoek was om dit in het Paasweekend te laten plaats vinden omdat dan hun familie daarbij aanwezig kan zijn. Het was even zoeken naar het meest geschikte moment in dit weekend. Maar we zijn er toch uit gekomen. De doopdienst zal nu gehouden worden op Paasmiddag om 13:00 u. en wel na de Paasmorgendienst.

Het groothuisbezoek waar men op informele wijze kennis kan maken met onze nieuwe preikante is gestart. Tegen de tijd dat u dit leest, is de laatste avond al gehouden.

Een gemeentelid uit Nijmegen heeft aangeboden om een korte driedaagse reis

naar Eisenach en Erfurt te organiseren. Zij komt oorspronkelijk uit die omgeving.
Datum: 21 - 23 juni.

De laatste DoReLu Bijbelkring van dit seizoen wordt door ds. Susanne Freytag verzorgd en zal gehouden worden op 8 juni, aanvangstijd 18:00 u. Onderwerp is 'Luther en de bijbel'. We beginnen dan met een warme maaltijd.

De doopsgezinden hebben een nieuwe predikant beroepen: ds. Akke-Clara Thimm. Haar intrededienst is 2 april 's middags.

De kerncommissie van Eindhoven heeft op 24 en 25 maart haar kernweekend in één van de SLAB bungalows in Diessen. De kernvergadering van 2 maart komt daarom te vervallen.

Tom Tempelaar, secretaris

Bijzondere collectes

23 april: Op zondag Cantate collecteren we altijd voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. Zo kunnen we bijdragen aan hun activiteiten zoals de Jeugd- en Jongerenmuziekdagen en de Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek.

28 mei: De collecte is deze zondag bestemd voor de 'Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje' aan de Hemelrijken in Eindhoven. 't Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad die onderdak biedt aan dak- en thuislozen. Een plaats waar ruimte is, waar ze met hun verhaal, hun zorgen en vragen een luisterend oor kunnen vinden.

Verjaardagen kern Eindhoven

Op 2 april 2017 hoopt dhr. J. de Groot zijn vijfenzeventigste verjaardag te vieren.

Op 2 april 2017 hoopt mw. K.L. Broere-Weber haar negentigste verjaardag te vieren.

Op 27 april 2017 hoopt mw. J.M. Hanssen haar vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 29 april 2017 hoopt mw. L.I. Beckert-Kubach haar tachtigste verjaardag te vieren.

Op 7 mei 2017 hoopt dhr. H.J. Kamminga zijn zevenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 13 mei 2017 hoopt dhr. J.P. van Weeren zijn tachtigste verjaardag te vieren.

Op 14 mei 2017 hoopt dhr. A.R. Hovingh zijn vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 mei 2017 hoopt mw. H.G.M. Reinold haar vierentachtigste verjaardag te vieren.



Op 30 mei 2017 hoopt mw. E. Hovingh-Kuitert haar zevenentachtigste verjaardag te vier

Gezien door de ogen van een vrouw

'Gejaagd door de wind.'

Donderdag 23 februari 2017 was een woeste dag wat natuur betreft. Regen, hagel, storm met verraderlijke windvlagen. Ik wachtte tot 12:30 uur 's middags. Geen regen meer, ook de wind was rustiger. Dus stapte ik op de fiets. Richting bakker en groenteman in Woensels Winkelcentrum, hier in Eindhoven. Het begon prima, het bleef kalm om mij heen. Aan het eind van de Vlokhovenseweg stop ik altijd op dezelfde manier op de hoek. Mijn rechtervoet zet ik daar op het stuk stoeprand dat goed horizontaal ligt. Daar aansluitend is een stoeprandje dat schuin naar beneden staat. De straat was behoorlijk nat. Naast mij een paar auto's. Allemaal wachtend tot we de Rooseveltlaan veilig zouden kunnen oversteken. Plotseling een windvlaag tegen mijn linkerkant zo hard, dat ik mijn handen nog steviger om mijn fiets-handvatten klemde. Die windvlaag ging maar door, schuin achter mij. En toen, tot mijn grote schrik gleed mijn rechtervoet naar voren, over het schuin naar beneden gerichte stuk stoeprand. Ik verloor mijn evenwicht. Ik begon te vallen. 'Niet op mijn hoofd,' dacht ik nog. Dan maar op mijn rechterhand en arm. Daar lag ik dus, gedeeltelijk in een plas water, maar met degelijke handschoenen aan. Een paar stemmen van links uit een auto. Ik hing zo'n beetje op mijn elleboog en zag twee jongens uit het raam roepen: 'Mevrouw, zullen we u even helpen?' Ik richtte mijzelf iets rechtop en riep terug: 'Ik probeer het eerst even zelf.' Dat lukte met mijn rechterhand op de straat. Meteen dacht ik aan mijn leuke dans-docente Saskia, die altijd adviseert: 'zo elegant mogelijk opstaan!!' Dat lukt dus niet in zo'n situatie. 'Gaat het goed?', werd mij weer toegeroepen, 'en hoe is het met uw benen?' Mijn rechterknie ging bijna vanzelf omhoog, dus zei ik tegen die vriendelijke jongens: 'Zie je dit, dan kan ik ook fietsen.' Een bedankje voor hun belangstelling en door naar bakker en groenteman. Nauwelijks last van pijn.

Eenmaal thuis ben ik gaan koken. Mijn Peter blij dat de gevolgen van de val zo meevielen. Avonds om 9 uur nog een was opgehangen op zolder. Tegen 10 uur kreeg ik afgrijselijke pijn in hand, pols en arm. Pijn kost energie. Toen ben ik bijna 4 keer flauwgevallen. Alles zwart voor mijn ogen. Via de huisartsenpost met moeite een afspraak gemaakt in het Catharina Ziekenhuis. Mijn rechterhand was ijskoud en leek kleiner te worden. Ik heb artrose in mijn handen. Na wat moeizame omwegen kwamen we bij de spoedeisende hulp. De arts kwam ons tegemoet. Hij bekeek en voelde mijn rechterhand, pols en arm (au!). 'Waarom pas om 10 uur 's avonds die pijn, ik viel om half één vanmiddag. Dat is heel normaal, ongeveer na 10 uren dringt de pijn pas goed door in het lichaam. 'Mijn pols is dus niet gebroken of moet er een injectie in?' 'Nee mevrouw,' zei de arts, 'het zijn

kneuzingen, de pijn kan wel drie weken aanhouden! Ga naar huis, neem 2 tabletten paracetamol, ga slapen en morgen beginnen met 2 tabletten en de hele dag door tot 6 tabletten.' 'Dank u, dokter.'

Na bijna 3 weken nog steeds wat pijn. Maar, ik tel mijn zegeningen!!!

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag]

Zondagmorgen, we gaan naar de familie Petrosjan in Akori.

Deze familie werd tien jaar geleden getroffen door een groot ongeluk. De vader van een jong gezin met drie kinderen reed als vrachtwagenchauffeur een berg af, de remmen weigerden en de heer Petrosjan, had een dwarslaesie opgelopen. Hij woonde met vrouw en kinderen in een russische container boven op een berg, zonder gas, water, elektriciteit, het was een rampzalige situatie.

Ghuschik vroeg of wij iets voor dit gezin konden doen.

Onze genereuze familie in Alkmaar heeft zich hun lot aangetrokken en nu tien jaar later gaan wij blij naar hen toe.

Wat is er gebeurd in die jaren. Er is gas, water en licht aangesloten. Er is een stuk aan de container gebouwd met aangepaste voorzieningen. Een rolstoel en medicijnen voor de vader en studiemogelijkheden voor de kinderen. De zoon metaalbewerker, de oudste dochter computer-programmeur en Anna, de jongste, leert nog voor verpleegster.

De zoon trouwde met een boerendochter, een heel lief meisje, die graag een koe wilde. Dat verhaal kent u.

En nu gingen we buiten de familie ook de koe bezoeken. Het was een blij en hartelijk weerzien.

Na de koffie, snoep en de druiven traditie, gingen we met de heer Petrosjan in zijn aangepaste Lada, zijn laatste geweldige aanpassing van de Nederlandse familie.

Het was mooi om te zien dat hij in zijn auto meteen een sterkere houding aannam, Marijke, Guschik en ik reden met hem mee, naar de glooiende grasvelden, heuvels, waar alle koeien van de omliggende boerderijen liepen.

De auto huppelde, schokte en steigerde over de heuvelachtige grond, op zoek naar de koe en we vonden haar, zij was niet onder de indruk van ons, maar wij wel van haar. Het was een mooie bruine koe die dit voorjaar een kalfje krijgt. We hopen op een mooie dochter.

Terug bij hun containerhuis, stond de schuur voor de koe, met twee flinke hooibergen voor de winter. Van de melk wordt yoghurt en kaas gemaakt en wat over is wordt verkocht. Daarbij hebben ze een flinke moes-tuin en kippen. Zo zijn ze bijna zelfvoorzienend geworden.

Dit gezin ontvangt alleen nog een bijdrage voor de medicijnen.

Het was een zonnige dag, die bij ons een zonnig gevoel achterlaat.

Graag wil ik nog eens iedereen hartelijk bedanken voor het vele meelevens en bijdragen.

We hebben een adres in Almelo gevonden vanwaar mensen regelmatig een container met spullen naar Armenië sturen. Wij mogen daarbij aansluiten. Dat geeft ons de mogelijkheid om kinderschoenen, laarsjes, slofjes enz. te verzamelen voor het weeshuis en voor kinderen die niet naar school kunnen zonder schoentjes. De maten lopen tot maat 42. Dat lijkt groot maar in het weeshuis gaan alle kinderen tot 16 jaar naar school en dan zijn het geen kleintjes meer.

U wordt van harte uitgenodigd om ons te helpen de container te vullen.

Bij voorbaat onze dank daarvoor.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Zuid-Nederland. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Palmpasen



Een dienst voor jong en oud

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen. We herdenken dan de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit jaar is dat op 9 april. De dienst begint om 10.30 uur.

Het wordt een levendige en bijzondere dienst met kinderen, tieners en volwassenen. Er wordt gezongen, piano gespeeld, versierd en er is een korte overdenking door ds. Martijn Junte. De kinderen in de basisschoolleeftijd versieren de klaar liggende stokken. De oudere kinderen kunnen hen daarbij helpen. Ds. Susanne Freytag legt steeds de betekenis van een versiersel uit. Daarna worden de stokken ermee versierd. Aan het einde lopen de kinderen met de versierde Palmpasenstokken in optocht door de kerkzaal. Na de dienst wordt er wat gedronken en gegeten en gaan de kinderen naar de Dommelhoef om enkele Palmpasenstokken naar mensen te brengen die daar worden verpleegd.

Iedereen is welkom. Ook als je nog nooit in een kerk bent geweest. Het kerkgebouw staat aan de Dommelhoefstraat 1a; 5613 EL in Eindhoven. We vinden het fijn om te weten of je komt. Graag een berichtje naar Eva Haverkorn (eemj@haverkorn.nl ; telefoon: 040 284 6102).

Willem Stoppelenburg

Speciale doopdienst met Pasen

Na de paasmorgendienst zal om 13:00 u. een korte doopdienst worden gehouden waarin Jonas Garritsen zal worden gedoopt door ds. Susanne Freytag. Dit tijdstip is zo gekozen dat hun familie uit Litouwen aanwezig kan zijn en dat ds. Freytag voldoende tijd heeft om van uit haar dienst in Nijmegen naar Eindhoven te komen.

Alle gemeenteleden zijn hierbij uitgenodigd om zowel de familie als de dopeling in ons midden te ontvangen. Er zullen broodjes zijn voor hen die zowel de Paasdienst als de doopdienst willen bijwonen.

ds. Susanne Freytag

Bijbelstudiegroep: We lezen het Hooglied

In de Bijbelstudiegroep is er gelegenheid om nader kennis te maken met teksten uit de Bijbel. Bijbelboeken die in de diensten soms maar weinig aan bod komen gaan we samen lezen en erover spreken. Zo zijn we in de bijeenkomst van maart gestart met het lezen van het Bijbelboek Hooglied. Het boek Hooglied behoort tot de wereldliteratuur. Het is lyrische poëzie met een sterk emotionele lading. U bent van harte uitgenodigd om onder de leiding van ds. Susanne Freytag dit bijzondere Bijbelboek te lezen. U hoeft geen Bijbel mee te nemen omdat er een hand-out wordt uitgedeeld met de Bijbeltekst, gespreksvragen en achtergrondinformatie bij de Bijbeltekst. Aan de hand van de gespreksvragen gaan we met elkaar in gesprek over het gelezene. Door met elkaar te delen wat de tekst bij ons oproept komen we samen tot een dieper verstaan van de Bijbel.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 10 april om 14:00 uur bij Hanna Slagter, A. Sniederslaan 28, EHV. tel: 040 2451134; graag uw komst even bij de gastvrouw doorgeven.

Koninginnezing 30 april 2017

Op zondag 30 april aanstaande zal het koor van Koninginnezing haar medewerking verlenen aan de eredienst in de Agnus Dei kerk in Waalre. Na de dienst zal er gratis een koffieconcert van een klein uur gegeven worden.

Koninginnezing is een projectkoor met deelnemers uit het gehele land en wordt dit jaar voor de 11^e keer georganiseerd. In 2008 en 2009 was KoZa ook in de Agnus Dei kerk te gast. De naam Koninginnezing voert terug naar het eerste jaar: het slot-concert vond plaats op Koninginnedag 2007. Vorig jaar vierden ze de tiende editie in de Grote kerk van Zwolle en dit jaar verblijven de deelnemers van 27 tot 30 april in de Hoof in Someren.

KoZa is ruim 10 jaar geleden ontstaan door een vaste groep vrienden van de lutherse muziek-dagen/weekenden/werkweken, die voor de grap zelf een (gezins-)muziekweekend begonnen. Zij deden dit, omdat door alle kinderen, die inmiddels geboren waren, deelname aan de Lutherse Werkweek voor

Kerkmuziek niet meer mogelijk was. Het jaar daarop werd besloten om nog een keer bij elkaar te komen, maar dan professioneler en met vaste oppassers. En zo waren er vorig jaar inclusief dirigenten en kinderleiding meer dan 75 deelnemers aan KoZa 2016!

Het volwassenenkoor staat onder leiding van Jeroen de Haan (Cantor/Organist van ELG Woerden) en de kinderkoren worden geleid door Kike de Jong en Mark Tempelaars. Ook worden er elk jaar meer instrumenten meegenomen en gebruikt. Volwassenen en kinderen hebben deze dagen hun eigen programma, maar het eten is altijd gezamenlijk. De volwassenen repeteren 6x per dag en de kinderen minder. De kinderen zijn ook nog weer gesplitst in een jongste groep en een oudere groep, zodat iedereen op z'n eigen niveau kan musiceren. Tijdens deze dagen is er ook veel tijd ingeroosterd voor gezamenlijke activiteiten.

Omdat KoZa niet meer weg te denken is en inmiddels een begrip is geworden in Nederland, is KoZa begin vorig jaar een officiële stichting geworden. De stichting heeft als doel: *“het creëren van een plek waar volwassenen (met of zonder kinderen) kunnen zingen en musiceren en waar kinderen kunnen kennismaken met (lutherse)(kerk)muziek, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”* Door deze zang-dagen te organiseren maken jong en ouder kennis met diverse soorten muziek en het plezier wat je met elkaar daaraan kunt beleven!

Op Youtube en Facebook is veel beeld-materiaal te vinden van Koninginnezing, maar voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.koninginnezing.nl.

Chris Eekel.

Gemeentereisje wordt Gemeente-contact-bijeenkomst

Na jaren elk jaar met busjes op reis te gaan wordt het voor een aantal medereizigers een probleem om in-en-uit de busjes te stappen (klimmen).

Daarom willen we er dit keer een andere invulling aan geven in de vorm van een gezellige middag in de hal van de kerk in de Dommelhoevstraat. De voorbereidingsgroep is van plan u te trakteren op een afwisselend en speels programma. Uiteraard wordt ook goed voor de innerlijke mens gezorgd met koffie, thee, lekkers en een afsluitende maaltijd (ook in de hal van de kerk). Gaat u mee op reis naar deze onderlinge ontmoeting?

De middag is op **woensdag 17 mei** a.s. vanaf 14:30 uur.

(Er wordt u een bijdrage aan de kosten van deze bijeenkomst gevraagd)

Laat even weten of u komt en of u vervoer nodig hebt bij

Dick Eekel, redactie@lutherszuiden.nl of anders via T: 040-253 2175.

Paas-Evensong in de Cathrien!

Zondag 16 april [17:00 uur] is eerste Paaszondag, een hoogtij-dag niet alleen in de Christelijke kerk, maar ook in de Joodse religie. Bovendien zitten er aan het paasfeest ook nog diverse aspecten die stammen uit de tradities van ver voor het Christendom. Alle hebben te maken met nieuw leven, bevrijding en de grote offers die daarvoor moeten worden gebracht.

De paasgedachte vraagt erom dat je zelf ook bereid bent om offers te brengen voor het 'grote doel'. Niemand kan zichzelf los zien van wat er om hem of haar heen gebeurt. Afwachten, treuren, onverschilligheid, afhaken: dat baat niet. Jou niet en de ander niet.

Je kunt het van harte oneens zijn met je broers en zussen, met je ouders, met je baas, met de autoriteiten of met de wereld. Als dat je ook werkelijk aan het hart gaat, dan sta je op, ga je ertegenin en breng je zo nodig offers om de wereld een beetje beter te maken. Dat letterlijk opstandige, dat is de paasgedachte.

De Capella Vesperale verzorgt de gezongen onderdelen van de Evensong, onder leiding van Esther Sijp. Het orgel wordt bespeeld door Gerard Habraken en de voorganger van de viering is ds. Bert-Jan van Haarlem.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl.

Straatpastoraat Eindhoven.

Sommigen van u zijn waarschijnlijk op de hoogte dat ik bezig ben met het opzetten van het straatpastoraat voor Eindhoven. In gesprekken komt steevast de vraag: wat is dat voor een pastoraat? Een beknopte uitleg.

Het is een vorm van pastoraat die geestelijke, praktische en psychische ondersteuning biedt aan de meest uiteenlopende mensen die dak- of thuisloos zijn of aan de rafelranden van onze samenleving leven. Strikt genomen is het gewoon pastoraat maar dan voor een andere groep die een andere benadering nodig heeft. Een kenmerk van dit pastoraat is dat het niet werkt vanuit een kantoor of vaste locatie. De straatpastor gaat letterlijk de straat op, naar de plekken waar de dak- en thuislozen leven, om met hen een relatie op te bouwen.

Ook en vooral deze mensen hebben religieuze behoeften en vragen. Hun leven is ook verbonden met pijn en verdriet, mislukking en verontwaardiging maar ook met vreugde en Godverlatenheid. Pastoraat en zeker het straatpastoraat wil samen met deze mensen antwoorden zoeken, een arm op de schouder zijn en de pastorant met al zijn sores niet als een probleem zien maar als mens, als beeld van God. Uit dit alles blijkt dat het straatpastoraat geen maatschappelijk werk is, al kun je er soms niet omheen om te zoeken naar instanties die materiële hulp of



anderszins bieden. Straatpastoraat is daarom complementair aan de reguliere hulpverlening.

Deze vorm van pastoraat wordt gedaan vanuit de presentie theorie, er onvoorwaardelijk zijn, opbouwen van relaties en doen wat er gedaan moet worden. Dit in het kort over deze vorm van pastoraat, voor meer informatie kunt u eens een kijkje nemen op de website: www.presentie.nl of wat meer info over mijn plannen stuur dan een mailtje dan stuur ik u mijn plannen en wensen rond dit pastoraat: rkosterman@petrus-ehv.nl

Rob Kosterman, Diaken/pastor RK kerken Eindhoven.

Kern Heusden



Contacten voor Heusden en omgeving:

Pastoraat	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Algemeen	mw. H. Haaksema	073-511 7006
Pastoraat / gastpredikanten	mw. J. de Kruijf	hannydk@planet.nl
Diaconie	mw. I.M. Veldkamp	06-4178 1214

Passiestonden 10, 11, 12 april

Samen met de Rooms-Katholieken en andere PKN-gemeenten houden we ook dit jaar weer de traditionele passiestonden. Eenvoudige meditatieve bijeenkomsten waarin we stilstaan bij de lijdenstijd en ons voorbereiden op Pasen.

19:00 uur 10 april Diaken Soeterboek, 11 april ds. Bohlken, 12 april ds. Verbaas

Buitendag in Heusden

Op 25 juni is de buitendag voor heel Luthers Zuid-Nederland in Heusden. Houd die dag vrij! Susan Freytag leidt de dag inhoudelijk, verder is er volop gelegenheid om kennis te maken met het mooie oude vestingstadje.

Kerkbalans-brief

Binnenkort op de deurmat...de Kerkbalansbrief. Laten we onze bijdrage nog eens tegen het licht houden. Wat? Oeps, vergeten? Pak die kans en maak het bedrag alsnog over!

Wie is wie? En wie is waar?

In zo'n kleine gemeenschap kun je toch elkaar uit het oog verliezen als er wat gebeurt. Laat familie en burens contact opnemen met de kerkelijke gemeente, dan kan er ook iemand bij je langs komen.

Lief en leed

Corrie Waltz-Dalebouts heeft dit voorjaar de monumentale leeftijd van 101 bereikt. Gefeliciteerd van ons allemaal!

Jeannette van den Heuvel revalideert in Het Zonnelied. Schrijf haar een kaart!
Adres: Hogesteeg 2, 5324 AD Ammerzoden.

Klazien Laansma.

Kern Nijmegen



Contacten voor Nijmegen en omgeving:

Pastoraat	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Coördinatie	prof. dr. M. Matthias	024-848 8744
	hr. M. van Alebeek	024 785 2000
Diaconie	mw. Y. Schmidt	

Agenda voor de komende periode

9 april 15:30–17:00	Derde bijeenkomst van het Luther-drieluik	Lutherse kerk
24 april 19:30 uur	vergadering kerncommissie,	Lutherse kerk

Uit de kerncommissie

We hebben gesproken over het beheer van het kerkgebouw. De verhuur van ons kerkgebouw aan derden kan uitgebouwd en verbeterd worden. Emy Klomp en Gerard Alofs willen zich hiervoor inzetten. We hebben uitgesproken dat het wenselijk is om hiervoor een commissie beheer in te stellen.

We hebben teruggeblikt op de activiteiten van de afgelopen periode en vooruitgeblikt naar wat gaat komen. De eerste bijeenkomsten van het Luther-drieluik is geweest, twee volgen nog. Ook de gang van zaken rond de diensten kwam aan de orde. Het is niet altijd makkelijk om organisten te vinden.

De gezamenlijke diaconie van Luthers Zuid-Nederland is bezig met het opstellen van een beleidsplan. In dat kader kwam de vraag naar het diaconale beleid in deze kern.

We willen ook graag dat aan de buitenkant van het kerkgebouw beter zichtbaar wordt welke activiteiten in dit kerkgebouw plaatsvinden. We gaan kijken naar een informatievitrine voor buiten.

Ds. Susanne Freytag

Stille week

In de vieringen van de Stille week volgen we Jezus in zijn laatste dagen en lezen het passieverhaal. Met Witte Donderdag gedenken we de instelling van het Heilig Avondmaal door Jezus op de laatste avond die hij met de discipelen had. In deze

dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag lezen we het passieverhaal afgewisseld met liederen en gedenken wat zijn dood voor ons betekend. Met Pasen kunnen we ons aansluiten bij de vrouwen die tot hun schrik (– en later vreugde) erachter komen dat Jezus is opgestaan.

Dit jaar zijn we in de bijzondere gelegenheid dat ik alle drie de diensten in Nijmegen kan voorgaan. Door in deze diensten de weg die Jezus is gegaan mee te gaan ervaren we op bijzondere wijze iets van de kern waarop ons geloof kan bouwen.

Ds. Susanne Freytag

Kern Zuid-Limburg



Contacten voor Zuid-Limburg en omgeving:

Pastoraat	Ds. W. Boon	0049-245650 70318
Diaconie	Mw. K. Mulder	045-525 0209
Ledenadministratie	Mw. G. Boon	0049-245650 70318
Coördinator	Hr. H. Oosterveer	040-223 0960

Pasen 2017 van kern Zuid-Limburg

In navolging van de kern Eindhoven willen we ook de verjaardagen van kerkleden in ons kerkblad publiceren. Als u dit persoonlijk niet wilt, dit graag voor 16 april melden bij de diaconie (tel.nr . 045-525 0209). We zullen uw naam dan niet vermelden.

(“Spelregel” bij de kern Eindhoven: vermelding bij 75 jaar, 80 jaar en ouder.

Red. Dick Eekel).

Collecten voor de komende tijd:

- 16 april Jeugdwerk: Veel jongeren weten de betekenis van Pasen niet. Ze weten niet dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn. JOP, de Jeugdorganisatie van de PKN, wil hen de kracht van Pasen laten ontdekken.
- 30 april Lutherstichting: Sinds 1972 heeft deze stichting als doel de bevordering van de kennis van het belijden van de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland. Ook het ondersteunen van het diasporawerk onder Lutherse minderheidskerken in vooral Oost-Europa.
- 14 mei Missionair werk en kerkgroei: Op verschillende plaatsen in ons land zijn plaatselijke kerken bezig met een nieuwe manier van kerk-zijn. Ze willen een soort “huiskamer” zijn in de wijk waar ze zijn, met

activiteiten voor jong en oud. Ook organiseren ze Alphacursussen en doen mee aan andere activiteiten in de wijk.

28 mei Werkgroep Lutherse Jeugd-activiteiten: deze werkgroep organiseert jaarlijks 4 weekenden voor jeugd en jongeren op verschillende plaatsen in Nederland. Onder leiding van een groep (jong) volwassenen worden er allerlei activiteiten georganiseerd om een weekend samen te genieten.

Vanuit de kern Zuid-Limburg

Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van ons vroegere oudste gemeentelid, mevr. Gerda Bomhoff. Het was nat en koud op het kerkhof maar warmte straalde af van diegenen, die er waren om afscheid van haar te nemen. Ik mocht voorgaan in een kleine dienst aan het graf. Wij herdachten haar met de lofzang van Zacharias uit Lukas 1. Zij mocht 97 jaar oud worden.

Bij ons zijn ook enkele activiteiten gepland gedeeltelijk al geweest in verband met het Lutherjaar. Met Pasen hopen we de opstanding van Christus te vieren samen met de Oud Katholieken. In de protestantse Sint Jan te Maastricht vieren wij een Luthers Tischgespräch. Aan het einde van het jaar hopen wij het rooms-katholieke koor Sint Cecilia uit Höngen te ontvangen. Zij zingen de mis van Bruckner tijdens onze eredienst.

De herfstige stortbuien aan het eind van de winter hebben bij ons in de kerkzaal wat waterschade opgeleverd, maar dankzij het kordate optreden van ons kernraadslid Karin Bonfrere is dat probleem inmiddels weer opgelost! Over de diaconie zal onze diaken Keety Mulder nog nader berichten. Ik wens U allen Gods zegen toe.

Ds. Willem Boon

Paasgroeten-actie

Net als vorig jaar kunt u ook weer kaarten naar gevangenen sturen. De kaarten zijn voor gevangenen in Nederland en zijn al voorzien van adres en post-zegel. U hoeft alleen uw naam en een groet er op te zetten na de kerk-dienst. De rest wordt verzorgd.

De kaarten worden door gevangenis-predikanten uitgedeeld. Dit is een manier om in gesprek te komen. Zo'n Paasgroet doet mensen goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. Pasen is een nieuw begin en die boodschap mogen we elk jaar doorgeven.

Uit de gemeente

Dit is het eerste artikel van een serie waarin we spontane diaconale bezigheden van gemeenteleden belichten. Het is leuk om allerlei soorten vrijwilligerswerk te belichten. Dus steek je licht niet onder de korenmaat maar meld je bij mij en laat zien hoe leuk het kan zijn!

Mevr. Gerda Loorbach is al vele jaren met allerlei soorten vrijwilligerswerk bezig. Toen de kinderen klein waren had ze al een soort buurt-knutselclub waar de kinderen uit de buurt en hun vriendjes graag kwamen. Toen de zoons wat ouder werden kon er bij haar thuis altijd gewerkt worden aan brommers. Vrienden kwamen hier ook aan hun brommers sleutelen. Ze waren altijd welkom en vonden het fijn om een luisterend oor bij haar te vinden en als het nodig was weer met gerepareerde kleding de deur uit te gaan. Via allerlei vrijwilligerswerk en het leiden van cursussen als: “Opkomen voor jezelf” en “Bouwen aan je zelfvertrouwen” is Gerda nu de laatste 11 jaar o.a. actief bij “Samen Eten”. Ouderen kunnen hier gezamenlijk met leeftijdgenoten in een gezellige huiselijke sfeer een maaltijd gebruiken tegen betaling van een vergoeding. Vrijwilligers dienen de maaltijd op. Het menu voor de komende week kunnen ze van tevoren inzien en kiezen voor welke dag ze zich opgeven. Dit is een project van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk in Brunssum.

In Brunssum Noord staat sinds 2009 een gebouw waar de diverse activiteiten voor de buurt plaatsvinden. De helft van het gebouw wordt gebruikt voor dagbesteding voor ouderen. Er is ook een grote ruimte waar maatschappelijke activiteiten voor de wijk plaatsvinden.

's Morgens wordt in dit gebouw door wijkbewoners gezamenlijk koffie gedronken. Gerda gaat hier altijd aan het eind van de maandagochtend naar toe, zodat ze nog een kopje mee kan drinken.

Om half 11 wordt het (door een traiteur gemaakte) eten in een grote oven gezet en de ketel soep gaat op het vuur.

Om half 12 is het koffiedrinken afgelopen en komt de zaal vrij, zodat ze samen met haar mede-vrijwilligster de tafels kan gaan dekken. De mensen moeten zich van te voren opgeven. Dan weten ze hoeveel borden er klaargezet moeten worden. Als het menu lekker is zijn er wel 15 mensen.

Als om 12 uur de eters binnenkomen mogen ze aan de mooi gedekte tafels gaan zitten en krijgen ze een kop soep. Ondertussen controleren de vrijwilligers met een kookthermometer of het eten in de oven op de goede temperatuur is, tussen de 60 en 70 graden. Als dat zo is, kan het eten op schalen worden gedaan en op de tafels gezet worden. De gasten kunnen dan zelf opscheppen. Natuurlijk hoort een toetje daarna er ook bij.

De hele zomer staat Gerda met haar partner Jo op een camping in Maasmechelen (België) maar dat weerhoudt haar er niet van om toch elke maandag bij “Samen eten” aanwezig te zijn. Het is maar 20 minuten met de auto, zegt ze. Ze kan vast heel hard rijden.

Gerda geniet hier zelf ook van en ze hoopt dat ze hier nog heel wat jaren mee door kan gaan.

Keety Mulder

Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikanten

mw. ds. S. Freytag	s.freytag@gmx.net	06-4395 5283
ds. W.J.H. Boon	willem.boon@outlook.com	06-4070 4017

Kerkenraad Algemeen bestuur

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma	e-mail: laansma@klaretaal.nl	
Secretaris: hr. T. Tempelaar	e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl	040-262 3104
2 ^e . Secr.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Secretaris: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Diakenen

Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp	e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com	06-4178 1214
Secretaris: hr. R. Schaak	e-mail: r.schaak@chello.nl	040-848 1149

Rekeningen

Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer

NL87 INGB	0001 1373 31	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL25 ABNA	0860 1918 42	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL47 FVLB	0635 8058 47	Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.
NL93 FVLB	0225 3276 94	Projecten Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Kerkblad "Lutherroos"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2	5626BP Eindhoven	040-262 3104
------------------	------------	------------------	--------------

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensor]	040-212 5566
---	--------------

Luthers Zuid-Nederland op Internet: www.lutherszuidnederland.nl

Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/lutherszuiden

Colofon:

De Lutherroos verschijnt 7 maal per jaar en wordt toegezonden aan (doop)leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland en aan belangstellende relaties.

Overname van artikelen en/of foto's is toegestaan mits met vermelding van editienummer en de "Lutherroos".

Redactie:

Willem Boon (lid)
Dick Eekel (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)

Redactieadres:

Redactie Lutherroos
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuiden.nl

De volgende editie [vlak voor Pinksteren] kopij aanleveren **vóór 3 mei 2017**.

Huiskamerdienst Bergen op Zoom		Aanv. 14:00 uur.
Bij: Ellen Meinen, Hoge Braak 4, 4661 HW Halsteren		
11 mei	mw.ds. M. Schulz	

Kerkdiensten Eindhoven		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.		
2 april	GEEN dienst Judica	
9 april	ds. M. Junte [RE] mw.ds. S. Freytag [LU] Palmzondag	Do-RE-LU-dienst Aanv. 10:30 u.
13 april	mw. I.L. Tan [RE] Witte Donderdag	Do-RE-Lu-dienst Aanv. 19:00 u.
14 april	mw.ds. I. Reinhold [DO] Goede Vrijdag	DO-Re-Lu-dienst Aanv. 19:00 u.
15 april	mw.ds. S. Freytag, [LU] Stille Zaterdag	Do-Re-LU-dienst Aanv. 19:00 u.
16 april	ds. M. Junte [RE] Pasen	Do-RE-Lu-dienst Aanv. 10:30 u. M.m.v. Do-Re-Lu- Project-cantorij
23 april	mw.ds. S. Freytag Quasimodo Geniti	Viering Heilig Avondmaal
30 april	mw.ds. S. Freytag Misericordia Domini	Dienst in Agnus Dei kerk te Waalre. Aanv. 10:00 uur M.m.v. Projectkoor "Koninginnezing"
7 mei	GEEN dienst Jubilate	
14 mei	mw.ds. S. Freytag Cantate	i.s.m. Oec. Beraad Viering Heilig Avondmaal
21 mei	mw. M. Mielke [Zwolle] Rogate	
28 mei	mw.ds. S. Freytag Exaudi	

Kerkdiensten Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
Putterstraat 32, Heusden		
2 april Judica	mw. M. Mielke [Zwolle]	orgel: B. de Rooij
10 april	Diaken Soeterbeek [RK]	Passiestonde Aanvang 19:00 uur
11 april	ds. Detlev Dohlken [ELG]	Passiestonde Aanvang 19:00 uur
12 april	Frans Willem Verbaas [PKN]	Passiestonde Aanvang 19:00 uur
16 april Pasen	mw.drs. E. Aarsen [A'dam]	orgel: J. de Zwart
30 april Misericordia Domini	ds. Tj. Broekema [Zutphen]	
14 mei Cantate	mw.ds. B. v. Litsenburg [Eindhoven]	orgel: B. de Rooy Viering Heilig Avondmaal
28 mei Exaudi	mw.drs. E. Aarsen [A'dam]	orgel: B. de Rooy

Kerkdiensten Nijmegen		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		
2 april Judica	Axel Rooze	
9 april Palmzondag		Bijeenkomst Lutherjaar
13 april Witte Donderdag	mw.ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal Aanvang 19:30 uur
14 april Goede Vrijdag	mw.ds. S. Freytag	Aanvang 19:30 uur
16 april Pasen	mw.ds. S. Freytag	
7 mei Jubilate	Maren Overbosch	
21 mei Rogate	mw.ds. S. Freytag	Viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten Zuid- Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
2 april Judica	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
13 april Witte Donderdag	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
16 april Pasen	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
30 april Misericordia Domini	ds. W. Boon	
14 mei Cantate	ds. W. Boon	Viering Heilig Avondmaal
28 mei Exaudi	ds. W. Boon	



Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

