

Kerkblad

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland



Met informatie van de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven,
Heusden, Nijmegen en Zuid-Limburg.

*De redactie wenst al haar lezers een
gezegende kersttijd en een gezond nieuwjaar*

Inhoudsopgave

Meditatie: de vreugde van kerst.....	3
Uit de kerkenraadsvergadering van 8 november 2016.....	4
Kerk naar 2025.....	5
Impressie eerste estafettedag 500 jaar Reformatie in Roermond.....	6
Kern Bergen op Zoom.....	7
Contactadressen voor Bergen op Zoom en omgeving:.....	7
Kern Eindhoven.....	7
Contactadressen voor Eindhoven en omgeving:.....	7
Agenda voor de komende periode.....	7
Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven.....	7
Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.....	8
Verjaardagen kern Eindhoven.....	8
Bijbelstudiegroep: De Titusbrief en kerst.....	9
Van de ledenadministratie.....	9
Bijzondere collecten deze maanden.....	9
Adventsbijeenkomst.....	9
Gezien door de ogen van een vrouw.....	10
Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag].....	11
In 2017 meedoen bij Stichting Present ?.....	13
Op vierde advent: de Kerstherberg.....	14
Oecumenische reis Zuid Engeland.....	14
Kern Heusden.....	14
Contactadressen voor Heusden en omgeving:.....	14
Kern Nijmegen.....	15
Contactadressen voor Nijmegen en omgeving:.....	15
Agenda voor de komende periode.....	15
In memoriam.....	15
Lezing en debat met Stefan Paas en Erik Borgman.....	15
Kern Zuid-Limburg.....	16
Contactadressen voor Zuid-Limburg en omgeving:.....	16
Vanuit het Limburgse land.....	16
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	17
Vieringen Bergen op Zoom.....	18
Vieringen Eindhoven.....	18
Vieringen Heusden.....	18
Vieringen Nijmegen.....	19
Vieringen Zuid Limburg.....	19

Meditatie: de vreugde van kerst

Kerst is een feest van iedereen, zeg maar van bijna iedereen. Je ontkomt er niet aan. Mensen zijn druk bezig met de voorbereidingen. In de winkelstraten en etalages zie je de kerstversiering. Kerst is een feest van de hele samenleving. Het is mooi en bijzonder dat het kerstfeest dat zijn oorsprong in de kerk heeft nu zo breed in de samenleving leeft. Het kerstfeest betekent voor de meeste mensen een feest van versieringen, cadeaus en eten, veel eten. Een feest dat voor veel mensen niets meer met kerk en geloof te maken heeft.



Weet men eigenlijk nog waar het bij het kerstfeest om gaat? Er leeft denk ik nog wel een kerstgevoel, een vermoeden van waar het met kerst om draait. Dat zijn dan gedachten als dat het met kerst om het licht in het donker, om het omzien naar de medemens, om het elkaar vergeven of om de vrede gaat. Dat soort gedachten zien we veelvuldig terug in de kerstfilms en kerstafleveringen van series. En herkennen we ook in de vele inzamelingsacties bij kranten, radio en elders in de tijd voor kerst.

Deze kerstgedachten hebben hun wortels in waar het met kerst in de kerk om gaat. Het kerstfeest begint bij de bereidheid van God om als mens in onze wereld onder ons mensen te komen. Luther verwoordt de vreugde die dit schenkt in een kerstpreek als volgt:

“Hoor, wat de engel zegt: ‘Zie, ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’. Dat is wat hij wilde zeggen: deze vreugde wordt aan het hele volk aangeboden maar alleen die met een bang geweten en een droevig hart zijn tot deze vreugde in staat. Zij horen bij mij en bij mijn preek, hen wil ik iets goeds verkondigen. Is dat niet een groot wonder dat de vreugde daar het meest dichtbij komt waar de onrust van het geweten het grootst is? Waar men van vrees en schrik bevangen is daar zal zo een heerlijke, liefelijke, zoete vreugde naar toe gaan, dat het een menselijk hart moeilijk bevatten en aannemen kan? Er komt zo een prachtig licht en glans, waarvoor alle duisternis van de wereld moet wijken, naar de herders toe en toch schrikken ze ervan en zijn er bang voor. Moet men nu van de vreugde schrikken en bang worden van zo een mooi licht? ... Maar onthoud dit heel goed en grijp dit vast en zeker, dat de engel zegt: Christus, te Betlehem geboren, is geen vreselijke treurigheid, maar grote, troostende vreugde, zoals een bang hart die kan wensen en begeren. ... Daarom moet men aan het arm geweten zo preken als de engel hier preekt: Luistert allen, die een ellendig en bedroefd hart hebben, ik breng jullie vreugdevol nieuws:

Jullie moeten niet denken dat Christus kwaad is op jullie. Want hij is niet op aarde gekomen en mens geworden om jullie in de hel te stoten, veel minder is hij daarom voor jullie gekruisigd en gestorven, maar juist daarom is hij gekomen, dat jullie grote vreugde in hem hebben.” (25 december 1531, WA34/II, 505v.)

De komst van Christus in onze wereld is het grootste geschenk dat God ons maar kan schenken. Wie dat ook maar een stukje kan bevatten ervaart ook de vreugde die naar ons toekomt. We komen met ons bang en bedroefd hart bij God en hij vult het met vreugde. Dat is wat we met kerst in de ontmoeting met het Christuskind, geboren in een stal, kunnen ervaren. Die goede boodschap van de engel hoort u met kerst in de kerk.

Een gezegende kersttijd gewenst,

Ds. Susanne Freytag

Uit de kerkenraadsvergadering van 8 november 2016

De kerkenraadsvergadering werd in Eindhoven in de kerk gehouden. Aan de orde kwamen:

- Het kerkblad zal vanaf 2017 zevenmaal per jaar verschijnen, aan het begin van het jaar, met Pasen en Pinksteren, een editie voor en na de zomer, één voor 31 oktober en tenslotte een editie met kerst. Wie het kerkblad alleen digitaal wil ontvangen kan dit doorgeven aan de secretaris. Met ingang van de november-editie hebben alle kernen een eigen rubriek. Dit is een eerste aanzet. Opmerkingen voor verbeteringen zijn welkom.
- De jaarstukken van de Diaconie van Luthers Brabant zijn goedgekeurd.
- Kerkbalans. Besloten werd om de komende kerkbalans nog per kern op de oude wijze af te handelen. Het girobiljet in het laatste maandblad is een Eindhovens gebruik, dat enigszins verwarring gaf in de kernen Nijmegen en Z-Limburg. Is bedoeld als extra bijdrage en geen vervanging van de kerkbalans. In mei komt er een girobiljet voor een bijdrage aan het maandblad.
- Ledenadministratie. De bestanden van de kernen zijn nog niet samengevoegd. De verwachting is dat dit in 2017 zal plaats vinden. In Nijmegen is er geen ledenadministrateur meer. De secretaris zal contact met de ledenadministratie opnemen om tijdelijk toegang te verkrijgen.
- Website. De kerkenraad heeft besloten dat de naam van de nieuwe website www.lutherszuidnederland.nl moet gaan worden.
- Synodekandidaten. Voor de verkiezing van de nieuwe synode hebben we ds. Perla Akerboom, ds. Willem Boon en ds. Marlies Schulz voorgedragen.

Verder werden de samenvoegings- intrededienst en de buitendag in Geldrop geëvalueerd. Eenieder keek er met trots en voldoening op terug.

Ook de evaluatie van de start van de 500 jaar reformatie herdenking in de

Spuikerk kwam aan de orde. De eerste estafetteprovincie is Z-Limburg met op 13 november het evenement in Roermond. Thema: De Bijbel, lees dat boek. Het is voor ons allen nog heel erg wennen want de structuur van onze nieuwe gemeente is na de samenvoeging totaal veranderd. We zijn nu de op één na grootste lutherse gemeente in Nederland en qua structuur gelijk aan een grote protestantse gemeente. Dat wil zeggen dat we naast de kerkenraad nu ook een college van kerkrentmeesters en een college van diakenen hebben. Elk met haar eigen vergaderingen en de daarbij horende stukken. Ook hebben we nu een ministerie van predikanten waar onze beide predikanten in zitten.

Uit de kernen kwamen nog de volgende mededelingen:

Heerlen Op 30 oktober was de openingsdienst van het reformatiejaar met 'het luthert'. Daarnaast zijn er plannen om met de protestantse gemeente muzikale diensten en of concerten te gaan organiseren met oa. Lutherliederen en psalmen.
Nijmegen Op 27 november (1e Advent) zal in de lutherse kerk van Nijmegen het 40-jarig predikantschap van ds. Perla Akerboom gevierd worden.

Aanvang 10:00 uur.

Bergen op Zoom Er is een speciaal boek over het Rogierorgel verschenen.

Eindhoven Er komt een kennismakingsronde voor ds. Susanne Freytag en in januari is er een nieuwjaarsmaaltijd. De Do-Re-Lu-project-cantorij gaat repeteren voor de kerstavonddienst.

De volgende vergadering is vastgesteld op maandag 13 februari 2017 in Eindhoven

Tom Tempelaar, secretaris

Kerk naar 2025

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat drastisch veranderen. Die wordt eenvoudiger waardoor er meer ruimte ontstaat voor de inhoud, nl. het geloof.

Geloof en geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Want het gaat niet om het regelen, maar om het geloven.

De organisatiestructuur lijkt soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het hele land. Als reactie daarop is de nota "Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg" geschreven.

De nota Kerk 2025 beoogt een grote vereenvoudiging van de plaatselijke en bovenplaatselijke structuur van de Protestantse Kerk. Erg nodig, want in de komende jaren voorzien wij een sterke daling van de financiële middelen. Dit betekent onder meer het volgende:

- Vereenvoudiging van de organisatiestructuur en vermindering van het aantal leidinggevenden. Zoals het aantal classes drastisch verminderen en andere

werkstructuren voor visitatie en de overige colleges.

- Terugbrengen of uitbesteden van activiteiten die niet tot het primaire proces van de dienstenorganisatie behoren. De buitendienst medewerkers zullen bijvoorbeeld verdwijnen en het werk daarvan uitbesteed worden.
- Vereenvoudiging van (computer)systemen: minder maatwerk, meer standaard.
- Heroverweging van de huisvesting.

Voor u als gemeentelid zal er niet zo veel veranderen, maar de kerkenraad kan zich komend jaar over een groot aantal wijzigingen in de kerkelijke structuur en kerkorde gaan buigen. De classis heeft voor volgend jaar een aantal voorlichtingsavonden gepland.

Tom Tempelaar, secretaris

Impressie eerste estafettedag 500 jaar Reformatie in Roermond

Op zondag 13 november was de eerste estafettedag van de 500 jaar Reformatieviering in de Minderbroederskerk in Roermond. Het thema was: Sola Scriptura, of "de Bijbel, lees dat boek". Ondanks dat de goedheiligman op hetzelfde tijdstip zijn intocht hield, wisten toch veel mensen de kerk te bereiken. Sommigen hadden hun auto zelfs aan de andere kant van de stad moeten parkeren.

De middag begon met het binnenbrengen en overhandigen van de rol met 95 stellingen en de estafettekaars geschonken door het Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Brabant - Limburg. Ook de vrouw van Luther, Katharina von Bora, gespeeld door ds. Perla Akerboom, was daarbij aanwezig. Na enige toespraken en het verwelkomen van een delegatie uit Indonesië kon het verdere programma van start gaan.

In het kerkgebouw presenteerde theoloog en theatermaker Ferdinand Borger een aantal muzikale theaterscenes over 500 jaar reformatie en de Bijbel.

In de kerk zelf waren diverse tentoonstellingen opgesteld: een aantal vitrines met oude bijbels, de mooiste Bijbelverhalen uitgebeeld door jongeren en de nieuwste bijbels door het Nederlands Bijbel Genootschap. Ook de reformatiekaarsen waren daar beschikbaar.

In het naastgelegen ontmoetingscentrum was een tentoonstelling over de Bijbel en de boekdrukkunst. O.a. met korte video's over boekdrukken en demonstraties van oude technieken en boekdrukkunst.

De oecumenische bibliodramagroep "Het Leerke" was daar present met het onderwerp "In de schoenen van...". De aanwezigen konden zo als het ware "in



gesprek gaan” met Luther en zijn tijdsgenoten. Met een korte viering en de overdracht van de 95 stellingen en de estafettekaars aan Gelderland werd de middag afgerond. Er was daarna een receptie en men had nog gelegenheid om verder rond te kijken. Ook naar het prachtige plafond van de kerk, waarvan u hiernaast een afbeelding ziet.

Het was een zeer geslaagde middag.

Tom Tempelaar



Kern Bergen op Zoom

Contactadressen voor Bergen op Zoom en omgeving:

Algemeen	Mw. M. de Vries-Dix	0165-552 392
Huiskamerdiensten	Ds. M. Schulz	040-241 7664

Kern Eindhoven

Contactadressen voor Eindhoven en omgeving:

Predikant:	mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
gastpredikanten/organisten:	mw. E. Eekel-Schendelaar	040-253 2175
Present/ouderencontact:	mw. A. Hoyer	040-252 7272
Kinderoppas:	hr. R. Schaak	040-848 1149



Agenda voor de komende periode

30 nov.	19:15u. Projectcantorij repetitie	mw. Droogendijk
1 dec.	19:45u. Vergadering kerncommissie Eindhoven	mw. Hoyer
12 dec.	14:00u. Bijbelstudiesgroep (zie pag. 9)	mw. Slagter
14 dec.	19:15u. Projectcantorij repetitie	mw. Droogendijk
15 dec.	10:30u. Adventsbijeenkomst	fam. Eekel
21 dec.	19:15u. Projectcantorij repetitie	mw. Droogendijk
7 jan.	17:00u. Nieuwjaarsdiner	Re-kerk
15 jan.	23:59u. Kopij aanleveren voor editie febr. 2017	

Bij voorkeur per e-mail: redactie@lutherszuiden.nl

Uit de vergadering van de kerncommissie Eindhoven

Er zijn voor volgend jaar weer twee diensten met het Oecumenisch Beraad gepland, nl. op 12 februari en 14 mei.

Op 30 april 2017 zal een koor zingen met deelnemers aan de jaarlijkse “koninginnezing”. Dit zal zijn in een gezamenlijke dienst met de protestantse gemeente Waalre in de Agnus Dei kerk aldaar.

Met ingang van volgend jaar zullen in de rubriek Eindhoven de verjaardagen van de kinderen t/m 10 jaar ook in het maandblad vermeld worden. Van de ouderen zullen degene die 75 jaar zijn geworden een vermelding krijgen en allen die 80 jaar en ouder zijn geworden.

De Doopsgezinde Gemeente heeft haar kerk verkocht en is 'ingetrokken' bij de Remonstranten. Zij hebben gezamenlijke diensten, waarvan er één per maand door de doopsgezinden wordt ingevuld.

Ook het komend jaar zullen er weer DoReLu Bijbelstudieavonden worden gehouden. Elk genootschap zal er één verzorgen.

De remonstranten hebben ons om bijstand gevraagd voor het beheer van het kerkgebouw. Dit zal eerst in de kerkenraadsvergadering van Luthers Z-Nederland besproken worden.

Voor de bloemen van de altaartafel is er een bloemenlijst. Ter aanvulling komen nu ook de ronde verjaardagen en huwelijksdata van gemeenteleden in aanmerking.

De bijbelgroep komt 14 november weer bij elkaar en ds. Susanne Freytag zal dan ook aanwezig zijn.

Tom Tempelaar

Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.

Nu wij samen Luthers Zuid-Nederland zijn, zullen wij in ons maandblad de ontvangsten aangeven vanuit de kern Eindhoven.

Vanaf het begin van het jaar tot 11 november is een bedrag ontvangen van € 18.500,--

We rekenen ook dit jaar weer op uw steun om het werk voor de kerk te kunnen blijven doen. Dat kan alleen met uw hulp.

Alle gevers hartelijk dank voor hun ondersteuning.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Verjaardagen kern Eindhoven

Op 16 december 2016 hoopt

Mw. P.W.M. Jager-van Voorthuisen
haar 82^e verjaardag te vieren.

26 december 2016 hoopt Dhr. B. de Jonge zijn 83^e verjaardag te vieren.

7 jan. 2017 hoopt Dhr. P.M. de Kort zijn 80^e verjaardag te vieren.

15 jan. 2017 hoopt Mw. E.B.M.E. Jansonius-Lindman haar 86^e verjaardag te vieren.

Op 28 jan. 2017 hoopt Mw. H. Steensma-Heijers haar 87^e verjaardag te vieren.



Bijbelstudiegroep: De Titusbrief en kerst

De Bijbelstudiegroep gaat nu voort onder de leiding van ds. Susanne Freytag. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 12 december om 14:00 uur bij Hanna Slagter. We lezen de brief aan Titus. De Titusbrief is een korte en relatief onbekende brief die zich voornamelijk richt tot de leiders van een gemeente maar ondertussen wordt er juist met kerst uit deze brief gelezen. Vandaar dat we deze brief in december gaan lezen.

U hoeft geen bijbel mee te nemen omdat er een hand-out wordt uitgedeeld met de bijbeltekst, gespreksvragen en achtergrondinformatie bij de bijbeltekst. Aan de hand van de gespreksvragen gaan we met elkaar in gesprek over het gelezene. Door met elkaar te delen wat de tekst bij ons oproept komen we samen tot een dieper verstaan van de bijbel.

De bijeenkomst vindt plaats bij Hanna Slagter, August Sniederslaan 28,
tel: 040-245 1134

Graag uw komst even doorgeven bij de gastvrouw.

Van de ledenadministratie

Ingekomen: Mevr. C. Wildeman, Korenbloemstraat 21, 5056 SL Berkel-Enschot.
En haar kinderen Emily en Allison Kuijpers.

Verhuisd: Fam. Tankink-Tempelaar van Duinkerkenlaan 4 naar Willem Jan Jonkerlaan 10, 5626 HE Eindhoven-Acht.

Dhr. R.C.R. Zuidema van Italiëlaan 41, naar: Jufferlaan 34, 5692 WZ Son en Breugel.

Bijzondere collecten deze maanden

11 december. Op 3^e Advent zal er gecollecteerd worden voor kinderen in de knel. Dit jaar staat in het teken van de verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren.

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de broodnodige zorg, liefde en aandacht te geven.

24 december. De kerstcollecte is zoals gebruikelijk ieder jaar weer voor Armenië en met name voor het kindertehuis aldaar.

Adventsbijeenkomst

Midden in de Adventstijd, op weg naar kerst, willen we een koffiemorgen houden. Dat zal zijn op donderdag 15 december vanaf 10:30 uur bij de familie Eekel, Vennekerhei 39 te Veldhoven. We beginnen met koffie en thee en sluiten af met een kop soep en een broodje.

Ds. Susanne Freytag zal ook aanwezig zijn en zij vraagt een ieder die komt om iets mee te nemen, dat voor hen speciale betekenis heeft rond advent en kerst. Dat kan een gedicht zijn, een bijzondere kerstbal, wat lekkers, een verhaal, een lied ... alles wat voor u bijdraagt aan de sfeer van deze tijd van het jaar. Zo kunnen we elkaar onze verhalen vertellen. Ieder die wil komen is van harte welkom. Graag aanmelden dat u wilt komen.

Lia en Dick Eekel, tel: 040-253 21 75 (djeekel@gmail.com)

Gezien door de ogen van een vrouw

Toen ik vanmorgen, woensdag 16 november 2016, de voordeur van ons huis opende, deinsde ik direct twee stappen terug. Ik schrok hevig, het leek of de harde regen naar binnen zou golven. Een harde windvlaag sloeg in mijn gezicht. Snel de deur weer dicht. Beter een kwartier wachten. Ik wilde naar de bushalte om richting stad te gaan. Tot die halte is het vanaf ons huis 550 meter lopen. Mijn doel: naar 'Studio Valentijn' voor mijn wekelijkse jazzballetles.

Dus liep ik deze woensdag door de stromende regen naar de bus. Zo kwam ik te laat in de studio na een rit in een stampvolle bus met natte dampende mensen. Helaas kan ik niet meer alles dansen. Ook niet snel op de grond gaan zitten of mezelf laten vallen! Voor de grondoefeningen kijken mijn dansvriendin Riek (2 jaar jonger) en ik elkaar aan met een knipoog. Zo elegant mogelijk doen wij ons best te gaan zitten of liggen. Dit is het advies van onze unieke en goede dansdocente Saskia Mommers-van Gool. De les was fijn. Na de les drinken wij met een aantal dansvriendinnen koffie in de Hema. Ook deze woensdag. Daarna lopen naar het station en met de bus terug in de regen. Daar was geen ontkomen aan. Toch was het een heerlijke morgen.

Nogmaals deze week kennis gemaakt met onze nieuwe predikante ds. Susanne Freytag. Samen met de deelneemsters van de groep Bijbelstudie, die we jarenlang bij ds. Bernadette van Litsenburg mochten volgen. Wij missen die middag. Ds. Susanne Freytag gaat een vervolg hierop maken.

Ook nog iets over onze kleinkinderen in Amsterdam. Roos (7jaar) was naar de bioscoop geweest met een jarig schoolvriendinnetje. Ze hebben de film 'Stork' gezien. Roos keek me verrukt aan: 'Oh oma, het was toch zo'n schattig ooievaartje met prachtige kleertjes.' Roos vouwde haar handjes om haar hoofdje, duwde haar haren omhoog alsof ze een hoedje op had. 'Zo mooi, oma'. Roos kan echt genieten als een lief klein meisje.

Verder met Daan (9 jaar). Daan heeft al computerles op school. 'Geweldig hoor,' zeiden wij thuis tegen hem. 'Ik leer ook programmeren', zei hij trots. 'En eigenlijk weet ik al hoe dat moet.' Het klonk stoer. Toen tegen onze zoon Frank:

‘Zeg pap, zal ik jou leren hoe je moet programmeren, dan heb jij er ook nog wat aan voor je werk!’

Gezegend kerstfeest en een zo goed, zo gezond mogelijk en gelukkig nieuwjaar voor iedereen.

Sonja de Kort

Berichten uit Armenië. [vervolg reisverslag]

In Tblisi bezochten we het parlamentsgebouw bovenop een heuvel, daar heeft president Saakasjvili, die getrouwd was met de Zeeuwse Sandra Roelofs gewoond.

Aan de achterkant van het parlamentsgebouw heeft Saakasjvili een enorme kerk laten bouwen. Via heel veel trappen en een prachtig park te bereiken.

De kerk was meer een museum, want er waren zoveel kunstzinnige iconen te bewonderen met goud, zilver en edelstenen ingelegd.

Aan de voorkant van de berg was ook een mooi park dat grensde aan een brede rivier de Mtkvari.

Hier had de president zicht op een “Glazen brug” over de brede rivier, het was een sprookjesachtig gezicht, de zijwanden van de brug bestonden uit glazen panelen met om de tien cm. ledlichtjes.

Dit bezoek stond in schril contrast met het bezoek aan het belangrijkste pelgrimsoord de Dzijvari koepelkerk op de heilige 150 meter hoge Ninoberg.

Dit is het punt waar Georgië en Armenië elkaar raken, waar twee rivieren samenkomen. Sober maar indrukwekkend.

Vanuit Georgië is het twee uur rijden naar Armenië. Je gaat eerst heel officieel door de Georgische grenspost, alle papieren worden grondig nagekeken. Dan loop je naar de Armeense grenspost en gebeurt hetzelfde, het neemt veel tijd in beslag en je bent blij als je verder mag rijden.

We zijn op weg naar Vanatsor, waar het weeshuis is, dat we elk jaar bezoeken.

Hier wachtte ons een aangename verrassing. Het weeshuis had sinds enige tijd een nieuwe directrice en het was duidelijk te zien dat ze de zaak voortvarend aanpakt.

Het gebouw was keurig gewit en er was een vrolijke bloemenrand met goudsbloemen en hortensia's aangelegd. De kleutergroep zag er heel verzorgd uit met leuke meubeltjes en decoraties aan de wanden.

De kinderen waren verrast zoveel vreemde gezichten te zien. Bleven even verbaasd kijken. Toen stond een klein mannetje rechtop, handjes op zijn rug en begon heel trots een vers te declameren, met volle overtuiging, iedereen luisterde ademloos, de lerares vertaalde later de inhoud, het was een loflied op Armenië.

De directrice nam ons mee naar haar kantoor waar we twee enorme tassen met

truien aanboden, waar ze heel blij mee was. Zij legde ons uit; “We delen dit niet zomaar uit, het gaat hier net als in een gezin, als een kindje aan een nieuwe trui toe is mag hij kiezen uit verschillende mogelijkheden in zijn maat”.

Marijke overhandigde haar een envelop met geld waar ze heel blij mee was. Er waren veel onkosten, want het weeshuis werd ook per leslokaal opgeknapt. Ze nam ons mee naar de babyafdeling, daar lag een babytje dat in mei geboren was en in aanmerking kwam voor adoptie. De verzorgster was duidelijk verrukt van de baby, de andere kindjes hadden nog ouders die hen regelmatig bleven bezoeken, maar niet voor hen konden zorgen. Dus bleven ze vaste bewoners van dit weeshuis.

De directrice bedankte ons voor ons bezoek en via de “droomboom” in de hal verlieten we het gebouw met een heel goed gevoel en met het nodige meeleven, want alle kinderen die konden schrijven mochten in een bloem in de boom een wens schrijven, waarbij de ene wens “Ik wil later een schoonheidssalon openen” tot “Ik hoop dat mijn kinderen later allemaal een familie hebben” veel stof tot nadenken gaf.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Zuid Nederland. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Nieuwjaarsmaaltijd in de kerk

Met Luther het nieuwe jaar in! Omdat we het allemaal te druk vinden worden met alle kerstvieringen en kerstvoorbereidingen in ons ‘gewone’ leven heeft de kerncommissie besloten om niet in die periode die al zo druk is ook nog het traditionele kerstdiner te houden. Omdat kerst buiten de kerk zo veel aandacht krijgt willen we de druk voor onszelf en de deelnemers niet nog groter laten worden en daarom houden we in de kerk waar dit christelijk feest vandaan komt geen kerstdiner meer maar verplaatsen we het naar het nieuwe jaar.

Aan de andere kant valt daar ook veel voor te zeggen: de kerstperiode loopt immers tot en met 6 januari, Epifanie, de dag waarop de komst van de wijzen bij de stal wordt gevierd. De dag erna op zaterdag 7 januari houden we dan een nieuwjaarsmaaltijd of kerkelijk zouden we het beter Epifaniemaaltijd kunnen noemen.

En die maaltijd wordt ook een heel speciale verrassingsmaaltijd omdat we een



LVCAE • OPVS • EFFIGIES • (HAEC) • EST • AGRI • TVRA • I • V • THERI •
AETHERNAM • MENTIS • EXPRIMIT • IRSE • SVAE •
M • D • X • X • I •
Luther (mit dem Doktorbarrett)
Kupferlich von Lucas Cranach d. Ä. (1521)

ieder vragen om iets voor de maaltijd mee te brengen. Dat kunnen hapjes zijn, salades, hartige taarten, soep, kaas, verse groente, fruit, toetjes en alles wat op een buffet niet misstaat. Er zal voor drinken en (stok)brood worden gezorgd. In beperkte mate kan iets ook opgewarmd worden. Dat zal een zeer gevarieerd buffet worden!

Er zal op die avond ook een inhoudelijk aperitief zijn. We beginnen dit jubileumjaar van de reformatie met een lezing over Luther en zijn leven.

Programma:

17:00 uur Ontmoeting met een borrel

17:30 uur Lezing over Luther met de afbeeldingen van de diaserie 'Luther een lastige christen', door Susanne Freytag

18:30 uur Opening buffet

20:00 uur Afsluitend koffie en thee

U bent allen van harte uitgenodigd en neemt u ook gerust gasten mee.

De kerncommissie

In 2017 meedoen bij Stichting Present ?

Present zal ook volgend jaar weer op de vrijwilligersactie NL Doet aansluiten. Je kunt dan ook individueel bij een project meedoen. Dit hoeft geen klusproject te zijn, maar kan ook een sociaal project zijn zoals bijvoorbeeld wandelen met bewoners van een zorginstelling. Dus ook als je geen klusproject wilt doen, kun je zo toch een keer meehelpen.

Volgend jaar vindt die actie op **11 maart** plaats. Noteer alvast de datum in je agenda – meer informatie zal in januari beschikbaar komen. Dan kun je je ook aanmelden (tussen 8 en 22 januari, op [www. stichtingpresent.nl/eindhoven/](http://www.stichtingpresent.nl/eindhoven/) of bij ondergetekende per mail naar 65plus@luthersbrabant.nl of via telefoon 040-252 7272).

Omdat NLDOET te vroeg valt om tuinprojecten uit te voeren, organiseert Present op zaterdag 15 april een aparte dag waarop tuinen opgeknapt zullen worden bij kwetsbare mensen. Ook hiervoor kun je je al in januari opgeven, maar later is dat ook nog mogelijk. En wil je bij een apart klusproject in de loop van volgend jaar meedoen, stuur dan een e-mail naar mij, dan zal ik contact opnemen.

Annegret Hoyer

Op vierde advent: de Kerstherberg

Ook dit jaar is er weer een Kerstherberg voor kinderen, tieners en volwassenen. Geen gewone kerkdienst, maar een bijzondere bijeenkomst waar de ontmoeting tussen jong en oud centraal staat.

De Kerstherberg is op *zondag 18 december* van 14.30 uur tot 16.30 uur in ons kerkgebouw

Het thema is ”**van je troon afstappen**”

Kinderen, tieners en volwassenen zijn van harte welkom. Er is muziek, we zingen kerstliedjes, er wordt geknutseld en een verhaal verteld. Natuurlijk is er voor iedereen wat lekkers te eten en te drinken.

Bij het knutselen kunnen de kinderen vanaf 4 jaar verschillende dingen maken. Volwassenen en oudere tieners kunnen tijdens het knutselen bij de kinderen blijven of een workshop bijwonen.

Ds. Susanne Freytag geeft voor tieners en volwassenen een workshop over het gekozen thema. De middag wordt buiten afgesloten rondom de vuurkorf.

Iedereen is welkom. Zeker kinderen met hun begeleiders. Kent u mensen met kinderen, stuur hen dan deze uitnodiging al of niet via een sociaal medium. De digitale versie van deze uitnodiging staat op de website van de remonstrantse gemeente. We vinden het fijn om te weten of je komt. Graag een berichtje naar kinderkerkremonstrants@gmail.com of bel 040 284 6102.

Vanuit de lutherse gemeente zijn contactpersonen voor dit evenement:
ds. Susanne Freytag en Rob Schaak.

Oecumenische reis Zuid Engeland

In de editie van november stond al uitgebreid vermeld over deze geplande reis van maandag 18 september tot en met dinsdag 26 september 2017.

Heeft u interesse en wilt u meer weten dan bent u van harte welkom op de informatieavond op **donderdag 19 januari 2017 om 19:00 uur** in het parochiecentrum, Park 55, te Nuenen.

Bernadette van Litsenburg

Kern Heusden

Contactadressen voor Heusden en omgeving:

Pastoraat	Mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Algemeen	Mw. H. Haaksema	073-511 7006
Pastoraat / gastpredikanten	Mw. J. de Kruijf	hannydk@planet.nl
Diaconie	Mw. I.M. Veldkamp	06-4178 1214



Kern Nijmegen

Contactadressen voor Nijmegen en omgeving:

Pastoraat	Mw. ds. S. Freytag	06-4395 5283
Coördinatie	Prof. dr. M. Matthias	024-848 8744
	Hr. M. van Alebeek	024 785 2000
Diaconie	Mw. Y. Schmidt	

Agenda voor de komende periode

28 nov.	19:30u. Kernvergadering	Lutherse kerk
29 nov.	19:30u. Leren van Luther	Lutherse kerk
17 jan.	19:30u. Leren van Luther	Lutherse kerk

In memoriam

Op 26 oktober 2016 is in de leeftijd van 71 jaar overleden

Isidor Edmund Panka

Op 1 november heeft de uitvaartdienst in de Lutherse kerk plaatsgevonden waarin ds. P.K.A. Akerboom voorging.

Edmund Panka lag al een tijd in het CWZ en is op 26 oktober 2016 overleden. Hij werd geboren op 17 februari 1945 te Paramaribo. Het was voor hem de laatste jaren ziekenhuis in en ziekenhuis uit, dus daarom hebben wij hem weinig gezien en kon hij helaas ook zijn taak als koster nauwelijks vervullen. Dat vond hij heel jammer.

De kerk was bij zijn uitvaartdienst goed gevuld en met woord en zang namen we afscheid van deze mens.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en allen die hem nu moeten missen.

De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid (Psalm 121:8)

Lezing en debat met Stefan Paas en Erik Borgman

Op 25 januari 2017 zal er 's middags in de kerkzaal van de Boskapel te Nijmegen een lezing met debat gehouden worden over nieuwe inzichten met betrekking tot de toekomst van de kerk. Stefan Paas en Erik Borgman, die beiden vorig jaar een boek schreven waarin zij hun visie hierop gaven, zullen hun beider werk toelichten, waarna de mogelijkheid bestaat hierover te debatteren.

Eind 2015 verscheen van de hand van Paas (hoogleraar Missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen) het boek 'Vreemdelingen en Priesters'. In dit inspirerende werk toont hij mogelijkheden om in deze tijd van ontkerkelijking toch aan de missionaire kant van de kerk handen en voeten te geven. In diezelfde periode rolde het boek 'Waar blijft de Kerk?' van de bekende columnist en

hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburgse Universiteit Erik Borgman van de drukpers. Ook hij geeft een heel persoonlijke kijk op de toekomst van de kerk.

Het is een unieke kans om deze invloedrijke schrijvers te ontmoeten en kennis te maken met hun gedachtegoed.

De lezing zal beginnen om 14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) en de middag duurt tot ongeveer 17:30 uur. De entree bedraagt € 5,00, inclusief een kopje koffie of thee. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van de sprekers aan te schaffen en desgewenst te laten signeren.

Kern Zuid-Limburg



Contactadressen voor Zuid-Limburg en omgeving:

Pastoraat	Ds. W. Boon	0049-245650 70318
Diaconie	Mw. K. Mulder	045-525 0209
Ledenadministratie	Mw. G. Boon	0049-245650 70318
Coördinator	Hr. H Oosterveer	040-223 0960



Op 20 oktober 2016 is van ons heengegaan
Rie Karman-Hamers in de leeftijd van 95 jaar.
Echtgenote van Daan Karman.

Wij gedenken haar als een trouw lid van onze gemeente,
jarenlang lid van de kerkenraad van de
voormalige Lutherse gemeente Zuid-Limburg.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden.

Vanuit het Limburgse land...

Inmiddels zijn wij met enkele activiteiten het Lutherjaar begonnen met een viering op 30 oktober. Op 30 november is de tweede cursusdag van een serie van drie over Luther bij de Hogeschool Zuyd in Maastricht.

Rond kerstmis hebben wij twee diensten: op 24 december om 21:00 uur hebben wij een kerstavonddienst in de Pelgrimskerk in Treebeek, waar ondergetekende hoopt voor te gaan en op 1^e kerstdag is de kerstmorgenviering in onze eigen kerk in Heerlen om 10:30 uur. De eerstvolgende dienst daarna is op 8 januari 2017.

Namens de vrijwilligers van de lokale commissie kern Heerlen mag ik u gezegende kerstdagen toewensen en veel heil en zegen in 2017!

Ds. Willem Boon

Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikanten

mw. ds. S. Freytag	s.freytag@gmx.net	06-4395 5283
ds. W.J.H. Boon	willem.boon@outlook.com	06-4070 4017

Kerkenraad Algemeen bestuur

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma	e-mail: laansma@klaretaal.nl	
Secretaris: hr. T. Tempelaar	e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl	040-262 3104
2°. Secr.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Secretaris: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Diakenen

Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp	e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com	06-4178 1214
Secretaris: hr. R. Schaak	e-mail: r.schaak@chello.nl	040-848 1149

Rekeningen

Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer

NL87 INGB	0001 1373 31	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid Nederland
NL25 ABNA	0860 1918 42	Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid Nederland
NL47 FVLB	0635 8058 47	Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid Nederland.
NL93 FVLB	0225 3276 94	Projecten Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid Nederland

Nieuwsblad "Luthers Zuid-Nederland"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2	5626BP Eindhoven	040-262 3104
------------------	------------	------------------	--------------

Redactie: [kerkblad en websites]

Hr. D. Eekel	e-mail: redactie@lutherszuiden.nl	040-253 2175
--------------	-----------------------------------	--------------

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensor]	040-212 5566
---	--------------

Luthers Brabant op Internet: www.luthersbrabant.nl
Kern Nijmegen op Internet: www.luthersnijmegen.nl
Kern Zuid-Limburg op Internet: www.lutherslimburg.nl
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/lutherszuiden

Vieringen Bergen op Zoom t.h.v. mw. M. de Vries-Dix, Roosendaal		Liturgische kleur paars.
15 december 14:30 uur	ds. M. Schulz	huiskamerdienst

Vieringen Eindhoven Dommelhoefstraat 1A.Eindhoven.		Aanv. 09:30 u. tenzij anders vermeld.
4 [2 ^e Advent] 10:30 u.	mw.ds. C.M. Vos-Wiegand,	Paars-Do RE Lu-dienst
11 [3 ^e Adv.] 10:30 u.	mw.ds. S. Freytag	Paars-Do Re LU -dienst
18 [4 ^e Adv.] 14:30 u.	ds. M. Junte	Paars-Kerstherberg
24 [Kerstavond] 20:00 u.	mw.ds. S. Freytag	Paars-Do Re LU -dienst M.m.v. ProjectCantorie
25 [Kerst] 10:30 u.	mw.ds. B. v. Litsenburg	Wit-Do RE Lu-dienst In Dommelhoef
1 jan.	Geen dienst	
8 jan. [Epifanie] 10:30 u.	mw.ds. L.C.M. Blomjous	Wit- DO ReLu-dienst
15 jan. [1 ^e z. na Epifanie]	ds. W. Boon	Wit
22 jan. [2 ^e z. na Epifanie]	mw.ds. S. Freytag	Wit Viering Heilig Avondmaal
29 jan. [3 ^e z. na Epifanie]	mw.ds. S. Tempelaar	Wit

Vieringen Heusden Putterstraat 32, Heusden		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
11 dec. [3 ^e Advent]	Ds. Tj. Broekema	Paars orgel: H. van Rossum
25 dec. [Kerst]	Mw. drs. E.E. Aarsen	Wit orgel: J. de Zwart
8 jan. [Epifanie]	Ds. D. Bohlken	Wit orgel: B. de Rooij
22 jan. [2 ^e z. na Epifanie]	Dienst Eenheid v.d. Christenen	Wit in Herv. Kerk Koffie in Open Hof.

Vieringen Nijmegen Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.		Aanv. 10:00 uur tenzij anders vermeld
11 dec. [3 ^e Advent]	Drs. C.S.H. Rijken	Paars
25 dec. [Kerst]	mw.ds. S. Freytag	Wit : Viering Heilig Avondmaal
15 jan. [1 ^e z. na Epifanie]	mw.ds. S. Freytag	Wit

Vieringen Zuid Limburg Meezenbroekerweg 87 Heerlen.		Aanv. 10:30 uur tenzij anders vermeld.
11 dec. [3 ^e Advent]	ds. W. Boon	Paars
25 dec. [Kerst]	ds. W. Boon	Wit
8 jan. [Epifanie]	ds. W. Boon	Wit : Viering Heilig Avondmaal

*Gelukkig Kerstfeest
en een
Voorspoedig Nieuw jaar*



*De Kerkenraad van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zuid Nederland*

Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

