

Nieuwsblad voor Luthers Zuid-Nederland

Met informatie van de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden,
Nijmegen en Zuid-Limburg.



Secretariaat: Th.P. Tempelaar, Amerlaan 2, 5626 BP Eindhoven.

Agenda voor de komende periode

►
15 aug. 23:59u. Kopij aanleveren voor editie september 2016
Bij voorkeur per e-mail: redactie@luthersbrabant.nl



*De redactie wenst al haar lezer(s)(essen)
een fijne zomertijd toe*

Dit kerkblad is vervaardigd van kringlooppapier

Inhoudsopgave

Agenda voor de komende periode.....	2
Uit "pastorale hoek".....	2
Uit de kerkenraadsvergadering.....	4
Uit de kerncommissie Eindhoven.....	5
Een zeer verheugend bericht.....	5
Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.....	5
Gemeenteberichten.....	6
22e Ontmoetingsdag van de Stichting Melancton.....	6
Gezien door de ogen van een vrouw.....	7
Gemeente-uitje 2016.....	8
Berichten uit Armenië.....	9
Luther en het Onze Vader (slot).....	10
Kern Bergen op Zoom.....	11
Kern Heusden.....	11
Kern Nijmegen.....	11
Kern Zuid-Limburg.....	12
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	13
Vieringen [raadpleeg ook de websites].....	14
Afscheid van Doopsgezinde kerk.....	15

Uit "pastorale hoek"

Beste Gemeenteleden,

Als dit maandblad in uw brievenbus valt, is de zomer net begonnen en ligt de tijd vóór ons die we associëren met zon, veel buiten zijn en genieten van tuin en vrije tijd. Een heerlijk vooruitzicht bij alle regen en donker van dit moment waarop ik zit te schrijven. Vandaag steek ik er binnenshuis maar een lamp bij aan, want een

lichtje in het donker vind ik toch wel prettig. Dan kan ik tenminste weer zien waar ik loop en wat ik doe. Ik troost mezelf dat straks of morgen de zon wel weer schijnt. Met de zomer in het vooruitzicht ben ik hoopvol gestemd.

Dit “omgaan met zichtbaar donker” wordt ook wel gebruikt voor het omgaan met het donker dat mensen soms in hun hart en hoofd ervaren. Onzichtbaar voor anderen of het moet aan hun gezicht of lichaamshouding te zien zijn dat ze ergens mee zitten.

Het donker is er nu en dan en willen we zo snel mogelijk weghebben. Maar dat kunnen we niet verdrijven door simpelweg even een lichtschaakelaar om te zetten; een wijze van spreken om het donker te relativiseren, maar zo gaat het niet.

Daarvoor moeten we een andere lichtbron of hulpbron aanboren.

Als christenen geloven we dat er *Één* is die voor ons een licht is en die we altijd en overal bij ons hebben en die ons nooit en nergens in de steek laat. We moeten alleen niet vergeten dat hij er is en dat hij via een eigen communicatiesysteem bereikbaar is. Tot Hem bidden kan en mag altijd en overal.

Naar deze lichtbron wijst psalm 27:1 met “Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here. Waar is het duister dat mij onheil baart?” Een psalm die rust geeft als je hem leest of zingt.

Zo hebben we lampen en “God als Licht”, ter bestrijding van donkerte. Beiden zijn nodig ook in de vakantieperiode als eens even de zon letterlijk of figuurlijk niet schijnt. Want “dat het zomer is” betekent niet automatisch dat er helemaal geen donker is. Dat zouden we wel willen, heerlijk alleen zorgeloos uitrusten in de zon of onder een parasol, in alle opzichten afstand nemen van alles waar we het hele jaar door mee bezig zijn, vooral niet denken aan wat ons zorg of ergernis geeft of heeft gegeven. Vaak lukt dat wel. Maar niet altijd of slechts ten dele.

Dan neem je een stuk donkerte in hart en hoofd mee of je nu weg gaat of thuis blijft en wil het er maar niet uit verdwijnen. Die lege plaats naast je waar altijd die ene voor jou zo speciale mens zat of liep, blijft pijn doen. Dat zijn momenten dat je extra verlangt naar een “lichtend vuur dat nooit dooft” en waarbij je dag in dag uit troost en nabijheid van de Eeuwige vindt en dat je blik beetje bij beetje op de toekomst richt. De toekomst waarin de Eeuwige zijn vaste plaats heeft met wie we als individuen en gemeente zo hecht mee verbonden zijn. Een toekomst die er voor Luthers Zuid- Nederland goed uitziet met een geweldig nieuw begin. Een feestelijke dienst op elf september om de vereniging van Luthers Brabant, Limburg en Nijmegen te vieren en het begin van het werk van onze nieuwe predikante. Een gebeurtenis die hoop en troost geeft dat het geloof in de Liefde die mensen in Gods naam samen brengt, hun weg door de wereld bij blijft lichten tot heil van allen die God zoeken.

“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”. [liedboek nr. 598]

Ds. Fia Tempelaar

Uit de kerkenraadsvergadering

Donderdag 7 juni was een belangrijke kerkenraadsvergadering in verband met de beroeping van ds. Susanne Freytag. Voor het uitbrengen van het beroep dienden nog twee punten afgehandeld te worden.

Het eerste punt was de verkiezing van de predikant door de kerkenraad. De classis had de kerkenraad namelijk toestemming verleend om de predikant door hen te laten verkiezen. Dit na raadpleging van de gemeenteleden.

De verkiezing, nu onder voorzitterschap van de vervangende consulent ds.

Willem Boon, was snel voor elkaar want alle kerkenraadsleden stemden voor.

Het tweede punt, eveneens onder voorzitterschap van ds. Willem Boon, was het officieel beroepen van ds. Susanne Freytag. De aanwezige kerkenraadsleden stemden ook allen voor deze beroeping. Een dankgebed voor deze belangrijke beslissing werd daarna uitgesproken door ds. Willem Boon. Vervolgens kon de secretaris de verdere administratieve zaken rond dit beroep afhandelen, w.o. de melding van het beroep doorgeven aan de webmaster van de internetsites van de drie gemeenten. Het is nu wachten op de aanname van het beroep door ds. Susanne Freytag na de bezwaarperiode van vijf dagen.

Daarna werden de taken verdeeld voor de intrede-/ samenvoegingsdienst op 11 september.

Berichten uit de kernen

Bergen op Zoom: De eerste huisdienst onder leiding van ds. Marlies Schulz is helaas afgezegd vanwege verhuizing en vakantie van betrokkenen.

Eindhoven: Geheel Luthers Zuid-Nederland wordt door de kern Eindhoven uitgenodigd voor hun buitendag in Geldrop. Afgesproken werd dat de komende jaren deze buitendag tussen de kernen zal gaan rouleren.

Heusden: Veel werk komt nog steeds op een paar mensen neer. Ook moet er nog onderhoud en reparatie voor de klokkenstoel geregeld worden.

Nijmegen: De kernleden moeten nog veel zaken met ds. Perla Akerboom bespreken en overnemen voordat men alles op orde heeft. Ook voor de organisatie van grote evenementen moet men de organisatie nog op poten zetten.

Z-Limburg: Er is een poging tot brandstichting in het kerkgebouw in Heerlen gedaan via een ventilatierooster in de keuken. De kerkdienst kon daardoor helaas niet doorgaan. Gelukkig heeft verzekeringsmaatschappij Donatis alles goed afgehandeld.

Tom Tempelaar

Uit de kerncommissie Eindhoven

In de vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Er hebben zich vier personen aangemeld voor de Presentklus. Wie helpt nog mee?
- De Buitendag is vastgesteld op 9 oktober in de school in Geldrop. De andere kernen zullen we ook uitnodigen.
- Regelen van diverse organisatorische zaken voor de DoReLu zomerdiensten, het pastoraat tijdens de zomer en het voorwoord in het maandblad plus het luthers artikel in "Samen".
- Evaluatie Afscheidsdienst ds. van Litsenburg, Pinksterdienst, gemeentereisje en de gemeenteavond waar men als verrassing kennis kon maken met ds. Susanne Freytag.
- Mevr. Hoyer zal het schrijven van de verjaardagskaarten overnemen van mevr. Jager.
- We zullen de verjaardagen van de kinderen in het maandblad gaan vermelden.
- De gezellige avond voor kernraadleden + aanhang is gepland op 28 juni a.s.

Tom Tempelaar

Een zeer verheugend bericht

Woensdag 16 juni viel bij mij de aanname van het beroep op ds. Susanne Freytag in de bus. Dat betekent dat wij nu officieel een nieuwe predikant hebben!

Veel Eindhovense gemeenteleden hebben al - tot hun grote verrassing - kennis met haar gemaakt op de gemeenteavond van 30 mei j.l.

Nu gaan we de intrede-/samenvoegingsdienst op 11 september, 's middags, voorbereiden. Op dit moment zijn we nog steeds aan het zoeken naar een geschikte locatie. Het zal een bijzondere dienst worden met medewerking van het Luthers Bach Ensemble uit Groningen. Wij verwachten veel interesse uit heel het land. Reserveert u nu alvast de datum van 11 september in uw agenda.

Tom Tempelaar

Kerkbalans 2016 kern Eindhoven.

Nu wij samen Luthers Zuid-Nederland zijn, zullen wij in ons maandblad de ontvangsten aangeven vanuit de kern Eindhoven.

Per 12 juni is een bedrag ontvangen van € 10.750,--

We rekenen ook dit jaar weer op uw steun om het werk voor de kerk te kunnen blijven doen. Dat kan alleen met uw hulp.

Alle gevers hartelijk dank voor hun ondersteuning.

Irene Oosterveer, kerkrentmeester

Gemeenteberichten

Hartelijk gefeliciteerd

Op 12 juli 2016 hoopt

Dhr. T. Pierik zijn
vijfentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 juli 2016 hoopt

Mw. J. Bol-Jedelloo haar
vierentachtigste verjaardag te vieren.

Op 30 augustus 2016 hoopt

Mw. S.I. de Kort-Knook haar
tachtigste verjaardag te vieren.



22e Ontmoetingsdag van de Stichting Melanchton

werd gehouden op 30 april 2016 op Kasteel Hoekelum, Bennekom.

Na een vriendelijk welkom met koffie en een verfijnd gebakje nam voorzitter Drs. Robert H. de Vos het woord. Hij opende deze ochtend met een liturgisch moment.

Dr. Dick Akerboom (oud-docent Tilburg Universiteit) bracht natuurlijk een prachtig geschiedkundig verhaal over Melanchton. Stond hij in de schaduw van Luther? Dat viel wel mee. Melanchton was 15 jaar jonger dan Luther, maar hij was een zeer systematisch denker. Luther daarentegen was chaotisch. Zo wordt gedacht dat de Augsburgse Confessie in feite door Melanchton werd geschreven. Dick's verhaal werd even door zijn vrouw Perla onderbroken met de opmerking: "niet zo lang doorgaan, je staat nu niet te preken." Even lachen.

Drs. Elsa Aarsen (docent Voortgezet Onderwijs) vertelde over Melanchton en het onderwijs. Mevrouw Aarsen begon over vertrouwen en het gezegde in de Bijbel: "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8). Ik zat gelijk rechtop. Dat was de trouwtekst voor Peter en mij, 54 jaar geleden. Mevrouw Elsa Aarsen vertelde ook over haar eigen werk in het onderwijs, een levendig geheel.

Daarna hebben we heerlijk geluncht in het Kasteel Hoekelum, buitengewoon. Aansluitend een stukje gewandeld. Rondom het Kasteel is toch zo'n schitterend stuk natuur. Het was ijskoud buiten, maar we genoten.

De heer Tymen Jan Bronda, cantor en organist in de Lutherse Kerk in Groningen. Hij kon ons enige bijzondere details melden over het Schnitger orgel uit 1696, compleet met muzikale fragmenten. Een enthousiast verteller. Tevens is Tijmen Bronda dirigent van het Luthers Bach Ensemble.

Horst Oosterveer, secretaris van de Stichting Melanchton, moest ons helaas mededelen dat dit de laatste Melanchton-ontmoetingsdag was, omdat het financieel niet meer mogelijk zal zijn. Het gaf bij iedereen een wat pijnlijk gevoel. Het is gewoon jammer.

De afsluiting van deze dag was gezellig verrassend. Drs. Robert de Vos speelde, samen met zijn lerares, twee mooie stukken op de viool. Robert speelde nog een stuk en hij danste met zijn viool.

Nog een hapje en een drankje. Hierbij konden we genieten van de Folkgroep The Fiddlers, leuke Ierse muziek met zang en dans, ook wij als we wilden.

Wat was dit een onvergetelijke dag.

Sonja de Kort

Gezien door de ogen van een vrouw

Natuurlijk was ons gemeentereisje een hoogtepunt in dit jaar.

Wij vertrokken op 24 mei 2016 vanaf het huis van de familie Eekel te Veldhoven. In twee splinternieuwe busjes, die door Dick Eekel en Tom Tempelaar met veel plezier bestuurd werden.

Ons eerste doel was in Eersel, het Kempenmuseum "De Acht Zaligheden". Vriendelijke ontvangst met koffie en vlaai. Gelijktijdig met de tweede koffie werd een DVD vertoond op de TV over het Kempische boerenleven tussen 1880 en 1960. Een prima voorbereiding op onze tocht door onder andere het woonhuis.

We liepen door een slaapkamer (met bedstee), een goede kamer, een opkamer, een kelder en zelfs een onderduikruimte. De bedstee fascineerde ons allemaal. Aan de achterwand van de bedstee, boven het bed, hangt een soort korf voor een baby! En onder het bed is een grote uittrekbare lade. Daarin kon een iets grotere baby slapen. He, dachten wij, hoe komen wij aan de uitdrukking "een ondergeschoven kind"? Een met zorg ingerichte linnenkast plus inhoud is aangebouwd aan de bedstee.

De buitenschuur, de tuin met de geiten, kippen en vooral de twee bijzondere schapen, het was zo mooi tussen de bloesembomen.

Hannie Hulsbergen en onze organist Han van Weeren waagden zich aan een spelletje "beugelen" met grote stenen ballen, knap hoor. Na een prima lunch vertrok ons gezelschap. Met een hartelijke dank voor de goede en gezellige verzorging.

Verder naar Oudenbosch. Daar bekeken we de "Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara" Deze kerk is een "kleine" kopie van de St. Pieter in Rome. In 1867

geschiedde de eerste steenlegging voor dit kolossale gebouw.

Op het kerkplein zien we het Zouavenmonument met Paus Pius IX die een stervende Zouaaf zegent. De Zouaven waren 3000 Nederlandse soldaten die tussen 1864 - 1870 via Oudenbosch naar Rome gingen. De Zouaven streden voor de instandhouding van de kerkelijke staat.

In de kerk komen we ogen te kort. Zoveel te zien. De beelden van de apostelen met daarboven het orgel van L. König, de schilderijen van de Kruiswegstaties, de grote Koepel, het Doopvont en aan het einde van het middenschip de Godslamp, het eeuwige licht, het Sacramentsaltaar van marmer en het glasraam met de Heilige Geest. Genoeg om over na te denken. Een schitterende beleving.

Lekker eten vindt iedereen prettig. Zeker onze Lutheranen sluiten zo'n dag als deze graag af met een diner. Dat is goed gelukt bij v.d. Valk in Gilze Rijen. We namen vrij laat afscheid in Veldhoven bij de familie Eekel. Allemaal tevreden. In mijn hoofd de trouwtekst voor Peter en mij, maar bedoeld voor alle mensen:

"Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?"

Sonja de Kort.

Gemeente-uitje 2016

Op 24 mei was het weer zo ver en maakten we ons jaarlijkse uitstapje met de senioren van de Gemeente Luthers Brabant.

Om 9:45 u. waren we allen verzameld bij Dick en Lia Eekel, vanwaar we na een welkomstwoord en informatie met 2 busjes richting Eersel vertrokken, door het Brabantse landschap, om het Kempenmuseum 'de Acht Zaligheden' te bezoeken. We werden aldaar gastvrij ontvangen met koffie of thee en een heerlijk stukje vlaai en tijdens de koffiepauze werd een film vertoond over het ontstaan van het museum en de geschiedenis van de Kempen en werd verteld wat we zoal konden beleven in en rond de gebouwen.

We bewonderden de oude inrichting van een boerenhofstee van pakweg 100 jaar geleden, de keuken met al de oude attributen de goede kamer, het opkamertje met bedstee, lade eronder waar nog een kindje kon slapen, het hangwiegje aan het voeteneinde, in een ander kamertje een mooi ledikantje, oude kinderwagen, kinderstoel, opgevouwen kleren van toen keurig in vakjes alles even netjes, de goede kamer, de keuken, de waskeuken/kelder met de weckketel, de weckflessen, de oude wringer, de eerste wasmachine. Te veel om op te noemen.

Buiten was er een prachtige kruiden- en bloementuin, naamkaartjes bij alle gewassen, de gouden regen stond prachtig in bloei, de aalbessen hingen al in nog groene trosjes aan de struiken.

Het was droog, fris weer, de zon kwam er door, de ouderwetse buitenspielen

werden nog door Hanny en Han beoefend, er stond alles, waar de kinderen en volwassenen vroeger mee speelden, keurig onderhouden. Er was ook in totaal een team van 75 vrijwilligers, die het museum draaiende houden.

We nuttigden daar op ons gemak een heerlijke lunch en toen vertrokken we met de busjes naar Oudenbosch, wederom door veel binnenwegen, weg van de snelweg naar Oudenbosch, waar we de basiliek bezochten.

Dit gebouw is een kopie van de Sint-Pieter in Rome, terwijl de voorgevel van de Sint Jan van Lateranen te Rome als voorbeeld nagebouwd is, alles in het klein, ontworpen door de bekende architect Dr. P. Cuijpers.

De bouw werd begonnen in 1865 en voltooid in 1892. En tussen 1959 en 1987 grondig gerestaureerd. Het is een prachtig gebouw en vanbinnen ook zeer indrukwekkend.

Vervolgens reden we naar Gilze, waar we bij Hotel v.d. Valk een heerlijk diner hadden en moe en voldaan kwamen we om 9 uur 's avonds weer in Veldhoven aan, waar we na een afsluitend lied en het Luthers Avondgebed allemaal weer huiswaarts togen, na van deze prachtige dag genoten te hebben.

Leny Rampelt

Berichten uit Armenië.

Het is hartverwarmend om in Armenië de gastvrijheid van allen die we tegenkomen te ervaren.

De Armeniër heeft een bourgondische levensstijl. Per traditie is iedereen welkom ook buitenlanders.

De tafel wordt met zorg gedekt, mooie tafellakens, mooi servies en het is een eer om de gast zoveel mogelijk aan te bieden. Dat wat er is wordt gedeeld.

Zijn de financiën heel beperkt, dan zijn er altijd nog de zelfgebakken koekjes en friet, meestal uit eigen tuin of van de burens.

Is er een verjaardag of een ander groot feest dan wordt er tot diep in de nacht gefeest, waarbij veel gegeten en gedronken wordt. Water, wijn, cognac, als de middelen het toelaten. Het hoofd van het gezin, of de hele familie, toast op het geluk van de familie; hij wordt een "tamada" genoemd en spreekt voortdurend, soms houden ook anderen een korte speech, waarin op voorspoed van de familie gedronken wordt.

De gastvrouwen kunnen heerlijk koken, veel elementen, de Russische, maar ook invloeden van Libanese en de Turkse keuken zijn herkenbaar.

Ze gebruiken een overvloedige hoeveelheid kruiden, die groeien vaak gewoon op het erf. Zoals dragon, koriander, munt en dille. Er wordt ook kwistig met knoflook en chilipepers gewerkt.

Traditioneel begint de maaltijd met koude voorafjes met bonen en aubergines en veel brood, lavas geheten of als het weer koud is, warme voorgerechten als soep

of pasteitjes.

Het hoofdgerecht bevat meestal stuk gekruid rund- of lamsvlees. Omgeven door groente en salades, van tomaten.

Ook is het vlees vaak omgeven met een heerlijk krokant deeglaagje.

Ook barbecueën is erg in trek, dat heeft de feestelijke naam Khorovats, dit regelen de mannen meestal.

Wat wij altijd een delicatessen vinden is dolma, vlees en rijst in wijnbladeren gerold. Heerlijk.

Het dessert bestaat meestal uit vers fruit, granaatappels, moerbijen en abrikozen.

Na afloop wordt er Armeense koffie geserveerd met snoepjes. De koffie lijkt sterk op Turkse koffie maar zeg dat nooit, want dat valt niet goed.

Tijdens zo'n maaltijd kan er van alles gebeuren in de zin, dat er ineens gezongen wordt, een instrument wordt bespeeld, gedanst, kortom feest.

Er zijn al zorgen genoeg, een feestje is altijd welkom.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Brabant. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Luther en het Onze Vader (slot)

De laatste bede: 'Maar verlos ons van het kwade. Amen' In de 'Kleine Catechismus' zegt Luther over deze bede: 'Wij bidden in deze bede, alles samenvattend, dat de Vader in de hemel ons van allerlei kwaad aan lichaam en ziel goed en eer verlossen moge, en tenslotte, als ons laatste uur komt, ons een zalig einde wil geven en ons in genade uit het lijden van deze tijd tot zich nemen in de hemel.' In de 'Grote Catechismus' gaat hij dieper in op deze laatste bede: 'in het Grieks staat hier: verlos of behoed ons voor de boze of boosaardige, en het lijkt wel of er gesproken wordt over de duivel, als wil het alles samenvatten, omdat al ons bidden gaat tegen onze voornaamste vijand. Want hij is het die al deze dingen waarom wij bidden, onder ons verhindert: Gods naam of eer, Gods Rijk en wil, het dagelijks brood, een vrolijk geweten enz. Daarom vatten wij het tenslotte alles samen en zeggen: Lieve Vader, help ons toch, dat wij van alle kwaad verlost worden.' Dan zegt Luther dat al het kwaad dat ons overkomt zoals armoede, schande, dood en alle andere onzalige ellende en leed, onder heerschappij van de duivel plaats vindt. Want de duivel koelt zijn wrok waar hij ons ongeluk en schade aan ons lichaam toe kan brengen. 'Daarvandaan komt het, dat hij velen de nek breekt of van zinnen berooft, sommigen doet verdrinken en velen ertoe brengt zelfmoord te plegen en nog meer verschrikkelijke dingen. Daarom hebben wij op aarde niets anders te doen dan zonder ophouden tegen deze hoofdvijand te bidden. Want als God ons niet beschermd, zouden wij geen

uur voor hem veilig zijn.’

Een kort naschrift: In het Oude Testament komen we de duivel nauwelijks tegen, maar in het Nieuwe Testament wel. Wie is hij dan toch? De macht van het kwaad, waarbij we niet hoeven te denken aan die mysterieuze figuur met bokkenpoten, hoorns, zwavelgeur, die grijnslachend om de hoek loert en de mens listig tot perverse dingen verleidt. In een bepaalde fase van de bijbelse geschiedenis heeft al dat kwaad een naam en een gezicht gekregen: de duivel. Letterlijk: diabolos, uiteenwerper, scheidingmaker, dat wat vervreemding tussen God en mens scheidt en tussen mensen onderling. Als we bidden: verlos ons van het kwade, dan bedoelen we: laat dat boze ons niet zo overheersen, zo moedeloos maken. Dat boze is niet zomaar weg te vagen. Dat denkt niemand. We zijn wel wijzer geworden, maar het is al heel wat, dat we niet moedeloos worden en wanhopig of onverschillig. Het is al heel wat, dat we ons niet uit het veld laten slaan, maar manmoedig proberen te doen wat de Eeuwige van een mens blijft verwachten. Dat is realisme met een flinke scheut hoop. Omdat iemand heeft laten zien, dat er een streep van licht is, dat je die begaan kunt, dat dat ergens toe leidt.

Bernadette van Litsenburg.

Kern Bergen op Zoom

Belangrijke contactadressen voor de leden in Bergen op Zoom en omgeving:

Mevr. M. de Vries-Dix	Basaltdijk 24	4706 DM Roosendaal	0165-552 392
Ds. M. Schulz	Cherbourglaan 51	5627 MK Eindhoven	040-241 7664

Kern Heusden

Belangrijk contactadres voor de leden in Heusden en omgeving:

Mevr. H. Haaksema	Kuijperlaan 9	5252 BR Vlijmen	073-511 7006
-------------------	---------------	-----------------	--------------

Kern Nijmegen

Perspectieven? Vervolg op artikel in editie van juni.

Welke perspectieven voor de toekomst zien wij als Lutherse Gemeente Nijmegen?

- a) Door het samengaan van de Gemeente met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid Nederland is het mogelijk een fulltime predikant aan te trekken (te beroepen) voor de kernen Eindhoven en Nijmegen. Nieuw werk kan ontstaan, dat als een pioniersplek kan worden ondersteund vanuit de PKN.
- b) Het jaar 2017, het 500-jarig jubileum van de reformatie – een Lutherjaar – komt er aan.
- c) Dit Lutherjaar biedt mogelijkheden om de geschiedenis en de rijke traditie van de Lutherse reformatie centraal te stellen met blik op de toekomst.
- d) Lutheranen in Nijmegen kunnen met andere Christenen samen iets betekenen voor de diaconie en de cultuur in de stad (Raad van Kerken Nijmegen e.o.), maar

ook in dialoog en samenwerking met de Joodse Gemeente en de verschillende Moskee-gemeenschappen in de stad. (Raad voor Religie en Levensbeschouwing in Nijmegen). Wel in alle bescheidenheid.

- e) Via het van Deventer-Heijnen Orgel, een Rijksmonument, willen wij present zijn in muziek en cultuur in stad en regio.
- f) Door het beroep van een nieuwe predikant hebben we de hoop, dat er goede contacten worden gelegd met de “slapende” gemeenteleden en met jonge mensen, die de gemeenschap kunnen versterken.

Concreet

- a) De kerkdiensten (2x per maand minstens) met een oecumenisch en open karakter, vernieuwend en muzikaal.
- b) Concerten en culturele bijeenkomsten in het kerkgebouw
- c) Huis voor de buurt. Het kerkgebouw als een plek waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Hulp bij de samenhang in de samenleving in de stad.
- d) Open huis voor educatie van jongeren en aandacht voor zingeving en religie.
- e) Spreekuur voor mensen met een budgetprobleem; werk van de Protestantse Diaconie.
- f) Opknappen van het kerkgebouw.
- g) Begeleid door vakmensen en ondersteund door een Stichting “Vrienden van het Luthers Kerkje Nijmegen”. Het Kerkje heeft een mooie locatie en is een gemeentelijk Monument en “vanwege” het Van Deventer-Heijnen Orgel en de Kansel een Rijksmonument.

Tenslotte:

De Evangelisch- Lutherse Gemeente Nijmegen kan, door de doorstart als kern van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland, samen met andere Christelijke kerken zuurdesem zijn in het geheel van de levensbeschouwelijke organisaties. Een steun voor de eigen gemeenteleden en een positieve uitstraling naar buiten: open naar de wereld, omdat we er weer mogen zijn.

Perla Akerboom-Roelofs

Belangrijk contactadres voor de leden in Nijmegen en omgeving:

Prof. Dr. M. Matthias Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting 024-8488744

Kern Zuid-Limburg

Belangrijk contactadres voor de leden in Zuid-Limburg en omgeving:

Ds. W. Boon Bilderstrasse 16 D52538 Selfkant-Höngen 0049-24565070318

Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikant ds. Willem Boon. [tevens contactpersoon]

Kerkenraad Algemeen bestuur

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma	e-mail: laansma@klaretaal.nl	
Secretaris: hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2 5626BP Eindhoven	040-262 3104
	e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl	
2 ^e . Secr.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter.: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Secretaris.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Diakenen

Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp	e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com	06-4178 1214
Secr.: hr. R. Schaak	e-mail: r.schaak@chello.nl	040-848 1149

Rekeningen

Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer

NL87 INGB 0001 1373 31	Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL25 ABNA 0860 1918 42	Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL47 FVLB 0635 8058 47	Diaconie ELG Brabant.
NL93 FVLB 0225 3276 94	Projecten Diaconie ELG Brabant.

Ziekenhuis- en Ouderen-bezoekersteam

Ziekenhuisopname en/of ernstige ziekte thuis doorgeven aan:

Vacant:

Cantrix [contact organisten/gastpredikanten (kern-Eindhoven) en projectcantorij "Lumen"]

Mw. E. Eekel-Schendelaar	Vennekerhei 39	5508WB Veldhoven	040-253 2175
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Gemeenteblad "Luthers Zuid-Nederland"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2	5626BP Eindhoven	040-262 3104
------------------	------------	------------------	--------------

Redactie: [kerkblad en websites]

Hr. D. Eekel	Vennekerhei 39	5508WB Veldhoven	040-253 2175
--------------	----------------	------------------	--------------

Kinderoppas

Voor informatie	hr. R. Schaak tel.: 040-848 1149 of b.g.g. mw. I. Oosterveer	040-223 0960
-----------------	--	--------------

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensor] 040-212 5566

Luthers Brabant op Internet: www.luthersbrabant.nl

Kern Nijmegen op Internet: www.luthersnijmegen.nl

Kern Zuid-Limburg op Internet: www.lutherslimburg.nl

Vieringen [raadpleeg ook de websites]

Heusden

Kerkgebouw: Lutherse kerk,
Putterstraat 32, Heusden. Aanvang 10:30u.

- 3 juli Mw. ds. M.J.A. Schulz.
Orgel: Joop de Zwart.
- 4 sept. Mw. ds. E.E. Aarsen
Orgel: Joop de Zwart.



Eindhoven

Kerkgebouw: Remonstrantse kerk,
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven. tel. 244 2393

Na elke DoReLu-dienst koffiedrinken in de hal.

- 3 juli **6^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DoRe-LU-zomerdienst
Mw.ds. P. Akerboom [Nijmegen]
- 10 juli **7^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DoRe-LU-zomerdienst
Ds. J. van den Brink [Eindhoven]
- 17 juli **8^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DoRe-LU-zomerdienst
Mw.ds. M. Schulz [Eindhoven]
- 24 juli **9^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DO-RE-LU-zomerdienst
Dienst in de Doopsgezinde kerk, Da Costaweg 16.
Hr. J. de Groot
- 31 juli **10^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DO-RE-LU-zomerdienst
Dienst in de Doopsgezinde kerk, Da Costaweg 16.
Ds. G. Reinhold-Scheuermann
- 7 augustus **11^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DO-RE-LU-zomerdienst
Dienst in de Doopsgezinde kerk, Da Costaweg 16.
Drs. W. van Herk
Koffie en lunch na de dienst (zie pagina 15).
- 14 augustus **12^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
Do-RE-Lu-zomerdienst
Ds. G. Berveling [Rijswijk]

- 21 augustus **13^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
 Do-RE-Lu-zomerdienst
 Mw. M. Bijleveld [Maastricht]
- 28 augustus **14^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
 Do-RE-Lu-zomerdienst
 Hr. A. Overdiep [Bussum]
- 4 september **15^e. Zondag na Trinitatis**
Dienst in eigen omgeving.
- 11 september **16^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 15:00 uur**
 Verenigingsdienst EN Intrededienst van
 mw. ds. S. Freytag *als predikant van*
Evangelisch-Luthers Zuid-Nederland
Welk kerkgebouw is n.n.b.
Zie editie september of mogelijk voor die tijd op de
website(s) voor meer informatie.

Afscheid van Doopsgezinde kerk

op 7 augustus is er een zomerlunch!

Het is de laatste keer in ons kerkje en tevens is het een DO-re-lu dienst.

Natuurlijk zijn de Remonstranten en Lutheranen ook van harte welkom op deze lunch. Hoe meer zielen hoe meer vreugde!

Mochten er mensen zijn die iets klaar willen maken, laat dit dan graag even weten aan : Ine van der Schaaf-Elias, 040 285 73 80 of per e-mail: c.schaafelias@upcmail.nl

Ine van der Schaaf-Elias



Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

