

Nieuwsblad voor Luthers Zuid-Nederland

Met informatie van de kernen Bergen op Zoom, Eindhoven, Heusden,
Nijmegen en Zuid-Limburg.



Speciale editie

**Belangrijke mededeling
kerkenraad**

Zie pagina 4



Agenda voor de komende periode

- 30 mei 18:00u. Gemeentevergadering [kern Eindhoven] Re-kerk
- ▶
- 7 juni 20:00u. Kerkenraadsvergadering [Luthers Z-N.] Re-kerk
- 8 juni 19:30u. Project cantorij contactavond Fam. Eekel
- 9 juni 14:00u. Huiskamerdienst Bergen op Zoom zie pag. 15
- ▶
- 15 juni 23:59u. Kopij aanleveren voor editie juli/augustus 2016
Bij voorkeur per e-mail: redactie@luthersbrabant.nl
- ▶

Dit kerkblad is vervaardigd van kringlooppapier

Inhoudsopgave

Agenda voor de komende periode.....	2
Bedankt! [als laatste "Uit de pastorie"].....	3
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland is een feit.....	3
Belangrijke mededeling kerkenraad.....	4
Gemeentevergadering.....	4
Van de ledenadministratie.....	4
Even voorstellen.....	5
Kern Eindhoven.....	6
Uit de kerncommissie Eindhoven.....	6
Gemeenteberichten.....	6
In Memoriam.....	6
Gezien door de ogen van een vrouw.....	7
Beperking bereikbaarheid van ons kerkgebouw in de Dommelhoevestraat.....	7
Berichten uit Armenië.....	8
Luther en het Onze Vader (6).....	9
Kern Bergen op Zoom.....	10
Kern Heusden.....	11
Kern Nijmegen.....	11
Kern Zuid-Limburg.....	12
Evensong in de St. Catrien.....	13
Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland.....	14
Vieringen [raadpleeg ook de websites].....	15



Bedankt! [als laatste "Uit de pastorie"]

Ik wil u allemaal van harte bedanken voor het prachtige afscheid, dat mij ten deel is gevallen zondagmiddag 24 april in de Ontmoetingskerk. Ondanks dat het vakantie was en er dus veel mensen niet konden komen, waren er zoveel mensen vooral wél: mensen van onze lutherse gemeente, mensen van de Protestantse gemeente Eindhoven, katholiek en oud-katholiek, collega's, studiegenoten, muziekvrienden, kunstvrienden en andere vrienden. Het was indrukwekkend. U zult het gemerkt hebben, dat ik de kerkdienst sober gehouden heb om het contact met elkaar daarna genoeg ruimte te geven. Daar is gelukkig uitgebreid gebruik van gemaakt. Het contact met elkaar is voor mij altijd één van de belangrijkste taken geweest. Jezus heeft ons dat ook voor gedaan zonder aanzien des persoons. Ik wens u toe, dat dat niet ophoudt, dat u elkaar zult blijven vinden. Het ga u goed, ga met God!

Ds. Bernadette van Litsenburg

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland is een feit

Op maandagavond 18 april werd de notariële akte ondertekend van de samenvoeging van de lutherse gemeenten Brabant, Nijmegen en Zuid-Limburg. Dit gebeurde bij notariskantoor Terheijden in de plaats met dezelfde naam. Na afloop zijn de ondertekenaars gezamenlijk een hapje gaan eten in het nabijgelegen café "De zevende hemel" en wel in hun restaurantzaal met de naam "De reddende engel". Toepasselijker kan het niet!

Onze nieuwe gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit de voormalige kerkenraadsleden van Luthers Brabant, aangevuld met twee kerkenraadsleden uit Nijmegen en twee uit Z-Limburg. In de nieuwsbladen waren de namen reeds gepubliceerd, om gemeenteleden de kans te geven tegenkandidaten in te dienen. Dit is niet gebeurd, dus de kerkenraad is nu automatisch verkozen. De kerkenraad heeft daarnaast een college van kerkrentmeesters (financiën) en een college van diakenen.

In de vijf kernen worden de lokale activiteiten door één of meerdere plaatselijke commissies geregeld. Ook zijn er aanspreekpunten voor diverse activiteiten zoals diaconie, gebouw e.d.. Eén en ander moet nog verder geïnventariseerd worden.

De kerkenraad is na het emeritaat van ds. van Litsenburg vol goede moed het beroepingsproces gestart. Samen met de presidente van de lutherse synode is er een zeer geschikte kandidaat gevonden die in deze eerste editie van de Nieuwsbrief voor Luthers Z-Nederland al wordt voorgesteld. We hopen op een goede toekomst voor onze nieuwe gemeente.

Tom Tempelaar, secretaris

Belangrijke mededeling kerkenraad

De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Z-Nederland is zeer verheugd u mede te kunnen delen dat zij:

mevr. ds. Susanne Freytag

kandidaat kan stellen voor de vacante predikantsplaats voor de kernen Eindhoven en Nijmegen. Dit na voordracht van de beroepingscommissie.

Mevrouw Susanne Freytag is momenteel predikant van de lutherse gemeente Groningen en heeft veel ervaring in een uitgestrekte gemeente en in het landelijk bestuur. Elders in dit blad stelt zij zich voor.

De gemeenteleden van alle kernen en het moderamen van de classis hebben de kerkenraad de bevoegdheid gegeven om de predikant zelf te mogen verkiezen. Deze verkiezing zal plaatsvinden in de kerkenraadsvergadering van 7 juni 2016. Bij positief resultaat van de verkiezing zal aansluitend het beroep worden uitgebracht.

Indien de kerkenraad in haar vergadering van 7 juni a.s. mevr. ds. S. Freytag beroepbaar stelt, zal dit direct daarna gepubliceerd worden op de websites van de drie voormalige gemeenten.

Conform de kerkorde hebben gemeenteleden na publicatie van de beroepbaarstelling op de website in totaal vijf dagen de tijd om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde beroepingsprocedure. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris/scriba van onze gemeente.

Tom Tempelaar, secretaris/scriba

Gemeentevergadering

Maandag 30 mei is de gemeentevergadering in de Remonstrantse kerk. Zoals gebruikelijk is er dan eerst een gezamenlijke maaltijd.

Programma:

18:00 u. Gezamenlijke maaltijd

19:30 u. Toelichting op de jaarstukken 2015 van Luthers Brabant
Luthers Zuid-Nederland, hoe verder...

20:15 u. Vervolgpresentatie Iona door ds. Dirk Strasser

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.

Tom Tempelaar

Van de ledenadministratie

Mevr. J.E. van Setten is verhuisd van Eindhovenseweg 28 E, Waalre naar Kerkeind 5, 5551 ZJ Valkenswaard.

Even voorstellen

Ik, Susanne Freytag, kom oorspronkelijk uit Hamburg en heb mijn universitaire opleiding in Duitsland gevolgd waarvan één jaar in Nederland. In dat jaar heb ik mijn onlangs overleden man Joop Schaap leren kennen. Dat was de reden om mijn opleiding tot predikant in Nederland voort te zetten. Na afronding van de kerkelijke opleiding werd ik door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen beroepen en werd aldaar geordineerd. Sinds 1996 ben ik aan deze gemeente verbonden.

In de tijd naast mijn parttime ambtswerk in de gemeente, heb ik me in verschillende functies in de

Evangelisch-Lutherse Synode en in de Generale Synode ingezet voor het landelijk kerkbestuur. Hierdoor heb ik een brede ervaring in kerk en oecumene kunnen opbouwen die ook weer verrijkend was voor het werk in de gemeente.

De lutherse traditie ligt me na aan het hart in haar wijze van vieren en met haar aandacht voor het belang van de muziek. Het geven van cursussen over de lutherse traditie zoals 'Leren van Luther' heb ik graag gedaan. Het uitleggen van wat de lutherse traditie inhoudt ook aan hen met een andere kerkelijk achtergrond maakte dit boeiend.

In mijn werk sluit ik graag aan bij de kansen en mogelijkheden die op dat moment in een gemeente voorhanden zijn. Ik verheug me daarom u te leren kennen.

Mijn drie dochters zijn nu al een paar jaar uit huis en studeren in verschillende plaatsen in Nederland. Zo is ook voor mij de tijd gekomen voor een verandering van plaats. Dan kan ik ook in mijn vrije tijd fietsend en wandelend een voor mij nieuwe omgeving verkennen.

Susanne Freytag



Kern Eindhoven

Uit de kerncommissie Eindhoven

In de maand mei heeft er geen kerncommissievergadering plaats gevonden.

Gemeenteberichten

Hartelijk gefeliciteerd

Op 3 juni 2016 hoopt
Dhr. F.H. Buisman zijn
tweeëntachtigste verjaardag te vieren.



Op 10 juni 2016 hoopt
Dhr. H.J. Jager zijn
eenentachtigste verjaardag te vieren.

Op 18 juni 2016 hoopt
Mevr. J.M.C. Hulsbergen-Hovingh haar
tachtigste verjaardag te vieren.

Op 24 juni 2016 hoopt
Mw. E.F.M.M. Hofman haar
eenentachtigste verjaardag te vieren.



Op 25 juni 2016 hoopt
Mw. H. Heyna-Heida haar
vierentachtigste verjaardag te vieren.

In Memoriam

Roelie Dekker- Kreutzelman

Roelie Dekker was een echte lutheraan. Ze ging altijd met haar vader lopend naar de lutherse kerkdienst in de Ten Hagestraat. Ze heeft daar altijd met veel plezier aan teruggedacht en het heeft haar ook bij haar geloof gehouden. Haar dochters Marieke en Willeke zijn ook in de lutherse kerk gedoopt. Daarna is het niet meer van veel kerkelijke activiteiten gekomen. Roelie heeft nog een tijdje meegedaan met een Bijbelkring, maar haar werk bij o.a. Witteveen nam haar, naast haar gezin, in beslag. In oktober kreeg ze het slechte nieuws van blaaskanker en even later bleek de kanker in haar hele lichaam uitgezaaid. Dat was moeilijk en gelukkig heeft ze mij gebeld en hebben we het laatste half jaar gesprekken gevoerd met haar en haar gezin. Toen ze in april naar het hospice in Helmond ging, leek daar nog een goede tijd te komen, maar op de tweede dag daar viel ze, brak haar heup en dat luidde het einde in. Op 23 april heb ik haar gezalfd in de

aanwezigheid van haar man, Wil, en haar dochters. Zondagmiddag is ze te midden van hen en de kleinkinderen rustig ingeslapen. Op 28 april hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen in het crematorium van de Rijtrackers.

Ds. Bernadette van Litsenburg

Gezien door de ogen van een vrouw

Afscheidsdienst ds. Bernadette van Litsenburg 24 april 2016.

In de Ontmoetingskerk, Meerkollaan te Eindhoven vond deze dienst plaats. De kerk werd behoorlijk vol. Bernadette's zonen en schoondochters waren eveneens aanwezig. Grote vreugde voor Bernadette dat ook haar kleindochter Noor (± 9 maanden) erbij was.

Op haar eigen open en heldere wijze heeft Bernadette deze dienst vorm gegeven. Het orgel werd bespeeld door Rob Vis.

"Het Koper Ensemble" van Centrum voor de Kunst te Eindhoven o.l.v. Jaap van Wershoven speelde tijdens de binnenkomst "Verbum caro factum est" van Hans Leo Hassler. Zo mooi!

Nog meerdere keren liet dit "Koper Ensemble" zijn feestelijke klanken door de kerkruimte zweven. Tenslotte nog een paar toespraken, o.a. door Floris (geen Lutheraan), een heer dus die destijds nederig had gevraagd aan Bernadette of hij als man bij de dames van de "Bijbelstudie Groep" mocht komen meeluisteren en meepraten! "Goede en prettige herinneringen", riep hij vrolijk!!

En een prachtig afscheidslied van ds. Chris Mondt, waarbij hij zichzelf op de vleugel begeleide: "Avé, avé, Bernadette".

Na de dienst de afscheidsreceptie van onze Bernadette. Een lange rij wachtenden, warme ontmoetingen, maar ook een drankje en een hapje.

Het was een fijne dienst.

Met deze herinnering in gedachten een slotwoord van onze Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001), met zijn advies aan Bernadette voor een rustige pensioneringstijd: "Onder druk wordt alles plat"

Sonja de Kort.

Beperking bereikbaarheid van ons kerkgebouw in de Dommelhofstraat.

Vanaf maandag 23 mei 2016 is de rijbaan van de Nachtegaallaan ter hoogte van de Parklaan afgesloten zijn voor alle autoverkeer. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Parklaan, Kievitlaan en Tongelresestraat. Auto's die hun bestemming hebben op de Nachtegaallaan kunnen deze bereiken via de Reigerlaan en Fazantlaan. Dit zal met bordjes worden aangegeven.

Fietsers kunnen gewoon gebruik maken van de Nachtegaallaan.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, dit is afhankelijk van het weer.

Berichten uit Armenië.

In de afgelopen periode is de vraag naar ons toe gekomen of we een bijdrage wilden leveren aan een schoolreisje. Dat wordt met liefde gehonoreerd. Negen van de tien kinderen komen nooit de stad Gumri uit. Een schoolreisje is voor deze kinderen een groot feest. De reis gaat niet zoals bij ons vaak naar speeltuin, zwembad of pretpark, maar is altijd gekoppeld aan culturele ervaringen, zoals musea, kerken of muziek uitvoeringen. Cultuur is heel belangrijk. Als het enigszins mogelijk is, wordt het leren spelen op een instrument of het ontwikkelen van de zangstem gestimuleerd.

Maar bij het schoolreisje, mag een ijsje natuurlijk niet ontbreken!

We wensen ze heel veel plezier!

Wat recent ook een heel nieuwe ontwikkeling liet zien, was de inbreng van de burgemeester. Er werd een moeder met zes kinderen gesignaleerd zonder huis en zonder inkomsten. Er bestaat geen sociaal vangnet. Maar nu heeft de burgemeester het heft in handen genomen en een flat aan hen toegewezen en een toelage van € 250, dit is heel nieuw.

Een volgend probleem kondigde zich kort daarop aan.

Een gezin waarvan de moeder bij de bevalling van de baby overleed, de vader in de gevangenis zat en een heel oude oma voor de baby en de overige kinderen moest zorgen.

Ook hier is ingegrepen door de burgervader, betere huisvesting en hulp en inkomen, om het gezin bijeen te houden en te verzorgen.

Dit zijn hoopvolle berichten.

Als wij de dorpen bezoeken, waar wij gezinnen ondersteunen, worden we door de burgemeester uitgenodigd en uitvoerig bedankt voor onze medewerking aan de opbouw.

Zo wordt ons dan in de ochtend om tien uur Turkse koffie met cognac aangeboden en stukjes appel, perzik en druiven. Heel hartelijk.

Op de scholen verloopt dit ritueel in dezelfde volgorde, dan maken we kennis met de leerkrachten en dan komen we in gesprek en proberen te helpen en te kijken wat onze mogelijkheden zijn. Maar altijd weer merk je dat de opbouw een sterke relatie heeft met Cultuur.

Heel Positief.

Dank voor uw giften voor onze stichting Kinderhulp Armenië via onze diaconie ELG-Brabant. [NL47 FVLB 0635 8058 47].

Thea Dik.

Luther en het Onze Vader (6)

Doordat ik allerlei andere thema's aan de orde moest laten komen, heb ik de beden van het Onze Vader, zoals Luther daar tegen aan keek, niet afgemaakt.

Heel terecht werd ik daar op aangesproken, want na mijn emeritaat zal ik het lutherse hoekje niet meer vullen. In overleg met de redactie toch maar de nog ontbrekende bedes:

‘En leid ons niet in verzoeking’. In zijn uitleg heeft Luther vooral duidelijk willen maken, dat bidden ook met onszelf te maken heeft. Jij blijft niet buiten schot. Het gebed gaat niet alleen van ons af, maar doet ook iets met ons. Het brengt iets binnen. Bij deze bede stelt Luther, dat God niemand in verzoeking brengt, maar wij vragen de Eeuwige in deze bede, dat Hij ons voor verleiding wil behoeden, ons staande wil houden, zodat de duivel, de wereld en ons lichaam ons niet bedriegen en verleiden tot ongelooft, vertwijfeling of andere grote en verschrikkelijke zonden. Als we in de verleiding komen, dat we toch overwinnen en gezegend verder mogen leven, in Gods genade mogen blijven vallen. Dat we zo gevoelig zijn voor die verleiding heeft volgens Luther met de eerste mens te maken: ‘want wij leven in het vlees en dragen de oude Adam als een last mee; deze roert zich en prikkelt ons dagelijks tot ontucht, luiheid, teveel eten en drinken, gierigheid en bedrog, tot het bedriegen van en benadelen van de naaste en kortom alle kwade begeerten, die ons van nature aankleven en in ons geprikkeld worden door de omgang met andere mensen, door hun voorbeeld en door wat wij bij hen horen en zien, dingen die ook een onschuldig hart verwonden en doen ontvlammen.’

Luther heeft zelf vele aanvechtingen gehad, dus hij weet waar hij over praat. Volgens hem moet iedere christen die gevaren en aanvechtingen doorstaan. Daarom zouden we alle uren moeten bidden, dat God niet toelaat, dat wij mat en moe worden en weer terug vallen in zonde, schande en ongelooft. Want zonder het gebed is het onmogelijk ook maar de kleinste aanvechting te overwinnen. Dat betekent dus ‘niet leiden in verzoeking’, wanneer Hij ons kracht geeft om weerstand te bieden, zonder dat de aanvechting weggenomen wordt of ophoudt. Daarom moeten wij, christenen, erop voorbereid zijn en dagelijks verwachten, dat wij voortdurend aangevochten worden. ‘Daarom is er geen andere raad of troost te geven dan dat men tot dit gebed zijn toevlucht neemt en van harte tot God zegt: Lieve Vader, U hebt mij bevolen te bidden. Laat mij niet tot de verzoeking ten val komen.; dan zult u zien, dat de verzoeking moet wijken en zich eindelijk gewonnen geeft.’

Bernadette van Litsenburg

De laatste bijdrage over “Luther en het Onze Vader” leest u in de volgende editie. [Red.]

Kern Bergen op Zoom

Zomerregen

Zoals een zomerregen de geuren openbreekt die in de aarde liggen verstoft.

Wanneer het gewone niet gewoon meer is,
het vanzelfsprekende niet meer bestaat,
wanneer de dagelijkse sleur optrekt
als een mist
en wat er is in een nieuw licht baadt.

Zoals een zomerregen de geuren openbreekt
die in de aarde liggen verstoft.

Zo is in mensen plotseling God om mij heen,
voor mij, achter mij tot in mijn hart.

Zo valt wit licht in kleurenpracht uiteen
en heeft schoonheid de stilte omarmd.

Zoals een zomerregen de geuren openbreekt
die in de aarde lagen verstoft.

(Lied van Emma Elbe, uit: Open Deur juni 2004)

Beste gemeenteleden,

Het is alweer bijna zomer en dit gedicht laat mij bijna ruiken en voelen wat een zomerregen aan verkwikkende geuren met zich mee brengt. Kun je je dan inderdaad dichter bij God voelen? Ook in de regen? Het hangt er natuurlijk van af of je wel of niet 'iets hebt' met buiten zijn, met de natuur. Bij mij is dat wel zo en als ik op mijn wandelroute net buiten de wijk loop dan beleef ik de wissel der seizoenen en vaak kan ik er intens van genieten: alles lijkt hetzelfde en is toch weer helemaal anders. Dan voel ik me verbonden met de planten en dieren, schepsel onder schepselen en dan wil het nog wel eens gebeuren dat er spontaan een loflied op de Schepping bij mij opkomt en ik begin te zingen. Ik voel me verbonden met God en de natuur om me heen. Vooral de zomermaanden zijn daar geschikt voor: het is een tijd om op te ademen, om te verstillen, om te genieten van wat ons geschonken is.

Maar het kerkelijk werk gaat ook nog wel even door: Ik ben blij u te kunnen melden, dat de datum voor de eerste huisdienst gepland is en wij eindelijk nader kennis met elkaar kunnen maken:

Op donderdag 9 juni komen wij om 14:00 uur bijeen bij Mevr. H.J. Vollewens-Westra (Heike) op haar nieuwe adres Schouw 11 te 4617 GR Bergen op Zoom. Verder wens ik u een nog fijne lentedagen en een goed begin van de zomer toe!

Marlies Schulz

Belangrijke contactadressen voor de leden in Bergen op Zoom en omgeving:

Mevr. M. de Vries-Dix Basaltdijk 24 4706 DM Roosendaal 0165-552 392
Ds. M. Schulz Cherbourglaan 51 5627 MK Eindhoven 040-241 7664



Kern Heusden

Belangrijk contactadres voor de leden in Heusden en omgeving:

Mevr. H. Haaksema Kuijperlaan 9 5252 BR Vlijmen 073-511 7006

Kern Nijmegen

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen is in de stad Nijmegen een feit sinds 1671. Lutheranen kwamen in de stad voornamelijk als Duitse huursoldaten in een roerig Europa na de Reformatie (1517-1520) met hun eigen veldpredikers. Er waren Duitse Lutherse predikanten in de stad Nijmegen vanaf ca. 1623. De Lutheranen werden maar gedeeltelijk getolereerd en dat heeft de Lutherse protestanten getekend tegenover de Gereformeerde protestanten, die het bestuur en de macht in handen hadden sinds de Alteratie van de stad ca. 1575.

Na een bloeitijd van de gemeente in de 18e eeuw met satelliet-gemeenten in Grave en Venlo, bleef de Lutherse gemeente klein en bescheiden. Bovendien is er tot 1905 in het Duits gepreekt.

De verhouding met de Rooms-katholieken in de stad was meestal hartelijker, dan met de protestantse medebroeders en –zusters.

In de 20^e eeuw vanaf het begin van de oprichting van een Raad van kerken heeft de Lutherse Gemeente actief en van harte meegewerkt. Tot op heden.

De Tweede wereldoorlog en erna was een moeilijke tijd voor de Lutherse gemeente, zoals voor alle Nijmegenaren in een kapotte stad. In de wederopbouwfase was het niet meer mogelijk een volledig predikantsalaris aan de predikant aan te bieden. Pastorie en gedeelten van het gebouw, kosterij en school werden verkocht.

Het zag er tot voor kort naar uit, dat na het emeritaat van ds. Perla Akerboom-Roelofs geen nieuwe predikant meer kon worden beroepen en afgezien van het exploiteren van het Luthers Kerkje in Nijmegen Oost er weinig toekomst kon zijn voor de Lutheranen in Nijmegen.

Nadat er gezocht is naar oplossingen in het kader van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waartoe de Lutheranen sinds 2004 behoren, werd het dieptepunt bereikt in de financiële situatie, zeker na twee inbraken in het kerkgebouw in 2013 en 2014. Ds. Akerboom heeft nog 4 jaar (2011-2015) de gemeente gediend als “emeritus-predikant in hulpdienst” en de gemeente is intussen een fusie aangegaan met de Lutherse Gemeenten Brabant en Zuid-Limburg. Wij zien dat als een grote kans!

Perspectieven? Wordt vervolgd in de editie van juli/augustus.

Perla Akerboom-Roelofs

Belangrijk contactadres voor de leden in Nijmegen en omgeving:

Prof. Dr. M. Matthias Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting 024-8488744

Kern Zuid-Limburg

De Lutherse gemeente te Heerlen ontstond na de eerste wereldoorlog met de opkomst van de mijnbouw in het Heerlense. Door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de regio werden veel arbeiders, waarvan een aantal Luthers was, uit Duitsland aangetrokken. De dichtstbijzijnde Lutherse gemeente was de kleine Duitstalige gemeente in Vaals, ooit ontstaan vanuit Aken, door Lutherse vluchtelingen, die in Nederland vrijheid voor hun geloof zochten.

Op 16 mei 1920 deed ds. Kupfernagel als dominee intrede. De gemeente in Vaals gaf hem zo weinig werk dat hij ook de zorg van de grote groep Duitssprekende mijnwerkers in Heerlen op zich nam.

Met Lutherse gemeentes in Brunssum en nog niet zo lang geleden, Maastricht werd in de loop van de jaren één Lutherse gemeente in Zuid-Limburg gevormd met niet zo'n lange tijd geleden nog twee kerken, één in Maastricht en één in Heerlen. De kerk in Maastricht was een oud monumentaal gebouw, één van de oudste Lutherse kerken in Nederland. De kerk in Heerlen was een kerk, door vele gemeentelieden onder leiding van de toenmalige dominee Allan nieuw gebouwd in de zestiger jaren van de 20e eeuw. Helaas moest de kerk in Maastricht bij gebrek aan kerkbezoekers een paar jaar geleden gesloten worden.

Met veel geloofsmoed is de gemeente nu meegegaan met de Lutherse gemeente Brabant en de Lutherse gemeente Nijmegen om gestalte te geven aan het Lutherse geloof in Zuid-Nederland.

Hoewel de eerste tegenslagen ook al geïncasseerd moesten worden; een paar weken geleden heeft men een poging tot brandstichting gedaan in onze kerk, hebben wij goede moed met onze kern verder te gaan het Lutherjaar tegemoet, bewust van de grotere gemeenschap, waar wij nu deel van uit maken.

Ds. Willem Boon

Belangrijk contactadres voor de leden in Zuid-Limburg en omgeving:

Ds. W. Boon Bilderstrasse 16 D52538 Selfkant-Höngen 0049-24565070318

Evensong in de St. Catrien in Eindhoven

Op zondag 19 juni is de Evensong weer, zoals gebruikelijk, in de Catharinakerk en om 17:00 uur.

Deze zondag heeft geen speciale naam, het is de 12e zondag van het jaar. Alleen in niet-Bijbelse zin is deze zondag speciaal: vaderdag. Het dualistische van vaderdag (en moederdag) kun je vertalen naar het beeld dat mensen maken van de Schepper.

Aan de ene kant is er de eerbied, het respect en de dankbaarheid voor de onbaatzuchtige liefde, trouw, toegewijdheid en strengheid van ouders die hun kinderen (en vaak ook anderen) verzorgen. Wij schrijven deze ‘menselijke’ eigenschappen ook toe aan onze Schepper, een beeld dat wij zelf maken om het onvatbare begrijpelijk te maken.

Aan de andere kant zie je hoe vaderdag (en moederdag) op een gegeven moment volledig zijn afgegleden naar een uiterlijke vorm. Je koopt als het ware je ‘verschuldigde liefde’ af met een mooi cadeau, maar daarmee dreigt dat een leeg gebaar te worden. Dankbaarheid aan de Schepper moet daarom ook recht vanuit het hart komen.

Hierop sluiten de lezingen van deze zondag aan: Jeremia 10: 1-16 en Romeinen 11: 33-36. Ons verstand staat stil bij het onmetelijke van de Schepper en elk beeld dat wij daarvan maken schiet tekort.

Het processielied van deze Evensong is “O blest creator of the light” een danklied aan onze Schepper. Overige samenzangliederen zijn het zondagslied “Looft God, looft Hem overal” en het slotlied “Lead, kindly light”.

Het koor zingt Psalm 50 en 57: de eerste roept op tot oprechte dankbaarheid die niet kan worden afgekocht met offergaven; de tweede bezingt oneindige liefde en trouw. Het anthem is een lofpsalm die in het Hebreeuws wordt gezongen: Halelu El Bekodsho van Tsvi Avni. De gebedszettingen zijn van William Smith en de Canticles (magnificat en nunc dimittis) zijn van Henry Purcell.

De Evensong wordt voorgegaan door Bert-Jan van Haarlem, de Capella Vesperale zingt onder leiding van Esther Sijp en de organist is Gerard Habraken.

Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op www.koorvespers.dse.nl .



Contactadressen Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland

Predikant ds. Willem Boon. [tevens contactpersoon]

Kerkenraad Algemeen bestuur

Voorzitter: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Vice-Voorz: mw. K. Laansma	e-mail: laansma@klaretaal.nl	
Secretaris: hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2 5626BP Eindhoven	040-262 3104
	e-mail: secretariaat@luthersbrabant.nl	
2 ^e . Secr.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter.: mw. I. Oosterveer	e-mail: voorzitter@luthersbrabant.nl	040-223 0960
Secretaris.: mw. H. Haaksema	e-mail: herma_aa@hotmail.com	073-511 7006

College van Diakenen

Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp	e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com	06-4178 1214
Secr.: hr. R. Schaak	e-mail: r.schaak@chello.nl	040-848 1149

Rekeningen

Graag het juiste adres vermelden van het rekeningnummer

NL87 INGB	0001 1373 31	Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL25 ABNA	0860 1918 42	Evangelisch-Lutherse Gemeente Brabant
NL47 FVLB	0635 8058 47	Diaconie ELG Brabant.
NL93 FVLB	0225 3276 94	Projecten Diaconie ELG Brabant.

Ziekenhuis- en Ouderen-bezoekersteam

Ziekenhuisopname en/of ernstige ziekte thuis doorgeven aan:

Vacant:

Cantrix [contact organisten/gastpredikanten en projectcantorij "Lumen"]

Mw. E. Eekel-Schendelaar	Vennekerhei 39	5508WB Veldhoven	040-253 2175
--------------------------	----------------	------------------	--------------

Gemeentebld "Luthers Zuid-Nederland"

Adrescorrectie en/of klachten over toezending:

Hr. T. Tempelaar	Amerlaan 2	5626BP Eindhoven	040-262 3104
------------------	------------	------------------	--------------

Redactie: [kerkblad en websites]

Hr. D. Eekel	Vennekerhei 39	5508WB Veldhoven	040-253 2175
--------------	----------------	------------------	--------------

Kinderoppas

Voor informatie	hr. R. Schaak tel.: 040-848 1149 of b.g.g. mw. I. Oosterveer	040-223 0960
-----------------	--	--------------

Overige

S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor] 040-212 5566

Luthers Brabant op Internet: www.luthersbrabant.nl

Kern Nijmegen op Internet: www.luthersnijmegen.nl

Kern Zuid-Limburg op Internet: www.lutherslimburg.nl

Vieringen [raadpleeg ook de websites]



Bergen op Zoom
Huiskamerdienst,

9 juni 14:00u. Mw. ds. M. Schulz

t.h.v. Mevr. H.J. Vollewens-Westra (Heike)
op haar nieuwe adres Schouw 11, 4617 GR Bergen op Zoom.

Heusden

Kerkgebouw: Lutherse kerk,
Putterstraat 32, Heusden. Aanvang 10:30u.

5 juni Mw. G. Voerman.
Orgel: Hans van Rossum.

19 juni Ds. D. Bohlken {viering Heilig Avondmaal}
Orgel: Joop de Zwart.

Eindhoven

Kerkgebouw: Remonstrantse kerk,
Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven. tel. 244 2393
Aanvang van de diensten, tenzij anders vermeld: 9:30u.

5 juni **2^e. Zondag na Trinitatis**
dienst in eigen omgeving

12 juni **3^e. Zondag na Trinitatis**
Lekendienst
Na de dienst koffiedrinken in Dommelhoef

19 juni **4^e. Zondag na Trinitatis**
Mw. ds. S. Tempelaar
Viering Heilig Avondmaal
Na de dienst koffiedrinken in Dommelhoef

26 juni **5^e. Zondag na Trinitatis**
Dr. T. Akerboom [Nijmegen]
Na de dienst koffiedrinken in Dommelhoef

3 juli **6^e. Zondag na Trinitatis** **Aanvang 10:30 uur**
DoRe-Lu-zomerdienst
Mw.ds. P. Akerboom [Nijmegen]
Na de dienst koffiedrinken in de hal.

Retouradres 5626 BP 2

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



Plaats voor adres-etiket